

Voorwoord

Iemand die ooit in het pikkedonker heeft moeten lopen of in dichte mist heeft moeten rijden, begrijpt dat licht een zegen is. Daarom zouden we dankbaar moeten zijn dat de Heer zowel fysiek als geestelijk licht heeft geschapen om ons te redden van de ernstige gevaren van de duisternis. De Bijbel zegt over het profetische woord: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” 2 Petrus 1:19.

Het boek van de profeet Daniël, geschreven in de zesde eeuw voor Christus, bevat hemelse boodschappen voor de laatste dagen – onze dagen. “... U, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.” Daniël 12:4. En de geschriften van de Geest der Profetie bevestigen het volgende: “... Sinds 1798 is het boek Daniël ontzegeld, is de kennis over de profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige boodschap dat het oordeel nabij is, verkondigd.” –*De grote strijd*, blz. 333.

De raad is vandaag de dag meer van toepassing dan ooit tevoren: “Lees het boek Daniel. Roep punt na punt de geschiedenis van de [konink]rijken, hier voorgesteld, naar de voorgrond. Zie staatslieden, raadsbesprekingen, machtige legers, en let op, hoe God aan het werk is geweest om de trots van de mensen in het stof te werpen. Alleen God wordt voorgesteld als groot. In het visioen van de profeet wordt gezien, hoe Hij een machtige heerser terneer werpt, en een ander aanstelt. Hij wordt geopenbaard als de vorst van het universum, die op het punt staat Zijn eeuwig koninkrijk op te richten – de Oude van dagen, de levende God, de Bron van alle wijsheid, de Heerser van het heden en Hij die de toekomst openbaart. Lees en begrijp hoe armzalig, hoe zwak, hoe kort van duur, hoe dwalend, hoe schuldig de mens is door zijn ziel in ijdelheid te verheffen.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 268.

Laten we dus zorgvuldig opmerken wat geschreven is, want de profetische boodschappen zijn voornamelijk voor ons: “Het licht dat Daniël rechtsreeks van God ontving, werd in het bijzonder voor deze laatste dagen gegeven. De visioenen die hij zag aan de oevers van de Ulai en de Hiddekel [de grote rivieren van Sinear] gaan nu in vervulling, en alle gebeurtenissen die voorzegt zijn, zullen spoedig in vervulling zijn gegaan (Brief 57, 1896).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 268.

Sinds het zegel van dit belangrijke boek is verwijderd, is belangrijke kennis gegeven aan elke nederige zoeker; en we hebben de belofte dat, naarmate de allerlaatste gebeurtenissen naderen, er meer licht zal schijnen van deze geïnspireerde bladzijden. Bovendien geldt: “Wanneer de boeken

‘Daniël’ en ‘Openbaring’ beter zouden worden begrepen, zouden de gelovigen een totaal andere geloofservaring krijgen. Zij zullen zo’n glans te zien krijgen door de opening van de poorten des hemels, dat het hart en de geest een indruk zullen krijgen van het karakter, dat allen zullen moeten ontwikkelen om te kunnen beseffen welke grote zegeningen uiteindelijk hierdoor ontvangen zullen worden en die het loon zijn van hen die een rein hart hebben.” –*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 345.

Naarmate de meest ontzagwekkende gebeurtenissen op ons afkomen, zal het steeds duidelijker worden in wat voor een plechtige tijd we leven. Laten we nu gemotiveerd zijn om deze hemelse boodschappen te bestuderen en de geschiedenis te “begrijpen” in het licht van de profetie en ook om een van die “velen” te zijn, die “gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden” (Daniël 12:10) voor de spoedige komst van onze Heer.

–*De broeders en zusters van de Generale Conferentie*

Sabbatschoollessen

Eerste kwartaal 2021

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
1. Het profetische woord is een licht	4
2. Een gemiste kans en de gevolgen daarvan.....	9
3. De ballingschap van Juda.....	15
4. Aan het Babylonische Hof.....	21
5. Een panoramische droom	26
6. God eert degenen die Hem eren.....	30
7. De profetische droom.....	35
8. De profetische droom (vervolg).....	41
9. Het Joodse volk in het Medo-Perzische rijk.....	47
Zendingsbericht van Venezuela	56
10. Opeenvolgende rijken.....	59
11. De val van het Romeinse rijk.....	65
12. Het eeuwigdurend Koninkrijk	72
13. Een vurige beproeving	77

-
- **De sabbatschoollessen worden uitgegeven door:** De Generale Conferentie van de International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A.
e-Mail: info@sda1844.org
Tel. +1 770-748-0077 – Fax +1 770-748-0095
 - **Auteur van dit kwartaal:**
Anonymus
 - **Revisie en supervisie van de inhoud:**
De Predikersafdeling van de Generale Conferentie
 - **Afbeelding voorkant:**
<https://free-images.com/>
 - **Nederlandse vertaling, vormgeving en druk:**
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging.
Middachterlaan 2 – 6955 JC – Ellecom – Nederland
e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
Tel. +31 (0)313-416 222 (op werkdagen van 08.30u. tot 12.30u.)
Noot: De lesboekjes voor het eerste en tweede kwartaal 2021 betreffen een heruitgave van de lessen van het eerste half jaar 2011.
 - **Abonnementen:** Jaarlijks wordt in het najaar een bestelformulier uitgegeven, waarop u kunt aangeven dat u dat komend jaar de sabbatschoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat op dat formulier vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een factuur, welke u automatisch krijgt toegestuurd vanuit zendingshuis ‘Rehoboth’. Op het formulier kunt u overigens aangeven of u alles in één keer wilt betalen of per kwartaal.
 - **Digitale sabbatschoollessen:** In het Nederlands gratis beschikbaar via de website: www.zdareformatie.org. Lessen in het Engels zijn te vinden op de officiële website van de Generale Conferentie: <http://sda1844.org/publishing/>. De Spaanse versie is hier te vinden: <http://asd1844.org/publicaciones/>.
 - **Gebruikte Bijbelvertaling:** Om de leesbaarheid bij de studie van de Sabbatschoollessen te vergroten, maken wij bij de versie met Bijbelteksten gebruik van de *Herziene* Statenvertaling. Ons eigen uitgangspunt en advies blijft echter om bij Bijbelstudies te allen tijde de Statenvertaling er naast te houden, omdat de oorspronkelijke Statenvertaling onze leidraad blijft bij het verdedigen van onze geloofsprincipes.

Het profetische woord is een licht

“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” 2 Petrus 1:19.

ZONDAG

1. **Wat heeft God gedaan om Zijn kinderen niet in onzekerheid achter te laten? Door wie sprak Hij in het verleden tot de mensheid? Genesis 18:17; Amos 3:7; 1 Samuël 9:9.**

Genesis 18:17 *De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?*

Amos 3:7 *Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.*

1 Samuël 9:9 *Vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen: Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd.*

“ ‘De Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten de profeten.’ Hoewel de verborgen dingen voor de Here onze God zijn, zijn de geopenbaarde voor ons en onze kinderen voor altijd. Amos 3:7; Deuteronomium 29:29. God heeft ons deze dingen gegeven, en Zijn zegen rust op de eerbiedige, biddende studie van de profetieën.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 186.

“Mozes zegt: ‘De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd’ en Amos verklaart: ‘Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’. Deuteronomium 29:29; Amos 3:7. Zij die Gods Woord onderzoeken mogen er dan ook op vertrouwen dat de meest opzienbarende gebeurtenis in de wereld-geschiedenis ook duidelijk in de Schrift vermeld is.” –*De grote strijd*, blz. 304.

MAANDAG

Richtlijnen voor Gods volk

2. **Wat is belangrijk voor ons om gelijk te doen als God tot ons spreekt? Psalm 46:11; 1 Samuël 3:10.**

Psalm 46:11 *Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.*

1 Samuël 3:10 *Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.*

“Zachtmoedigen spreken nooit opschepperig. Zij bidden net als Samuël toen hij nog kind was: ‘Spreek Heer, want Uw knecht hoort.’ 1 Samuël 3:9.” –*Christus weerspiegelen*, blz. 263.

“Toen Jozua als bevelvoerder van Israël werd aangewezen, daagde hij alle vijanden van God uit. Zijn hart was gevuld met edele gedachten aangaande zijn verheven zending. Toen de boodschap des hemels tot hem kwam, plaatste hij zich echter in de positie van een klein kind, dat om leiding vraagt. ‘Wat zegt mijn Heer tot Zijn knecht?’ (Jozua 5:14)

De eerste woorden van Paulus, nadat Christus hem was geopenbaard, luiden: ‘Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal?’ Handelingen 9:6.” –*Het geheiligde leven*, blz. 12.

DINSDAG

3. **Welke raad gaf de apostel Petrus zodat men kan profiteren van het kostbare licht van de profetie? 2 Petrus 1:19-21.**

2 Petrus 1:19-21 *En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.*

“De apostel was zeer wel in staat om over de bedoeling van God betreffende het mensdom te spreken. Gedurende het werk van

Christus op aarde had hij veel gehoord en gezien over het Koninkrijk Gods. [...]

Toch, hoe overtuigend dit bewijs van de zekerheid van de christelijke hoop ook was, een ander nog overtuigender bewijs was er in het getuigenis der profetie, waardoor het geloof van allen bevestigd en gegrond kon worden.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 389.

WOENSDAG

Het meest essentiële licht

4. **Wie alleen weet en is in staat om de toekomst te voorzeggen? Tot wie zijn een groot aantal prachtige profetieën gericht? Jesája 41:21-23; 1 Petrus 1:10-12.**

Jesája 41:21-23 *Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de HEERE, kom maar naar voren met uw bewijzen, zegt de Koning van Jakob. Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen. Maak de dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden bent. Doe tenminste iets, goed of kwaad, en wij zullen verschrikt zijn en het tezamen inzien.*

1 Petrus 1:10-12 *Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.*

“We moeten God dienen omdat Hij de Schepper is en omdat alle andere levende wezens hun bestaan aan Hem te danken hebben. Wanneer de Bijbel zegt dat we God moeten eren en aanbidden in plaats van de goden van de heidenen, wordt de scheppingsmacht als argument gebruikt. ‘Want alle goden der volken zijn afgoden, maar de Here heeft de hemel gemaakt.’ ” –*De grote strijd*, blz. 407.

“De tijd van Christus’ komst, Zijn zalving door de Heilige Geest, Zijn dood en de prediking van het evangelie aan de heidenen waren

nauwkeurig aangegeven. Het joodse volk had het voorrecht deze profetieën te verstaan en de vervulling ervan in het werk van Jezus te zien. Christus wees Zijn discipelen op het belang van de studie van de profetieën. Met betrekking tot de profetie aan Daniël over hun tijd, zei Hij: ‘Wie het leest, geve er acht op.’ Matthéüs 24:15. Na Zijn opstanding legde Hij Zijn discipelen uit al wat in de Schriften op Hem betrekking had. Lukas 24:27. De Heiland had door de profeten gesproken. De geest van Christus, die in hen was, getuigde vooraf van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. 1 Petrus 1:11.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 186.

DONDERDAG

5. Welk profetisch boek uit het Oude Testament bevat de meest exacte informatie aangaande de eindtijd? Daniël 12:4.

Daniël 12:4 *Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.*

“Predikers dienen het zekere woord van de profetieën naar voren te brengen als het fundament van het geloof van de Zevende-Dags Adventisten. De profetieën van Daniël en de Openbaring dienen zorgvuldig te worden bestudeerd, en in verband met de woorden: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt.’ ” –*Evangelism*, blz. 196.

“Wat geeft de mensen het recht te beweren dat de Openbaring een verborgenheid is die niet door het menselijk verstand kan worden begrepen, terwijl God duidelijk zegt dat het een geopenbaard geheimenis, een geopend boek is? Door het onderzoek van de Openbaring komt men vanzelf terecht bij het boek Daniël. In deze twee boeken vinden wij de belangrijkste richtlijnen, die God aan de mensen heeft gegeven voor de gebeurtenissen die zich aan het einde van de wereld-geschiedenis zullen voordoen.” –*De grote strijd*, blz. 319.

VRIJDAG

Het bevestigende zegel op Bijbelse profetieën

6. Wie bracht het goddelijke zegel aan op het boek Daniël? Matthéüs 24:15; Markus 13:14.

Matthéüs 24:15 *Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!*

Markus 13:14 *Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.*

“...Terwijl Christus Zijn discipelen op de woorden van de profeet Daniël wees toen Hij sprak over de gebeurtenissen die zich in hun tijd zouden voordoen: ‘Wie het leest, geve er acht op’. Matthéüs 24:15.” –*De grote strijd*, blz. 319.

SABBAT

7. **Wat wordt er vermeld over Daniël als persoon? Daniël 1:3, 6.**

Daniël 1:3, 6 *Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. [...] Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja.*

“Daniël was een prins uit Juda.” –*De weg tot gezondheid*, blz. 116.

“Het nauwgezet waarnemen van de geboden van de Heilige Schrift bracht in de dagen van Jeremia’s dienstwerk Daniël en zijn metgezellen de kans om de ware God te verheffen voor de volkeren op aarde, Het onderricht dat deze Hebreeuwse kinderen in het ouderlijk huis hadden gekregen, maakte hen sterk in het geloof, en trouw in het dienen van de levende God, de Schepper van hemel en aarde. Toen in de beginjaren van Jojakim Nebukadnessar Jeruzalem voor de eerste maal belegerde en innam, en Daniël en zijn metgezellen, samen met anderen, uitgekozen om aan het hof in Babel te dienen, wegvoerde, werd het geloof van de Hebreeuwse gevangenen uitermate op de proef gesteld. Maar zij, die hadden geleerd hun vertrouwen te stellen in Gods beloften, vonden deze voldoende voor elke ervaring die ze tijdens hun verblijf in het land der vreemdelingschap moesten ervaren. De Schriften bleken voor hen een gids en een houvast.” –*Profeten en koningen*, blz. 258, 259.

“Daniël en zijn metgezellen waren ballingen in een vreemd land, maar God dulde geen afgunst en haat van hun vijanden om over hen te heersen. De rechtvaardigen hebben altijd hulp van boven ontvangen.

Hoe vaak hebben de vijanden van God hun kracht en wijsheid gebundeld om het karakter en de invloed van een paar eenvoudige personen die in God vertrouwden te vernietigen. Maar omdat de Heer met hen was, kon niemand de overhand tegen hen nemen. Laat alleen de volgers van Christus verenigd zijn, en zij zullen zegevieren. Laat ze gescheiden zijn van hun afgoden en van de wereld, en de wereld zal ze niet kunnen scheiden van God.” –*Testimonies for the Church*, deel 2, blz. 139.

Voor persoonlijke studie

- ◆ Jeremía 1:4-9.
- ◆ Openbaring 1:1.

2^e Les

Sabbat 9 januari 2021

Sabbatbegin 16.48^u ↔ 16.49^u

Een gemiste kans en de gevolgen daarvan

“Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. ...” 2 Timótheüs 4:2.

“Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.” Prediker 11:6.

ZONDAG

Een koning op de proef gesteld

1. **Wat stond de Heere toe dat zou gebeuren met koning Hizkia?
2 Koningen 20:1, eerste gedeelte.**

2 Koningen 20:1a *In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE, ...*

“Tijdens zijn voorspoedige regering werd koning Hizkia plotseling getroffen door een dodelijke ziekte. Menselijk gesproken was hij niet meer te helpen.” –*Profeten en koningen*, blz. 211.

MAANDAG

2. **Welke verschrikkelijke boodschap ontving hij van de profeet? 2 Koningen 20:1, laatste gedeelte.**

2 Koningen 20:1b *Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.*

“En het laatste spoor van hoop scheen verdwenen toen de profeet Jesaja tot hem kwam met het bericht: ‘Zo zegt de Here: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen.’ (Jesaja 38:1).” –*Profeten en koningen*, blz. 211.

DINSDAG

Genezing en ondankbaarheid

3. **Wat deed Hizkia in zijn vertwijfeling? Welk prachtige wonder volgde op zijn ernstige gebeden en tranen? 2 Koningen 20:2-6.**

2 Koningen 20:2-6 [SV77] *Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de Heere, zeggende: Och, Heere, gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld, en wat goed in Uw ogen is, gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit het middenvoorhof gegaan was, dat het woord des Heeren tot hem geschiedde, zeggende: Keer weer en zeg tot Hizkia, de voorganger van Mijn volk: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heeren; En Ik zal vijftien jaren tot uw dagen toedoen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, alsook deze stad; en Ik zal deze stad beschermen om Mijnentwil, en om Mijn knecht David.*

“Het uitzicht leek volkomen duister; toch kon de koning nog bidden tot Hem, die tot dusver zijn ‘toevlucht en sterkte, ten zeerste een hulp in benauwdheden’ was geweest. (Psalm 46:2) [...] Hij wiens barmhartigheden niet ophouden, luisterde naar het gebed van Zijn

dienstknecht. [zie Klaagliederen 3:22] [...] Vol vreugde keerde de profeet terug met de woorden van zekerheid en hoop. Hij kreeg opdracht een klomp vijgen te leggen op de zieke plaats, en bracht de koning de boodschap van Gods barmhartigheid en beschermende zorg.” –*Profeten en koningen*, blz. 211, 212.

“Toen Hizkia ziek was, bracht de profeet van God hem de boodschap dat hij sterven zou. Hij riep tot de Heer, en de Heer verhoorde Zijn dienaar en verrichtte een wonder voor hem, door hem een boodschap te sturen, dat er vijftien jaar aan zijn leven zouden worden toegevoegd. Nu zou één woord van God, één aanraking met goddelijke vinger Hizkia onmiddellijk genezen hebben. Maar speciale aanwijzingen werden gegeven om een vijg te nemen en die op de aangetaste plek te leggen, en Hizkia werd tot leven gewekt. In alles moeten wij handelen volgens de lijn van Gods voorzienigheid.” –*Geest, karakter, en persoonlijkheid*, blz. 541.

WOENSDAG

4. **Was de koning dankbaar voor de grote weldaad die hij had ontvangen? Op welke wijze waren zijn houding en daden de kiem die resulteerde in de Babylonische ballingschap? 2 Kronieken 32:25-27.**

2 Kronieken 32:25-27 *Maar Hizkia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. Daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem. Hizkia vernederde zich echter om de hoogmoed van zijn hart, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote toorn van de HEERE niet op hen kwam in de dagen van Hizkia. Hizkia bezat zeer veel rijkdom en eer. Hij maakte voor zichzelf schatkamers voor zilver en voor goud, voor edelstenen, voor specerijen en voor schilden, en voor alle kostbare voorwerpen.*

“De Bijbel veroordeelt de rijke man niet omdat hij rijk is; Hij zegt niet dat het verwerven van rijkdom een zonde is, noch dat geld de wortel is van al het kwaad. [...]

De Bijbel leert dat rijkdom alleen een gevaarlijk bezit is als het in concurrentie staat met de onsterfelijke schat. Het is wanneer het aardse en tijdelijke de gedachten, de genegenheden, de toewijding absorberen, waar God aanspraak op maakt, dat het een valstrik wordt. [...]

Net als andere gaven van God, brengt het bezit van rijkdom verantwoordelijkheid met zich mee en zijn eigenaardige verleidingen. Hoevelen die in tegenspoed trouw aan God bleven, zijn gevallen onder de glinsterende verlokkingen van welvaart. Met het bezit van rijkdom wordt de heersende hartstocht van een egoïstische aard onthuld. De wereld is vandaag de dag vervloekt door de gierige hebzucht en de genotzuchtige ondeugden van de aanbidders van mammon.” (*The Review and Herald*, 16 mei 1882) *Counsels on Stewardship*, blz. 138, 139.

DONDERDAG

Gevolgen van het teken

5. Welk teken vroeg Hizkia als bewijs dat zijn leven zou worden verlengd? Wie zagen dat teken ook? **2 Koningen 20:7-10, 12; 2 Kronieken 32:31.**

2 Koningen 20:7-10, 12 *Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen. Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan? Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan? Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan. [...] In die tijd stuurde Berodach-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met brieven en een geschenk naar Hizkia, want hij had gehoord dat Hizkia ziek geweest was.*

2 Kronieken 32:31 *Maar het is zo, toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet, om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging.*

“In de vruchtbare valleien van de Tigris [en de Eufraat] woonde een oud volk, dat voorbestemd was de wereld te beheersen, hoewel het in die tijd onderworpen was aan Assyrië. Tot dit volk behoorden wijze mannen, die veel aandacht schonken aan de studie van de sterrenhemel; en toen zij merkten dat de schaduw op de zonnewijzer tien treden was teruggegaan, was hun verwondering groot. Hun

koning, Merodak–Baladan, stuurde gezanten naar Hizkia, toen hij hoorde dat dit wonder gegeven was als teken voor de koning van Juda, dat de God des hemels hem het leven had verlengd, en wenste hem geluk met zijn herstel, terwijl hij zo mogelijk meer wilde weten van de God die zulk een groot wonder kon doen.” –*Profeten en koningen*, blz. 213.

VRIJDAG

Een gemiste kans

6. Welke heilige gelegenheid werd de koning op die manier geboden? Hoe gebruikte hij die? Psalm 66:16; 40:10, 11.

Psalm 66:16; 40:10, 11 *Kom, luister, allen die God vrezen, en ik zal vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft. [...] Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente.*

“Het bezoek van deze boden van de vorst van een vergelegend land schonk Hizkia een gelegenheid de levende God te verheffen. Hoe gemakkelijk zou het voor hem zijn geweest om hen te vertellen van God, de Onderhouder van alles wat geschapen is, door wiens gunst zijn leven was gespaard toen alle hoop verdwenen was! Welk een geweldige veranderingen hadden er kunnen plaatsvinden als deze zoekers naar waarheid uit de vlakten van Babel ertoe gebracht waren de opperheerschappij van de levende God te erkennen! [...] Als Hizkia gebruik gemaakt had van de kans die hij kreeg om te getuigen van de macht, de goedheid, en het medelijden van de God van Israël, zou het verslag van de gezanten geweest zijn als een licht dat het duister doordringt. Maar hij verheerlijkte zich boven de Heer der heerscharen. Hij ‘schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad, hem bewezen, want hij werd hoogmoedig.’ (2 Kronieken. 32:25). [...] Hizkia had zwaar gezondigd; daarom ‘kwam er toorn te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem.’ (2 Kronieken 32:25)” –*Profeten en koningen*, blz. 213, 214.

7. Welke verschrikkelijke fout maakte hij? Welke gevolgen zouden hier uit voortvloeien? 2 Koningen 20:13-18.

2 Koningen 20:13-18 *Hizkia luisterde naar hen en liet hun zijn hele schathuis zien: het zilver, het goud, de specerijen, de kostbare olie, zijn wapenhuis en alles wat in zijn schatkamers te vinden was. Er was niets in zijn huis en in heel zijn koninkrijk dat Hizkia hun niet liet zien. Toen kwam de profeet Jesaja bij koning Hizkia. Hij zei tegen hem: Wat hebben die mannen gezegd en waarvandaan zijn zij naar u toe gekomen? Hizkia zei: Zij zijn uit een ver land gekomen, uit Babel. Hij zei: Wat hebben zij in uw huis gezien? Hizkia zei: Zij hebben alles gezien wat er in mijn huis is. Er is niets in mijn schatkamers dat ik hun niet heb laten zien. Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het woord van de HEERE. Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaders tot op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt de HEERE. Bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult; zij zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel.*

“Maar hoogmoed en ijdelheid namen bezit van Hizkia’s hart, en vol trots opende hij voor hebzuchtige ogen de schatten waarmee God zijn volk had verrijkt. [...] Hij deed dit niet om God te verheerlijken, maar zichzelf te verheffen in de ogen van de vreemde vorsten. Hij dacht er niet bij na dat deze mannen vertegenwoordigers waren van een machtig volk, dat niet de liefde noch de vreze Gods in hun harten had, en dat het onverstandig was om hun bekend te maken met de stoffelijke rijkdommen van zijn volk. [...] Aan Jesaja werd geopenbaard dat de gezanten bij hun terugkeer een verslag zouden geven van de rijkdommen die zij gezien hadden, en dat de koning van Babel met zijn raadslieden het plan zouden opvatten hun land te verrijken met de schatten van Jeruzalem.” –*Profeten en koningen*, blz. 213, 214.

“De plechtige, heilige waarheid – de beproevende boodschap die God ons heeft gegeven om door te geven aan de wereld – stelt ieder van ons onder de sterkste verplichting om ons dagelijks leven en karakter zo te veranderen dat de kracht van de waarheid op een juiste wijze kan worden vertegenwoordigd. We dienen een voortdurend besef te hebben van de korte tijd en van de verschrikkelijke

gebeurtenissen, die volgens de profetie snel zullen plaatsvinden.”
–*Testimonies for the Church*, vol. 4, blz. 612.

Voor persoonlijke studie:

- ◆ Jesája 38:1-22; 39:1-8.

3^e Les

Sabbat 16 januari 2021

Sabbatbegin 16.58^u ↔ 17.00^u

De ballingschap van Juda

“... Door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven ... in de hand van de koningen van de landen rondom, ...” Ezra 9:7.

ZONDAG

Profetie en vervulling

1. **Wie profeteerde dat het volk van Juda door de Babyloniërs gevangen genomen zou worden? Jeremía 25:8-11.**

Jeremía 25:8-11 *Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten: Omdat u niet naar Mijn woorden hebt geluisterd, zie, Ik ga een boodschap zenden en Ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de HEERE, en ook een boodschap zenden naar Nebukadrezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting, en tot eeuwige puinhopen. Ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp. Dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen.*

“Enkele jaren later zou Jojakim door dit verschrikkelijk oordeel getroffen worden; maar eerst stelde de Here in Zijn barmhartigheid

het onboetvaardig volk op de hoogte van Zijn vastgesteld doel. In het vierde jaar van Jojakims regering sprak Jeremia tot heel het volk van Juda en tot alle inwoners van Jeruzalem, en maakte duidelijk dat hij een aantal jaren, van het dertiende jaar van Josia ... tot op deze dag ... (Jeremia 25:2, 3) had getuigd van Gods wens om te redden, maar dat zijn boodschappen waren veracht. En nu luidde het woord van de Here tot hen: ‘...Dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren’ (Jeremia 25:8-11).”
–*Profeten en koningen*, blz. 260.

MAANDAG

2. Wanneer vond volgens het Bijbelse verslag de eerste aanval op Jeruzalem plaats? Welk kalenderjaar was dit? Daniël 1:1.

Daniël 1:1 *In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het.*

“Deze inneming van Jeruzalem werd door Jeremia de profeet voorspeld, en zag spoedig daarna haar vervulling in 606 v. Chr. Jeremia 25:8-11. Jeremia stelt de wegvoering in het vierde jaar van Jojakim, – Daniël in het derde. Deze schijnbare tegenstrijdigheid verdwijnt, als men voor de aandacht houdt, dat Daniël van de tijd af rekent toen Nebukadnezar deze veldtocht begon. En omdat Jeruzalem pas na een belegering, in de negende maand van het volgende jaar werd ingenomen, mocht Jeremia met recht van dat jaar af rekenen.” –Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 24. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten over het boek Daniël*, blz. 20, 21].

DINSDAG

Gevangen genomen

3. Wie behoorden tot de eerste gevangenen? Wat staat er over hen opgetekend? Daniël 1:3, 4, 6.

Daniël 1:3, 4, 6 *Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid,*

ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. [...] Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja.

“Toen in de beginjaren van Jojakim Nebukadnessar Jeruzalem voor de eerste maal belegerde en innam, en Daniël en zijn metgezellen, samen met anderen, uitgekozen om aan het hof in Babel te dienen, wegvoerde, werd het geloof van de Hebreeuwse gevangenen uitermate op de proef gesteld. Maar zij, die hadden geleerd hun vertrouwen te stellen in Gods beloften, vonden deze voldoende voor elke ervaring die ze tijdens hun verblijf in het land der vreemdelingschap moesten ervaren. De Schriften bleken voor hen een gids en een houvast.” –*Profeten en koningen*, blz. 258, 259.

WOENSDAG

Ongehoorzaamheid, blindheid en de gevolgen daarvan

- 4. Heeft Gods oordeel geleid tot berouw en verandering onder het volk dat in Jeruzalem bleef? Wat was het gevolg? 2 Koningen 24:8-11, 14-16.**

2 Koningen 24:8-11, 14-16 *Jojachin was achttien jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde drie maanden in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Nehusta, de dochter van Elnathan, uit Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader gedaan had. In die tijd trokken de dienaren van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem, en de stad werd belegerd. Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam zelf naar de stad, toen zijn dienaren die belegerden. [...] Hij voerde heel Jeruzalem in ballingschap: al de vorsten, alle strijdbare helden, tienduizend gevangenen, en alle ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgelaten behalve de arme bevolking van het land. Hij voerde Jojachin weg naar Babel. Ook de moeder van de koning, de vrouwen van de koning, zijn hovelingen en de heersers van het land voerde hij in ballingschap uit Jeruzalem naar Babel. Ook alle strijdbare mannen, zeventienduizend in aantal, en de ambachtslieden en smeden, duizend in aantal, en alle helden die geoefend waren in de strijd. De koning van Babel voerde hen in ballingschap naar Babel.*

“Binnen enkele jaren zou de koning van Babel gebruikt worden als een werktuig van Gods toorn over het onboetvaardige Juda. Telkens weer zou Jeruzalem belegerd en ingenomen worden door de overwinnende legers van Nebukadnessar. De ene groep na de andere – eerst slechts weinigen, maar later duizenden en tienduizenden – zouden gevankelijk weggevoerd worden naar het land Sinear, om daar als ballingen te vertoeven.” –*Profeten en koningen*, blz. 255.

DONDERDAG

5. **Wat gebeurde als gevolg van koning Zedekia's geestelijke blindheid in de derde verovering? Welke profetie over hem werd toen vervuld? 2 Koningen 24:17-19; 25:1, 2, 6, 7; Ezechiël 12:13, 14.**

2 Koningen 24:17-19; 25:1, 2, 6, 7 *En de koning van Babel maakte Mattanja, de oom van Jojachin, koning in zijn plaats en veranderde zijn naam in Zedekia. Zedekia was eenentwintig jaar oud, toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Hamutal, de dochter van Jeremia, uit Libna. Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat Jojakim gedaan had. [...] Het gebeurde in het negende jaar van zijn regering, in de tiende maand, op de tiende van de maand, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem kwam, hij en heel zijn leger. Zij belegerden de stad en bouwden er rondom schansen tegenaan. Zo werd de stad belegerd, tot het elfde jaar van koning Zedekia. [...] Toen grepen zij de koning en brachten hem naar de koning van Babel, naar Ribla. En zij spraken het vonnis over hem uit. Zij slachtten de zonen van Zedekia voor diens ogen af. Verder maakte men de ogen van Zedekia blind en men bond hem met twee bronzen ketenen en bracht hem naar Babel.*

Ezechiël 12:13, 14 *Ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in Mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem brengen naar Babel, het land van de Chaldeeën, maar ook dat zal hij niet zien, hoewel hij daar zal sterven. En allen die rondom hem zijn als zijn hulp, en al zijn troepen, zal Ik over alle windstreken verstrooien. Achter hen zal Ik het zwaard trekken.*

“Jojakim, Jojachin, Zedekia, – al deze joodse koningen zouden achtereenvolgens schatplichtig worden aan de vorst van Babel en zouden op hun beurt in opstand komen. Steeds zwaarder straffen zouden worden

opgelegd aan het opstandige volk, tot ten slotte het gehele land een woestheid zou worden, Jeruzalem verwoest en met vuur verbrand, de tempel die Salomo had gebouwd, vernietigd, en het rijk van Juda zou vallen, om nooit weer de vroegere plaats onder de volken op aarde in te nemen.” –*Profeten en koningen*, blz. 255.

VRIJDAG

Gevolgen van het spelen met zonde

6. **Zelfs wie erkende dat de val van Jeruzalem en de ballingschap door de hand van de Heer kwamen als gevolg van afvalligheid? Wat gebeurde er toen met de ark van het verbond? Jeremia 40:2, 3; 2 Kronieken 36:14-16.**

Jeremia 40:2, 3 *De bevelhebber van de lijfwacht liet Jeremia halen en zei tegen hem: De HEERE, uw God, heeft dit kwaad over deze plaats uitgesproken, en de HEERE heeft het doen komen en gedaan zoals Hij gesproken had, want u hebt tegen de HEERE gezondigd en niet naar Zijn stem geluisterd. Daarom is dit woord aan u geschied.*

2 Kronieken 36:14-16 *Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij verontreinigden het huis van de HEERE, dat Hij geheiligd had in Jeruzalem. De HEERE, de God van hun vaders, zond hun vroeg en laat waarschuwendende woorden door de hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn woning sparen. Maar zij spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.*

“Onder de rechtvaardigen die nog in Jeruzalem woonden en aan wie Gods plan duidelijk was gemaakt, waren enkelen die zich hadden voorgenomen de heilige ark, waarin de stenen tafelen met de Tien Geboden, buiten het bereik van heiligschennende handen te brengen. Dit gebeurde. Klagend en treurig verborgen zij de ark in een spelonk, waar deze voor het volk van Israël, en Juda verborgen zou blijven door hun zonden en nooit weer aan hen teruggegeven zou worden. Die heilige ark is nog steeds verborgen. Sedert dat ogenblik is zijn rust nooit verstoord.” –*Patriarchen en profeten*, blz. 274, 275.

7. **Wat kunnen wij uit deze ervaringen leren over de gevolgen van ongehoorzaamheid en zonde? Spreuken 14:34; Deuteronomium 28:1, 2, 15.**

Spreuken 14:34 *Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natiën.*

Deuteronomium 28:1, 2, 15 *En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: [...] Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen.*

“We zijn veraf van het ideaal hoe God wil dat we zijn, omdat we de ziel niet verhogen en het karakter niet verfijnen in harmonie met Gods schitterende geopenbaarde waarheden en Zijn doeleinden. ‘Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën’. Spreuken 14:34. Zonde ontregelt alles. Waar het ook gekoesterd wordt – in het individuele hart, in het gezin, in de gemeente – is er wanorde, tweedracht, onenigheid, vijandschap, afgunst en jaloezie, omdat de vijand van de mens en God controle heeft over de geest. Laat de waarheid geliefd zijn en worden gebracht in ieders leven, zoals ook aanbevolen, en opdat man of vrouw de zonde zal haten en een levende vertegenwoordiger van Jezus Christus zal zijn voor de wereld.” –*Selected Messages*, boek 2, blz. 377.

Voor persoonlijke studie

- ◆ Ezra 9:7-15.
- ◆ 2 Samuël 22:49.

Aan het Babylonische hof

“...De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, ...” 2 Kronieken 15:2.

ZONDAG

Geselecteerd en beproefd

1. Welk bevel gaf de Babylonische koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen? Wat heeft hij nog meer bevolen? Daniël 1:3-5.

Daniël 1:3-5 *Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning.*

“Reeds bij de aanvang van hun loopbaan kwam het tot een beslissende karaktertoets. Er was voor gezorgd dat ze van het voedsel en de wijn van de tafel des konings zouden gebruiken. Hierdoor meende de koning hen een bewijs te geven van zijn gunst en van zijn bezorgdheid voor hun welzijn.” –*Profeten en koningen*, blz. 289.

MAANDAG

2. Wie bevonden zich onder de geselecteerden? Wat was de betekenis van hun namen? Daniël 1:6.

Daniël 1:6 *Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja.*

“... Daniel betekent: God is mijn rechter; Hananja: een geschenk van God; Misaël: de sterke God; en Azárja: hulp des Heren.” –Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 27. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten over het boek Daniël*, blz. 24].

“Onder degenen die trouw gebleven waren aan God, bevonden zich Daniël en zijn drie vrienden, – verheven voorbeelden van wat mensen kunnen worden als ze zich verbinden met de God van wijsheid en macht. Uit de betrekkelijke eenvoud van hun joods tehuis werden deze jongeren van koninklijke afkomst naar de prachtigste van alle steden en aan het hof van de machtigste vorst op aarde gebracht. [...] Omdat Nebukadnessar in deze jongeren de belofte van opmerkelijke bekwaamheid ontdekte, besloot hij dat ze zouden worden opgeleid voor belangrijke posities in zijn rijk. Om hen te bekwamen voor hun levenstaak, trof hij maatregelen dat ze de taal der Chaldeeën zouden leren, en drie jaar lang schonk hij hen de ongewone opvoedkundige voorrechten die alleen deel waren van vorsten uit zijn rijk.” –*Profeten en koningen*, blz. 288, 289.

DINSDAG

Een betekenisvolle beslissing

3. Welke namen gaf het hoofd van de kamerlingen hun? Wat betekenden deze namen, en waarnaar verwezen zij? Daniël 1:7.

Daniël 1:7 *Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego.*

“De reden van deze naamsverwisseling moet men waarschijnlijk zoeken in de betekenis van de woorden. [...]

Al deze namen zagen op de ware God, en hadden betrekking op Zijn dienst; en vandaar de verwisseling, opdat de nieuwe namen een gelijke betrekking mochten aanwijzen op de afgodendienst van de Chaldeeën. Daniël werd daarom Béltsazar genoemd, hetgeen, vertaald zijnde, betekent ‘bewaarder van de verborgen schatten van Bel’; Sadrach ‘dienst-knecht van Sin’ (de maangod); Mesach ‘die gelijk is aan Aku’ (Aku is het Soemerische equivalent voor Sin, de naam van de maangod); en Abednego, ‘dienstknecht van Nebo’ (het schijnend vuur).” –Uriah Smith, *The Prophecies of Daniel and the Revelation*, blz. 23. [zie ook:

Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 27; en/of: Uriah Smith, *Gedachten over het boek Daniël*, blz. 24]. Deze nieuwe namen verwezen naar heidense goden.

“De namen van Daniël en zijn vrienden werden veranderd in namen die Chaldeeuwse goden voorstelden. Hebreeuwse ouders hechten grote betekenis aan de namen die ze hun kinderen gaven. Dikwijls wezen deze namen op karaktertrekken, die de ouders graag in hun kinderen zouden zien. [...]

De koning dwong de Hebreeuwse jongeren niet hun geloof op te geven in ruil voor de afgodendienst, hoewel hij hoopte dat ze geleidelijk hun geloof zouden prijsgeven. Door hun namen te geven die duiden op afgoderij, door hen dagelijks in aanraking te brengen met afgodische gebruiken en onder de invloed van verleidelijke vormen van heidense aanbidding hoopte hij hen te verleiden de godsdienst van hun volk prijs te geven en de eredienst der Babyloniërs aan te nemen.” –*Profeten en koningen*, blz. 289.

WOENSDAG

4. Welke besluit nam Daniël in zijn hart? Wie keek met vreugde naar dit besluit en liet een indruk achter in de gedachte van de functionaris van de koning? Daniël 1:8, 9.

Daniël 1:8, 9 *Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.*

“Maar het voedsel van de tafel des konings was gewijd aan de afgoden, omdat een deel ervan aan de afgoden was geofferd; en als iemand er iets van gebruikte, zou dit gezien worden als een eerbewijs aan de goden van Babel. Trouw aan Jehova maakte het voor Daniël en zijn vrienden onmogelijk zulk een eer te bewijzen. Zelfs het doen alsof ze het voedsel zouden gebruiken zou een verloochening van hun geloof betekenen. Dit te doen zou betekenen dat ze zich gelijkstelden met de heidenen, waardoor ze de beginselen van Gods wet zouden onteren.

Ze durfden evenmin de zenuwslopende gevolgen van luxe riskeren, alsook het verspillen van hun lichamelijke, verstandelijke en geestelijke vorming. Ze waren op de hoogte van de geschiedenis van Nadab en Abihu; het verslag van hun onmatigheid en de gevolgen daarvan

was bewaard gebleven in de boekrollen van Mozes. Ze wisten dat ze hun lichamelijke en verstandelijke vermogens nadeel zouden berokkenen door het gebruik van wijn.

Daniël en zijn vrienden hadden van hun ouders gewoonten van strikte matigheid meegekregen. Ze hadden geleerd dat God hen aansprakelijk zou stellen voor hun bekwaamheden en dat ze nooit hun krachten moesten verzwakken.” –*Profeten en koningen*, blz. 289, 290.

DONDERDAG

Geloof, gehoorzaamheid en zegen

5. **Wat stelde Daniël voor aan de hofmeester van de koning? Wat was het resultaat toen de tien dagen voorbij waren? Daniël 1:12-15.**

Daniël 1:12-15 *Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, gezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten.*

“Daniël en zijn metgezellen wisten niet wat het gevolg van hun besluit zou zijn; ze wisten niet anders, of het zou hun het leven kosten, maar ze namen zich voor het rechte pad van strikte matigheid te bewandelen, zelfs aan het hof van het losbandige Babel. [...]

Deze beambte zag in Daniël goede karaktertrekken. Hij zag dat hij zijn best deed om vriendelijk en behulpzaam te zijn, dat zijn woorden eerbiedig en voorkomend waren en zijn gedrag gepaste bescheidenheid en nederigheid bezat. Dit goede gedrag van de jonge man verschafte hem de gunst en de liefde van de vorst.” –*Bijbelcommentaar*, blz. 269.

VRIJDAG

6. **Wat deed de hofmeester na deze ervaring? Hoe beloonde God de getrouwheid van Zijn kinderen? Daniël 1:16, 17.**

Daniël 1:16, 17 *Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.*

“Goedkeurend zag de Here de standvastigheid en zelfverloochening van deze jonge Hebreëen, met hun zuivere drijfveren, en Zijn zegen rustte op hen. [...] De belofte was in vervulling gegaan: ‘Wie Mij eren, zal Ik eren.’” (1 Samuël 2:30) Terwijl Daniël zich met onwankelbaar vertrouwen vastklemde aan God, kwam de geest der profetie op hem. Terwijl hij onderricht ontving van mensen aangaande de plichten van het leven aan het hof, werd hij door God onderricht om de verborgenheden van de toekomst te lezen, en voor latere geslachten door symbolen en beelden gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis tot het einde van de tijd te vermelden.” –*Profeten en koningen*, blz. 291.

SABBAT

7. **Welke conclusie trok de koning na zijn slotonderzoek van deze jonge mannen? Daniël 1:18-20.**

Daniël 1:18-20 *Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren.*

“Lees het Oude en Nieuwe Testament met een berouwvol hart. Lees ze biddend en getrouw, pleitend dat de Heilige Geest u begrip mag geven. Daniël onderzocht het gedeelte van het Oude Testament die hij tot zijn beschikking had, en maakte het woord van God zijn hoogste instructeur. Tegelijkertijd nam hij de kansen waar die hem werden gegeven om intelligent te worden op alle leergebieden. Zijn metgezellen deden hetzelfde...” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 357, 358.

“... Maar deze kennis was geen toeval. Ze kregen hun kennis door een getrouw gebruik van hun krachten onder leiding van de Heilige Geest.

Ze zochten contact met de Bron van alle wijsheid, en maakten het kennen van God de basis van hun ontwikkeling. In geloof baden ze om wijsheid, en ze leefden naar hun bidden. Ze stonden daar waar God hen kon zegenen. [...] God Zelf was hun Leraar.” –*Profeten en koningen*, blz. 292.

Voor persoonlijke studie

- ◆ *Profeten en koningen*, blz. 288-295.

5^e Les

Sabbat 30 januari 2021

Sabbatbegin 17.23^u ↔ 17.25^u

Een panoramische droom

“Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaappleats.” Job 33:14, 15.

ZONDAG

1. **Wat gebeurde er met koning Nebukadnézar in zijn tweede regeringsjaar? Daniël 2:1.**

Daniël 2:1 *In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan.*

“In het jaar dat Daniël en zijn vrienden in dienst traden bij de koning van Babel, vonden er gebeurtenissen plaats die de oprechtheid van deze jongemannen ernstig op de proef stelden. Ten aanschouwen van een afgodisch volk werd de macht en getrouwheid van de God van Israël bewezen.

In die tijd zag koning Nebukadnezar vol zorg de toekomst tegemoet. Hij kreeg een merkwaardige droom die hem erg verontrustte, ‘en zijn slaap week van hem.’ (Daniël 2:1). Alhoewel dit nachtgezicht een

diepe indruk op hem maakte, zag hij geen kans zich de bijzonderheden te herinneren.” –*Het geheiligde leven*, blz. 26.

MAANDAG

Menselijke wijsheid tegenover goddelijke wijsheid

2. **Wie riep de koning om zijn droom te vertellen en uit te leggen? Hoe probeerden zijn raadsheren hun onbekwaamheid te verbergen? Daniël 2:2-4.**

Daniël 2:2-4 *Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Chaldeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen vóór de koning staan. De koning zei tegen hen: Ik heb een droom gehad, en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de Chaldeeën tot de koning, in het Aramees: O koning, leef in eeuwigheid! Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven.*

“Hij riep zijn sterrenkijkers en tovenaars, en beloofde hen grote eer en rijkdom als ze hem de droom en zijn betekenis konden openbaren. Maar ze zeiden: ‘Zeg uw knechten de droom, en we zullen u de betekenis te kennen geven.’ (vers 4).

De koning wist dat als ze werkelijk de betekenis konden geven, zij ook de droom konden vertellen. De Here in Zijn voorzienigheid, had Nebukadnezar deze droom gegeven en ervoor gezorgd dat hij de bijzonderheden vergat terwijl het angstige gevoel was blijven hangen, om zo de machteloosheid van de wijzen van Babel te openbaren.” –*Het geheiligde leven*, blz. 26.

DINSDAG

3. **In wat voor benauwde positie plaatste de koning deze mannen? Wat voor verzoek dienden zij bij de koning in? Daniël 2:5-7.**

Daniël 2:5-7 *De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen, en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij de droom en*

de uitleg ervan te kennen. Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: Laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen.

“Ontevreden over dit ontwijkend antwoord en achterdochtig omdat ze niet bereid schenen hem te helpen, hoewel ze voorgaven dat ze de verborgenheden van mensen konden openbaren, eiste de koning niet alleen de verklaring van de droom, maar ook de droom zelf, waarbij hij hun rijkdom en eer beloofde maar ook dreigde met de dood.”
–Profeten en koningen, blz. 296.

WOENSDAG

4. Waar dreigde de boze koning mee? Welke bekentenis moesten de geleerden doen? Daniël 2:8-11.

Daniël 2:8-11 *De koning antwoordde en zei: Ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis! U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. De Chaldeeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden: Er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magiër, bezweerder of Chaldeeër dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben.*

“Nebukadnézar, [was] nu werkelijk achterdochtig en boos door de klaarblijkelijke verdorvenheid van de mannen waarin hij vertrouwen had gesteld,... [...] Bevreesd voor de gevolgen van hun falen trachtten de tovenaars de koning aan te tonen dat zijn verzoek onredelijk was en dat hij meer van hen eiste dan ooit van iemand was gevraagd.”
–Profeten en koningen, blz. 296, 299.

DONDERDAG

De gevolgen van het riskeren van iemands leven

5. Wat beval koning Nebukadnézar in zijn woede? Daniël 2:12.

Daniël 2:12 *Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen, en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen.*

“De vorst was erg boos en dreigde ze allen te doden wanneer ze niet binnen een bepaalde tijd de droom openbaarden.” –*Het geheiligde leven*, blz. 26.

VRIJDAG

6. Op wie sloeg het wraakzuchtige bevel ook? Daniël 2:13.

Daniël 2:13 *De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden.*

“Daniël en zijn vrienden zouden samen met de valse profeten omkomen. Daniël stelde echter zijn leven in de weegschaal door zich in de nabijheid van de koning te begeven, met het verzoek dat deze hem enige tijd zou gunnen om de droom en zijn betekenis te weten te komen.” –*Het geheiligde leven*, blz. 26.

SABBAT

7. Wat deed Daniël, en naar wie ging hij met zijn verzoek? Daniël 2:14-16.

Daniël 2:14-16 *Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven.*

“Daniël en zijn vrienden bevonden zich ook onder degenen die door de beampten van de koning werden gezocht. Toen ze hoorden dat ze op grond van dat besluit gedood zouden worden, richtte Daniël zich op ‘verstandige en gepaste wijze’ tot Arjok, de koninklijke macht-hebber. ‘Waarom is dit strenge bevel door de koning uitgevaardigd?’ Arjok vertelde hem het verhaal over de verslagenheid van de koning over zijn merkwaardige droom, en van het falen der wijzen, in wie hij tot dusver ten volle zijn vertrouwen had gesteld. Toen hij dit hoorde, waagde Daniël zijn leven, door in tegenwoordigheid van de koning te naderen, en smeekte dat hem tijd zou worden geschonken, zodat hij zijn God zou kunnen vragen hem de droom en haar uitlegging bekend te maken.” –*Profeten en koningen*, blz. 299.

“Toen het bevel van de woedende koning uitging, dat beval dat alle wijze mannen van Babylon zouden worden vernietigd, werden Daniël en zijn metgezellen gezocht om te worden gedood. Toen antwoordde Daniël, niet met vergelding, maar ‘met raad en wijsheid’ tegen de overste van de lijfwachten van de koning, die de wijze mannen van Babylon moest doden. Daniël vroeg: ‘Waarom zou de wet van ’s konings wege zo verhaast worden?’ Hij verscheen voor de koning met het verzoek hem tijd te geven, en zijn geloof in de God die hij diende spoorde hem aan te zeggen dat hij de koning de uitlegging te kennen zou geven.” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 373.

Voor persoonlijke studie

- ◆ *Het geloof waardoor ik leef*, blz. 10.

6^e Les

Sabbat 6 februari 2021

Sabbatbegin 17.36^u ↔ 17.37^u

God eert degenen die Hem eren

“... Want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.” 1 Samuël 2:30 [SV77]

ZONDAG

Een onmiddellijk antwoord op gebed

1. **Tot wie richtten Daniël en zijn vrienden zich om het geheim geopenbaard te krijgen? Wat zei de Heiland over wederzijds gebed? Daniël 2:17, 18; Matthéüs 18:19.**

Daniël 2:17, 18 *Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hananja, Misaël en Azarja weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen.*

Matthéüs 18:19 *Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

“De vorst willigde dit verzoek in. Toen riep Daniël zijn drie vrienden en samen legden ze de zaak voor aan God, wijsheid zoekend bij de Bron van licht en kennis. Hoewel ze zich aan het hof van de koning bevonden, omringd door verleidingen, bleven ze trouw aan God. Ze waren er vast van overtuigd dat God in Zijn voorzienigheid, hen op deze plaats had gesteld en dat ze Zijn werk deden, trouw blijvend aan waarheid en plicht. Ze vertrouwden op God. Ze wendden zich tot Hem telkens als ze in moeilijkheden of gevaar verkeerden. Hij was steeds een hulp ‘ter rechter tijd’ voor hen geweest.” –*Het geheiligde leven*, blz. 26, 27.

“Samen zochten ze wijsheid bij de Bron van licht en kennis. Hun geloof was sterk in het bewustzijn, dat God hen geplaatst had waar ze waren, om Zijn werk te doen en aan hun taak te beantwoorden. In tijden van verslagenheid en gevaar hadden ze zich steeds tot Hem gewend om leiding en bescherming, en Hij had Zich een altijd-aanwezige Helper betoond. Nu wierpen ze zich opnieuw met nederige harten aan de voeten van de Rechter der aarde met de bede, dat Hij uitkomst zou geven in deze tijd van bijzondere nood.” –*Profeten en koningen*, blz. 299.

MAANDAG

2. **Hoe beantwoordde de Almachtige hun nederige verzoek? Daniël 2:19.**

Daniël 2:19 *Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel.*

“Hun smeken was niet vergeefs. De God, die zij hadden geëerd, eerde hen. De Geest des Heren ruste op hen en aan Daniël werd in een nachtgezicht de droom van de koning met zijn betekenis geopenbaard.” –*Profeten en koningen*, blz. 299.

“Nehemía verootmoedigde zich voor God en gaf Hem de eer waarop Zijn naam recht had. Hetzelfde deed Daniël in Babylon. Laten we de gebeden van deze mannen bestuderen. Ze leren ons dat we ons moeten verootmoedigen, maar dat we nooit de scheidslijn moeten uitwissen die bestaat tussen Gods geboden houdend volk en hen die geen eerbied hebben voor Zijn wet.

Wij allen moeten nader tot God komen. Hij wil naderen tot hen, die Hem ootmoedig naderen, vervuld met een heilig ontzag voor Zijn heilige majesteit, terwijl ze voor Hem staan, afgezonderd van de wereld. (MS 58, 1903)” –*Bijbelkommentaar*, blz. 164.

DINSDAG

Oprechte dankbaarheid

3. **Wat was het eerste wat Daniël deed, nadat hij het antwoord had gekregen? Aan welke lering van de apostel Paulus dient altijd te worden gedacht? Daniël 2:20-23; Éfeze 5:20.**

Daniël 2:20-23 *Daniël nam het woord en zei: De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.*

Éfeze 5:20 *En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.*

“De eerste daad van Daniël was, God te danken voor de openbaring die hem was geschonken.” –*Profeten en koningen*, blz. 299.

“De christen dient zo dicht bij God te leven dat hij dingen kan goedkeuren die uitstekend zijn, ‘vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.’ (Filippenzen 1:11) Zijn hart moet worden afgestemd op dankbaarheid en lofprijzing. Hij zou altijd bereid moeten zijn om de zegeningen die hij krijgt te erkennen, en te gedenken wie het is die heeft gezegd: ‘Wie dankoffert, die zal Mij eren’ (Psalm 50:23).” –*My Life Today*, blz. 153.

WOENSDAG

4. **Met welk verzoek ging Daniël naar Arioch? Wat deed Arioch nadat hij dit goede nieuws kreeg? Daniël 2:24, 25.**

Daniël 2:24, 25 *Daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: Breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten.*

“Wonderlijk is het werk dat de Here wil volbrengen door Zijn dienstknechten, opdat Zijn Naam moge verheerlijkt worden. God maakte Jozef tot een fontein des levens voor het Egyptische volk. Door Jozef werd het leven van dat gehele volk gered. Door Daniël redde God het leven van alle wijzen in Babylon. En deze verlossingen waren tevens aanschouwelijke lessen; ze stelden het volk de geestelijke zegeningen voor ogen die hun geboden werd door gemeenschap met de God Die Jozef en Daniël aanbaden. Zo wil God door Zijn volk van heden zegeningen brengen aan de wereld. Iedere arbeider in wiens hart Christus woont, een ieder die Zijn liefde aan de wereld wil openbaren, is Gods medearbeider tot zegen der mensheid. Wanneer hij van de Heiland genade ontvangt om anderen daarin te laten delen, vloeit uit zijn gehele wezen de stroom van geestelijk leven.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 508.

DONDERDAG

5. Welke angstige vraag stelde de heerser van het machtigste wereldrijk aan Daniël? Daniël 2:26.

Daniël 2:26 *De koning antwoordde en zei tegen Daniël – zijn naam was Beltsazar –: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en de uitleg ervan?*

VRIJDAG

Nederigheid en geloof

6. Op welke nederige wijze antwoordde Daniël? Daniël 2:27, 28.

Daniël 2:27, 28 [SV77] *Daniël antwoordde voor de koning, en zei: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers de koning niet te kennen geven; Maar er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft de koning Nebukadnézar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten van uw hoofd op uw bed, zijn deze.*

“Zie de joodse gevangene kalm en zelfverzekerd in tegenwoordigheid van de heerser van het machtigste rijk op aarde. In zijn eerste woorden wees hij alle eer voor zichzelf af en verhief God als de Bron van alle wijsheid.” –*Profeten en koningen*, blz. 300.

SABBAT

7. Welke belofte is gegeven aan Gods nederige kinderen? 1 Petrus 5:5, laatste gedeelte.

1 Petrus 5:5b *Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.*

“Zoals God Zijn wil bekend maakte aan de Hebreeuwse gevangenen, aan degenen die het meest gescheiden waren van de gewoonten en gebruiken van een wereld die in slechtheid lag, zo zal de Heer licht uit de hemel meedelen voor iedereen die een ‘Zo zegt de Here’ waarden. Aan hen zal Hij Zijn gedachten uiten. Diegenen die het minst verbonden zijn met wereldse ideeën, zijn het meest gescheiden van

uiterlijk vertoon, ijdelheid, trots, en de liefde voor promotie. Zij staan als Zijn bijzonder volk, ijverig in goede werken – aan hen zal Hij de betekenis van Zijn woord openbaren. De allereerste openbaring van Gods macht aan de Hebreeuwse gevangenen was het tonen van de gebrekkige wijsheid van de groten der aarde. De wijsheid van de mensen is dwaasheid bij God. De magiërs toonden hun onwetendheid van het licht voordat de Heer Zijn wijsheid als allerhoogste toonde. De wijsheid van menselijke vertegenwoordigers, die hun door God gegeven talenten wederrechtelijk toe-eigenden, werd door God aangetoond dwaasheid te zijn.” –*Counsels to Writers and Editors*, blz. 101, 102.

Voor persoonlijke studie

- ◆ *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 11 (2e helft) t/m blz. 12 (bovenaan).

7^e Les

Sabbat 13 februari 2021

Sabbatbegin 17.49^u ↔ 17.51^u

De profetische droom

“Maar er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart ... wat er geschieden zal in het laatste der dagen, ...” Daniël 2:28 [SV77].

ZONDAG

Betreffende de droom

1. **Waar dacht de koning aan toen God hem de droom gaf? Om welke reden gaf God dezelfde droom aan Daniël? Daniël 2:29.**

Daniël 2:29 *Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal.*

“Verdiept u eens in de ervaring van Daniël. Toen hij geroepen werd om voor Nebukadnezar te staan, aarzelde Daniël niet, te getuigen van de bron zijner wijsheid. Deed dat trouwe erkennen van God afbreuk aan Daniëls invloed aan het hof van de koning? Volstrekt

niet; dat was het geheim van zijn kracht; dat deed hem stijgen in de gunst van de heerser van Babylon. In de Naam van God maakte Daniël de koning bekend met de van de hemel gezonden boodschappen van onderricht, waarschuwing en berisping, en hij werd niet afgewezen. Laten Gods arbeiders van deze tijd het krachtige, moedige getuigenis van Daniël lezen en zijn voorbeeld volgen.’ ”
–*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 154.

MAANDAG

2. **Wat zag de koning in zijn bijzondere droom? Waarvan was het beeld gemaakt? Daniël 2:31-33.**

Daniël 2:31-33 *U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem.*

“De droom van het grote beeld, waardoor aan Nebukadnezar gebeurtenissen werden getoond die rekten tot het einde, was gegeven opdat hij zou begrijpen welk aandeel hij had in de wereldgeschiedenis, en de manier waarop zijn rijk het koninkrijk des hemels kon steunen.”
–*Profeten en koningen*, blz. 307.

“Nebukadnezar was, overeenkomstig de Chaldeeuwse godsdienst, een afgodendienaar. Een beeld was dus een voorwerp dat onmiddellijk zijn aandacht en achting kon winnen. Bovendien had hij, zoals later blijkt, zijn hart gesteld op aardse koninkrijken, en juist die werden daarin afgebeeld. [...] Maar hoe uiterst gepast was deze afbeelding, om Nebukandézar een nodige les te leren. Behalve de ontwikkeling van de toekomstige eeuwen, ten dienste van Zijn volk, wilde God hem de volslagen nietigheid en ijdelheid van aardse praal en heerlijkheid doen zien. En hoe kon dit op een meer indrukwekkende wijze worden gedaan, dan door een beeld, dat met het edelste metaal begon en gestaag afnam, totdat met ten laatste tot het onaanzienlijkste en grofste van de metalen, – ijzer met leem vermengd, – geraakte.” –Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 39, 40. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 41, 42].

DINSDAG

3. **Wat zou er gebeuren met het beeld en de koninkrijken, ook al was het beeld in de droom nog zo indrukwekkend? Daniël 2:34, 35.**

Daniël 2:34, 35 *Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.*

“Behalve de ontwikkeling van de toekomstige eeuwen, ten dienste van Zijn volk, wilde God hem de volslagen nietigheid en ijdelheid van aardse praal en heerlijkheid doen zien. En hoe kon dit op een meer indrukwekkende wijze worden gedaan, dan door een beeld, dat met het edelste metaal begon en gestadig afnam, totdat met ten laatste tot het onaanzienlijkste en grofste van de metalen, – ijzer met leem vermengd, – geraakte; hoe die al tezamen vermaald, en, als kaf van de dorsvloeren ’s zomers, door de wind werden weggevoerd, alsof er niets goeds in was, en lichter dan ijdelheid werden bevonden, opdat zij door iets van hemelse afkomst en waarde mochten worden vervangen – hoe, wij herhalen het, kon dit op meer treffende wijze worden afgeschilderd? God wil ons hierin doen zien de vergankelijkheid van de aardse mogendheden, en dat hun eer en aanzien, als een schitterende zeepbel, uiteindelijk moet verdwijnen; en dat Gods Rijk op de plaats, die zij zo lang hadden ingenomen, tot in eeuwigheid zal worden bevestigd over hen, die zich in deze vreedzame heerschappij zullen mogen verheugen.” –Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 39, 40. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 42].

WOENSDAG

Het hoofd van goud

4. **Wat stelde het hoofd van goud voor? Daniël 2:36-38.**

Daniël 2:36-38 *Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen: U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koning-*

schap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd.

“God maakte Babylon groot, opdat het dit doel zou verwezenlijken. Het volk leefde in voorspoed, tot het een hoogte van rijkdom en macht bereikte, die nadien nooit is geëvenaard. Het wordt in de Schriften zeer terecht voorgesteld door dat geïnspireerde symbool, een gouden hoofd’ Daniël 2:38.” –*Karaktervorming*, blz. 177.

“God heeft me de zaak van Nebukadnezar laten zien. De Heer werkte met macht aan de machtigste koning op aarde, zodat hij zou erkennen dat Hij de Koning is over alle koningen. Hij kwam over de gedachten van de trotse koning totdat Nebukadnezar Hem erkende als ‘Allerhoogste, ‘omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht.’ (Daniël 4:34)” –(Brief 132, 1901) *Evangelism*, blz. 88.

DONDERDAG

5. **Wanneer begon dit machtige koninkrijk? Wie bouwde deze macht op tot zijn hoogtepunt? Genesis 10:8-12; Daniël 4:26, 27.**

Genesis 10:8-12 *En Cusj verwekte Nimrod; die begon een gewelddenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach en Resen, tussen Ninevé en Kalach; dat is de grote stad.*

Daniël 4:26, 27 *Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?*

“Het Babylonische Rijk groeide in macht onder de generaal, die ook koning werd, Nabopolassar. Toen hij in 604 v. Chr. stierf, werd zijn zoon Nebukadnézar koning.” –Uriah Smith, *The Prophecies of*

Daniel en Revelation, blz. 41. [vgl.: –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 44].

“De aard van dit rijk wordt aangeduid door het soort materiaal van dat deel van het beeld waardoor het gesymboliseerd wordt: het gouden hoofd. Het was het gouden koninkrijk van een gouden eeuw. De hoofdstad Babel bereikte een aanzien dat door geen van haar navolgers geëvenaard kon worden. Ze was gelegen in de tuin van het Oosten, gebouwd in een volmaakt vierkant, zestig mijlen in omtrek, vijftien mijlen aan iedere zijde, omringd door een muur die driehonderdvijftig voet hoog en zevenentachtig voet dik was. Bovendien was er rondom nog een gracht van dezelfde kubieke grootte als de muur. Door de vijftig straten van elk 150 voet breed en 15 mijlen lang die elkaar op de rechte hoeken kruisten, was ze verdeeld in 676 vierkante pleinen elk van 2,25 mijl in omtrek. De ingesloten oppervlakte van tweehonderdvijfentwintig vierkante mijlen, waarvan we de verdeling zo juist beschreven hebben, bezat prachtige pleinen en welig tierende tuinen waarin prachtige woonhuizen waren genesteld. Deze stad met haar zestig mijlen gracht en buitenwal en dertig mijlen binnenmuur langs de oevers van de rivier die door de straten stroomde, had honderdvijftig massief koperen poorten. Haar hangende tuinen, stapsgewijze gebouwd, waren even hoog als de omliggende muren. Haar tempel van Bel was drie mijlen in omvang. Haar twee koninklijke paleizen, de een drie-en-een half en de ander acht mijlen in omtrek, waren door een onderaardse tunnel onder de Eufraat met elkaar verbonden.

Deze stad met haar uitstekende voorzieningen voor comfort, luxe en veiligheid, haar onuitputtelijke bronnen en vele andere wonderen van deze aarde, was op zichzelf een nog groter wonder.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 46, 47. [zie ook: Uriah Smith, *Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 42].

VRIJDAG

Babylons glorie, achteruitgang en val

- 6. Welke uitdrukkingen gebruikte de profeet Jesája om de glorie van Babylon te beschrijven? Jesája 13:19, eerste gedeelte.**

Jesája 13:19a *Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, ...*

“Ja, daar zat zij als een majesteit terwijl de aarde aan haar voeten lag en aan de pen der inspiratie de strelende titel ontlokte dat zij was: het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid en hovaardigheid van de Chaldeeën. Voorwaar een gepaste hoofdstad voor het rijk dat door het gouden hoofd van dit historische beeld werd gesymboliseerd.

Dit was het Babylon waarover Nebukadnezar in de bloei van zijn leven stoutmoedig en energiek het bewind voerde, toen Daniël binnen haar onneembare muren werd geleid om zeventig jaar als gevangenen te dienen in haar prachtige paleizen. Daar gevoelde Gods volk, bij het zien van al die voorspoed en pracht, zich meer dan bedroefd, zodat het de harpen aan de wilgen langs de parelende Eufraat hing en weende als het aan Zion dacht.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 47. [zie ook: Uriah Smith, *Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 42, 43].

SABBAT

7. **Met welke woorden gaf hij een beeld van de toekomst van deze glorieuze stad? Hoe lang hield het Babylonische koninkrijk stand? Jesája 13:19-22.**

Jesája 13:19-22 *Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena's zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld.*

“In het eerste jaar van Neriglissar, slechts twee jaar na de dood van Nebukadnezar, brak de fatale oorlog uit tussen de Babyloniërs en de Meden, die resulteerde in een totale overwinning op het Babylonische rijk. [...] Naar menselijke maatstaven gemeten, hadden zij goede redenen zich volkomen veilig te wanen. Nooit zou deze stad, gezien de in die tijd ter beschikking staande mogelijkheden en strijdmiddelen, kunnen worden ingenomen. Daarom ademden en sliepen zij onbezorgd alsof er geen vijand rondom hun muren lag die op een

gelegenheid wachtte om hen te vernietigen. Maar God had verkondigd dat de trotse stad van haar prachtige troon zou vallen; en als Hij spreekt kan geen sterveling Zijn woorden verijdelen. [...]

“Maar in het feestgewoel van de nacht werden de poorten opengelaten en het binnendringen van de Perzische soldaten werd niet bemerkt... Op deze wijze eindigde het eerste deel van het grote beeld. Overeenkomstig de uitlegging van de profetie werd het door een ander rijk vervangen. Het eerste gedeelte van de profetische droom was vervuld.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 48-50. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 44, 45].

“In de onverwachte inval van het Perzische leger in het hart van de hoofdstad van Babel door de bedding van de rivier, die was omgeleid, en door de poorten in de rivier die zorgeloos onbeschermd waren opengelaten, hadden de joden overvloedig bewijs van de letterlijke vervulling van Jesája’s profetie over de plotselinge ondergang van hun verdrukkers.” –*Profeten en koningen*, blz. 337.

Na de wereld voor een korte tijd geregeerd te hebben, van 606 tot 538 v. Chr., kwam het Babylonische Rijk tot zijn einde.

Voor persoonlijke studie

- ◆ Jesája, de hoofdstukken 13, 14, 47.
- ◆ Jeremía, de hoofdstukken 50, 51.
- ◆ Daniël 5:1-31.
- ◆ *Profeten en koningen*, blz. 314, 326 (vanaf iets boven halverwege)

8^e Les

Sabbat 20 februari 2021

Sabbatbegin 18.02^u ↔ 18.04^u

De profetische droom (vervolg)

“Ik zal ... voor zijn aangezicht de deuren openen, en de poorten zullen niet gesloten worden.” Jesája 45:1 [SV77].

ZONDAG

De borst en armen van zilver

1. **Wat bevond zich onder het gouden hoofd? Welk koninkrijk werd door dit gedeelte van het beeld voorgesteld? Daniël 2:32, middelste gedeelte; 39, eerste gedeelte.**

Daniël 2:32b, 39a ... *Zijn borst en zijn armen waren van zilver, ... [...] Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe.*

“Het opvolgende koninkrijk Medo-Perzië wordt uitgebeeld door de borst en armen van zilver van het grote beeld. Het zou lager zijn dan het voorgaande koninkrijk.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 52. [zie ook Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 48].

MAANDAG

2. **Welke andere profeten voorzagen de verwoesting van Babel en de opkomst van een nieuwe wereldmacht? Jesaja 13:17, 18; Jeremía 51:11.**

Jesaja 13:17, 18 *Zie, Ik zal de Meden tegen hen opzetten, die zilver niet achten en op goud niet belust zijn. Maar hun bogen zullen jongens verpletteren, zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik, hun oog zal geen kind ontzien.*

Jeremía 51:11 *Slijp de pijlen scherp, vul de kokers! De HEERE heeft de geest van de koningen van Medië opgewekt, want Zijn plan met Babel is om het te gronde te richten.*

“In plaats van een beschermer der mensen te zijn, werd Babylon een trotse en wrede verdrukker. De woorden der Inspiratie, die de wreedheid en de hebzucht van de heersers in Israël schilderen, openbaren het geheim van Babylons val, en van de val van menig ander koninkrijk sinds het begin der wereld. ...” –*Karaktervorming*, blz. 177, 178.

Vrijheid verleend aan de bannelingen om terug te keren

3. **Hoe noemde de Heer de overwinnaar van het Babylonische wereldrijk? Jesája 44:28; 45:1.**

Jesája 44:28; 45:1 *Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.*

Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden.

“Meer dan een eeuw voor de geboorte van Cyrus had God hem met name genoemd, en ervoor gezorgd dat een verslag zou worden geschreven van hetgeen hij zou doen bij het overrompelen van Babel, en de voorbereidingen die hij zou treffen om de Israëlieten te bevrijden. Door Jesája was gezegd:

‘Zo zegt de Here tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór hem neer te werpen; . . . om deuren vóór hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ik Zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. (Jesája 45:1-3) (Kores = Cyrus).” –*Profeten en koningen*, blz. 337.

4. **Wanneer gaf Kores de Joden toestemming om terug te keren naar hun land? Namen alle gevangenen gebruik van deze gelegenheid? Jeremía 25:12; Ezra 1:1-4; 2:1, 64.**

Jeremía 25:12 *Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk – spreekt de HEERE – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen.*

Ezra 1:1-4; 2:1, 64 *In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremía*

gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – zijn God zij met hem – laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de HEERE, de God van Israël, bouwen; Hij is de God Die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is, uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee, naast de vrijwillige gave voor het huis van God, Die in Jeruzalem woont. [...] Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel, en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. [...] De hele gemeente bijeen: tweeënveertig-duizend driehonderd zestig.

“Toen de koning de woorden las die meer dan honderd jaar tevoren hadden gezegd hoe Babel zou worden ingenomen; toen hij de boodschap las die de Heerser van het heelal tot hem had gericht, ... was hij diep bewogen en nam zich voor deze goddelijke opdracht te vervullen. Jesája 45:5, 6, 4, 13. Hij zou de joodse ballingen vrijlaten; hij zou hen helpen de tempel des Heren te herbouwen.” –*Profeten en koningen*, blz. 340, 341. Dit bevel werd gegeven in 736 v. Chr.

“Dit was echter vergeleken met de honderdduizenden die in heel Medo-Perzië woonden, slechts een overblijfsel. Het merendeel der Israëlieten had gekozen te blijven in het land van hun ballingschap, in plaats van de moeilijkheden van de terugreis en het herstellen van hun verwoeste steden en huizen op zich te nemen.” –*Profeten en koningen*, blz. 367.

DONDERDAG

Inzicht in wat helpen is en wat niet

5. **Wie boden het zwakke volk van God hun hulp aan om de stad en tempel te herbouwen? Werd dit schijnbaar goedbedoelde aanbod geaccepteerd? Ezra 4:1-3.**

Ezra 4:1-3 Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de ballingen een tempel bouwden voor de HEERE, de God van Israël, kwamen zij naar Zerubbabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen: Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En aan Hem offeren wij sinds de dagen van Esar-Haddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. Maar Zerubbabel en Jesua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen: Het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen, want wij alleen zullen het bouwen voor de HEERE, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft.

“Slechts een overblijfsel had verkozen terug te keren uit Babel, en nu ze een werk op zich genomen hadden, dat schijnbaar hun krachten te boven ging, kwamen hun naaste burenen met het aanbod hen te helpen. De Samaritanen zeiden, dat ze de ware God dienden, en uitten de wens te delen in de voorrechten en zegeningen, verbonden met de tempeldienst.” –*Profeten en koningen*, blz. 346.

VRIJDAG

6. **Waarom konden de leiders van het volk dit aanbod niet accepteren? Hoe kwam het ware karakter van deze huichelaars aan het licht? Deuteronomium 14:2; Ezra 4:4, 5.**

Deuteronomium 14:2 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

Ezra 4:4, 5 [SV77] Evenwel maakte het volk des lands de handen van het volk van Juda slap, en verstoorde hen in het bouwen; En zij huurden tegen hen raadsliden, om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Dariús, de koning van Perzië.

“Wanneer echter de joodse leiders dit aanbod hadden aangenomen, zouden ze een deur hebben geopend voor afgoderij. Ze doorzagen de onoprechtheid van de Samaritanen. Ze beseften dat hulp, verkregen door een verbond met deze mannen, niets zou zijn, vergeleken met de zegeningen, die hun deel zouden zijn als ze de duidelijke geboden van Jehova zouden opvolgen. [...] ... zij die zich onlangs opnieuw aan de Here hadden gewijd bij het altaar, dat

opgericht was vóór de puinhopen van de tempel, beseften dat de grenslijn tussen Gods volk en de wereld duidelijk aangegeven moet zijn. Ze weigerden een verbond aan te gaan met hen die, hoewel ze de eisen van Gods wet kenden, niet daaraan wilden gehoorzamen... We kunnen ons niet veroorloven een compromis te sluiten met mensen die Hem niet vrezen. [...] Door onjuiste berichten wekten ze achterdocht bij hen die daartoe licht geneigd waren.” –*Profeten en koningen*, blz. 346-348.

SABBAT

7. **Welke waarschuwing van goddelijke ingeving is vandaag de dag van toepassing voor ons met betrekking tot de grenslijnen? 1 Korinthe 10:11; 2 Korinthe 6:14.**

1 Korinthe 10:11 *Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.*

2 Korinthe 6:14 [SV77] *Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?*

“Niet de open en bekende vijanden van Gods werk zijn het meest te vrezen. Zij die evenals de tegenstanders van Juda en Benjamin met gladde woorden en mooie toespraken komen, met de schijnbare bedoeling om vriendschap te sluiten met Gods kinderen, hebben meer macht om te verleiden. Tegen hen moet elke ziel op zijn hoede zijn, om niet ongemerkt in een handig verborgen sluwe valstrik te vallen.” –*Profeten en koningen*, blz. 348.

“Het uitdrukkelijk bevel van de Heer: ‘Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen’ (2 Korinthe 6:14), verwijst niet alleen naar het huwelijk van christenen met goddelozen, maar ook naar alle verbintenissen waarbij beide partijen vertrouwelijk omgang met elkaar hebben, en waar harmonie in geest en handelen nodig is. Éxodus 34:12-14.” –*Selected Messages*, boek 2, blz. 121.

Voor persoonlijke studie

- ◆ 2 Korinthe 6:14-18.
- ◆ *The Signs of the Times*, 2 juni, 1881, te vinden in *Bijbelkommentaar*, blz. 83.

Het Joodse volk in het Medo-Perzische Rijk

“En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië.” Ezra 6:14.

ZONDAG

Tegenstand

1. **Wat begonnen de teruggekeerde mensen met grote ijver te doen? Wat gebeurde er met de bouw van de tempel door de moeilijkheden veroorzaakt door hun vijanden? Ezra 3:8, 10, 11; Haggai 1:1, 2.**

Ezra 3:8, 10, 11 *In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van de HEERE. [...] Toen trad Jesua aan, met zijn zonen en zijn broeders, en Kadmiël met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God, en ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de Levieten.*

Haggai 1:1, 2 *In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de HEERE, door de dienst van de profeet Haggai, tot Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester: Zo spreekt de HEERE van de legermachten: Dit volk*

zegt: De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de HEERE te herbouwen.

“De tegenstand van hun vijanden was groot en hardnekkig, en geleidelijk verloren de bouwlieden de moed. Enkelen konden niet vergeten wat had plaatsgevonden bij het leggen van het fundament, toen velen uiting hadden gegeven aan hun gebrek aan vertrouwen in dit werk. En naarmate de Samaritanen brutaler werden, vroegen vele joden zich af of de tijd om te bouwen eigenlijk wel gekomen was. Dit gevoel nam hand over hand toe. Velen van de bouwlieden keerden ontmoedigd en verslagen terug naar hun huizen, om hun dagelijks werk te hervatten.” –*Profeten en koningen*, blz. 349.

MAANDAG

Aanmoediging van de Here

2. **Wie bracht de Here in deze crisis naar voren? Welke boodschap gaf God door hem? Ezra 5:1; Haggai 1:3-11.**

Ezra 5:1 *De profeten Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen.*

Haggai 1:3-11 *Toen kwam het woord van de HEERE door de dienst van de profeet Haggai: Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel maar brengt weinig binnen. U eet maar niet tot verzadiging. U drinkt maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout, en herbouw dit huis. Dan zal Ik er behagen in scheppen, en verheerlijkt worden, zegt de HEERE. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst, want Ik riep droogte uit over het land en over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen.*

“Maar zelfs dit donkere tijdstip was niet zonder hoop voor degenen die op God vertrouwden. De profeten Haggai en Zacharia werden geroepen om deze crisis het hoofd te bieden, In roerende getuigenissen openbaarden deze boodschappers aan het volk de ware oorzaak van hun moeilijkheden. Het gebrek aan tijdelijke welvaart was het gevolg van het feit, dat ze Gods belangen verwaarloosden, zeiden de profeten. Als de Israëlieten God hadden geëerd, als ze Hem de eerbied en het ontzag hadden gegeven waarop Hij recht had, door het bouwen van Zijn huis tot hun eerste taak te maken, zouden ze Zijn zegeningen en aanwezigheid hebben ervaren.” –*Profeten en koningen*, blz. 350.

“Meer dan een jaar werd de tempel verwaarloosd en bijna in de steek gelaten. Het volk woonde in hun huizen, en trachtte tijdelijk welvaart te verkrijgen; maar hun toestand was beklagenswaardig. Hoe hard ze ook werkten, het ging hun niet voor de wind.” –*Profeten en koningen*, blz. 349.

“ ‘Het verlangen om aan gebrek te ontsnappen, heeft u ertoe gebracht de tempel te veronachtzamen, maar deze veronachtzaming heeft juist over u gebracht waarvoor u hebt gevreesd. “Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald.” ’...” –*Profeten en koningen*, blz. 350.

DINSDAG

Steun van de overheid

3. **Had deze boodschap resultaat? Wanneer werd de profetie van Haggai vervuld? Haggai 1:12-14; 2:6-9.**

Haggai 1:12-14; 2:6-9 *Toen luisterde Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de HEERE, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, die de HEERE, hun God, gezonden had; en het volk was bevreesd voor het aangezicht van de HEERE. Daarop sprak Haggai, de bode van de HEERE, krachtens de boodschap van de HEERE tot het volk: Ik ben met u, spreekt de HEERE. En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen. [...] Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! Want zo zegt*

de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten.

“Eeuwenlang hadden de Joden tevergeefs getracht aan te tonen op welke wijze Gods belofte, door Haggai gegeven, was vervuld. Maar hoogmoed en ongeloof verblindden hun geest, zodat ze de ware betekenis van de woorden van de profeet niet begrepen. De tweede tempel werd niet geëerd met de wolk van Gods heerlijkheid, maar met de levende tegenwoordigheid van Iemand in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woonde, Iemand die God Zelf was, geopenbaard in het vlees. ‘De wens aller heidenen’ was werkelijk tot Zijn tempel gekomen toen de Man van Nazareth leerde en genas in de heilige voorhoven. De tweede tempel overtrof de eerste in heerlijkheid door de tegenwoordigheid van Christus, en daardoor alleen!” –*De grote strijd*, blz. 22.

WOENSDAG

4. Door wie en wanneer werd het tweede bevel gegeven om de herbouw van de tempel voort te zetten? Ezra 6:1-12.

Ezra 6:1-12 *Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen in de Babylonische archieven, waar de schatten worden bewaard. In de burcht van Ekbatana, in de provincie Medië, vond men een rol waarin de volgende gedenkwaardige gebeurtenis beschreven was: ‘In zijn eerste regeringsjaar heeft koning Cyrus het volgende bevel gegeven aangaande de tempel van God in Jeruzalem: De tempel moet worden herbouwd, op de plaats waar geofferd wordt. De fundamenten moeten dezelfde blijven, en hij moet zestig el hoog worden en zestig el breed. Hij moet bestaan uit drie lagen steenblokken en één laag hout, en de kosten moeten worden betaald uit de koninklijke schatkist. Ook moeten de gouden en zilveren voorwerpen uit Gods tempel, die Nebukadnessar uit het heiligdom in Jeruzalem heeft gehaald en naar Babel heeft gebracht, worden teruggegeven en worden overgebracht naar het heiligdom in Jeruzalem, waar ze horen, en daar worden neergezet, in de tempel van God.’ ‘Wat uw vraag betreft, Tattenai, gouverneur van de provincie Trans-Eufrat, en Setar-Boznai en uw*

ambtgenoten, bestuurders van de genoemde provincie: laat de bouw ongestoord voortgang vinden. De gouverneur en de oudsten van de Judeeërs mogen de tempel herbouwen op zijn vroegere plaats. En ik heb bevel gegeven dat u de oudsten van de Judeeërs moet steunen bij de bouw van de tempel van God: zij moeten de kosten steeds volledig vergoed krijgen uit de koninklijke schatkist, uit de belastingopbrengst van de provincie Trans-Eufraat, zolang als nodig is. Alles wat de priesters in Jeruzalem nodig hebben, moet hun dagelijks, zonder enige terughoudendheid, gegeven worden: jonge stieren en rammen en lammeren om te offeren aan de God van de hemel, en tarwe, zout, wijn en olie, zodat zij offergaven aan de God van de hemel kunnen brengen, en zullen bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Ook heb ik het bevel gegeven dat er bij iedereen die dit besluit overtreedt een balk uit zijn huis moet worden gesloopt, waaraan hij vervolgens rechtop zal worden vastgenageld. Zijn huis moet worden verwoest. Moge de God die zijn naam laat wonen in deze tempel, de tempel van God in Jeruzalem, alle koningen en volken neerslaan die een poging doen om dit besluit te overtreden door de tempel te verwoesten. Ik, Darius, heb dit bevel gegeven, en het moet nauwkeurig worden uitgevoerd.'

“Verder gebod de koning dat zware straffen zouden toegepast worden op hen, die op enige wijze met dit besluit zouden knoeien. [...] Zo bereidde de Here de weg voor de voltooiing van de tempel. Maandenlang, eer dit besluit was uitgevaardigd, hadden de Israëlieten in geloof gewerkt, terwijl de profeten hen hielpen door boodschappen voor die tijd, waardoor Gods doel voor Israël de bouwers voor ogen werd gehouden. Twee maanden na de laatste boodschap van Haggai die opgeschreven staat, kreeg Zacharia een reeks gezichten betreffende Gods werk op aarde. Deze boodschappen, die in de vorm van gelijkenissen en symbolen werden gegeven, kwamen in een tijd van grote onzekerheid en spanning en hadden bijzondere betekenis voor de mannen, die voorwaarts gingen in de naam van de God van Israël. Het kwam de leiders voor alsof de toestemming, dat de joden mochten herbouwen, zou worden ingetrokken; de toekomst zag er somber uit. God zag dat Zijn volk bemoedigd moest worden door een openbaring van Zijn oneindige ontferming en liefde.” –*Profeten en koningen*, blz. 353.

“Het was rond het jaar 519 voor Christus dat Darius het bevel gaf dat de joden moesten verder gaan met het bouwen van de tempel.” –*Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation*, blz. 208. [vgl. *Uriah Smith, Gedachten over Daniël*, blz. 217; *Uriah*

Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 176].

DONDERDAG

Nog een beproeving en haar gevolgen

5. Welke uitdaging stuurde de Here door de profeet naar Zijn volk dat was gebleven in Babylon? Wat gebeurde er met hen die daar nog steeds waren voor hun gemak in plaats van gehoor te geven aan de goddelijke oproep en het herhaalde koninklijke bevel? **Zacharía 2:7; Ester 3:8-11.**

Zacharía 2:7 *O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel!*

Ester 3:8-11 *Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goeddunkt, laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman: Laat het zilver u geschonken zijn, en het volk, om daarmee te doen wat goed is in uw ogen.*

“Intussen veranderden de toestanden in het Medo-Perzische rijk snel. Darius Hystaspes, onder wiens regering de joden opmerkelijke gunsten hadden gekregen, werd opgevolgd door Xerxes de Grote. Tijdens zijn regering werden die joden, die geen acht geslagen hadden op de waarschuwing om te vluchten, geconfronteerd met een verschrikkelijke crisis. Omdat ze geen gebruik hadden gemaakt van de uitweg die God had geboden, stonden ze nu oog in oog met de dood.” –*Profeten en koningen*, blz. 368.

“De Here voorzag de moeilijke tijden die tijdens de regering van Xerxes – de Ahasveros uit het boek Esther – zouden komen, en niet alleen bewerkte Hij een verandering van gevoelens in de harten van gezaghebbende mannen, ook inspireerde Hij de profeet Zacharía om de ballingen te smeken terug te keren.” –*Profeten en koningen*, blz. 367.

6. **Wie vaardigde het derde en laatste bevel uit? Wanneer? Welk geschreven document gaf deze heerser aan de priester Ezra? Ezra 6:14; 7:7, 8, 11-26.**

Ezra 6:14; 7:7, 8, 11-26 *En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. [...] Ook sommigen van de Israëlieten en van de priesters, de Levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Arthahsasta op naar Jeruzalem. Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning. [...] Dit is het afschrift van de brief die koning Arthahsasta had meegegeven aan Ezra, de priester, de schriftgeleerde, een schriftgeleerde bedreven in de woorden van de geboden van de HEERE, en van Zijn verordeningen voor Israël. Arthahsasta, koning der koningen, aan de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet van de God van de hemel, volkomen vrede, en op dit tijdstip. Door mij wordt bevel gegeven dat iedereen in mijn koninkrijk van het volk Israël, ook priesters en Levieten, die vrijwillig naar Jeruzalem wenst te gaan, met u mee mag gaan. Aangezien u vanwege de koning en zijn zeven raadsheren bent gezonden om onderzoek te doen in Judea en in Jeruzalem naar de wet van uw God, waarover u beschikt, en om het zilver en goud daarheen te brengen dat de koning en zijn raadsheren vrijwillig gegeven hebben aan de God van Israël, Wiens woning in Jeruzalem is, en ook al het zilver en goud te brengen dat u kunt vinden in het hele gewest van Babel, mét de vrijwillige gaven van het volk en de priesters, die vrijwillig geven voor het huis van hun God in Jeruzalem – daarom moet u voor dat geld zorgvuldig runderen, rammen en lammeren kopen met hun graanoffers en drankoffers, en die offeren op het altaar van het huis van uw God in Jeruzalem. U mag met het overige zilver en goud doen wat u en uw broeders goeddunkt te doen, overeenkomstig de wil van uw God. En de voorwerpen die u gegeven zijn voor de dienst van het huis van uw God, lever die af voor de God van Jeruzalem. Het overige dat nodig is voor het huis van uw God, dat te uwen laste zou komen om te betalen, kunt u betalen uit het schathuis van de koning. Door mij, mij koning Arthahsasta, wordt bevel gegeven aan alle schatbewaarders aan de*

overzijde van de Eufraat, dat alles zorgvuldig gedaan moet worden wat de priester Ezra, de schriftgeleerde, bedreven in de wet van de God van de hemel, van u vraagt, tot honderd talent zilver, tot honderd kor tarwe, tot honderd bat wijn, tot honderd bat olie; voor zout is er geen voorschrift nodig. Al wat voortvloeit uit het bevel van de God van de hemel, moet nauwgezet gedaan worden voor het huis van de God van de hemel, opdat er geen grote toorn zal zijn over het koninkrijk van de koning en zijn zonen. Wij geven u ook te kennen met betrekking tot alle priesters en Levieten, zangers, poortwachters, tempeldienaren en dienaren van het huis van deze God, dat het niet toegestaan is hun belasting, heffingen of tol op te leggen. En u, Ezra, overeenkomstig de wijsheid van uw God, die u gegeven is, stel rechters en gerechtsdienaren aan, die over het hele volk aan de overzijde van de Eufraat recht moeten spreken, over allen die de wetten van uw God kennen. En aan wie ze niet kent, moet u ze bekendmaken. En al wie de wet van uw God en de wet van de koning niet houdt, laat aan hem zorgvuldig recht worden gedaan, of ter dood, of ter verbanning, of tot verbeurdverklaring van zijn bezit, of tot gevangenschap.

“Omstreeks zeventig jaar na de terugkeer van de eerste groep onder leiding van Zerubbabel en Jozua, besteed Artaxerxes Longimanus de troon van Medo-Perzië. De naam van deze koning is verbonden met de heilige geschiedenis door een reeks opmerkelijke voorzienigheden. Ezra en Nehemía leefden en werkten onder zijn regering. Hij vaardigde in het jaar 457 vóór Christus het derde en laatste bevel uit voor het herstel van Jeruzalem. Onder zijn regering keerde een aantal joden onder Ezra terug, werden de muren van Jeruzalem door Nehemía en zijn helpers hersteld, werd de tempeldienst hersteld en werden grote godsdienstige hervormingen ingevoerd door Ezra en Nehemía. Tijdens zijn lange regering toonde hij vaak zijn welgezindheid jegens Gods volk; en in zijn vertrouwde en geliefde joodse vrienden Ezra en Nehemía erkende hij mannen, door God aangewezen voor een bijzondere taak.” –*Profeten en koningen*, blz. 372.

SABBAT

Achteruitgang van het tweede rijk

7. Wat leidde tot de val van het Medo-Perzische Rijk? Ester 1:1-9.

Ester 1:1-9 *Het gebeurde in de dagen van Ahasveros – hij is de Ahasveros die geederde van India af tot Cusj toe over honderd-*

zevenentwintig gewesten. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat die in de burcht Susan was, in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien, en de glansrijke luister van zijn grootheid, honderdtachtig dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, zeven dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis. Wit linnen en blauwpurperen kleden waren met koorden van fijn linnen en roodpurperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbaar gesteente. Men gaf te drinken uit gouden bekertjes, en alle bekertjes verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn, naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn, want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vasthi richtte een maaltijd aan, voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was.

“Als de koning zijn vorstelijke waardigheid had gehandhaafd door gewoonten van matigheid te beoefenen, zou hij nooit dit bevel hebben gegeven. Maar zijn verstand was beneveld door de wijn die hij overvloedig had gedronken en hij was niet in staat verstandig te handelen. [...] Gebeurtenissen van onmatigheid, zoals geschilderd in het eerste hoofdstuk van Esther, brengen God geen eer toe. [...] Door de ervaring die Esther op de troon bracht, werkte God om Zijn plannen met Zijn volk in vervulling te doen gaan. Wat gebeurde onder invloed van veel wijn, werkte tenslotte voor het welzijn van Israël. (MS 39, 1910).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 170, 171.

Voor persoonlijke studie

- ◆ Zacharía, hoofdstuk 4.
- ◆ Haggai, hoofdstukken 1, 2.
- ◆ Profeten en koningen, blz. 363-378.

Zendingsbericht van Venezuela

Voorlezen op Sabbat 27 februari 2021

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op Sabbat 6 maart 2021 worden ingezameld

Beste broeders en zusters, volk van God en pelgrims van over de hele wereld, we wensen jullie de rijkste zegeningen, en roepen vandaag samen met jullie: Maranatha! (Christus komt), in de hoop dat we binnenkort samen zullen zijn en dat grenzen niet langer barrières zullen zijn.

Venezuela, officieel Bolivariaanse Republiek Venezuela, is gelegen in het noorden van Zuid-Amerika, en bestaat uit een continentaal deel en een groot aantal kleine eilanden en eilandjes in de Caribische Zee, waarvan de hoofdstad de stad Caracas is. Het continentale grondgebied begrenst het noorden met de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan, het westen met Colombia, het zuiden met Brazilië en het oosten met Guyana. De bevolking van Venezuela is 32.778.230.

Volgens een enquête uit 2017 (GIS XXI) is 88% van de bevolking christen, 71% voornamelijk katholiek en de overige 17% protestant. Venezolanen zonder religie zijn 4% (2% atheïsten en 2%, agnostisch of onverschillig), bijna 8% van de bevolking volgt een andere religie (1% van hen volgt spiritualisme).

Het werk in Venezuela begon op 22 mei 1947 toen zuster Rita Camacho de Reina aankwam in de stad San Cristóbal, in de staat Táchira, bij het huis van een zuster die het evangelische geloof beleed. Zij kon de zuster niet binnenhalen, omdat haar echtgenoot, dominee van de kerk, adventisten niet gunstig gezind was. Toch hield ze de boeken die ze had meegebracht voor het colportereren. Daarnaast informeerde ze haar over een adventistische zuster, genaamd Irene Chacón.

Zuster Rita aarzelde niet om naar het huis van Irene te gaan, en werd daar heel goed ontvangen. Rita zou later zeggen: "Dit huis was een oase voor mij." Zij had maar een paar minuten om daar te zijn toen de zoon van de zuster, waar zij eerder had verbleven, haar belde om haar te laten weten dat zijn vader de boeken had ontdekt en zo boos was dat hij dreigde ze op straat te gooien als hij ze niet meteen zou weghalen. Het was een angstmoment. Maar al snel opende de Heer een deur, omdat zuster Irene, ondanks die situatie, vriendelijk aanbood haar te vergezellen om de boeken weg te halen en mee naar huis te nemen. Ze baden en gingen op zoek naar de boeken. Bij zonsopgang hielden ze de eerste gezinsdienst in dat huis.

In de dagen die volgden, ontmoette zuster Rita andere adventistische broeders. Op zaterdag gingen ze naar de kerk. Ze verleenden de tweede ure aan Rita, die sprak over de ijver die men moet hebben in termen van voedsel als een volk dat wacht op de spoedige komst van onze Heer Jezus Christus. Rita vertelde: “Iedereen hield van mijn woorden, omdat ze erkennen dat ze op dit punt onzorgvuldig waren, en sommigen zeiden zelfs tegen me: ‘Zuster, we hadden opwekking nodig. Deze eerste ontmoeting was erg bemoedigend voor mij.’ ”

Korte tijd later, op 11 september 1947, kwam predikant José del Carmen León, de leider van Colombia, in Venezuela, en hij was verheugd een groep van veertien mensen te vinden die erg opgewonden en gretig waren om gedoopt te worden. Onder zijn leiding werd de volgende dag het Venezolaanse Genootschap georganiseerd. Vervolgens sloten veel broeders en zusters zich aan om deze boodschap te verspreiden. De zegen en goddelijke steun vergezelden deze herauten van het evangelie, de toewijding werd beloond met het winnen van zielen, en meer dan duizend leden werden aan deze Unie toegevoegd.

De crisis die het land momenteel echter doormaakt, heeft geleid tot armoede, honger en dus tot een uittocht van miljoenen Venezolanen.

Honderden leden en sympathisanten zijn ook geëmigreerd en het ledenaantal is aanzienlijk afgenomen, maar desondanks stopt het werk niet. Volgens het meest recente rapport heeft de Venezolaanse Unie 781 leden, 320 sympathisanten en 459 kinderen.

Het werk van de Heer in Venezuela is geen onbekende in de verwoestingen van deze crisis. Helaas zijn veel van onze infrastructuren door de jaren heen zo verslechterd dat ze onbewoonbaar zijn. Een van de ernstigste gevallen is de zendingskerk van Maracaibo, een stad in het noordwesten van Venezuela, waar de plaquette van de infrastructuur aan sommige zijden van het huis gebouw is weggefallen en het deel van het atrium (de centrale ruimte van het gebouw) onveilig is, omdat een deel instortte van de hekmuur. Vanwege de slechte staat van het zendingsgebouw was het niet mogelijk zendelingen naar deze stad te sturen, die een van de meest bevolkte steden van Venezuela is met een aanzienlijk aantal inwoners, meer dan twee miljoen. Onder dit aantal kunnen veel gelovigen zijn die de drievoudige boodschap niet kennen en de goddelijke uitnodiging zeker met blijdschap zullen accepteren. Het is belangrijk te vermelden dat de meeste leden van Venezuela met gehoorproblemen, die aandacht en voorbereiding van de missie nodig hebben, zich daar bevinden.

Evenzo is er het kerk- en zendingsgebouw van Catia la Mar, een district van de staat La Guaira, op dertig kilometer van Caracas; de structuur van het kerkgebouw en de zending zijn in de loop van de tijd ernstig aangetast,

er is een reconstructie nodig om zendingspersoneel te kunnen sturen om voor de zielen op die plek te werken, aangezien het niet bewoonbaar is; haar bevolking is ongeveer honderdduizend, een zeer aanzienlijk aantal voor evangelisatie.

Aan de andere kant, in de stad Guasdualito van de staat Apure, is er nog een zendingspost in dezelfde omstandigheden als de vorige, daarnaast is in het regenseizoen het zendingshuis overstroomd, dus moet er een afvoersysteem komen, en de muren versterkt, omdat er een gat zit, een dak geplaatst, deuren en ramen verhoogd en de veiligheid versterkt van het eigendom. De bevolking van die plaats komt overeen met ongeveer honderdertigduizend voor evangelisatie.

De crisis die het land doormaakt, heeft het voor ons moeilijk gemaakt om deze zendingen mogelijk te maken en andere eigendommen op te knappen, en daarom waren wij droevig genoodzaakt om af te zien van het verplaatsen van personeel naar deze plaatsen. Wanneer het echter lijkt alsof het licht op het punt staat te worden gedoofd, staan daar geïnteresseerde zielen op.

Om deze reden vragen we u om ons te helpen de banier van het Internationaal Zendingsgenootschap op te heffen, die in bepaalde delen van ons land wordt afgebroken. Steun ons in de naam van de Heer zodat het licht op deze plaatsen blijft schijnen. Wij wensen en bidden dat de Eeuwige Zijn bijdrage voor de vooruitgang van het werk in Venezuela zeventig maal zeven zal vermenigvuldigen.

—De broeders en zusters in Christus van de Venezolaanse Unie

De extra sabbatschoolcollecte is bestemd voor Venezuela

Laat uw gave een uitdrukking zijn van liefde en dankbaarheid!

10^e Les

Sabbat 6 maart 2021

Sabbatbegin 18.27^u ↔ 18.29^u

Opeenvolgende rijken

“... Daarna ... het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, ...” Daniël 2:39, 40.

ZONDAG

Het derde rijk

1. **Welk rijk volgde die van Medo-Perzië? Hoe werd de profetie vervuld? Daniël 2:32, laatste gedeelte; 39, tweede gedeelte.**

Daniël 2:32b; 39b ... *Zijn buik en zijn dijen van brons. [...] Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde.*

“Zo weinig en zo kort waren de woorden van de inspiratie die, toen ze vervuld werden, een verandering in de wereldheerschappij teweegbrachten. In de voortdurend veranderende politieke kaleidoscoop komt nu, als derde van de zogenaamde wereldrijken, Griekenland in het beeld om onze aandacht enige tijd te boeien.

Na de noodlottige veldslag die het lot van het Medo-Perzische rijk besliste, trachtte Darius toch nog het verstrooide overblijfsel van zijn legers te herenigen om zijn heerschappij en rechten te verdedigen. Maar uit de overgeblevenen van zijn kort voordien zo groot en voortreffelijk uitgerust leger, kon hij nauwelijks een strijdmacht vormen die de strijd zou kunnen opnemen tegen de overwinnende Grieken.

Alexander achtervolgde hem op de vleugels van de wind. Keer op keer ontsnapte Darius ternauwernood aan de hand van zijn snelle vijand.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 54. [zie ook:

Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 49, 50].

MAANDAG

2. **Wat wordt vermeld over de zegetocht van Alexander de Grote? Wat was de oorzaak van zijn vroegtijdige dood? Wat waren de gevolgen voor het koninkrijk? Spreuken 31:4, 5; 16:32.**

Spreuken 31:4, 5; 16:32 [SV77] *Het komt de koningen niet toe, o Lemuël! het komt de koningen niet toe wijn te drinken, en de prinsen, sterke drank te begeren; Opdat hij niet drinke, en het ingezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere. [...] De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest, dan die een stad inneemt.*

“Alexander de Grote – die het pas uitgebreide Grieks-Macedonische koninkrijk van zijn vader had geërfd – nam voor om het Macedonische domein en de Griekse cultuur naar het oosten uit te breiden, en veroverde het Perzische rijk. De profetie geeft het Griekse koninkrijk aan als volgend op Perzië, omdat Griekenland nooit verenigd is geworden in een koninkrijk tot de formatie van het Macedonische Rijk, dat Perzië verving als de leidende wereldmacht van die tijd (voor overeenkomstige profetieën zie de hoofdstukken 7:6; 8:5-8, 21, 22; 11:2-4).

De laatst regerende koning van het Perzische Rijk was Darius III (Codomannus), die werd verslagen door Alexander in de veldslagen van Granicus (334 v. Chr.), Issus (333 v. Chr.), en Arbela of Guagamela (331 v. Chr.)” –*Seventh-day Adventist Bible Commentary*, vol. 4, blz. 774.

“Alexander vond het veel makkelijker om koninkrijken te onderwerpen dan zijn eigen geest. Na het veroveren van naties, viel deze zogenaamde grote man door de toegeeflijkheid aan eetlust – een slachtoffer van onmatigheid.” –*Christian Temperance and Bible Hygiene*, blz 29.

“... Met een verachtelijke arrogantie eiste hij [Alexander] dat men hem als een god zou eren.

Hij gaf de overwonnen steden zonder enige reden volledig over in de handen van zijn bloeddorstige en losbandige soldaten. Hijzelf vermoordde in dronkenschap vaak zijn eigen vrienden en gunstelingen. Hij

zocht de minderwaardigste mensen uit ter bevrediging van zijn lusten. Aangespoord door een liederlijke dronken vrouw, gingen hij en een aantal hovelingen, allen in staat van volslagen dronkenschap, met een toorts in de hand erop uit en staken de stad en het paleis van Persépolis, één van de mooiste paleizen ter wereld, in brand. Hij moedigde zulk een buitensporige mate van alcoholgebruik onder zijn volgelingen aan, dat tijdens een bepaalde gelegenheid twintig van hen tegelijk aan de gevolgen van hun zwelgerij stierven. Tenslotte, toen hij juist van een langdurig drinkgelag was teruggekeerd, nam hij direct een tweede uitnodiging aan. Nadat hij ter ere van elk der aanwezige gasten had gedronken, nam hij de volle Heracles beker die volgens onze maat 6 x 1,1136 liter inhield. Hij ledigde die, volgens de geschiedkundige vermelding, hoe ongelooflijk het schijnen moge, tweemaal. Daarna viel hij neer en werd door een hevige koorts bevangen. Hij stierf elf dagen later in mei of juni van het jaar 323 v. Chr., terwijl hij op de drempel van zijn leven stond. Hij werd tweeëndertig jaar.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 55, 56. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 51].

DINSDAG

Het vierde rijk

3. **Wat wordt ons verteld over het vierde rijk? Tot hoe ver was het uitgestrekt? Daniël 2:33, eerste gedeelte; 40; Lukas 2:1.**

Daniël 2:33a, 40 *Zijn benen van ijzer, ... [...] En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.*

Lukas 2:1 *En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.*

“ ‘Hoewel de legers van de republiek soms op het slagveld verslagen werden, kwamen zij uiteindelijk toch altijd als overwinnaars uit de strijd tevoorschijn en trokken met rasse schreden op naar de Eufraat, de Donau, de Rijn en de Oceaan. De symbolen van goud, zilver of koper, die dienden om de koningen of hun rijken uit te beelden, werden achtereenvolgens door de ijzeren monarchie van Rome neergehaald.’

Aan het begin van het christelijke tijdperk strekte dit rijk zich uit over geheel Zuid-Europa, Frankrijk, Engeland, het grootste deel van Nederland, Zwitserland, het zuiden van Duitsland, Hongarije, Turkije en Griekenland, om niet te spreken over zijn bezittingen in Azië of Afrika. [...] ‘Het Romeinse rijk omvatte de wereld. ...’ –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 57. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 52].

WOENSDAG

De belangrijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis

4. **Welke belangrijke gebeurtenis vond plaats onder het bewind van het Romeinse Rijk? Waren de leiders van Gods uitverkoren volk bereid voor deze gebeurtenis? Lukas 2:4-7; Johannes 1:5, 11.**

Lukas 2:4-7 *Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.*

Johannes 1:5, 11 *En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. [...] Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.*

“Een engel daalt neer op aarde om te zien wie zich heeft voorbereid om Jezus te verwelkomen. Hij merkt dat niemand Hem verwacht. Hij hoort geen enkele stem die juicht omdat de komst van de Messias nabij is. De engel zweeft enige tijd over de uitverkoren stad en de tempel, waar God eeuwenlang Zijn tegenwoordigheid heeft geopenbaard, maar ook daar heerst alleen onverschilligheid.” –*De grote strijd*, blz. 296.

DONDERDAG

Grote vreugde voor hen die aan het wachten waren

5. **Waarom werd deze blijde boodschap aan de herders gegeven? Lukas 2:8, 9.**

Lukas 2:8, 9 *En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.*

“Niets wijst erop dat de mensen Christus verwachten. Nergens hebben zij zich op de komst van de Levensvorst voorbereid. De hemelse boodschapper is zeer verbaasd en wil net naar de hemel terugkeren om het slechte nieuws te brengen wanneer hij een groep herders ziet die 's nachts de wacht houden bij hun kudde en hun blik richten naar de met sterren bezaaide hemel. Ze denken aan de profetie die de komst van de Messias naar de aarde voorzeft en zien uit naar de Verlosser der wereld. Deze mensen zijn bereid de boodschap uit de hemel te ontvangen.” –*De grote strijd*, blz. 296.

VRIJDAG

6. Wat was het thema van de hemelse boodschap? Lukas 2:10, 11.

Lukas 2:10, 11 *En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.*

“Plots verschijnt Gods engel en verkondigt het blijde nieuws. De vlakke wordt vervuld van hemelse heerlijkheid. De herders zien een ontelbare schare engelen. De vreugde schijnt te groot om maar door één boodschapper uit de hemel te worden gebracht, talloze stemmen heffen een lied aan dat de verlost en ook eens zullen zingen: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ (Lukas 2:14).” –*De grote strijd*, blz. 296.

SABBAT

7. Wie keken nog meer uit naar de vervulling van deze profetie? Lukas 2:25-38; Matthéüs 2:1, 2; Numeri 24:17.

Lukas 2:25-38 *En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op*

hem. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalvde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Matthéüs 2:1, 2 *Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.*

Numeri 24:17 *Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.*

“Ook onder de heidenen waren er mensen die naar Hem uitzagen: de vrome en rijke wijzen uit het Oosten, die door hun onderzoek van de natuur God in de schepping hadden gevonden. In de geschriften van de Hebreeën hadden ze gelezen dat een Ster uit Jakob zou opgaan en ze wachtten vol verlangen op de komst van Hem die niet alleen ‘de vertroosting van Israël’ zou zijn, maar ook ‘een licht tot openbaring voor de heidenen’, ‘opdat zij tot heil zouden zijn tot aan het uiterste der aarde’. (Lukas 2:25, 32; Handelingen 13:47).

Zij zochten naar licht en het licht van de troon van God scheen op hun pad.” –*De grote strijd*, blz. 296, 297.

Voor persoonlijke studie

- ◆ Matthéüs 2:1-12.
- ◆ Lukas 2:1-38.
- ◆ *Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 22-31 (hoofdstuk 3 en 4).

11^e Les

Sabbat 13 maart 2021

Sabbatbegin 18.40^u ↔ 18.41^u

De val van het Romeinse Rijk

“...“... En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, ...Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. ...” Daniël 2:40, 41.

ZONDAG

De Vredevorst en het Romeinse Rijk

1. **Welke mooie belofte werd door de engelen aan de herders geopenbaard toen Jezus, de Vredevorst, werd geboren? Welke contrasterende omstandigheden waren er in die tijd? Lukas 2:13, 14.**

Lukas 2:13, 14 *En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.*

“ ‘Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.’ Zijn voorzienigheid had de gang van zaken geleid en de menselijke impulsen en invloeden bestuurd, totdat de wereld rijp was voor de komst van de Verlosser. De volken waren verenigd onder één hoofd. Overal werd één taal gesproken, erkend als de taal

van de beschaving. Uit alle landen kwamen de joden uit de verstrooiing voor de jaarlijkse feesten naar Jeruzalem. Bij hun terugkeer naar hun woonplaatsen konden zij in heel de wereld het nieuws van de komst van de Messias verkondigen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 22, 23.

MAANDAG

2. Welke wereldmacht bevestigde en voltrok het doodvonnis die tegen Gods Zoon was uitgesproken? Matthéüs 27:24-31.

Matthéüs 27:24-31 *Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen! Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gezeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. En toen zij Hem bespotten hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.*

“In de rechtszaal van Pilatus, de Romeinse stadhouder, staat Christus, gebonden als een gevangene. Rond Hem staat een wacht van soldaten en de zaal is vol toeschouwers. Buiten de ingang staan de rechters van het Sanhedrin, de priesters, oversten en de menigte.

Nadat het Sanhedrin Jezus had veroordeeld, waren zij naar Pilatus gekomen opdat hij het vonnis kon bevestigen en doen uitvoeren.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 603.

Pilatus' misdaad en haar gevolgen

3. **Wat heeft de Hemel geprobeerd te doen om Pilatus te beschermen voor de verschrikkelijke schuld die hij op zich zou nemen door Jezus ten onrechte te veroordelen? Hoe eindigden de carrière en het leven van Pilatus? Matthéüs 27:19; Job 20:4-7; 2 Korinthe 4:7-11.**

Matthéüs 27:19 *Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden.*

Job 20:4-7 *Weet je dit? Dat altijd al, vanaf het moment dat God de mens op de aarde geplaatst heeft, het gejuich van de goddelozen van korte duur geweest is, en de blijdschap van de huichelaar maar voor een ogenblik, ook al klimt zijn hoogmoed op tot de hemel, en raakt zijn hoofd tot aan de wolken. Hij zal, evenals zijn uitwerpselen, voor altijd vergaan; wie hem gezien hebben, zullen zeggen: Waar is hij?*

2 Korinthe 4:7-11 *Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.*

“Als Pilatus van het begin af standvastig was gebleven en geweigerd had een man te veroordelen die volgens hem onschuldig was, zou hij de fatale keten hebben verbroken die hem voor de rest van zijn leven in zelfverwijt en schuldgevoelens zou binden. Als hij naar zijn overtuiging van recht had gehandeld, zouden de joden het niet gewaagd hebben hem de wet voor te schrijven. Christus zou wel ter dood zijn gebracht, maar de schuld zou niet op Pilatus hebben gerust. Maar Pilatus had stap na stap zijn geweten geweld aangedaan. Hij had een verontschuldiging gezocht voor het feit dat hij niet rechtvaardig en onpartijdig oordeelde en nu bevond hij zich vrijwel hulpeloos in handen van de priesters en oversten. Zijn aarzelen en besluiteloosheid bleken zijn ondergang te zijn. [...]

Pilatus gaf toe aan de eisen van het gepeupel. Hij gaf liever Jezus over om te worden gekruisigd dan de kans te lopen zijn positie kwijt te raken. Maar ondanks al zijn voorzorgen overkwam hem later juist datgene waarvoor hij bevreesd was geweest. Zijn eer werd hem ontnomen, hij werd uit zijn hoge positie ontzet en eindigde niet lang na de kruisiging, door wroeging en gewonde trots gekweld, zijn eigen leven. Zo zullen allen, die een compromis sluiten met de zonde, alleen maar smart en ondergang verkrijgen. ‘Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood’. Spreuken 14:12.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 611, 617.

WOENSDAG

Fatale gevolgen voor het joodse volk

4. **Wat gebeurde er met de joden nadat zij de Vredenvorst hadden verworpen? Lukas 19:41-44; Matthéüs 22:4-7.**

Lukas 19:41-44 *En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.*

Matthéüs 22:4-7 *Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.*

“Op deze wijze bezegelde het joodse volk zijn verwerping van Gods genade. De gevolgen waren door Christus in de gelijkenis voorzegd. De koning zond zijn legers, verdelgde de moordenaars en stak hun stad in brand. Het oordeel dat uitgesproken was, trof de joden in de

verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van het volk.”
–*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 189.

DONDERDAG

De vervolging van de christenen

5. Hoe behandelde Rome Christus' volgelingen vanaf de periode van Nero? 1 Korinthe 4:7-11.

1 Korinthe 4:7-11 *Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren! Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats,*

“Gedurende de gevangenschap van Paulus was het aantal bekeerlingen tot het christendom zo talrijk geworden, dat het de aandacht trok en de vijandschap opwekte van de autoriteiten. De toorn van de keizer werd vooral opgewekt door de bekering van leden van zijn eigen huishouding, en al spoedig vond hij een aanleiding om de christenen tot het doelwit van zijn genadeloze wreedheid te maken.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 357.

“Deze vervolgingen begonnen onder Nero omstreeks de tijd van Paulus' marteldood en werden met afwisselende hevigheid eeuwenlang voortgezet. De christenen werden ten onrechte beschuldigd van de ergste misdaden en men beweerde dat zij de oorzaak waren van grote rampen, zoals hongersnoden, epidemieën en aardbevingen. Terwijl ze het mikpunt werden van volkshaat en achterdocht, stonden verklikkers klaar om onschuldige mensen tegen betaling te verraden. Ze werden veroordeeld omdat ze in opstand zouden zijn gekomen tegen de keizer of omdat men ze als vijanden van de godsdienst en als een plaag voor de gemeenschap beschouwde. Een zeer groot aantal werd voor de wilde dieren geworpen of levend verbrand in de amfiteaters. Sommigen

werden gekruisigd; anderen werden in de huiden van wilde dieren gestoken en in de arena geworpen om door honden te worden verscheurd. Vaak was hun straf de belangrijkste vermakelijkheid bij openbare feestelijkheden. Grote menigten kwamen bijeen om daarvan te genieten en ze reageerden met luid gelach en applaus bij het zien van hun doodstrijd.” –*De grote strijd*, blz. 36, 37.

VRIJDAG

De verdeling van het Romeinse Rijk

6. **Hoe heeft de profetie het einde van het Romeinse Rijk afgeschilderd? Wanneer kwam de verdeling van dit ijzeren rijk? Daniël 2:33, 41.**

Daniël 2:33, 41 *Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. [...] Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.*

“Hier wordt een verdeling voorgesteld; en wat is ons aandeel in het symbool? Niets dan de tenen van het beeld. Tenzij ze dat doen, blijven we volkomen in het ongewisse over de aard en omvang van de eenheid die volgens de profetie bestond. Om dat te veronderstellen zou het een ernstige toerekening werpen op de profetie. Wij worden daarom tot de conclusie gehouden dat de tien tenen van het beeld de tien delen, waarin het Romeinse rijk verdeeld was, voorstellen.

Deze verdeling vond tussen 351 en 476 n. Chr. plaats. Het tijdperk van deze opbreking bestreek 125 jaar, vanaf ongeveer het midden van de vierde eeuw tot het laatste kwart van de vijfde eeuw. Voor zover we weten zijn er geen historici die beweren dat het begin van de verbroekeling van het Romeinse rijk eerder dan 351 na Christus plaatsvond. Er is een algemene overeenstemming dat het tijdperk in 476 na Christus werd afgesloten.” –*The Prophecies of Daniel and the Revelation*, blz. 57, 58. [vgl: Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 347; Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 57, 58].

7. **Wat vertelt de geschiedenis ons over de verdeling van het Romeinse rijk? Daniël 2:42, 43.**

Daniël 2:42, 43 *En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.*

“Wereldse machten worden opgeschud. We hoeven niet, en we kunnen ook niet verwachten dat er eenheid zal zijn tussen de volkeren op aarde. Onze positie in het beeld van Nebukadnezar wordt vertegenwoordigd door de tenen, in een verdeelde toestand, en gemaakt van een afbrokkelend materiaal dat niet bij elkaar zal blijven. De profetie laat ons zien dat Gods grote dag spoedig aanbreekt. Het heeft grote haast.” –*Testimonies for the Church*, vol. 1, blz. 360.

“De tien volkeren die het meest bepalend zijn geweest in het opbreken van het Romeinse rijk, en die in verschillende perioden van hun tijdperk delen van het Romeinse rijk als onafhankelijke en afgezonderde koninkrijken hadden, zijn de volgende (in willekeurige volgorde): de Hunnen, Ostrogoten, Visigoten, Franken, Vandalen, Sueven, Bourgondiërs, Heruli, Angelsaksen en Lombarden.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 347. [vgl. Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 58].

Voor persoonlijke studie

- ◆ *Jezus, de Wens der eeuwen*, hoofdstuk 3, blz. 23 (helemaal onderaan) t/m blz. 24.
- ◆ *Profeten en koningen*, blz. 314.
- ◆ “Over de tweede heerser van Rome, Numa Pompilius (716 - 673 v. Chr.), vertelt de geschiedenis ons dat hij een tempel liet bouwen voor Janus... Deze tempel werd geopend in tijden van oorlog en werd gesloten in tijden van vrede. In de periode dat Numa heerste, was de tempel altijd gesloten. Na Numa, tijdens de gehele periode van het Romeinse Rijk, kwam dit nog maar twee keer voor. De eerste keer na het einde van de eerste Punische oorlog en daarna nog een keer aan het begin van de regeerperiode van de eerste keizer, keizer Augustus.” –Dr. Starke, *Römische Geschichte* (De geschiedenis van Rome), blz. 9.

Het eeuwigdurend Koninkrijk

“Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.” Daniël 4:3.

ZONDAG

Een heilig koninkrijk

1. **Naar welk koninkrijk verwees Daniël, nadat hij het tijdelijke karakter van de aardse koninkrijken had laten zien? Wie stelde deze steen voor? Daniël 2:34, 44, 45; Jesája 28:16.**

Daniël 2:34, 44, 45 *Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. [...] In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.*

Jesája 28:16 *Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weg-haasten.*

“Hoewel Nebukadnessar was opgeklimmen tot het hoogtepunt van wereldse macht, en door God zelfs een ‘koning der koningen’ (Ezechiël 26:7) was genoemd, had hij toch van tijd tot tijd de heerlijkheid van zijn koninkrijk en de pracht van zijn regering toegeschreven aan de gunst des Heren. Dit was het geval geweest na zijn droom over het grote beeld. Zijn geest was diep onder de indruk

van dit gezicht bij de gedachte, dat het rijk van Babel, hoe groot het ook was, ten slotte zou verdwijnen en dat andere rijken zouden heersen, tot uiteindelijk alle aardse machten zouden worden opgevolgd door een koninkrijk, door de God des hemels opgericht, en dat nooit zou vergaan.” –*Profeten en koningen*, blz. 314.

MAANDAG

2. **Naar welke gebeurtenis verwees dit? Welke grote misleiding zal voor deze gebeurtenis plaatsvinden? Johannes 14:3; Mattheüs 24:23-27.**

Johannes 14:3 *En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.*

Mattheüs 24:23-27 *Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.*

“Dit grote drama van bedrog zal zijn dieptepunt bereiken wanneer satan zelf zich voor Christus uitgeeft. De gemeente kijkt al heel lang uit naar de wederkomst van Christus als de vervulling van haar zalige hoop. De grote bedrieger zal het doen voorkomen alsof Christus inderdaad is teruggekomen. In verschillende delen van de wereld zal satan zich aan de mensen tonen als een betoverend wezen met een verblindende glans, een wezen dat min of meer beantwoordt aan de beschrijving van de Zoon van God, door Johannes in de Openbaring gegeven. (Openbaring 1:13-15). Zijn heerlijkheid overtreft alles wat stervelingen ooit hebben gezien... Dit is het grootste, alles overtreffende bedrog.” –*De grote strijd*, blz. 576.

DINSDAG

3. **Wat alleen kan de mens ervan weerhouden door dit grote bedrog misleid te worden? Johannes 5:39, eerste gedeelte; 2 Petrus 3:14.**

Johannes 5:39a *U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, ...*

2 Petrus 3:14 *Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.*

“Alleen zij die de Bijbel grondig hebben bestudeerd en de waarheid liefhebben zullen ontkomen aan deze machtige verleiding, die de wereld betovert. Aan de hand van de uitspraken van de Bijbel zullen zij de bedrieger ontmaskeren. Ze zullen zware beproevingen moeten doorstaan. De beproeving zal aantonen wie de ware christenen zijn. Is ons geloof in Gods Woord al zo onwankelbaar dat we niet zullen toegeven aan hetgeen we met onze zintuigen waarnemen?” –*De grote strijd*, blz. 578.

“Die met de wereld verbonden zijn, worden naar de wereld gevormd en klaar gemaakt voor het merkteken van het beest. Die wantrouwig staan tegenover het eigen-ik, die zich verootmoedigen voor God en hun zielen reinigen door de waarheid te gehoorzamen – dezulken ontvangen het hemelse karakter en bereiden zich voor op het zegel Gods aan hun voorhoofden. Wanneer het bevel uitgaat en het merkteken wordt ingedrukt, zal hun karakter rein en onbevlekt blijven voor de eeuwigheid.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 69.

WOENSDAG

De Verlossers komst in de wolken

4. **Hoe zal Christus' wederkomst plaatsvinden? Welk verzoek in het 'Onze Vader' zal dan in vervulling gaan? Wie alleen kan een inwoner van dat koninkrijk worden? Openbaring 1:7; Mattheüs 6:10, eerste gedeelte; Johannes 3:3, 5.**

Openbaring 1:7 *Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.*

Mattheüs 6:10a *Uw Koninkrijk kome. ...*

Johannes 3:3, 5 *Jesus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. [...] Jesus antwoordde: Voorwaar,*

voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo groot als een mensenhand. Het is de wolk die Christus omringt. Van verre is het alsof hij in duisternis is gehuld. Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen. [...]

“In vlamvend vuur gehuld daalt de Koning der koningen neer op de wolk. De hemel wijkt terug als een boekrol die wordt opgerold. De aarde beeft voor Hem, elke berg en elk eiland wordt van zijn plaats gerukt.” –*De grote strijd*, blz. 590, 591.

“...Maar de volledige bevestiging van het koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas plaatsvinden bij de wederkomst van Christus naar deze wereld. ‘Het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten’. Daniël 7:27. Zij zullen het koninkrijk beërven, dat voor hen bereid was ‘van de grondlegging der wereld af’. Matthéüs 25:34. En Christus zal Zelf Zijn grote macht in handen nemen en Hij zal regeren.” –*Gedachten van de berg der zaligsprekingen*, blz. 96.

DONDERDAG

De reactie van de koning

5. **Welke indruk maakte de uitleg van de droom op Nebukadnézar? Wat erkende hij? Daniël 2:46, 47.**

Daniël 2:46, 47 *Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniël en zei: Waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u déze verborgenheid kon openbaren.*

“Nebukadnessar beseftte dat hij deze verklaring als een goddelijke openbaring kon aanvaarden; want elk detail van de droom was aan Daniël geopenbaard. De ernstige waarheden, die de verklaring van dit nachtgezicht bevatte, maakten diepe indruk op de geest van de heerser, en vol ootmoed en ontzag ‘wierp hij zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniël.’

Nebukadnessar zag duidelijk het verschil tussen de wijsheid van God en de wijsheid van de grootste geleerden uit zijn rijk” –(*The Youth’s Instructor*, 8 september 1903) *Bijbelkommentaar*, blz. 272.

VRIJDAG

6. Welke beloningen schonk de koning aan Daniël? Daniël 2:48.

Daniël 2:48 *Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel.*

“Daniël was een trouwe staatsman aan het hof van Babel, want hij vreesde, beminde en vertrouwde op God, en in tijden van verleidingen en gevaar werd hij behoed door Gods kracht. We lezen dat God wijsheid gaf aan Daniël en hem bedauwde met begrip en verstand.” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 204, 205.

“Toen al zijn zakelijke handelingen aan een nauw en kritisch onderzoek werden onderworpen, kon er geen enkele fout gevonden worden. De vermelding van zijn zakelijke leven, hoe beperkt deze ook is, bevat lessen die het bestuderen waard zijn. Het laat zien dat een zakenman niet noodzakelijkerwijs een sluwe, op politiek gerichte man hoeft te zijn. Hij kan een man zijn die bij iedere stap door God geïnstrueerd wordt. Daniël, als premier van het koninkrijk van Babylon, was een profeet van God die het licht van hemelse inspiratie ontving. Zijn leven is een voorbeeld van hoe iedere christelijke zakenman kan zijn.” –*Testimonies for the Church*, vol. 7, blz. 248.

SABBAT

7. Aan wie bleef Daniël denken, zelfs toen hij geëerd werd? Daniël 2:49.

Daniël 2:49 *Omdat Daniël de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abed-Nego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning.*

“De kwestie van Daniël werd mij getoond. Ondanks hij een man was met dezelfde verlangens als wij, beschrijft de geïnspireerde pen hem als een onberispelijk karakter. Zijn leven geeft ons een helder voor-

beeld van hoe de mens zelfs in dit leven kan worden als hij God tot zijn sterkte maakt en verstandig de kansen en voorrechten benut die binnen zijn bereik zijn. Daniël was groots op intellectueel niveau, maar toch streefde hij voortdurend naar meer kennis en bekwaamheid. Andere jonge mannen hadden dezelfde voorrechten, maar zij spanden niet al hun energie in zoals Daniël deed, om te streven naar wijsheid – naar de kennis van God die geopenbaard is in Zijn woord en werken. Hoewel Daniël een van 's werelds grootste mannen was, was hij niet trots of zelfgenoegzaam. Hij voelde de noodzaak om zijn ziel met gebed te verfrissen en elke dag richtte hij zich met ernstige smeekbeden naar God. Hij liet zich niet beroven van dit voorrecht, zelfs niet toen de leeuwenkuil werd geopend om hem te verslinden als hij zou blijven bidden.” –*Testimonies for the Church*, vol. 4, blz. 569.

Voor persoonlijke studie

- ◆ Matthéüs 25:34.
- ◆ Johannes 18:36.
- ◆ *Lessen uit het leven van alledag*, hoofdstuk 25, ‘Talenten’, blz. 214 (vanaf iets boven halverwege) t/m blz. 215 (bovenaan).
- ◆ “Elk volk, dat op het toneel der geschiedenis is verschenen, kan zijn plaats op aarde innemen opdat bepaald kan worden of het al dan niet voldoet aan de plannen van de Wachter en de Heilige. De profetie heeft de opkomst en de ondergang van de grote wereldrijken – Babel, Medo-Perzië, Griekenland en Rome – nagegaan. In elk van deze, evenals bij kleinere volken, heeft de geschiedenis zich herhaald. Elk rijk heeft zijn proeftijd gehad; elk heeft gefaald, zijn heerlijkheid is verdwenen, zijn macht vergaan.” –*Profeten en koningen*, blz. 326.

13^e Les

Sabbat 27 maart 2021

Sabbatbegin 19.04^u ↔ 19.05^u

Een vurige beproeving

“Maar ... antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.” Handelingen 5:29.

ZONDAG

Het beeld van de koning van Babel en het bevel

1. **Wat deed koning Nebukadnézar op het hoogtepunt van zijn macht? Wat motiveerde hem om dit bevel te geven? Daniël 3:1.**

Daniël 3:1 *Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel.*

“Met verloop van de tijd hield hij op God de eer te geven en keerde met vernieuwde ijver en dweepzucht terug tot het aanbidden van zijn afgoden. [...]

De wijzen in zijn rijk, die hiervan gebruik wilden maken en zijn terugkeer tot afgoderij wensten, stelden voor dat hij een soortgelijk beeld zou maken als dat van zijn droom, en het daar zou plaatsen waar iedereen het gouden hoofd zou zien, waardoor zijn rijk was voorgesteld. [...]

In plaats van het beeld te maken zoals hij het in zijn droom had gezien, zou hij het nog mooier maken. Zijn beeld zou niet bestaan uit materialen die steeds mindere waarde hadden, maar geheel bestaan uit goud – als symbool van Babel als een eeuwig, onverwoestbaar, almachtig koninkrijk, dat alle andere rijken in stukken zou breken, maar zelf voor eeuwig zou bestaan.” –*Profeten en koningen*, blz. 307.

MAANDAG

2. **Wie werden opgeroepen voor de inwijding van het beeld? Welk bevel gaf de heraut van de koning toen iedereen bijeen was gekomen? Daniël 3:2-6.**

Daniël 3:2-6 *En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor*

het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen: Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen.

“En het is niet te verbazen dat in een land waar afgoderij algemeen was, het prachtige beeld van onschatbare waarde in de vlakte Dura, dat de heerlijkheid, de pracht en macht van Babel moest voorstellen, gewijd zou worden als voorwerp van aanbidding. Hiertoe werden voorbereidingen getroffen, en een bevel werd gegeven dat op de dag van inwijding allen hun trouw zouden bewijzen aan de macht van Babel door zich voor het beeld te buigen.” –*Profeten en koningen*, blz. 308.

DINSDAG

Drie jongen mannen staande voor God

- 3. Wat deden de vertegenwoordigers van de overwonnen volkeren onder deze ongelooflijke druk? Maar wie konden dit beeld niet aanbidden? Daniël 3:7-12.**

Daniël 3:7-12 *Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer, en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid! U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden, en dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abed-Nego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet.*

“Nebukadnessar, die vol was van zijn triomf, kreeg te horen dat zich onder zijn onderdanen enkelen bevonden die zijn bevel ongehoorzaam waagden te zijn. Enkele van de wijzen, afgunstig op de eer die de getrouwe vrienden van Daniël was bewezen, berichtten nu de koning de schandelijke schending van zijn wensen.” –*Profeten en koningen*, blz. 309.

“De aangewezen dag is aangebroken, en de uitgestrekte menigte is samengekomen, toen het bericht dat de drie Hebreëen, die hij aangesteld had over de provincie van Babylon, hadden geweigerd het beeld te aanbidden. Ze zijn Daniëls drie metgezellen, Sadrach, Mesach en Abednego die bij de koning waren geroepen. Vol woede roept de vorst hen bij zich en wijzend naar de vurige oven vertelt hij hen de straf die hen te wachten staat als ze weigeren gehoorzamen te zijn aan zijn wil.” –*The Review and Herald*, 1 februari 1881.

WOENSDAG

4. Welke andere mogelijkheid bood de koning de jonge mannen aan? Daniël 3:13-15, eerste gedeelte.

Daniël 3:13-15a *Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abed-Nego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, ...*

“Als ze slechts hun bereidheid wilden tonen zich met de menigte te buigen in aanbidding voor het beeld, zou alles goed zijn: ...” –*Profeten en koningen*, blz. 309.

“De verdraagzaamheid van de koning openbaart zich in de tweede mogelijkheid die hij Sadrach, Mesach en Abdnego bood om zijn bevel te gehoorzamen. Zonder twijfel hebben zij dit zeer goed begrepen. Zij konden zich niet op onwetendheid beroepen. Zij wisten precies wat de koning eiste, maar zij weigerden opzettelijk en weloverwogen daaraan te voldoen. Voor de meeste koningen was dit voldoende geweest om hen onmiddellijk te laten doden. Maar neen, zei Nebukadnézar, ik wil hun tegenstand vergeten als zij zich

bij de tweede proef aan de wet onderwerpen. Maar zij deelden de koning mee dat hij ter wille van hen de ceremonie niet behoefde te herhalen.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 82. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 72].

DONDERDAG

5. Waarmee dreigde de koning als zij zouden weigeren zijn bevel te gehoorzamen? Daniël 3:15, tweede gedeelte.

Daniël 3:15b ... *Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen?*

“Als ze slechts hun bereidheid wilden tonen zich met de menigte te buigen in aanbidding voor het beeld, zou alles goed zijn; ‘maar indien gij niet aanbidt’, voegde hij eraan toe, ‘zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven worden worden’. Toen strekte hij zijn hand uitdagend omhoog en zei: ‘Wie is de God, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?’” –*Profeten en koningen*, blz. 309.

VRIJDAG

Heilige naleving van principes

6. Op wie vertrouwden de drie jonge mannen? Daniël 3:16, 17.

Daniël 3:16, 17 *Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.*

“Wij bezitten duidelijke voorbeelden van de ondersteunende kracht van vastberaden godsdienstige principes. Zelfs de angst voor de dood kon de verzwakte David er niet toe brengen het water van Bethlehem te drinken, waarvoor heldhaftige mannen hun leven hadden geriskeerd om het te verkrijgen. De gapende leeuwenkuil kon Daniël niet van zijn dagelijkse gebeden afhouden, evenmin kon de vurige oven Sadrach en zijn metgezellen er toe brengen te buigen voor de afgod die Nebukadnesar had opgericht. Jonge mensen die

standvastige principes hebben, zullen goedkoop amusement vermijden, pijn verdragen, en zelfs eerder de leeuwenkuil en de vurige oven trotseren, dan God ontrouw te zijn. Let op het karakter van Jozef. Deugd werd zwaar op de proef gesteld, maar de overwinning was volledig. Op elk punt doorstond de edele jongeman de toets. Hetzelfde verheven en onbuigzame principe kwam bij elke verzoeking te voorschijn. De Heer was bij hem, en Zijn woord was wet. Zo'n standvastigheid en onwrikbaar principe straalt het helderst als het in contrast staat met de zwakheid en de ondoelmatigheid van de jeugd van tegenwoordig.” –*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, blz. 42.

SABBAT

7. Welke mogelijkheid moesten ze toch overwegen? Welk beslissend standpunt namen zij toch in, ondanks het verschrikkelijke dreigement? Daniël 3:18.

Daniël 3:18 *En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.*

“Uit de geschiedenis van hun vaders hadden ze geleerd dat ongehoorzaamheid aan God oneer, onheil en dood als gevolg heeft. ...” –*Profeten en koningen*, blz. 309, 310.

“ ‘Wij achten het niet nodig’, zeiden zij, ‘u hierop enig antwoord te geven.’ Dat wil zeggen: u hoeft geen moeite te doen voor een andere proef, ons besluit staat vast. Ons antwoord is nu en voor de toekomst: Wij zullen uw goden niet dienen, noch het gouden beeld aanbidden dat u hebt opgericht. Onze God zal ons verlossen als Hij dat wil en indien niet dan is het ook goed. Wij kennen Zijn wil en daaraan willen wij onvoorwaardelijk gehoorzamen. Hun antwoord was even beslist als eerlijk.” –Uriah Smith, *Gedachten over Daniël*, blz. 82. [zie ook: Uriah Smith, *Gedachten Critisch en Practisch over Daniël en de Openbaring*, blz. 72, 73].

Voor persoonlijke studie

- ◆ *Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 24, 25.
- ◆ “In de geschiedenissen van Jozef en van Daniël en zijn vrienden zien we, hoe de gouden keten van de waarheid de jeugd met de

troon van God kan verbinden. Zij waren er niet toe te verleiden, hun integriteit prijs te geven. Zij stelden Gods gunst boven de gunst en de lof van koningen. Daarom had God hen lief en beschermde Hij hen. Door hun trouw en hun integriteit – en doordat zij vastbesloten God boven iedere menselijke macht eerden – gaf de Heer hen voor het oog van mensen buitengewone eer. Zij ontvingen eer van de Here God van de legermachten, die de werken van Zijn handen niet loslaat (Psalm 138:8), of die nu hoog in de hemel zijn, of beneden op aarde. Deze jongeren schaamden zich niet om kleur te bekennen, zelfs niet aan het hof van de koning. Zij lieten in woord en daad, en in hun gebruiken zien, dat zij geloofden in de Here God in de hemel. Zij weigerden te buigen voor welk aards bevel ook, als dat afbreuk zou doen aan de eer van God. En zij ontvingen kracht uit de Hemel om hun trouw aan God te kunnen tonen.” –*Boodschappen voor jonge mensen*, blz. 25.
