

# GEMEENTE VAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN REFORMATIEBEWEGING

NEDERLANDSE VELD

MIDDACHERLAAN 2 • 6955 JC ELLECOM • NEDERLAND • Telefoon: 0313-416222

E-Mail:Rehoboth@ZDAreformatie.org • Website:www.ZDAreformatie.org

**"Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.** Matthéüs 22:37,38

De jeugd moet zich bewust worden dat zij een diepe ervaring moeten krijgen in de dingen van God. Een oppervlakkig werk, zal geen zegen voortbrengen. Zij moeten het licht van Gods Woord diep in hun hart laten schijnen, zodat zij zichzelf als het ware met een brandende kaars doorzoeken. Veel mensen belijden, dat zij aan Gods zijde staan, maar daar staan zij niet; het merendeel van al hun daden ligt aan satans kant. Hoe zullen wij vaststellen aan welke kant wij staan? Wie bezit het hart? Bij wie blijven onze gedachten stilstaan? Over wie praten wij graag? Voor wie zijn onze warmste genegenheden en voor wie spannen wij

onze beste krachten in? Wanneer wij aan de kant van de Here staan, zijn onze gedachten bij Hem, en wij denken het liefst over Hem na. Dan hebben wij geen vriendschap met de wereld. Dan hebben wij alles wat wij bezitten en alles wat wij zijn, aan Hem gewijd. Dan verlangen wij Zijn beeld uit te dragen, Zijn geest uit te ademen, Zijn wil te doen, en in alle dingen Zijn welbehagen te doen. De Bijbelse godsdienst is niet zomaar een godsdienst temidden van zoveel andere, maar zij doordringt en beheerst alle andere invloeden en is voortreffelijker dan welke andere ook. De Bijbelse godsdienst moet de beheersing over het leven hebben en het gedrag beïnvloeden. Dit moet niet slechts een strek met de verfkwest zijn, dat hier en daar op het doek wordt gezet, maar de invloed die er van uitgaat, moet het gehele leven doordringen, alsof het doek in de verf was gedompeld, gedompeld, zo lang, totdat iedere draad van

het weefsel is gekleurd met een diepe, bestendige, onvergankelijke tint. De Christelijke godsdienst is een sterk weefsel, dat bestaat uit talloze draden, die met tact en vaardigheid zijn geweven. Dit weefsel kunnen wij alleen weven door wijsheid, die God ons schenkt. Wanneer wij op onszelf vertrouwen, weven wij er zelfzucht doorheen, en verknoeien zo de lap stof. Laat ieder zichzelf ernstig afvragen: Ben ik werkelijk een Christen? Draag ik de ware kenmerken van een Christen? Doe ik mijn best om mijn karakter te vervolmaken naar het goddelijke Voorbeeld? Ware godsdienst is het navolgen van Christus! .(Het Geloof Waardoor Ik Leef, 2 augustus.)

Met broederlijke liefde,

Y. Trujillo, predikant

Week nr.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Maand	april	april	april	april	april	mei	mei	mei	mei
Datum	1	8	15	22	29	6	13	20	27
Aalst,België	Y. Trujillo	Online	G.Porras	Online	Online	Online	Online	Online	Online
Amstelveen	S. Beets	H. Rekker	S. Beets	Online	J. Rekker	G.Porras	S. Beets	A. van der Plas	H. Rekker
Eindhoven	L. Thomas	Online	Y. Trujillo	Online	G.Porras	Online	L. Thomas	Online	S. Beets
Ellecom	G.Porras	J. Rekker	L. Thomas	H. Rekker*	L. Thomas	H. Rekker	G.Porras	J. Rekker	L. Thomas
Harderwijk	E. Huur	Naar Zwolle	E. Huur	Naar Zwolle	E. Huur	S. Beets	Naar Zwolle	H. Rekker	Naar Zwolle
Haaglanden	R. v.d. Giessen	G.Porras	A. van der Plas	H. Donderwinkel	S. Beets*	R. v.d. Giessen	A. van der Plas	S. Beets	H. Donderwinkel
Zwolle	Online	Y. Trujillo	Online	Y. Trujillo	Online	Online	Y. Trujillo	Online	Y. Trujillo

\*Gezinsdag in Ellecom

\*Heilig Avondmaal