

# GEMEENTE VAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN REFORMATIEBEWEGING

NEDERLANDSE VELD

MIDDACHERLAAN 2 • 6955 JC ELLECOM • NEDERLAND • Telefoon: 0313-416222

E-Mail: Rehoboth@ZDareformatie.org • Website: www.ZDareformatie.org

## Het Dagelijkse leven

“God is de bron van leven, licht en vreugde voor het heelal. Zijn zegeningen stromen naar al Zijn schepselen, zoals de zonnestrallen verspreid worden door de zon en stromen water omhoog kolken uit een bron. En overal, waar het leven van God in de harten van de mensen aanwezig is, stroomt het vol liefde en zegen verder naar anderen. Het was een vreugde voor onze Zaligmaker om de gevallen mensheid op te heffen en te verlossen. In dit opzicht heeft Hij Zijn eigen leven niet geteld, maar heeft Hij het kruis verdragen en de schande niet geacht. Ook de engelen zijn altijd aan het werk ter wille van het geluk van anderen. Dit is een vreugde voor hen. Het werk van de zondeloze engelen voor hen, die in ellende verkeren en die in alle

opzichten in karakter en status aan hen ondergeschikt zijn, zou door het zelfzuchtige hart als vernederend worden beschouwd. De geest, die we zien in Christus' zelfopofferende liefde, is de geest die de hemel doortrekt, en is de wezenlijke kern van het geluk, dat daar heerst. Dit is de geest, die de volgelingen van Christus behoren te bezitten. Het is het werk, dat zij moeten verrichten. Als de liefde van Christus in het hart als iets kostbaars is geborgen, is deze als een aangename geur, die niet verborgen kan blijven. De heilige invloed ervan zal door allen, met wie we in aanraking komen, worden gevoeld. De Geest van Christus in het hart is als een bron in de woestijn. Iedereen wordt erdoor verfrist en hij maakt hen, die op het punt stonden om verloren te gaan, dorstig naar het water des levens. De liefde voor Jezus zal tot uiting

komen in een verlangen om dezelfde werken te verrichten als Hij deed, tot zegen en verheffing van de mensheid. Zij maakt dat wij liefde, tederheid en sympathie kunnen opbrengen voor alle schepselen, waarvoor de hemelse Vader zorg draagt. Het aardse leven van de Zaligmaker was geen gemakkelijk leven en het was niet gericht op Zijn eigen belang. Hij zwoegde met een aanhoudend ernstig, onvermoeibaar pogen om de verloren mensheid te verlossen.” (Bron: EG White, Schreden naar Christus, blz. 91,92).

Met broederlijke liefde,

Y. Trujillo, Predikant.

Week nr.	31	32	33	3	35	36	37	38
Maand	Augustus	Augustus	Augustus	Augustus	September	September	September	September
Datum	6	13	20	27	3	10	17	24
<b>Aalst, België</b>	-	-	-	-	-	-	G. Porras	-
<b>Amstelveen</b>	J. Rekker	S. Beets	H. Rekker	G. Porras	A. van der Plas	S. Beets*	Y. Trujillo	H. Rekker
<b>Ellecom</b>	H. Rekker	L. Thomas	A. van der Plas	J. Rekker	L. Thomas	Naar Zwolle	H. Rekker	L. Thomas*
<b>Harderwijk</b>	Online*	Naar Zwolle	G. Porras	Naar Zwolle	G. Porras	Naar Zwolle	J. Rekker	Naar Zwolle
<b>Haaglanden</b>	A. van der Plas	H. Donderwinkel	S. Beets	R. v.d. Giessen	Y. Trujillo	R. v.d. Giessen	S. Beets	A van der Plas**
<b>Zwolle</b>	Online*	Y. Trujillo	Online	H. Rekker	Online	Y. Trujillo**	Online	Y. Trujillo

\*Online bij Amstelveen

\*Heilig Avondmaal  
en studiemiddag

\*\* Gezamenlijke sabbat gemeentes  
Ellecom, Harderwijk – Noord Nederland

\* Heilig Avondmaal  
\*\* Jeugdsabbat