



STUDIES VOOR

JEUGD INSPIRATIE WEEK

19-25 MEI, 2013

“... Want in Hem leven wij...” Handelingen 17:28

INLEIDING EN THEMA

“... In Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij;...” Handelingen 17:28.

“Om te begrijpen wat opgesloten ligt in het werk der opvoeding, is het nodig dat wij zowel de natuur van de mens als het doel Gods met het scheppen van de mens, nader beschouwen. Ook moeten wij de verandering in 's mensen toestand beschouwen, die ontstaan is door het binnentreden van de kennis van het kwaad in het plan van God, Die Zijn heerlijk doel nog steeds wil bereiken door de opvoeding van het mensdom.” – *Karaktervorming*, blz. 14.

“Het verlossingswerk omvat gevolgen waarvan de mens ternauwernood enig begrip heeft. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben.” 1 Korinthe 2:9 Wanneer de zondaar, door de macht van Christus getrokken, het opgerichte kruis nadert en zich daarvoor neerwerpt, is er een nieuwe schepping. Hij krijgt een nieuw hart. Hij wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus. Heiligheid kan geen verdere eisen stellen. God rechtvaardigt hem die uit geloof in Jezus is. “En die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”. Hoewel de schande en de ontarding door de zonde groot is, zal de eer en verheffing door de verlossende liefde nog groter zijn. Aan mensen die streven naar gelijkheid met het goddelijke beeld wordt een gave geschonken uit de hemelse schatten die hen zelfs hoger plaatst dan de engelen die nooit gezondigd hebben”. – *Lessen uit het leven van alledag*, blz. 96.

De geciteerde paragrafen geven in grote trekken weer waar het in de Studies voor de jeugdgebedsweek 2013 om gaat. Deze bevatten het evangelie: Gods plan om de aarde en haar bewoners in de staat te herstellen zoals die oorspronkelijk bedoeld was. Indien het evangelie wordt begrepen en met het gehele hart wordt geaccepteerd, geeft het kracht om rechtvaardig te leven en het evangelie te delen.

Iedere jeugdige zou een exemplaar van dit boekje moeten ontvangen. Elke studie is verbonden met bovengenoemde verklaringen en bevat oefeningen voor de jeugd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden gezamenlijk de studies in een discussiegroep te bestuderen en bespreken. De jeugdleider wordt verzocht een ander jeugdige persoon aan te wijzen die de studies en besprekingen gaat leiden. Aan het eind van de week wordt er een speciale collecte voor de jeugdafdeling van de Generale Conferentie ingezameld.

Laat iedere jeugdige die meedoet met deze Inspiratie week zichzelf onderzoeken en met zijn hele hart toegewijd en geïnspireerd anderen in deze kring van liefde brengen.

Studies for Youth Inspiration Week is prepared and published by the General Conference Youth Department, P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, USA. Contact Joel Barnedo, General Conference Youth Leader, with questions: jnbarn@yahoo.com / Youth@sda1844.org. Website: www.upon-highplaces.org.

DE MENSELIJKE NATUUR

In de eerste studie kijken we naar het karakter dat God bij de schepping aan de mens gaf en de verandering die plaatsvond toen de mens in aanraking kwam met het kwaad.

Ten tijde van de schepping

In de volgende verzen en citaten kun je terugvinden welk karakter en welke toekomst de mens bij de schepping had meegekregen. Bespreek met elkaar de kenmerken.

Genesis 1:26 _____

Genesis 5:1 _____

Prediker 7:29 _____

Jesaja 45:12 _____

Hebreeën 2:7 _____

“Toen Adam uit de hand van de Schepper kwam, droeg hij in zijn lichamelijke, verstandelijke en geestelijke natuur een gelijkenis met zijn Maker. “God schiep de mens naar Zijn beeld” (Gen. 1:27), en het was Zijn bedoeling dat, hoe langer de mens leefde, des te sterker hij dit beeld zou openbaren –en des te krachtiger de heerlijkheid van de Schepper weerkaatsen. Al zijn talenten konden zich ontwikkelen; hun omvang en hun kracht zouden aanhoudend toenemen. Groot en omvangrijk was het terrein waarop die vermogens zich konden oefenen; heerlijk het gebied dat open lag voor hun onderzoekingen. De verborgenheden van het zichtbare heelal – de “wonderwerken van de vol-

maakte in kennis” (Job 37:16) nodigden de mens tot onderzoek. Een omgang met zijn Schepper van aangezicht tot aangezicht, van hart tot hart, was zijn bijzonder voorrecht. Was hij trouw gebleven aan God, dan had hij dit in alle eeuwigheid behouden. Door de eeuwen der eeuwigheid heen zou hij aanhoudend nieuwe schatten van kennis hebben verkregen, nieuwe bronnen van geluk hebben ontdekt en een steeds helderder begrip van de wijsheid, de macht en de liefde Gods hebben verkregen. Steeds vollediger zou hij aan de bedoeling van zijn schepping hebben beantwoord, steeds meer zou hij de heerlijkheid van de Schepper hebben weerkaatst.

Elk vermogen van het verstand en de ziel gaf de heerlijkheid van de Schepper weer. Begiftigd met verheven verstandelijke en geestelijke gaven, waren Adam en Eva slechts ‘een weinig minder dan de engelen’ (Hebr. 2:7) gemaakt, opdat ze niet alleen de wonderen van het zichtbare heelal zouden kunnen onderscheiden, maar ook zedelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen zouden kunnen begrijpen.” - *Karaktervorming*, blz. 15, 20.

“Adam was... geschapen naar het beeld van God en kreeg een proeftijd... In al zijn emoties, woorden en handelen was een volmaakte harmonie aan de wil van zijn Schepper... Nadat God in alles had voorzien om de mens gelukkig te maken, en in al zijn behoeften had voldaan, testte Hij of de mens loyaal aan Hem was. Indien het heilige paar gehoorzaam zou zijn, zou de mensheid naar verloop van tijd gelijk worden gemaakt aan de engelen.” - *Confrontation*, blz. 18.

“God schiep de mens voor Zijn eigen glorie zodat de mens na de overwinning van de toets één zou worden met de hemelse familie. Het was Gods plan om de hemel opnieuw te bevolken met de mensheid indien zij zich gehoorzaam toonden aan Zijn woord.” - *God's amazing grace*, blz. 344.

Na de val van de mens

Bestudeer de onderstaande verzen en beschrijf hoe de menselijke natuur was veranderd nadat de mens had nagelaten God lief te hebben en te eren boven alles:

Genesis 3:22-24 (Overleg ook wat de kennis van zonde met het karakter van de mens doet) _____

Genesis 6:5 _____

Genesis 11:6 _____

Galaten 5:19-21, 26 _____

1 Korinthe 2:14 _____

1 Korinthe 15:22 _____

IN HEM – RECHTVAARDIGMAKING, deel 1

In de tweede en derde studie wordt er gefocust op rechtvaardigmaking, de eerste stap in het evangelie, zoals beschreven staat in de volgende twee zinnen over dit onderwerp: “Wanneer de zondaar, door de macht van Christus getrokken, het opgerichte kruis nadert en zich daarvoor neerwerpt, is er een nieuwe schepping” – *Lessen uit het leven van alledag*, blz. 96.

Van duisternis tot licht

In Matthéüs 11:28-30 nodigt Jezus iedereen uit om al zijn of haar lasten aan Hem te geven. Wat betekent deze uitnodiging nou werkelijk? _____

Bespreek de betekenis van Jesaja 9:2 en Johannes 8:12 in deze context. _____

Verklaar hoe iemands houding verandert volgens Efeze 2:2, 3 nadat hij de evangeliewaarheid omarmd heeft. _____

De gift van rechtvaardigmaking

Vertel wat er zal gebeuren wanneer iemand de beloften van de Bijbel gelooft en de gift van rechtvaardigmaking aanneemt, zoals in de volgende teksten staat:

Romeinen 6:6, 7 _____

Kolossenzen 2:13 _____

Johannes 5:24 _____

Efeze 1:4 _____

Galaten 3:26 _____

Romeinen 6:22 _____

Romeinen 8:15 _____

(Zie ook Kolossenzen 2:10; Titus 2:11; Johannes 10:27, 28; 20:31; 17:14-16; Handelingen 1:8)

“Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.”

“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

Johannes 15:4; 17:17-21.

IN HEM – RECHTVAARDIGMAKING, deel 2

In Hem

Denk na over de betekenis van het “in Hem” zijn. Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? (Gebruik de volgende Bijbelteksten voor aanwijzingen.)

1 Korinthe 15:22 _____

1 Korinthe 1:30 _____

2 Korinthe 5:17 _____

Romeinen 8:1, 2, 38, 39 _____

Efeze 1:3; 2:4-6, 13 _____

Johannes 15:1-7 _____

“De plant groeit door te ontvangen wat God heeft gegeven om het leven in stand te houden. Hij boort zijn wortels in de grond. Hij neemt de zonneschijn, de dauw en de regen op. Hij ontvangt levengevende stoffen uit de lucht. Zo moet de christen groeien door samen te werken met de middelen die God geeft. Wanneer wij ons bewust zijn van onze hulpeloosheid moeten we alle middelen die ons gegeven worden aangrijpen om een rijkere ervaring te verkrijgen. Zoals de plant geworteld is in de grond, moeten wij geworteld zijn in Christus. Zoals de plant zonneschijn, dauw en regen krijgt, moeten wij ons hart openstellen voor de Heilige Geest. Het werk moet niet ‘door macht, noch door geweld, maar door Gods Geest’ worden gedaan.’ Zacharia 4:6. Als ons oog gericht blijft op Christus, zal Hij tot ons komen ‘als de regen, als de late regen die het land besproeit.’ Hosea 6:3. Hij zal als de Zon der gerechtigheid over ons opgaan, ‘met genezing onder haar vleugels.’ Maleachi 4:2. Wij zullen ‘bloeien als een lolie’ en ‘bloeien als een wijnstok.’ Hosea 14:6, 8. Als wij continu op Christus vertrouwen als onze persoonlijke Zaligmaker, zullen wij in Hem opgroeien, die ons Hoofd is.” *-Lessen uit het leven van alledag*, blz. 36.

De keuze in Hem te zijn

Op wat voor manier helpen de volgende basisgeschenken, die door God aan iedereen zijn gegeven, iemand om te kiezen in Hem te zijn en te blijven?

Zelfbewustzijn (*mijn opvattingen en de invloed daarvan op mezelf en anderen*) _____

Verbeelding en geweten (*wat neemt mijn geweten in beslag*) _____

Wilsbesluit, of wilskracht (*zelfdiscipline en luisteren naar de stem van de Heilige Geest*) _____

“Door Zijn gehoorzaamheid aan al Gods geboden, bewerkte Christus een uitweg voor de mens. Dit deed hij niet door slechts een andere gedaante aan te nemen, maar door zelf volledig mens te worden. Zo liet Christus aan de mens de juiste levenswijze zien zonder zelf goddelijk te zijn. De menselijke natuur aannemen en het gevallen ras in eenheid brengen met goddelijkheid; dat is het verlossingswerk van Christus. Christus nam de menselijke natuur aan zodat de mens één kan zijn met Hem zoals Hij één is met de Vader, zodat God de mens lief kan hebben zoals Hij Zijn eniggeboren Zoon liefheeft, zodat de mens deelnemer kan zijn van de goddelijke natuur en volmaakt kan zijn in Hem.

“De Heilige Geest, die voortvloeit uit de eniggeboren Zoon van God, verbindt het menselijk wezen, lichaam, ziel, en geest met het volmaakte, goddelijk-menselijke natuur van Christus. Deze eenheid wordt geïllustreerd door de eenheid van de wijnstok met zijn takken. Het beperkte mensdom is verenigd met de volwassenheid van Christus. Door het geloof is de menselijke natuur in Christus' natuur gegoten. We worden één gemaakt met God in Christus.”
–*Selected Messages*, boek 1, blz. 250, 251.

Leren voor de eeuwigheid

Markeer de belangrijkste punten in de volgende citaten, en deel wat jij denkt dat het belangrijkste is over wat je nú moet leren en wat je voor de eeuwigheid moet leren. Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid en het voorrecht om anderen te helpen om het beste te bereiken dat God voor hen heeft weggelegd.

“Toen Mozes zich in de kloof van de rots had verborgen, zag hij Gods heerlijkheid. Wanneer wij ons verbergen in de Rots die geslagen is, zal Christus ons bedekken met zijn doorboorde hand en wij zullen horen wat de Heere tot zijn dienstknechten zegt. Evenals aan Mozes zal God Zich aan ons openbaren als ‘barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft.’ (Ex. 34:6,7)” –**Lessen uit het leven van alledag**, blz. 96

“We kunnen alleen het licht des hemels ontvangen als wij bereid zijn onszelf uit te schakelen. We kunnen Gods karakter niet onderscheiden en Christus niet in geloof aannemen tenzij wij elke gedachte ondergeschikt maken aan de gehoorzaamheid van Christus. De Heilige Geest wordt zonder mate geschonken aan allen die dit doen. In Christus ‘woont al de volheid der godheid lichamenlijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem’. (Kol. 2:9, 10)” –**De Wens der eeuwen**, blz. 142.

“Degene die ervan overtuigd is dat Christus in staat is om iedereen, die tot Hem komt, te redden; zichzelf totaal berust op Hem als een genoegzame Redder; zich vasthoudt aan de beloften en volledig gelooft in Jezus; dan wordt diegene door God één genoemd met Christus. Iemand die op Christus vertrouwt met de eenvoud van een kind dat op zijn moeder vertrouwt, is gerechtvaardigd, want diegene wordt één met de Plaatsvervanger, die Rechtvaardigheid en Verlossing was. Hierin is de liefde, dat het hart en de wil verbonden zijn in Jezus Christus.” –**Daughters of God**, blz. 185.

“Wanneer de blik op Hem gericht wordt, vindt het leven zijn middelpunt. De geestdrift, de ernstige toewijding, de hartstochtelijke vlijt van de jeugd vinden hier dan hun ware doel. Plicht wordt dan een blijdschap, en offer een vreugde. Christus te eren, Hem gelijk te worden, voor Hem te werken, wordt dan ‘s levens hoogste eierzucht en zijn grootste vreugde.” –**Karaktervorming**, blz. 293.

WIJ LEVEN EN BEWEGEN - HEILIGMAKING, DEEL 1

Studies 4 en 5 stellen heiliging centraal, dat is zoals we zullen zien, ook een geschenk van God, het is een verenigen van elke ziel met Jezus. Deze fase van verlossing is als volgt samengevat in het thema: “Een nieuw hart is hem gegeven. Hij wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus. Heiligheid verlangt niets meer. God zelf is het ‘die rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is.’ Romeinen 3:26.” – *Christ’s Object Lessons*, blz.163.

Afhankelijkheid

Overdenk en bespreek wat het betekent om verbonden te zijn met de Wijnstok, volgens Johannes 15:7: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen”. Raadpleeg de volgende verzen die betrekking hebben op deze gedachte, in het bijzonder de zegeningen geheel van God afhankelijk te zijn.

1 Thessaloniënsen 4:2-7 _____

1 Thessaloniënsen 5:18 _____

Johannes 15:5, 15, 16 _____

Praat met elkaar over Genesis 3:6 in de context van afhankelijkheid. Op welke manier is iedereen in dezelfde positie als Adam en Eva voordat ze Gods gebod overtraden? God wil dat ieder mens kiest wie hij zal liefhebben en trouw zal zijn; wat is Zijn hoog en heilig doel daarmee? _____

“Als wij ons bewust zijn van onze zwakheid, leren wij afhankelijk te zijn van een macht die ons niet eigen is. Niets heeft zulk een greep op het leven als het blijvend besef van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van God. Niets dringt zo diep door in de motieven van ons gedrag als het bewustzijn van Christus’ vergevende liefde. Wij moeten met God in aanraking komen,

worden dan vervuld met zijn Heilige Geest die ons in staat stelt onze medemens te benaderen. Wees dan blij dat u door Christus verbonden bent met God en lid bent van het hemels gezin." - *De Wens der Eeuwen*, blz. 409.

De gave van heiliging

Schrijf een paar van de zegeningen op die bij het proces van heiliging door het geloof horen, die God volbrengt in iedereen die ernaar verlangt heilig te worden. Kijk voor waardevolle gedachten en beloften in de volgende verzen:

Hebreeën 10:14 _____

Efeze 4:21, 23, 24 _____

Efeze 5:1, 8 _____

Filippenzen 1:11 _____

2 Timotheüs 2:19-21 _____

1 Johannes 5:4, 5 _____

Romeinen 8:4 _____

Hebreeën 10:19-22 _____

(Lees ook 1 Johannes 3:7; Hebreeën 12:28; Romeinen 7:6).

WIJ LEVEN EN BEWEGEN - HEILIGMAKING, DEEL 2

Leven

Overdenk en bespreek de betekenis en de gevolgen van “leven” met behulp van de volgende verwijzingen (en voeg andere toe die voor een beter begrip zorgen voor jezelf en voor anderen):

2 Korinthe 5:14, 15 _____

Romeinen 1:17 _____

Psalm 146:2 _____

Johannes 6:51, 57, 58 _____

Titus 2:7, 8, 14 _____

Lees ook Galaten 2;20; Johannes 11;25; Psalm 119:144; Johannes 14:19

“Ons karakter is blijvend, het zou het karakter van Christus moeten zijn. Moge de Here ons helpen ons eigen ik af te leggen en wedergeboren te worden, zodat Christus in ons met kracht kan werken en ons heiligt.” - *My Life Today*, blz. 335.

Beweging

Geef een aantal synoniemen voor “bewegen”. Hoe zouden we bewegen benoemen, als we Paulus' woorden lezen: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij.” _____

“Bij de schepping heeft de Heer de mens zo ontworpen dat hij actief en nuttig moet zijn.” – *Counsels on Health*, blz. 95.

Hoe zou je in je persoonlijk leven, met betrekking tot de volgende gebieden een stabielere en effectievere geestelijke levenswijze kunnen ontwikkelen?

Gebruik van tijd _____

Gebruik van je beste talent _____

Uitvoeren van je taken in je familie _____

Gezondheid _____

Voorzien in levensonderhoud _____

Voorbeeld _____

Getuigen _____

Met anderen

Kies een talent uit de hieronderstaande geestelijke gaven en vraag God hoe je deze het beste kunt inzetten, meer dan je tot nu toe gedaan hebt. Richt je op een talent en beschrijf je gedachten.

“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.”¹ Kor. 12:7-12

Je grootste talent

Ik kan effectiever met dit talent omgaan door _____

“Een ervaring die ons in harmonie brengt met het Woord van God, zal een offer van ons zelf kosten. Het vereist nederigheid van geest en een besef van totale afhankelijkheid van God. Maar degenen die deze ervaring krijgen, zullen de noodzaak inzien van het werken voor anderen, opdat ook zij geloven en zich verheugen in de waarheid. Veel hangt af van de wijze waarop de waarheid wordt gepresenteerd. Het menselijk hart is een moeilijk veld om te bewerken. Laat de zending het Woord van God altijd op zijn lippen houden. Zij die de waarheid spreken, zullen licht op het Woord van God hebben. Het Woord van Christus overdenken is Christus aanschouwen door het oog van het geloof. Het Woord van God is levend en krachtig, en komt in contact met de gaven van de mensen, de menselijke geest wordt sterk en krachtig, en in staat om zijn gaven uit te oefenen in het leren van de les van het ondergaan van het eigen ik in Christus.” -*The Southern Work*, blz. 47, 48.

“Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de één de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Filippenzen. 2:1-8.

HET LEVEN DAT ONS GEGEVEN IS – VERHEERLIJKING, DEEL 1

Studie 6 en 7 concentreren zich op die fantastische redding waarbij Gods kinderen van deze wereld zullen worden genomen en overgeplaatst worden naar de heilige woning van God.

“...en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” Romeinen 8:30.

“Hoewel de schande en de ontaar-ding door de zonde groot is, zal de eer en verheffing door de verlossen-de liefde nog groter zijn. Aan mensen die streven naar gelijkheid met het goddelijk beeld wordt een gave geschonken uit de hemelse schatten die hen zelfs hoger plaatst dan de engelen die nooit gezondigd heb-ben.” – *Lessen uit het leven van alledag*, blz. 96

Ons leven

Bespreek het prachtige concept van het leven. Ook al zijn we zondig en leven we in een wereld die op verschillende niveaus door de zonde onteerd is, er is nog altijd leven, al is het maar tijdelijk. Als wij Gods gave van het leven koesteren, hoe moeten we het dan gebruiken? Schrijf je gedachtes over deze vraag op en wissel deze uit met anderen na het lezen van het volgende citaat:

“Voor velen van ons is een groot werk te doen. Ons verstand en karakter moeten worden als het verstand en karakter van Christus. Zelfzucht is vervlochten met ons leven. Het is tot ons gekomen als een erfenis, en is door velen gekoesterd als een kostbare schat. Je kan niets voor God doen voordat het eigen ik en de zelfzucht overwonnen zijn. Voor velen is alles wat verbonden is met henzelf van groot belang. Het eigen ik is een centrum waar alles om lijkt te draaien. Als Christus nu op aarde was, zou Hij tegen zulke mensen zeggen: ‘Vaar naar diep water.’ Wees niet zo zelfzorgzaam. Er zijn duizenden wier levens net zo kostbaar zijn als de jouwe. Waarom trek je je jas om je heen en blijf je dicht bij de kust? Word wakker om je plicht te doen en van nut voor deze wereld te zijn! Als je naar diep water vaart en jouw netten uitwerpt, dan zal de Meester vissen binnenhalen en je zult de machtige werken van God zien.” – *Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventhday Adventists*, blz. 138,139

Zijn kinderen verheerlijken God

Er gebeuren zeer speciale dingen met een persoon wanneer hij eer geeft aan God, in harmonie met de universele wet van zaaien en oogsten (Galaten 6:7,8). Deel je gedachten over dit effect na het lezen van de onderstaande Bijbelteksten:

Psalm 29:1-3 _____

1 Kronieken 16:23-29, 34, 35 _____

Openbaring 14:7 _____

Psalm 86:8-12, 15 _____

Omschrijf hoe de volgende eigenschappen God verheerlijken (Mattheus 25:40):

Liefde _____

Respect _____

Gehoorzaamheid _____

Dankbaarheid _____

Eer _____

Onbaatzuchtigheid _____

Vertrouwen _____

Dienstbaarheid _____

Vreugde _____

Geloof _____

Lof _____

Nederigheid _____

HET LEVEN DAT ONN GEGEVEN IS – VERHEERLIJNING, DEEL 2

God eert Zijn kinderen

God belooft heerlijkheid aan hen die hem liefhebben, waarderen en eren. Maak een samenvatting van de volgende Bijbelteksten die vertellen over de grote beloning die Hij zijn kinderen zal geven:

Psalm 84:11,12: _____

Jeremia 30:19 _____

Deuteronomium 26:18, 19 _____

1 Samuël 2:30 _____

1 Kronieken 29:11-13 _____

Romeinen 2:10 _____

Psalm 91:14-16 _____

“Laat niemand zichzelf misleiden, door te geloven dat God je zal vergeven en zegenen, terwijl je één van Zijn voorschriften met voeten treedt. Het bewust begaan van een bekende zonde brengt de stem van de Geest die getuigt met onze geest tot zwijgen, en maakt scheiding tussen onze ziel en God. Hoe extatisch ons godsdienstig gevoel ook is, Jezus kan niet in een hart wonen, dat de wet van God niet houdt. God eert alleen mensen die Hem eren.” – *Boodschappen aan jonge mensen*, blz. 107

Dienstverlening

Er zijn verschillende manieren om van dienst te zijn, genoeg verschillende dingen zodat mensen met uiteenlopende talenten iets waardevols kunnen doen. Maar al te vaak blijven gelovigen jaar in jaar uit in dezelfde gemeente hangen en maken ze geen contact met anderen, tot deze gemeentes uiteindelijk verloren gaan. Zie de volgende citaten voor een remedie hiertegen:

“De discipelen van Christus zijn Zijn vertegenwoordigers op aarde en het is Gods bedoeling dat zij zich zullen verspreiden over het ganse land, in de steden, groot en klein, en in de dorpen, als lichten te midden van de duisternis der wereld. Ze moeten zendelingen voor God zijn en door hun geloof en werken getuigen van de nabije wederkomst van de Heiland.

“De leke –leden van onze gemeenten kunnen een werk doen, waarmee zij, tot nu toe, nauwelijks zijn begonnen. Niemand moet gaan verhuizen naar een andere plaats enkel en alleen om werelds gewin; maar is er ergens een kans om in het levensonderhoud te voorzien, dan moeten een of twee gezinnen, goed gefundeerd in de waarheid, naar zo’n plaats gaan om daar ook zendingswerk te verrichten. Ze moeten liefde voor zielen koesteren, zich gedrongen voelen voor hen te werken, en er een studie van maken hoe ze mensen tot de waarheid kunnen brengen. Ze kunnen onze geschriften verspreiden, in hun huis vergaderingen beleggen, met hun burens bekend worden en hen uitnodigen om deze vergaderingen te bezoeken. Zo kunnen zij hun licht laten schijnen in goede werken...

“Wie op deze wijze dit werk doet, zal een kostelijke ervaring opdoen. De zielen van zijn naasten gaan hem ter harte. Hij heeft de hulp van Jezus nodig. Hoe zal hij er op letten om omzichtig te wandelen, opdat zijn gebeden niet gehinderd worden en geen gekoesterde zonde hem van God zal scheiden.” – *Uit de schatkamer der Getuigenissen deel 3*, blz. 255, 256

Een persoon herschape naar het beeld van God is een openbaring, een uitnodiging voor het bruiloftsmaal van het Lam die wordt verstrekt aan een ieder die hij ontmoet. De vraag voor allen die de oproep van God hebben gehoord is dus: Ben ik een nieuwe schepping in Jezus Christus? Het antwoord is te zien in de tijd, energie en liefde die men besteedt aan de dingen die eeuwige waarde hebben. Wat zou je graag willen doen? Schrijf jouw persoonlijke belofte hier op:

Het allerbelangrijkste

Wat is de heerlijkheid van de eeuwigheid voor jou waard? Overweeg de volgende gedachten, en noteer dan wat jou inspireert en wat jij aan God zou willen toewijden voor Zijn heerlijkheid.

“Eeuwige dingen moeten onze interesse wekken en moeten beschouwd worden, in vergelijking tot tijdelijke zaken, als oneindig belangrijk. God verlangt van ons dat wij de eerste prioriteit geven aan de gezondheid en voorspoed van onze ziel. We zouden moeten weten dat we genieten van de gunst van God, dat Hij op ons neerziet en glimlacht, en dat wij inderdaad Zijn kinderen zijn, en in een positie zijn waarin Hij gemeenschap kan hebben met ons, en wij met Hem. We moeten niet rusten totdat we in die positie van nederigheid en zachtmoedigheid zijn zodat Hij ons veilig kan zegenen, en zodat wij in een heilige nabijheid met God worden gebracht, waar Zijn licht op ons kan schijnen, en we dat licht weerkaatsen op iedereen om ons heen. Maar wij kunnen dit niet doen, tenzij we ons serieus inspannen om te leven in het licht. Dit vereist God van al Zijn volgelingen, niet alleen voor hun eigen bestwil, maar ook ten behoeve van anderen om hen heen.

“We kunnen ons licht niet op anderen laten schijnen, om hun aandacht te trekken op de hemelse dingen, tenzij wij het licht in ons hebben. We moeten doordrongen worden van de Geest van Jezus Christus, anders kunnen wij niet aan anderen tonen dat Christus de hoop en heerlijkheid in ons is. We moeten een inwonende Verlosser hebben, anders kunnen wij niets toelichten over Zijn leven van toewijding, Zijn liefde, Zijn zachtheid, Zijn mededogen, Zijn medelijden, Zijn zelfverloochening en Zijn zuiverheid. Dit is wat wij vurig verlangen. Dit moet de studie van ons leven zijn; Hoe kan mijn karakter aan de Bijbelse standaard van heiligheid voldoen?” —*Review and Herald*, 29 maart 1870.

“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.” Het is nú de tijd om dit te doen, want Jezus zegt: “Ja, Ik kom haastiglijk.” Openbaring 22:17, 20. Laat ons al het mogelijke doen om elkaar aan te sporen om echt “in Hem” te zijn, “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij” *Handelingen* 17:28.

“De bronnen van hemelse vrede en vreugde worden ontzegd in de ziel door de woorden van Inspiratie, een machtige rivier van invloed om allen die in zijn bereik komen te zegenen. Laat de jongeren van vandaag, de jongeren die opgroeien met de Bijbel in hun handen, de ontvangers en geleiders worden van zijn levengevende energie, en welke stromen van zegen zullen door de wereld vloeien!—invloeden waarvan wij de kracht om te genezen en te troosten amper kunnen bevatten—rivieren van levend water, fonteinen ‘ontspringen tot het eeuwige leven’”—Education, blz. 192.

EXTRA OEFENINGEN

Om de zegen van deze gebedsweek te vergroten zijn hier enkele opdrachten en oefeningen die individueel of in groepen gemaakt kunnen worden.

In 'De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap' somt auteur Stephen Covey zeven algemene beginselen op die iemand op elk denkbaar gebied kunnen helpen bij zijn pogingen God in het dagelijks leven te verheerlijken door uitmuntende eigenschappen. Deze oefeningen zijn er om deze beginselen te helpen begrijpen. Dit is slechts een korte introductie van deze beginselen en misschien zou je deze concepten verder willen onderzoeken.

Gewoonte 1: Wees proactief

1. Wat betekent het woord "proactief"? _____
2. Vergelijk de woorden "reactief" en "proactief". _____
3. Geef een voorbeeld van een ervaring waarin iemand reactief of proactief was, en leg uit waarom proactief zijn een beter resultaat oplevert dan reactief zijn. _____

Gewoonte 2: Begin met het einde in gedachten

1. Lees Lukas 14:28-32, en leg uit wat deze gewoonte te maken heeft met jou als Jezus' volgeling en het erven van het eeuwig koninkrijk. _____
2. Welk "einde" is voor jou het belangrijkste? _____
3. Er zijn echter andere "eindes" die een persoon moet bereiken in zijn leven; schrijf er een paar op en schrijf op hoe ze het beste behaald worden. _____

Gewoonte 3: belangrijke dingen eerst

1. Zoek één of meer bijbelteksten die op dit principe gebaseerd zijn. _____
2. Kies twee rollen die jij vervult in je leven (bijv. student, broer/zus, vriend), en leg uit hoe je ze in evenwicht houdt. Hoe kan gewoonte 3 jou helpen om een balans in je leven te vinden? _____
3. Wat is jouw belangrijkste rol? _____

Gewoonte 4: Maak overal een win-winsituatie van

1. De eerste drie gewoontes gaan over hoe een persoon omgaat met zichzelf en zijn persoonlijke aangelegenheden. De volgende drie gewoontes gaan over hoe iemand in relatie staat tot anderen. Hoe helpt gewoonte 4 bij het maken van relaties die heilzaam zijn voor iedereen? _____
2. Leg Matthéüs 7:12 uit in relatie tot deze gewoonte. _____

Gewoonte 5: Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden

1. Over het algemeen spreken mensen eerst voor ze luisteren. Zoek in Jezus' bergrede (Matthéüs 5-7) naar voorbeelden van gewoonte 5. _____

2. Hoe denk jij dat het komt dat wij het als mensen zo vaak moeilijk vinden om op de goede manier de interactie met elkaar aan te gaan? _____

3. Waarom is het heel nuttig om deze gewoonte aan te leren? _____

Gewoonte 6: Werk synergetisch

1. Er is een gezegde dat zegt: "Het geheel is meer dan de som van de delen." Dit belichaamt het concept van synergie; maar om een beter begrip te krijgen: Zoek het woord op. _____
2. Iemand zei ooit: "Het is wonderbaarlijk hoeveel er gedaan gekregen kan worden, als het niemand boeit wie er met de eer strijkt." Leg uit hoe synergie werkt. _____

Gewoonte 7: Houd de zaag scherp

1. Leg uit welk groot voordeel er schuilt in het hebben van gereedschappen die in uitstekende staat verkeren om elke opdracht gedaan te krijgen. _____
2. Het is een ieders verantwoordelijkheid om zijn lichaam, verstand en geest zo "scherp" als mogelijk te houden zodat hij God verheerlijkt en anderen zegent. Leg dit uit. _____

“Gods woord tot ons is: ‘Ik zal u zegenen,... en gij zult tot zegen zijn.’ Genesis 12:2

“Van de eerste discipelen en van allen die door hun woord in Hem hebben zouden geloven, zei Christus: ‘En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn; en ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.’ Johannes 17:22, 23.

“Wondervolle, wondervolle woorden, bijna buiten de greep van ons geloof! De Schepper van alle werelden heeft degene die zichzelf tot Zijn dienst geeft lief, zoals Hij Zijn Zoon liefheeft. Zelfs hier en nu worden Zijn genadegaven op ons uitgestort voor dit verbazend grote doel. Hij heeft ons het Licht en de Majesteit van de hemel gegeven, en met Hem heeft Hij al de hemelse schatten over ons uitgegoten. Evengoed als Hij ons heeft beloofd voor het toekomstige leven, schenkt Hij ons prinselijke gaven voor in dit leven. Als deelhebbers aan Zijn genade wenst Hij van ons dat wij ons in alles zullen verheugen wat onze karakters zal veredelen, vergroten en verhogen. Hij staat gereed om de jeugd te inspireren met macht van omhoog, dat zij mogen staan onder de bloed-bevlekte banier van Christus, om te werken zoals Hij gewerkt heeft, zielen geleid heeft in veilige paden, de voeten van velen geplant heeft op de Rots der Eeuwen.” –De Weg tot Gezondheid, blz. 234.