

lezingen voor de wereldwijde Jeugdgebedsweek, te lezen van 11 - 19 november 2011



de jeugdige christen

Jeugdvereniging Internationaal Zendingsgenootschap Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Jeugdgebedslezingen

Jeugdmagazine

Colofon | alle gegevens bij elkaar

Het Jeugdmagazine is een **uitgave** van de: Jeugdvereniging van het Internationaal Zendingsgenootschap **Zevende Dags Adventisten** Reformatiebeweging.

Doel: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan allen creaturen.” Markus 16:15.

De Jeugdvereniging zet zich in voor kinderen, jongeren, jeugdigen, jong volwassenen en volwassenen t/m 35 jaar door voornamelijk het organiseren van bijeenkomsten. Om dit werk te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden gestort op het gironummer 2465995, t.n.v. Jeugdver. der zda-ref, Middachterlaan 2a, 6955JC, Ellecom. Bij voorbaat hartelijk dank!

Druk: Internationaal Zendingsgenootschap Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, Zendingshuis ‘Rehoboth’, Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom.

- WWW.ZDAreformatie.org -

Redactie: Reinald v.d. Giessen. Medewerkers: Michela Anastasia, Daniëlla Goedhart, Charissa Snoek.

Overname van artikelen, met bronvermelding is toegestaan.

Beste jeugd,

Dat de vrede die voortkomt uit Christus jullie harten vervullen. Wij begroeten jullie met het Woord van God: “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.” [Filippenzen 4:13]

Wij hebben het voorrecht om elkaar weer op deze aarde te ontmoeten. De Heer heeft ons in Zijn grote liefde en genade het leven tot nu toe gegeven en het moment is gekomen om de lezingen van de Jeugdgebedsweek 2011 te delen.

Voor deze gelegenheid hebben wij een op de jeugd gerichte compilatie van de Getuigenissen gemaakt. Er zijn zeven lezingen over christelijke aspecten van het jeugdige leven, zoals bijvoorbeeld: de relatie met Jezus, met het gezin, met de kerk, met je vrienden, recreatie, etc.

Wij vragen jullie, daar waar het mogelijk is, om in deze week elkaar in jullie kerk te ontmoeten. Je kan dan kleine studie en reflectiegroepen vormen; zoals je kunt zien, zijn er aan het einde van elke lezing hiervoor een aantal vragen voor opgenomen.

Wij vragen jullie deze lezingen zo veel mogelijk onder jullie bekenden in en buiten de gemeente te verspreiden. Gezien de huidige technologie is dit niet teveel gevraagd.

Wij hebben gekozen om de Jeugdgebedsweek te houden tot 19 november 2011. Sabbat de 19e zal dan een dag van vasten en gebed zijn. De collectes die op die Sabbat worden verzameld zullen voor de World Youth Department van de General Conferentie bestemd zijn.

Gods zegen gewenst,
Jullie broeders in Christus



jeugd en leefstijl

1e lezing | vrijdag 11 november
zr. Ellen G. White | USA



“Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.” [1 Korintiërs 10:31]

“Heiligmaking is niet alleen maar een theorie, een ontroering of een woordvorm, maar het is een levend, actief beginsel toegepast in het dagelijkse leven. Het eist van ons, dat onze gewoonten van eten en drinken en kleding, zodanig zijn, dat daardoor onze lichamelijke, geestelijke en zedelijke gezondheid bewaard blijven. En dat wij onze lichamen mogen aanbieden, niet als een offer dat verdorven is door slechte gewoonten, maar als een levende, heilige, Gode welgevallige offerande.” [Het geloof waardoor ik leef, p.110]

“Het leven is slechts in bruikleen gegeven, en het onderzoek van iedereen moet zijn, hoe kan ik in mijn leven investeren, zodat het de grootste winst oplevert? Hoe kan ik het meeste voor de glorie van God doen en voor mijn medemensen? Want het leven is waardevol als het wordt gebruikt voor de verwezenlijking van deze dingen...”

“Onze eerste plicht tegenover God en onze medemens is die van zelfontwikkeling. Ieder talent waarmee God ons heeft begiftigd moest ontwikkeld worden tot de hoogste

graad van volmaaktheid, zodat wij in staat zouden zijn het hoogste goed te bereiken dat in ons vermogen ligt. Daarom is de tijd die besteed wordt aan de opbouw en het behoud van een gezonde lichamelijke en geestelijke gezondheid, goed besteed. Wij kunnen ons niet veroorloven een enkele functie van geest of lichaam te laten verkwijnen of te verminnen door overwerk of door beschadiging van enig deel van de levende machine. Zo zeker als wij dit doen, moeten wij onder de gevolgen lijden.” [Hoe leid ik mijn kind, p.226]

“Wij moesten in ons werk matigheid betrachten. Het is niet onze plicht ons te plaatsen waar wij overwerkt raken. Sommigen kunnen tijdelijk geplaatst worden waar overwerk nodig is, maar dat moet een uitzondering zijn, geen regel. Wij moeten in alle dingen matigheid betrachten. Als wij de Here eren door ons deel te doen, zal Hij van Zijn kant onze gezondheid bewaren. Wij moesten een verstandige macht over al onze organen hebben. Door matig te zijn in eten en drinken, in het kleden, in het werk, en in alle dingen, kunnen wij voor onszelf doen wat geen arts voor ons kan doen.” [Hoe leid ik mijn kind, p.228]

“Onmatigheid in de studie is een soort van bedwelming, en degenen die er zich aan overgeven, zoals de dronkaard, dwalen weg van veilige paden en struikelen en vallen in de duisternis. De Here wil dat iedere student in gedachte houdt dat het oog enkel gericht moet zijn op de heerlijkheid van God. Hij mag zijn lichamelijke en geestelijke krachten niet uitputten en verwoesten in het trachten te vergaren van alle mogelijke wetenschappelijke kennis, maar hij moet de frisheid en energie van al zijn krachten sparen om mee te werken in de dienst, die de Here hem heeft toegewezen in het helpen van zielen om het pad van gerechtigheid te vinden.” [Hoe leid ik mijn kind, p.228]

“We moeten net zo voorzichtig zijn in het leren van de lessen van de hervorming als in het voorbereiden van onze studies, want de gewoonten die we hierin aannemen, helpen ons om onze karakters te vormen voor het toekomstige leven.” [Counsels on Diet and Foods, p.126]

“Onze gewoonten in eten en drinken laten zien of we uit de wereld zijn of onder het aantal zijn dat de Here door Zijn machtige hakmes van de waarheid heeft gescheiden van de wereld. Dit is Zijn eigen volk, ijverig in goede werken.” [Manuscript 86, 1897, Temperance, p.141]

“Deze voedingsmiddelen moet worden gekozen, die de voedingsstoffen geven die nodig zijn voor de opbouw van het lichaam. In deze keuze, is de eetlust geen veilige gids. Door verkeerde eetgewoonten is de eetlust verdraaid. Vaak vraagt het voedsel dat de gezondheid schaadt en het veroorzaakt zwakte in plaats van kracht. We kunnen niet veilig worden geleid door de gewoonten van de

samenleving. De ziekte en het lijden die overal heersen, zijn grotendeels te wijten aan bekende fouten met betrekking tot voeding.” [Counsels on Diet and Foods, p.126]

“Onze voeding moet groenten, fruit en granen bevatten. Niet een grammetje vlees moet in onze magen gaan. Het eten van vlees is onnatuurlijk. We moeten naar de oorspronkelijke bedoeling van God terug te keren in de schepping van de mens.” [Counsels on Diet and Foods, p.380]

“Neem nooit thee, koffie, bier, wijn, of andere sterke dranken. Water is de beste vloeistof om de weefsels te reinigen.” [Counsels on Diet and Foods, p.421]

“In deze snelle tijd is hoe minder opwindend het eten, hoe beter. Specerijen zijn schadelijk in hun aard. Mosterd, peper, sterke kruiden, groenten in het zuur, en andere dingen van een soortgelijk karakter, irriteren de maag en maken het bloed koortsachtige en onzuiver. De ontstoken toestand van de maag van de dronkaard is vaak gebruikt ter illustratie van de werking van alcoholhoudende dranken. Een soortgelijke ontstoken toestand komt door het gebruik van irriterende specerijen. Gauw zal het gewone voedsel niet meer aan de eetlust voldoen. Het systeem heeft een begeerte, een verlangen, naar iets dat meer stimuleert.” [Counsels on Diet and Foods, p.339]

“Ware matigheid onderwijst ons, dat we alles moeten nalaten wat nadelig is, en alleen datgene moeten gebruiken wat gezond is. Weinigen beseffen in hoeverre hun eetgewoonten te maken hebben met hun gezondheid, hun karakter, hun bruikbaarheid in deze wereld, en hun eeuwige bestemming. De eetlust

moet altijd onder-geschikt zijn aan zedelijke en verstandelijke krachten. Het lichaam moet de geest dienen, niet omgekeerd.” [Patriarchen en profeten, p.562]

“Ons uiterlijk is vaak een aanwijzing van hoe we denken. We moeten voorzichtig zijn, wat voor beeld van ons geloof we aan de wereld laten zien.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.327]

“De Schriftwoorden over kleding moeten zorgvuldig in acht worden genomen. We moeten leren begrijpen, wat de Heer van de hemel op prijs stelt, zelfs als het om het kleden van ons lichaam gaat. Ieder die oprecht naar de genade van Christus zoekt, zal de kostbare door God geïnspireerde instructies opvolgen. Ook ons uiterlijk verkondigt de waarheid van het evangelie.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.339]

“Maar onze kleding, hoewel bescheiden en eenvoudig, moet wel van goede kwaliteit zijn, met passende kleuren, en geschikt om ons dienstwerk te doen. We zouden eerder voor duurzaamheid moeten kiezen dan voor hoe het eruit ziet. Kleding moet warm zijn en de juiste bescherming bieden... Die kleding zou de gratie, de schoonheid en de gepastheid moeten hebben van natuurlijke eenvoud.

Christus heeft ons gewaarschuwd tegen trots in ons leven, maar niet tegen gratie en natuurlijke schoonheid.” [Boodschappen aan jonge mensen, p.332]

“Beste jongeren, jullie neiging om je naar de mode te kleden, om kant, goud en sieraden te dragen voor uiterlijk vertoon, vormt voor anderen geen aanbeveling voor jullie geloof, of voor de waarheid waar jullie zeggen achter

te staan. Mensen met onderscheidingsvermogen zien jullie pogingen om je uiterlijk te verfraaien als teken van een zwakke geest en een trots hart. Eenvoudige, gewone kleren zonder pretenties vormen voor mijn jonge zusters een aanbeveling. Jullie kunnen je licht niet beter laten schijnen dan door eenvoud in kleding en gedrag. Jullie kunnen aan iedereen laten zien, dat jullie in vergelijking met eeuwige dingen, een passende waarde toekennen aan de dingen van dit leven.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.186]

“Iedereen met wie wij in aanraking komen, wordt bewust of onbewust beïnvloed door de sfeer die ons omringt. Wij kunnen ons van deze verantwoordelijkheid niet losmaken. Onze woorden, daden, kleding en ons gedrag, zelfs de uitdrukking op ons gezicht, dit alles heeft een bepaalde invloed. Van de indruk die op deze wijze wordt gemaakt, hangen resultaten ten goede of ten kwade af, die door niemand zijn te bepalen. Elke impuls die op deze wijze op anderen overgaat, zal zijn vrucht dragen. Het is als een schakel in een lange keten van menselijke voorvallen, die zich verder uitstrekt dan wij veronderstellen. Als wij door ons voorbeeld anderen helpen goede beginselen te ontwikkelen, geven wij hen kracht om goed te doen. Op hun beurt oefenen zij dezelfde invloed uit op anderen, en zo verder. Zo kunnen door onze onbewuste invloed duizenden gezegend worden.” [Lessen uit het Leven van Alledag, p.180] •

1. Wat is onze eerste plicht tot God en tot onze burens?
2. Wat helpt ons een karakter te vormen voor het toekomstig leven?
3. Waarom is de eetlust niet een be-

- trouwbaar gids om ons voedsel te kiezen?
4. Waaruit moet onze voeding worden samengesteld?
 5. Wat denk je over Gods raadgevingen om geen gebruik te maken van bepaalde voedingsmiddelen of dranken?
 6. Geloof je dat de jeugd van onze gemeente zich kleedt in overeenstemming met de beginselen van een gezonde en een bescheiden manier?
 7. Wat brengt de jeugd ertoe om Gods wet te overtreden?

jeugd en toewijding

2e lezing | Sabbat 12 november

zr. Ellen G. White | USA

“Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren.” [Spreuken 23:26]

“Ware heiligheid is een volkomen opgaan in het dienen van God. Dit is de staat van echt christelijk leven. Christus vraagt om een onvoorwaardelijke toewijding, om een onverdeelde dienst. Hij vraagt het hart, het verstand, de ziel en de kracht. Het eigen-ik mag niet gekoesterd worden. Wie voor zichzelf leeft is geen christen.

Liefde moet elke daad beheersen. Liefde ligt ten grondslag aan Gods bestuur in de hemel en op de aarde en moet de grondslag van het christelijk karakter zijn. Alleen dit kan de mens sterk en doelbewust maken. Alleen dit kan hem in staat stellen aan beproeving en verzoeking weerstand te bieden.

Liefde komt ook tot uiting in het brengen van een offer. Het verlossingsplan berust op een offer — een offer, zo groot dat het niet te vatten is. Christus heeft alles voor ons gegeven en wie Christus aanvaardt, zullen bereid zijn alles op te offeren ter wille van hun Verlosser. De gedachte aan zijn eer en heerlijkheid zal alles te boven gaan.

Als wij Jezus liefhebben, zullen wij voor Hem



willen leven. Wij zullen onze dankoffers aan Hem willen brengen en voor Hem willen werken. Dat werk zal licht zijn. Ter wille van Hem zullen wij zelfs naar pijn, zwoegen en offers verlangen. Wij zullen met Hem meevolen en verlangen naar de redding van de mensheid. Wij zullen hetzelfde teder verlangen voor zielen kennen dat in Hem leeft.

Dat is de godsdienst van Christus. Alles dat minder is, is een misleiding. Niemand zal worden gered door alleen maar een theoretische kennis van de waarheid of een belijdenis dat hij een discipel is. Wij zijn niet van Christus tenzij wij Hem volkomen toebehoren. Door half-slachtigheid in het christelijk leven verslapt men bij het nastreven van het doel en wordt men verandertlijk in zijn plannen. Het pogen om zowel zichzelf als Christus te dienen maakt van iemand een toehoorder van de steenachtige grond en zo iemand zal geen stand kunnen houden als hij beproefd wordt.” [Christ’s Object Lessons, p.48-50]

“Jongeren worden niet achterlijk of stom, wanneer ze zich wijden aan het dienen van God. “Het vrezen van de Heer is het beginsel van de wijsheid.” [Psalm 111:9] Zelfs het

jongste kind dat God vreest en liefheeft, is in Zijn ogen groter dan de meest getalenteerde en geleerde mens, die de grote verlossing negeert. Jongeren die hun hart en leven aan God wijden, hebben zich, door dit te doen, verbonden met de Bron van alle wijsheid en talent.” [Messages to Young People, p.190]

“God neemt de mensen zoals ze zijn en vormt hen voor Zijn dienst, indien ze zich aan Hem willen overgeven. De Geest van God, Die in de ziel ontvangen is, zal al haar talenten versterken. Onder de leiding van de Heilige Geest ontwikkelt de geest die aan God gewijd is zonder voorbehoud, zich harmonieus en ontvangt de kracht om de eisen van God te begrijpen en te vervullen. Het zwakke, weifelende karakter wordt veranderd in een sterk en standvastig karakter. Voortdurende toewijding bewerkstelligt zulk een nauwe band tussen Jezus en Zijn discipelen, dat de christen Hem gelijk wordt in geest en karakter. Door een gemeenschap met Christus zal hij helderder en ruimere ideeën verkrijgen. Zijn onderscheidingsvermogen zal scherper worden, zijn oordeel evenwichtiger. Hij die Christus verlangt te dienen, wordt zó versterkt door de levengevende kracht van de Zonne der Gerechtigheid, dar hij in staat is veel vrucht voort te brengen tot heerlijkheid van God.” [Desire of Ages, p.251]

“Allen die ziel, lichaam en geest aan God wijden, zullen voortdurend nieuwe lichamelijke en geestelijke kracht ontvangen. De onuitputtelijke voorraden des hemels staan tot hun beschikking. Christus geeft hun de adem van Zijn Geest, het leven van Zijn eigen leven. De Heilige Geest stelt de grootste kracht in het werk in hart en verstand. De genade van God vergroot en vermenigvuldigt de vermogens, en iedere volmaaktheid van

de goddelijke natuur komt hen bij het redden van zielen te hulp. Door het samenwerken met Christus zijn zij volmaakt in Hem, en in hun menselijke zwakheid worden zij in staat gesteld om de werken van de Almachtige te verrichten.” [Desire of Ages, p.827]

“Zij, die werkelijk de goddienst van Jezus bezitten, zullen niet beschaamd noch bevreesd zijn het kruis te dragen ten aanschouwe van hen, die meer ervaring hebben dan zij. Wanneer het hun ernstig streven is, het goede te doen, zullen zij al de hulp verlangen, die ze van oudere Christenen kunnen krijgen. Gaarne zullen ze door hen geholpen willen worden: harten, die verwarmd zijn door de liefde voor God, zullen geen last hebben van beuzelarijen in het Christelijke be- loop. Zij zullen dat uiten in het zingen, in het bidden. Het is het gebrek aan godsdienst, gebrek aan heilig leven, dat de jeugd achter- uit brengt. Hun leven veroordeelt hen. Ze weten, dat ze niet leven zoals het christenen betaamt, daarom hebben ze jegens God geen vertrouwen, en evenmin jegens de gemeen- te.

Waarom de jongeren zich vrijer gevoelen, wanneer de ouderen niet aanwezig zijn, ligt hierin: Ze voelen dat ze dan onder elkaar zijn. Een ieder denkt, dat hij net zo goed is als de ander. Allen beantwoorden niet aan het doel, maar ze leggen de maatstaf onder elkaar aan, ze vergelijken zich met elkander, en verwaarlozen de enige volmaakte en ware standaard. Jezus is het ware Voorbeeld. Zijn zelfverloochenend leven is ons mo- del.” [Testimonies for the Church, vol.1, p.154]

“Er rust een zware verantwoordelijkheid op de jeugd. God verwacht veel van de jonge

mensen van deze generatie, die meer licht en kennis ontvangen hebben. Hij wil hen gebruiken om de dwalingen en het bijgeloof te verdrijven, die een sluier leggen over het denken van zoveel mensen. Ze moeten zichzelf oefenen, door elke tittel en jota aan kennis en ervaring te verzamelen. God houdt hen verantwoordelijk voor de mogelijkheden die Hij hen geeft. Het werk wacht op hun serieuze inspanningen, zodat het, al naar gelang de tijd dit vraagt, kan worden gedaan.

Als jongeren hoofd en hart wijden aan het dienen van de Heer, kunnen ze heel bruikbaar en doelmatig zijn. De Heer verwacht dat ze aan die hoge maatstaven voldoen. Als je minder doet, weiger je, om de kansen die God je geeft ten volle te benutten. Dat is als verraad tegen God te beschouwen - je laat na voor het welzijn van de mensheid te werken.

Beste jongeren, wat doen jullie, om anderen te laten weten, hoe belangrijk het is, om het Woord van God als gids te nemen, en om de geboden van de Heer te houden? Laten jullie door jullie woorden en jullie voorbeeld zien, dat mensen alleen via gehoorzaamheid aan het Woord van God behouden kunnen worden? Als jullie doen wat jullie kunnen, zul je een zegen voor anderen zijn. Als jullie naar je beste vermogen werken, dan openen zich voor jullie wegen en mogelijkheden om nog meer te doen.” [Messages to Young People, p.199]

“Wijd jezelf volledig toe aan wat juist is, zodat de wereld weet waar je staat. Dat is het beste voor je welzijn hier op aarde en straks in de eeuwigheid. Velen geven zich niet helemaal voor de zaak van God. Hun weifelende houding is op zichzelf al een bron van zwakte. En het is een struikelblok voor

anderen. Door onvaste beginselen, door onvolledige toewijding, spoelen de golven van verzoeking hen weg van wat ze weten dat goed is. Zij nemen zich niet heilig voor om elke fout te overwinnen, en te streven naar een volmaakt rechtvaardig karakter, op grond van de gerechtigheid van Christus, die ons wordt toegerekend.

De wereld heeft het recht precies te weten, wat zij van verstandige mensen mogen verwachten. Zij die een levende belichaming zijn van krachtige, stellige en rechtvaardige beginselen, hebben een levende invloed op hun medemensen. Zij beïnvloeden anderen door hun christelijk geloof.” [Messages to Young People, pp.28, 29]

“De stille getuige van een oprecht, onzelfzuchtig en godvrezend leven oefent een bijna onweerstaanbare invloed uit. Door in ons eigen leven het karakter van Christus te laten zien, werken we met Hem mee in het redden van zielen. We kunnen alleen met Hem meewerken, als we Zijn karakter in ons leven laten zien. En hoe groter onze invloed, hoe meer goed we kunnen doen.” [God’s Amazing Grace, p.231] •

1. Hoe zou jij de term integriteit definiëren?
2. Hoe denk je, dat God Zijn liefde voor jou openbaart?
3. Waarom denk je, dat veel jongeren verlegen zijn als ze voor Christus moeten getuigen?
4. Waarom zijn relaties tussen volwassenen en jongeren soms of vaak niet goed?
5. Wat denk je, dat gedaan kan worden in de kerk om de jeugd te helpen zending te worden?

jeugd en gebed

3e lezing | zondag 13 november
zr. Ellen G. White | USA

“En al wat gij zult begeren in het gebed, geïnvloed, zult gij ontvangen.” [Matteus 21:22]

“De allereerste stap in het naderen tot God is de liefde die Hij voor ons heeft te kennen en erin te geloven (I Johannes 4:16). Want door de aantrekkingskracht van Zijn liefde worden wij ertoe geleid, tot Hem te komen.” [from the Mount of Blessing, p.104]

“In ons gebed openen wij ons hart voor God, zoals we dat zouden doen voor een vriend. Dat wil niet zeggen, dat bidden nodig is om aan God bekend te maken wat wij zijn, maar dat we daardoor in staat worden gesteld om Hem te ontvangen. Het gebed doet God niet afdalen naar ons toe, maar voert ons omhoog tot Hem.

Toen Jezus op aarde was, leerde Hij Zijn discipelen hoe ze moesten bidden. Hij vertelde hen dat zij hun dagelijkse noden aan God moesten voorhouden en hoe zij al hun zorg op Hem konden leggen. En de verzekering, die Hij hen gaf, dat al hun smeekbeden verhoord zouden worden, geldt ook voor ons.” [Steps to Christ, p.93]

“Als het gebed de sleutel is in de hand van het geloof om de schatkamer van de hemel te



kunnen ontsluiten, waar de onmeetbare hulpbronnen van de Almachtige liggen opgeslagen?” [Steps to Christ, p.94]

“Bidden is het ademen van onze ziel. Het is het geheim van geestelijk sterk zijn. Geen enkele andere genadegave kan ervoor in de plaats komen, anders blijft onze ziel niet gezond. Bidden brengt ons hart in direct contact met de Bron van het leven. Het geeft kracht aan de spieren en zenuwen van ons geloofsleven. Als je nalaat je te oefenen in het bidden, of je bidt krampachtig, zo nu en dan, of wanneer het zo uitkomt, dan verlies je je houvast in God. Je geestelijke eigenschappen verliezen hun vitaliteit, en je geloofsleven komt gezondheid en kracht tekort.” [Messages to Young People, p.249]

“Beste jongeren, vergeet niet aan het begin van de dag ernstig tot Jezus te bidden, dat Hij jullie kracht en genade geeft om de verzoeken van de vijand te weerstaan, in wat voor vorm die ook op je afkomen. En als jullie ernstig bidden, in geloof en met een nederig hart, dan hoort de Heer jullie gebed. Maar jullie moeten zowel waken als bidden.

Midden in de gevaren van deze laatste dagen, is de enige veiligheid voor onze jeugd te

vinden in steeds groeiende waakzaamheid en gebed. Jongeren die blij worden, wanneer ze het Woord van God lezen en hun gebedstijd hebben, worden voortdurend verfrist door te drinken uit de levensbron. Moreel stijgen ze tot grote hoogte en ze krijgen een rijkdom aan gedachten, waar anderen geen voorstelling van hebben. Gemeenschap met God leidt tot goede gedachten, nobele verlangens, een helder inzicht in de waarheid en verheven plannen. Zij die zó met God verbonden zijn, neemt Hij aan als zonen en dochters. Ze reiken voortdurend hoger en hoger, krijgen een helder inzicht in wie God is en in de eeuwigheid. Dan maakt de Heer hen tot kanalen van licht en wijsheid voor de wereld.” [Messages to Young People, p.247]

“Kinderen en jongeren kunnen met hun lasten en verwarring tot Jezus komen. Ze mogen weten, dat Hij luistert als ze een beroep op Hem doen, en hen precies zal geven wat ze nodig hebben. Wees eerlijk en resoluut. Houd jezelf de belofte van God voor en geloof daarin, zonder te twijfelen. Wacht niet op een speciaal gevoel, als teken dat God je verhoort. Bedenk niet een bijzondere manier waarop de Heer moet werken, voordat je gelooft, dat je zult ontvangen waar je Hem om gevraagd hebt. Maar vertrouw op Zijn Woord, en geef alles in handen van de Heer, in het volle vertrouwen dat je gebed verhoord wordt. Dan komt het antwoord precies op het moment en precies op de manier die jouw hemelse Vader goed voor je vindt. En vervolgens moet je vanuit dit gebed leven. Wandel nederig en blijf doorgaan.” [Messages to Young People, p.123]

“Het is ons voorrecht om, zowel bij diensten in het openbaar als in privésfeer, onze knieën

voor de Heer te buigen, als we onze gebeden tot Hem opzenden. Jezus, ons voorbeeld, “knielde neer en bad.” [God’s Amazing Grace, p.91]

“Nederigheid en eerbied moeten het gedrag kenmerken van allen die in de tegenwoordigheid van God komen. In Jezus’ naam mogen we vol vertrouwen tot hem naderen, maar we mogen Hem niet naderen met aanmatigende vrijmoedigheid alsof Hij onze gelijke was.” [Patriarchs and Prophets, p.252]

“Het uur en de plaats voor het gebed zijn heilig, omdat God daar aanwezig is.” [Prophets and Kings, p.48]

“Maar bidden in de naam van Jezus houdt meer in dan alleen Zijn naam noemen aan het begin en aan het einde van het gebed. Het houdt in dat men bidt in de geest van Jezus, dat men gelooft in Zijn beloften, vertrouwt op Zijn genade, en dat men hetzelfde werk doet als Hij.” [Steps to Christ, p.100]

“Bid in een kamer waar u alleen bent. Maar laat ook, als u bezig bent met uw dagelijks werk, uw hart zich dikwijls richten tot God. Op die manier wandelde Henoch met God. Deze stille gebeden stijgen als kostbare wierook op tot voor de troon van genade.

Het gebed is het door de hemel verschaft middel tot succes in de strijd tegen de zonde en voor de ontwikkeling van het karakter. De goddelijke invloed die komt in antwoord op het gebed, zal dat in de ziel van de smekeling tot stand brengen, waarvoor hij pleit. Om vergeving van zonden, om de Heilige Geest, om een christelijke natuur, om wijsheid en kracht ten einde Zijn werk te doen, om elke gave die

Hij beloofd heeft, mogen we bidden; en de belofte luidt: „Gij zult ontvangen.” [God’s Amazing Grace, p.239]

“Vraag dan, vraag, en je zult ontvangen. Vraag om nederigheid, wijsheid, moed, om meer geloof. Op elk oprecht gebed komt een antwoord. Misschien komt het niet zoals jij verlangt, of op het moment dat je ernaar verlangt. Maar het komt op de tijd en op de manier, die het best past bij wat je nodig hebt. Gebeden die je opzendt wanneer je eenzaam bent, of moe, of in beproeving, verhoort God; niet altijd zoals jij verwacht, maar wel altijd zoals goed voor je is.” [Messages to Young People, p.250]

“We moeten God vaker prijzen voor “Zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen”. Onze godsdienst mag niet alleen een zaak van vragen en ontvangen zijn. Laten we niet altijd denken aan wat we willen hebben, maar ook aan al het goede, dat we krijgen. Het is niet zozeer dat we te veel bidden, maar dat we te spaarzaam zijn in het danken. We ontvangen onophoudelijk de blijken van Gods genade. Maar hoe weinig geven we uiting aan onze dank en hoe weinig prijzen wij Hem voor wat Hij voor ons heeft gedaan.” [Steps to Christ, p.102] •

1. Welke definitie of definities kun jij geven wat bidden betekent?
2. Waarom denk je, dat bidden belangrijk is?
3. Waarom denk je dat, degene die bidt de macht van boven ontvangt?
4. Wat wordt volgens deze lezing genoemd, zullen we God vragen om onze gebeden te beantwoorden op een bepaald moment?
5. Zijn gevoelens en emoties zekere gid-

sen om er zeker van te zijn dat God ons heeft geantwoord of zal beantwoorden?

6. Wat is het doel van het neerknielen tijdens het gebed?
7. Geloof je, dat God antwoordt op al je gebeden?

jeugd en ontspanning

4e lezing | dinsdag 15 november

zr. Ellen G. White | USA

“Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwingen uwer ogen; maar weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.” [Prediker 11:9]

“Tussen ontspanning en vermaak is een verschil. Ontspanning versterkt en bouwt op. Door ons van onze dagelijkse zorgen en bezigheden weg te roepen, geeft ze verkwikking voor geest en lichaam en stelt ons aldus in staat met nieuwe kracht tot de ernstige levenstaak terug te keren. Vermaak daarentegen wordt gezocht ter wille van het plezier en leidt vaak tot excessen; het verbruikt de krachten die nodig zijn voor nuttige bezigheid en wordt een beletsel voor het ware levenssucces.” [Education, p.207]

“Het is de plicht en het voorrecht van christenen, dat ze hun geest verfrissen en hun lichaam nieuwe kracht geven door onschuldige ontspanning, met de bedoeling, dat ze hun lichamelijke en geestelijke vermogens tot eer van God kunnen gebruiken. Wanneer we ons ontspannen, moet het geen dwaze vrolijkheid zijn, die onzinnige vormen aanneemt. We kunnen het



zó leiden, dat het de mensen met wie we omgaan goed doet en verheft. Daardoor raken wij en zij beter in staat, om de taken die ons als christen wachten te kunnen doen.” [Messages to Young People, p. 364]

“Mensen die studeren moeten zich kunnen ontspannen. We moeten onze geest niet voortdurend belasten met diep nadenken, want ons teer geestelijk organisme raakt dan uitgeput. Zowel ons lichaam als onze geest hebben beweging nodig. Maar het is erg nodig ons in ons vermaak te matigen, zoals in al het andere. En we moeten zorgvuldig en grondig bekijken, wat de aard van al dat vermaak is. Iedere jongere zou zich af moeten vragen: “Wat voor invloed heeft dat vermaak op mijn lichamelijke, verstandelijke en morele gezondheid? Zal ik zo in mijn denken aangetast worden, dat ik God vergeet? Zal ik Zijn heerlijkheid nog wel vóór me zien?” [Messages to Young People, p.379]

“Steeds wanneer we ons ontspannen mogen we uit de Goddelijke Krachtbron frisse moed en kracht putten, zodat we ons leven met meer succes kunnen opheffen tot zuiverheid, ware goedheid en heiligheid.” [Messages to Young People, p.364]

“De jeugd dringt vaak aan, dat ze iets nodig hebben aan afleiding en om ze op te vrolijken. De hoop van een christen is precies wat ze nodig hebben. Het geloof zal de gelovige tot troost zijn, een zekere gids naar de Bron van het ware geluk. Jonge mensen moeten het Woord van God bestuderen en zichzelf wijden aan overdenking en gebed. Ze zullen ontdekken dat de momenten die ze over hebben niet beter besteed kunnen worden. Voor de wijsheid geldt: “Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede.” [Spreuken 3: 17 NBG] [Messages to Young People, p.368]

“Er bestaan ook vormen van ontspanning die heel goed zijn voor lichaam en geest. Een verlichte, onderscheidende geest weet meer dan genoeg manieren voor vermaak en verstrooiing te vinden, die niet alleen onschuldig, maar ook leerzaam zijn. Ontspanning in de open lucht, of het bekijken en overdenken van Gods werk in de natuur, is heel nuttig om te doen.” [Messages to Young People, p.380]

“Het verlangen naar opwinding en vermaak is een verzoeking en een valstrik voor het volk van God, vooral voor jongeren. Satan bereidt steeds verlokkingen, om onze geest af te leiden van de plechtige opdracht om ons voor te bereiden op de gebeurtenissen in de toekomst. Door middel van mensen uit de wereld zorgt hij voortdurend voor opwinding, om mensen die niet op hun hoede zijn mee te slepen in werelds genot. Er zijn shows, lezingen en een eindeloze reeks aan vermaak, die erop berekend zijn liefde voor de wereld op te wekken. En door die verbinding met de wereld wordt het geloof verzwakt.

Satan is een doorzetter, een listige en dodelijke vijand. Al wordt er maar een onvoorzichtig woord gesproken, als vleierij, of om jongeren met minder afschuw naar een bepaalde zonde te laten kijken; dan haalt Satan daar voordeel uit. Hij voedt het kwade zaadje, zodat het wortel kan schieten en een rijke oogst kan opleveren. Hij is in alle betekenissen van het woord een bedrieger, een kundige charmeur.” [Messages to Young People, p.373]

“Denk niet dat je rustig om kunt gaan met mensen die van vermaak houden, van lol maken en van genot en tegelijkertijd zelf de verleiding kunt weerstaan.” [Messages to Young People, p.366]

“Jongeren die Christus volgen staat een oorlog te wachten. Ze moeten dagelijks hun kruis dragen, doordat ze uit de wereld komen en het leven van Christus gaan navolgen. Maar er staan veel kostbare beloftes geschreven voor mensen die hun Heiland vroeg zoeken: “Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.” [Spreuken 8: 17 NBG] [Messages to Young People, p.378]

“Tussen bijeenkomsten van volgelingen van Christus, die zich op christelijke manier ontspannen - en de plaatsen waar de wereld samenkomt voor genot en vermaak - bestaat een fundamentele tegenstelling. In plaats van gebeden en gesprekken over Christus en heilige dingen, hoor je van de lippen van mensen uit de wereld hol gelach en onzinnige gepraat. Zij willen gewoon lol maken. Hun vermaak begint met dwaasheid en eindigt in leegte. Onze bijeenkomsten moeten zó worden geleid, en we moeten ons zó gedragen, dat we, wanneer we naar huis

gaan, tegenover God en mensen een gerust geweten hebben. We moeten ervan overtuigd zijn, dat we op geen enkele manier de mensen met wie we samen waren verwond of gekwetst hebben, of hen verkeerd beïnvloed hebben.

Van nature neigt onze geest tot genot en bevrediging van het eigen ik. Het is satans tactiek om een overvloed hiervan aan te bieden. Hij probeert gedachten van mensen te vullen met een verlangen naar werelds vermaak, zodat ze geen tijd hebben om zich af te vragen: Hoe staat het met mijn ziel? De voortiefde voor genot is besmettelijk. Als ze zich hieraan overgeeft, haast ons denken zich van het ene punt naar het andere, steeds op zoek naar de één of andere vorm van vermaak. Gehoorzaamheid aan de wet van God gaat deze neiging tegen, en werpt een barrière op tegen goddeloosheid.” [Messages to Young People, p.385]

“Jonge mensen moeten onthouden, dat er rekenschap zal worden gevraagd van alle voorrechten die ze genoten hebben, van hoe ze hun tijd besteed hebben, en of ze hun kwaliteiten goed hebben gebruikt. Ze kunnen zich afvragen: Zullen we het zonder vermaak of ontspanning doen? Zullen werken, werken en nog eens werken, zonder afwisseling?

Elk vermaak, waar je aan mee kunt doen onder het in geloof vragen van Gods zegen op die activiteit, is niet gevaarlijk. Maar elk vermaak, wat je ongeschikt maakt om persoonlijk te bidden, of om toegewijd te zijn bij het gebedsaltaar, is niet veilig, maar gevaarlijk.” [Messages to Young People, p.386]

“Mensen die God werkelijk liefhebben en

dienen zijn bang om af te glijden tot het niveau van de wereld, wanneer ze het gezelschap kiezen van mensen die Christus niet op de troon van hun hart hebben toegelaten. Zij houden dapper stand voor Christus, ook al kost dat hun zelfverloochening en zelfopoffering.” [Messages to Young People, p.389] •

1. Wat is het verschil tussen recreatie en vermaak?
2. Waar hebben we rekening mee te houden als we willen ontspannen?
3. Wat de jeugd tijdens hun vrije tijd doen op basis van de Geest der profetie?
4. Van welke specifieke recreaties kan de jeugd profiteren volgens de Geest der profetie?
5. Wat betekent de uitdrukking 'verlangen naar spannende en aangename entertainment'?
6. Geloof je, dat de jeugd van onze kerk zichzelf vermaken met dingen die niet in overeenstemming zijn met ons geloof?

jeugd en gezinsleven

5e lezing | woensdag 16 november

zr. Ellen G. White | USA

“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat de Here uw God, u geven zal.” [Exodus 20:12]

“Daar waar godsdienst een praktisch ding thuis is, wordt groot voordeel tot stand gebracht. Godsdienst zal de ouders ertoe brengen om juist dat werk te doen, wat Gods bedoeling is dat zij in het gezin behoren te doen. Kinderen zullen in de vreze en vermaning des Heren onderricht worden.” [Adventist Home, p.318]

“Er zijn huizen, waar dit beginsel in praktijk wordt gebracht, huizen waar God wordt aanbeden en waar de meest waarachtige liefde heerst. Uit deze huizen stijgen het morgen- en avondgebed als liefelijke wierook op tot God. En Zijn genadegaven en zegeningen dalen als morgendauw op hen die bidden neer.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.307]

“De hoogste taak voor jonge mensen ligt in hun eigen huis: het zegenen van vader en moeder, broers en zusters met genegenheid en echte belangstelling. Hier kunnen ze zelfverloochening en onzelfzuchtigheid tonen, door voor anderen te zorgen en dingen voor hen te doen.” [Boodschappen voor jonge



mensen, p.308]

“Laat Jezus je geest, hart en genegenheden in bezit nemen en werk zoals Christus werkte, gewetensvol de huiselijke plichten doen, kleine daden van zelfverloochening en daden van vriendelijkheid, de ogenblikken ijverig besteden, zorgvuldig de wacht houden tegen kleine zonden en een dankbaar hart koesteren voor kleine zegeningen en u zult tenslotte een getuigenis wat betreft uzelf hebben, als dat van Johannes en Samuël en in het bijzonder van Christus werd gegeven. “En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.” [Adventist Home, p.297]

“In Zijn aardse leven was Christus een voorbeeld voor de gehele menselijke samenleving en Hij was gehoorzaam en behulpzaam thuis. Hij leerde het vak van timmerman en Hij werkte met Zijn eigen handen in de kleine werkplaats in Nazareth....” [Adventist Home, p.290]

“Toen Hij in de kinderjaren en jeugd werkte, werden lichaam en verstand ontwikkeld. Hij gebruikte Zijn lichaamskrachten niet roekeloos, maar op zo'n manier dat Hij ze in goede staat hield, zodat Hij het beste werk kon verrichten in al Zijn taken.” [Adventist Home,

p.290]

“Mensen die Jezus werkelijk willen volgen, moeten Hem in hun hart toelaten en Hem daar op de hoogste troon zetten. Ze moeten Zijn geest en karakter in hun leven thuis voorleven, en hoffelijk en vriendelijk zijn tegenover de mensen met wie ze in contact komen.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.312]

“Kinderen en jongeren, jullie kunnen in jullie jonge jaren thuis tot zegen zijn. Wat is het verdrietig, te zien, dat kinderen van Godvrezende ouders lastig en ongehoorzaam zijn, ondankbaar en eigenzinnig, vastbesloten hun eigen zin te doen, wat voor ongemak en verdriet dit ook voor hun ouders oplevert. Satan geniet ervan, het hart van kinderen te controleren. Als hij er de kans voor krijgt, blaast hij hun zijn eigen haatdragende geest in.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.315]

“Waak en bid en verkrijg een persoonlijke ervaring in de dingen van God. Je ouders kunnen je onderwijzen, ze kunnen trachten je voeten op veilige paden te leiden, maar het is onmogelijk voor hen om je hart te veranderen. Je moet je hart aan Jezus geven en in het kostbare licht der waarheid dat Hij je heeft gegeven, wandelen. Neem getrouw de plichten in het huiselijke leven op en door de genade van God, kun je tot de volle gestalte opgroeien van datgene, zoals Christus wil hebben dat een kind in Hem opgroeit. Het feit dat je ouders de Sabbat houden en de waarheid gehoorzamen, zal je zaligheid niet verzekeren. Want ofschoon Noach, Job en Daniël in het land waren, “Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here, Here, zo zij een zoon of zo zij een dochter zouden bevrijden, zij

zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden."

"In je kinderjaren en jeugd kun je een ervaring in de dienst van God beleven. Doe de dingen, waarvan je weet dat ze juist zijn. Wees gehoorzaam aan je ouders. Luister naar hun raadgevingen, want als zij God liefhebben en Hem vrezen, zal op hen de verantwoordelijkheid rusten om je op te voeden, onder tucht te stellen en je ziel voor het onsterfelijke leven op te leiden. Ontvang met dankbaarheid de hulp die zij je wensen te geven en maak hun harten blij door met blijmoedigheid jezelf aan de voorschriften van hun wijzer oordeel te onderwerpen. Op deze manier zul je je ouders eren, God verheerlijken en tot een zegen worden voor diegenen met wie je omgaat." [Adventist Home, p.298]

"Ouders staan onder de verplichting om hun kinderen te voeden, te kleden en op te voeden en kinderen staan onder de verplichting om hun ouders met blijmoedige, ernstige getrouwheid te dienen. Als kinderen nalaten hun plicht na te komen om de moeiten en de lasten met hun ouders te delen, hoe zou het hen dan bekomen als hun ouders hun plicht verzuimden om voor hen te zorgen? Door op te houden met de plichten te verrichten die hen opgelegd zijn om hun ouders van nut te zijn, om hun lasten te verlichten door te doen, wat onaangenaam en moeitevol moge zijn, missen kinderen hun gelegenheid om een meest waardevolle opvoeding te verkrijgen, die hen voor toekomstige nuttigheid bekwaam zal maken."

"God wenst dat de kinderen van alle gelovigen vanaf hun vroegste jaren opgeleid worden om deel te nemen aan de lasten die hun ouders moeten dragen teneinde voor hen te

zorgen. Aan hen is een deel van het huis voor hun kamers gegeven en voor het recht en het voorrecht om een plaats in de familiekring in te nemen. God verlangt van de ouders dat ze hun kinderen voeden en kleden, maar de verplichtingen van ouders en kinderen zijn wederzijds. Van hun kant wordt van kinderen verlangd, dat ze hun ouders eerbiedigen en eren."

"Ouders moeten geen slaven van hun kinderen zijn, opofferend zijn, terwijl het de kinderen wordt toegestaan om in zorgeloosheid en onverschilligheid op te groeien en alle lasten geheel op hun ouders te laten rusten." [Adventist Home, p.282, 283]

"Ieder lid van het gezin moet zich realiseren, dat er een verantwoordelijkheid op hem rust om persoonlijk zijn deel te verrichten om aan de geriefelijkheid, de orde en de regelmatigheid van het gezin iets toe te voegen. De een moet de ander niet tegenwerken. Van allen moet er een bemoediging uit gaan. Allen moeten vriendelijkheid, verdraagzaamheid en geduld beoefenen, spreken met lage, bedaarde klanken, verwarring schuwend en een ieder moet zijn uiterste best doen om de last van de moeder te verlichten." [Adventist Home, p.179]

"Christelijke kinderen stellen de liefde en goedkeuring van hun Godvrezende ouders boven elke andere aardse zegen. Ze houden van hun ouders en eren hen. Één van de dingen, waar ze zich vooral op zouden moeten toeleggen, is hoe ze hun ouders gelukkig kunnen maken." [Boodschappen voor jonge mensen, p.317] •

1. Beste jeugd, wat denk je dat een praktische godsdienst in huis is?

2. Kun je het concept van onbaatzuchtigheid uitleggen, op je thuissituatie toegepast op een praktische manier?
3. Waarom denk je dat kinderen van sommige gemeenteleden, de boodschap niet aannemen en de voorkeur geven om in de wereld te zijn in plaats van in de gemeente?
4. Waarom zijn vele jeugdigen terughoudend in het vervullen van hun plicht in de lasten van het huishouden?
5. Denk je dat het een voorrecht is of een last om de lasten in huis te helpen dragen? Verklaar jouw antwoord.
6. Wat betekent het gebod “Eert uw vader en uw moeder”? Geef alsjeblieft praktische voorbeelden.

jeugd en vrienden

6e lezing | vrijdag 18 november

zr. Ellen G. White | USA

“Overspeligen, weet jij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.” [Jakobus 4:4]

“Gods Woord benadrukt, hoe invloedrijk contacten op volwassen mannen en vrouwen zijn. Hoeveel groter is de invloed van contacten op de zich ontwikkelende geesten en karakters van kinderen en jongeren! Het gezelschap waar ze mee omgaan, de principes die ze aannemen, de gewoontes die ze vormen, die beslissen allemaal over hun bruikbaarheid hier, en over hun toekomstige bestemming.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.382]

“Er valt niet aan te ontkomen, dat jongeren omgaan met anderen, en daar onvermijdelijk invloed van ondervinden. Er bestaan mysterieuze banden die zielen met elkaar verbinden, zodat het hart van de één reageert op het hart van de ander. De één neemt de ideeën, de gevoelens en de geest van een ander over. Dergelijk gezelschap kan zowel een zegen als een vloek zijn. Jongeren kunnen elkaar helpen en ondersteunen om zich te verbeteren, in gedrag, in houding en in kennis. Of, wanneer ze zichzelf toestaan om zorgeloos en ontrouw te worden, kunnen ze de moraal



ondermijnen.”

“Het is een waar woord, dat zegt: “Toon me met wie je omgaat, dan zal ik je tonen, wat voor karakter je hebt.” Jongeren beseffen niet, hoe erg hun karakter en hun goede naam worden beïnvloed door de keuze van met wie ze omgaan. Ze zoeken het gezelschap van mensen die er een gemeenschappelijke smaak en gemeenschappelijke gewoontes en praktijken op na houden. Iemand die liever met onwetende en zedeloze mensen omgaat, dan met verstandige en goede, onthult de tekorten in zijn eigen karakter. In het begin zijn z'n smaak en gewoontes misschien totaal verschillend van degenen van wie hij het gezelschap zoekt. Maar als hij zich bij deze groep aansluit, gaan zijn denken en gevoelens veranderen. Hij offert de goede beginselen op, en onmerkbaar maar onvermijdelijk zakt hij af naar het niveau van zijn kameraden. Zoals een beekje altijd wat meeneemt van de bodem waardoor het stroomt, zo worden de beginselen en gewoontes zonder uitzondering gekleurd door het karakter van het gezelschap waarin ze zich bevinden....” [Boodschappen voor jonge mensen, p.388,389]

“Het hangt van jullie af, jonge mannen en

vrouwen, of jullie betrouwbaar en gelovig willen zijn, bereid en vastbesloten om onder alle omstandigheden de kant van het goede te kiezen. Willen jullie goede gewoontes vormen? Zoek dan het gezelschap van mensen die moreel goed zijn, en die het goede ook willen doen. Jullie hebben kostbare uren aan genadetijd gekregen, zodat jullie alle gebreken in jullie karakter kunnen wegwerken. En dat moeten jullie ook doen, niet alleen om het toekomstig leven te verwerven, maar ook om in dit leven bruikbaar te kunnen zijn. Een goed karakter is een kapitaal, dat veel meer waard is dan goud en zilver.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.393]

“We moeten gezelschap kiezen, wat ons zoveel mogelijk geestelijk doet groeien, en gebruik maken van alle hulp die we kunnen krijgen. Want Satan werpt zoveel mogelijk hindernissen op, om het ons zo moeilijk mogelijk te maken om in de hemel te komen. We kunnen in moeilijke situaties terecht komen, want veel mensen verkeren in omstandigheden, die ze niet zelf zouden hebben uitgekozen. Maar we mogen ons niet vrijwillig blootstellen aan invloeden, die ongunstig zijn voor het vormen van een christelijk karakter. Als we verplicht zijn dit toch te doen, dan moeten we dubbel waakzaam zijn en dubbel bidden, dat we door de genade van Christus ongeschonden staande mogen blijven.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.393]

“Misschien zien jullie geen gevaar in het doen van eerste stappen op de weg van lichtzinnigheid en genotzucht, en denken jullie, dat als je anders wilt, dat je dan net zo makkelijk het goede kunt doen, als voordat jullie je aan het kwaad overgaven. Maar dat is een vergissing. Velen hebben door het kiezen van slecht gezelschap stap voor stap het pad van de

deugd verlaten, en zijn afgeleden naar diepten van ongehoorzaamheid en losbandigheid, waarvan ze ooit dachten, dat het onmogelijk zou zijn om zó diep te zinken.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.391,392]

“Als je vrienden bij je aandringen, om de weg van zedeloosheid en lichtzinnigheid op te gaan, en wanneer iedereen om je heen je ertoe verleidt om God te vergeten, om de talenten die God je heeft toevertrouwd kapot te maken, en om alles wat edel is in jou aard te verlagen, houd dan stand. Bedenk, dat je het eigendom van de Heer bent, gekocht tegen een hoge prijs: het lijden en de doodstrijd van de Zoon van God. ...”

“De Heer Jezus eist jou op voor Zijn dienst. Hij houdt van jou. Als je aan Zijn liefde twijfelt, kijk dan naar Golgotha. Het licht dat van het kruis weerkaatst, laat jou zien, hoe groot die liefde is, die met geen woord te beschrijven is. “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft.” [Johannes 14:21] Wij moeten door ijverig te studeren, de geboden van God leren kennen. En daarna moeten we laten zien, dat we Zijn gehoorzame zonen en dochters zijn.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.387]

“Jongeren die in harmonie met Christus leven, kiezen vrienden die hen helpen in het goede. Ze vermijden gezelschap dat niet helpt bij het vormen van goede principes en edele bedoelingen. Overal zijn jongeren te vinden die uit het verkeerde hout gesneden zijn. Als ze met dit soort mensen in aanraking komen, houden zij, die zich onvoorwaardelijk aan de kant van Christus hebben geschaard, krachtig vast aan wat hun verstand en hun

geweten zegt dat goed is.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.399]

“Iedere jongere moet gezelschap zoeken, met wie hij zich met onwankelbare schreden naar boven kan worstelen. Jullie moeten het gezelschap uit de weg gaan van mensen die allerlei verkeerde invloeden opnemen, die lui zijn en niet echt verlangen naar een karakter van hoog niveau, waarvan je niet kunt vertrouwen dat ze willen vasthouden aan hun principes. Jongeren, zoek het gezelschap van mensen die God liefhebben en vrezen. Want deze edelmoedige en sterke karakters worden uitgebeeld door de lelie die aan de wateroppervlakte zijn zuivere bloembladen opent. Ze laten zich niet omvormen door invloeden die hen moreel ondermijnen. En ze verzamelen alleen die mensen om zich heen, die helpen bij de vorming van een zuiver en edel karakter. Hun doel is, naar Goddelijk voorbeeld te worden omgevormd.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.400]

“Er waren enkele mensen die Zijn gezelschap zochten, daar ze vrede hadden in Zijn bijzijn, maar velen vermeden Hem, omdat ze door Zijn vlekkeloos leven werden terechtgewezen. Jonge vrienden drongen er bij Hem op aan, dat Hij zou doen zoals zij deden. Hij was vrolijk en opgewekt, zij verheugden zich erover wanneer Hij bij hen was en ze luisterden graag naar Zijn gevatte ideeën, maar zij hadden geen geduld met Zijn gewetensbezwaren, en beweerden dat Hij bekrompen en stijf was. Jezus antwoordde: Er staat geschreven: “Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord.” [Psalm 119:9] “Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” [Psalm 119:11]

“Dikwijls stelde men Hem de vraag, Waarom

wil je toch zo graag een uitzondering zijn, zo anders dan wij allen? Er staat geschreven, antwoordde Hij, "Welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan. Welzalig zij die Zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in Zijn wegen." [Psalm 119:1-3]

"Wanneer men Hem de vraag stelde, waarom Hij niet meedeed met de grappen van de jonge mensen in Nazareth, zei Hij, "Er staat geschreven, In de weg Uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom. Uw bevelen zal ik overdenken en op Uw paden zal ik letten. In Uw inzettingen zal ik mij verlustigen, Uw Woord zal ik niet vergeten." [Psalm 119:14-16] [Jezus de Wens der Eeuwen, p.65]

"Kies het gezelschap van die mensen die in woord en gedrag goede manieren hebben." "Om je best te kunnen doen om de eer van God uit te dragen, moet je in gezelschap verkeren van mensen, die jou helpen, om het heilige van het onheilige te scheiden. Als je een diep inzicht wilt krijgen, edele gedachten en plannen, kies dan het gezelschap van mensen die jou versterken in de juiste beginselen. Laat elke gedachte en het doel van elke handeling gericht zijn op het toekomstige leven met zijn eeuwig geluk." [Boodschappen voor jonge mensen, p.252] •

5. Welke criteria denk je dat de jeugd moet toepassen in het kiezen van vrienden?
6. Waarom denk je dat het gevaarlijk is om intieme vriendschap te hebben met jeugdigen die niet van ons geloof zijn?
7. Waarom denk je dat het gevaarlijk is om de eerste stap te nemen naar frivoliteit en plezier zoeken?
8. Wat denk je dat de oorzaak is dat de jeugdigen van de gemeente zich soms schamen voor het geloof en wat zal de sleutel zijn om het niet te doen.

-
1. Kun je zeven Bijbelteksten noemen die spreken over vriendschap?
 2. Hoe zouden de vriendschappen van de jeugd moeten zijn?
 3. Denk je dat de slechte invloed sterker is dan de goede? Waarom?
 4. Hoe kan slechte gemeenschap het karakter van de jeugd beïnvloeden?

jeugd en Jezus

7e lezing | Sabbat 19 november

zr. Ellen G. White | USA

“Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem.” [Lucas 2:40]

“Het voorbeeld van Jezus is een licht voor de jonge, alsook voor de volwassenen, Hij was een voorbeeld voor de kindertijd en de jeugd. Vanaf zijn vroegste jaren was Zijn voorbeeld perfect. Als een klein kind was Hij gehoorzaam aan Zijn ouders en aan de wetten van de natuur, ”en de genade van God was op Hem.” [Lucas 2:40]

“Jezus heeft niet, zoals vele jongeren, Zijn tijd aan amusement besteed. Hij bestudeerde het Woord tot Hij bekend raakte met zijn uitspraken. Zelfs in Zijn jeugd was Zijn leven en al Zijn gewoonten in harmonie met de Schriften, en Hij was vaardig in het gebruik ... Naast het geschreven Woord, bestudeerde Jezus, het boek van de natuur, Hij vond vreugde in de mooie dingen van Zijn eigen schepping. Hij had sympathie voor de mensheid in al zijn vreugde en verdriet. Hij identificeerde zich met alle - met de zwakke en de hulpeloze, de nederige, de behoeftigen, en de getroffenene.”

“In zijn werk als een publieke leraar, verloor Christus de kinderen nooit uit het oog. Moe



van de drukte en de verwarring van de drukke stad, moe van het contact met de sluwe en hypocriete mensen, vond Zijn geest rust en vrede in het gezelschap van onschuldige kleine kinderen. Zijn aanwezigheid stootte hen nooit af. Zijn grote hart van liefde kon hun beproevingen en behoeften begrijpen, en geluk vinden in hun eenvoudige vreugden, en Hij nam ze in zijn armen en zegende hen.”

“Bij deze kinderen die in contact met Hem werden gebracht, zag Jezus de toekomstige mannen en vrouwen die erfgenamen moeten zijn van Zijn genade en onderdanen van Zijn Koninkrijk, en van wie sommigen martelaren zouden worden omwille van Hem. Hij wist dat deze kinderen veel gemakkelijker zouden luisteren naar Hem en Hem accepteren als hun Verlosser dan volwassen mensen, van wie velen wereldse wijsheid hebben en hardvochtig zijn. In Zijn leer Hij kwam tot op hun niveau. Hij, de Majesteit van de hemel, had geen minachting om hun vragen te beantwoorden en zijn belangrijke lessen te vereenvoudigen om hun kinderlijke begrip te ontmoeten. Hij plantte in hun groeiende verstand de zaden van waarheid, die in latere jaren zou opspringen en vrucht dragen tot het eeuwige leven.” [Counsels to Parents, Teachers, and Students, p.178-180]

“Ik heb diepe belangstelling voor de jeugd. En ik hoop vurig, dat ze streven naar een volmaakt christelijk karakter. Ik hoop, dat zij door vlijtig te studeren en ernstig te bidden die opleiding krijgen, die hen geschikt maakt voor de zaak van God. Ik zou zo graag zien, dat zij elkaar helpen om Christus dieper te kunnen ervaren.

Christus kwam om de mensen de weg van de verlossing te leren. Hij maakte deze weg zo effen, dat zelfs een klein kind daarop kan gaan. Hij vraagt Zijn discipelen om Hem te volgen. Dan leren ze de Heer kennen. En als zij dagelijks Zijn leiding volgen, ontdekken ze, dat Hij Zich geleidelijk openbaart, zoals de morgen langzaam aanbreekt.”

“Je hebt vast wel eens naar de opkomende zon en het aanbreken van de dag gekeken, hoe de lucht en de aarde er dan uit zien. Eerst komt langzaam het ochtendgloren, en daarna verschijnt de zon. Dan wordt het licht steeds sterker en helderder, totdat het de volle glorie van de middag bereikt. Dit is een prachtige beeld van hoe God Zijn kinderen wil volmaken in hun leven met Christus. Als wij dag in dag uit in het licht wandelen dat Hij ons zendt, in gewillige gehoorzaamheid aan al wat Hij wil, dan ervaren wij Christus steeds dieper en breder, totdat wij volwassen mannen en vrouwen in Christus Jezus zijn.”

“Jongeren moet steeds de weg die Christus ging, voor ogen houden. Bij elke stap ging Hij de weg van de overwinning. Christus kwam niet als koning naar de aarde, om over de volken te regeren. Hij kwam als een nederig man, om verzocht te worden en om de verzoeking te overwinnen. Om net zoals wij voort te gaan en zo de Heer te leren kennen. Wanneer wij Zijn leven bestuderen, kunnen wij leren, hoeveel God door Hem voor Zijn

kinderen wil doen. We zullen ook ontdekken dat, hoe groot onze beproevingen ook mogen zijn, zij nooit méér kunnen zijn dan wat Christus heeft geleden, om ons de weg, de waarheid en het leven te kunnen leren kennen. Door een leven naar Zijn voorbeeld, kunnen we laten zien, hoezeer wij Zijn offer voor ons waarderen.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.15,16]

“We horen soms vragen: Mag ik nooit eens doen wat ik wil? Mag ik nooit mijn eigen zin eens doen? Moet ik altijd maar worden kort gehouden? Kan ik nooit mijn eigen ingevingen eens volgen?”

“Hoe minder je toegeeft aan je natuurlijke neigingen, hoe beter dat is voor jezelf en voor anderen. Onze natuurlijke neigingen zijn ontaard, onze natuurlijke mogelijkheden misbruikt. Satan heeft ervoor gezorgd, dat de mens met God botst. Hij is voortdurend bezig om het beeld van God in de mens te vernietigen. Daarom moeten wij goed letten op wat we zeggen en doen.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.68]

“God houdt van de jeugd. Hij ziet voor hen allerlei goede mogelijkheden. Als zij maar beseffen dat zij Christus nodig hebben, en op een vast fundament bouwen. Hij kent ook hun moeilijkheden. Hij weet dat ze te kampen hebben met de machten van de duisternis, die er op uit zijn, het denken van de mens onder controle te krijgen. God heeft de mogelijkheid geopend, dat jonge mannen en vrouwen deel kunnen krijgen aan de Goddelijke natuur.” [Boodschappen voor jonge mensen p.163]

“Als we onszelf zouden toestaan meer over Christus en de hemel na te denken, dan

zouden we krachtige steun en stimulans krijgen om voor de Heer te strijden. Trots en liefde voor de wereld verliezen hun invloed, wanneer we de heerlijkheid van dat betere land overdenken, dat weldra ons thuis zal zijn. Tegenover de liefelijkheid van Christus lijkt alle aantrekkelijkheid van de wereld nog maar weinig waard.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.113]

“Christus is blij als jongeren in gedachten bezig zijn met de belangrijke en edele thema’s rond hun behoud. Hij komt blijvend te gast in het hart van al die mensen, en Hij vervult ze met vreugde en vrede. En de liefde van Christus is in onze ziel als “een bron van water, die opwelt tot in het eeuwige leven.” [Johannes 4: 14] ... Zij die deze liefde bezitten praten graag over de dingen die God bestemd heeft voor hen die Hem liefhebben.” [1 Korinthe 2: 9] [Boodschappen voor jonge mensen, p.390]

“Jezus is ons voorbeeld. Er zijn vele mensen die Zijn openbaar dienstwerk met veel belangstelling bestuderen, terwijl ze de les uit Zijn eerste levensjaren niet opmerken. Maar juist in Zijn huiselijk leven is Hij een voorbeeld voor alle kinderen en jonge mensen. De Heiland daalde af tot armoede, opdat Hij ons zou kunnen leren hoe dicht we in nederige omstandigheden bij God kunnen leven. Hij leefde om Zijn Vader te behagen, te eren en te verheerlijken in de gewone dingen des levens. Hij begon Zijn werk door zich te wijden aan het nederige werk van de werkman die zwoegt voor zijn dagelijks brood. Hij diende God evengoed toen Hij zich moeite gaf aan de werkbank in de

timmermanswerkplaats als toen Hij wonderen verrichtte voor de ogen van de menigte. En ieder jongmens die het voorbeeld volgt van Christus’ trouw en gehoorzaamheid in Zijn nederig huis, kan zich beroepen op de woorden die door de Vader van Hem werden gezegd door middel van de Heilige Geest: “Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun; Mijn uitverkorene, in Wie Ik een welbehagen heb.” [Jesaja 42:1] [Wens der Eeuwen, p.33]

“God neemt de jeugd met hun talent en hun grote betrokkenheid aan, mits zij zich aan Hem toewijden. Ze kunnen de hoogste graad van intelligentie bereiken. En als ze dan in evenwicht worden gehouden door hun geloofsbeginzelen, dan kunnen zij het werk voortzetten, waarvoor Christus op aarde gekomen is. Zo kunnen ze medewerkers van de Meester worden.” [Boodschappen voor jonge mensen, p.170] •

1. Wat deed Jezus toen Hij een kind was?
2. Wat verkreeg Hij door deze gewoonte?
3. Wat denk je, is de oorzaak dat veel kinderen en jonge christenen geen karakter hebben volgens het goddelijke patroon?
4. Hoe kan de jeugd een echte voorbereiding krijgen tot een aanvaardbare dienst in het werk van God?
5. Welk patroon moet de jeugd volgen?
6. Hoe kan het voorbeeld van dit patroon het leven van de jeugd veranderen?
7. Hoe kan worden bereikt dat trots en liefde voor de wereld hun macht verliezen over de jeugd?

- vandaag worden jullie G E B E D S G A V E N ingezameld -