



Beste vriend(in) van de Barmhartige Samaritaan,

Hieronder vindt u / vind jij een brief van de leider van de Barmhartige Samaritaan, br. Stefano la Corte met betrekking tot het coronavirus.

Wilt u / wil jij gehoor geven aan de oproep dan kunt u het geld overmaken op rek. nr.: NL62INGB0000112103 t.n.v. Barmhartige Samaritaan ZDA-Reformatie onder vermelding van Nood Coronavirus.

Gods zegen,
zr. Anny van der Giessen, Barmhartige Samaritaan

CORONAVIRUS: PANDEMISCHE NOOD

Internationale oproep / geld inzameling

Lieve broeders, zusters, vrienden en ondersteuners van de Barmhartige Samaritaan. We groeten jullie met de tekst in 3 Johannes 2: “Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.”

We komen bij u op dit specifieke moment van lijden voor de hele wereldbevolking, vanwege de pandemie, door het coronavirus. De situatie wordt steeds erger; meer en meer landen worden getroffen en veel mensen worden ziek en/of verliezen hun leven, met meer dan 1,1 miljoen bevestigde gevallen en meer dan 59.000 doden wereldwijd. Wereldwijd worden mensen gegrepen door pijn en angst. In veel landen worden burgers, door overheidsbeperkingen, gedwongen thuis te blijven. Ziekenhuizen kunnen niet functioneren door gebrek aan geschikt apparatuur, hele gezinnen raken in paniek met het schrikbeeld van armoede, omdat ze niet meer kunnen werken en geen andere bron van inkomsten hebben.

Voor degenen onder ons die wachten op de wederkomst van Christus, is deze wereldwijde gezondheids-, economische en sociale crisis ook een teken die de nabijheid van Zijn wederkomst aankondigt. De Geest van God trekt Zich terug van de aarde en de vijand van God heeft vrij spel en vindt het heerlijk om de mensen meer lijden te bezorgen.

De christen verheugt zich over de wederkomst van de Messias, maar kan niets doen, noch kan hij onverschillig blijven voor de pijn van degenen die direct of indirect lijden door deze noodsituatie, die een echte plaag is, besmettelijk en meedogenloos. We kunnen de ernst van de situatie niet negeren en we kunnen niet nalaten in te zien dat de effecten van dit virus niet beperkt zijn tot de gezondheid alleen, maar dat het een economische en sociale crisis veroorzaakt.



De Barmhartige Samaritaan is sinds de oprichting altijd aanwezig geweest om op zulke momenten een helpende hand te bieden; altijd denkend aan het gebod van de apostel Paulus: “Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goedgevoelen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.” (Galaten 6:10). Deze afdeling heeft altijd hard gewerkt, dankzij de vrijgevigheid van haar ondersteuners over de hele wereld, om te helpen in tijden van aardbevingen, overstromingen, hongersnood etc.

Waarom vragen wij uw hulp?

Een van de negatieve consequenties van de besluiten van de regeringen door beperkingen op te leggen, om zo de dodelijke besmettingen te stoppen, is de dramatische economische crisis die daarna komt. De eerste verzoeken voor hulp zijn binnengekomen van landen die voor deze crisis al erg arm waren. Zij worden door deze ziekte tot nog grotere armoede gedwongen.

De situatie is bijvoorbeeld moeilijk in Zuid-Amerikaanse landen, waar onze colporteurs niet langs de deuren kunnen gaan om boeken te verkopen. Hierdoor kunnen ze hun dagelijkse brood niet verdienen. We weten dat vanuit Afrika en zelfs uit sommige delen van Europa verzoeken zullen komen voor hulp en we willen daar klaar voor zijn. Hoe langer de lockdown zal worden opgelegd, hoe slechter de toestand van onze broeders en zusters zal zijn, die misschien – onder normale omstandigheden – ‘onder de tafel’ konden werken, en nu geen steun vanuit de overheid kunnen krijgen.

We helpen al op veel kleine manieren in Italië. Ons doel is om een fonds op te richten, bedoeld voor alle verzoeken, waarvan we weten dat we die zullen krijgen van iedereen zonder baan, zonder geld, en die niet kunnen rekenen op enige particuliere of openbare steun. Deze internationale oproep is een uitnodiging voor iedereen die royaal onze broeders en vrienden kunnen en willen helpen in hun nood en de moeilijke omstandigheden.

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt uw gulle bijdrage sturen via het gebruikelijke kanaal, namelijk op rek. nr.: NL62INGB0000112103 t.n.v. Barmhartige Samaritaan ZDA-Reformatie, onder vermelding van *Nood Coronavirus*.

Wij danken u namens al onze broeders en zusters voor alles wat u kunt en wilt doen. “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” Lukas 6:36 “Denk aan het grote geschenk dat God voor u heeft gemaakt.... God heeft u een bewijs van Zijn liefde gegeven die alle berekeningen tart. We hebben geen regel waarmee we het kunnen meten, geen standaard waarmee we het kunnen vergelijken. God nodigt je uit om je dankbaarheid



te tonen door het laten stromen van geschenken en offergaven. Hij roept u op om Zijn barmhartige helpende hand te zijn. Kunt u het verzoek weigeren van Iemand die zoveel voor u heeft gedaan?” (E.G. White, *The Review and Herald*, 18 april 1912).

We nodigen iedereen uit te doen wat staat in 2 Korinthe 9:7 “Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

Vertegenwoordiger van het Team van Barmhartige Samaritaan,
br. Stefano La Corte
Leider van de Barmhartige Samaritaan, Generale Conferentie

Bij deze brief zaten **2 bijlagen**:

Bijlage 1 gaat erover dat ook in economisch sterkere landen situaties zijn waarin mensen armoede ondervinden door het coronavirus. Het is op dit moment moeilijker om geld van het ene land naar het andere te sturen. Om zoveel mensen te kunnen helpen, moeten we georganiseerd en systematisch te werk gaan. In deze bijlage wordt beschreven hoe een land te werk moet gaan, wat hij zelf moet doen voordat hij aan kan kloppen bij de Barmhartige Samaritaan. Daarna zal de Barmhartige Samaritaan trachten te voldoen aan de verschillende verzoeken en vertrouwen op de Goddelijke zegeningen, dus zelfs als er weinig brood en vissen zijn, zullen ze voorzien in de behoeften.

In **bijlage 2** wordt opgeroepen ons aan de maatregelen van de regering te houden. Het enige wat we kunnen doen, zijn de preventieve maatregelen in acht nemen. In Nederland zijn we daar mee bekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afstand houden, vaak en goed de handen te wassen en thuis blijven bij klachten. Daarnaast wordt geadviseerd om je immuunsysteem te versterken door: voldoende vitamine C en D, magnesium, zink, en andere essentiële voedingsstoffen tot je te nemen. Verder zijn ook belangrijk: zoveel mogelijk zonlicht, frisse lucht, lichamelijke activiteiten en voldoende rust (slaap van minstens 8 uur per dag), voldoende drinken, eet veel knoflook, uien en citrusvruchten, maar vooral: vertrouw op God.