

Internationaal Zendingsgenootschap
GEMEENTE VAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN
 Reformatiebeweging

ZONSONDERGANGEN			
1	vrijdag	6 januari	• 16.45 uur
	Sabbat	7 januari	• 16.47 uur
2	vrijdag	13 januari	• 16.55 uur
	Sabbat	14 januari	• 16.57 uur
3	vrijdag	20 januari	• 17.07 uur
	Sabbat	21 januari	• 17.08 uur
4	vrijdag	27 januari	• 17.19 uur
	Sabbat	28 januari	• 17.21 uur
5	vrijdag	3 februari	• 17.32 uur
	Sabbat	4 februari	• 17.34 uur
6	vrijdag	10 februari	• 17.45 uur
	Sabbat	11 februari	• 17.47 uur
7	vrijdag	17 februari	• 17.58 uur
	Sabbat	18 februari	• 18.00 uur
8	vrijdag	24 februari	• 18.11 uur
	Sabbat	25 februari	• 18.13 uur
9	vrijdag	3 maart	• 18.23 uur
	Sabbat	4 maart	• 18.25 uur
10	vrijdag	10 maart	• 18.36 uur
	Sabbat	11 maart	• 18.38 uur
11	vrijdag	17 maart	• 18.48 uur
	Sabbat	18 maart	• 18.50 uur
12	vrijdag	24 maart	• 19.00 uur
	Sabbat	25 maart	• 19.02 uur

Tijden berekend
 voor midden Nederland
 (De Bilt, 52° 6' 38" N, 5° 10' 54" E).

Uitgegeven door de Generale Conferentie van de
 International Missionary Society
 Seventh Day Adventist Church Reform Movement
 P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Correspondentie)
 625 West Avenue, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Bezoekadres)
 Tel.: (+1) 770-748-0077 Fax: (+1) 770-748-0095
 e-Mail: info@sda1844.org
 Internet: www.sda1844.org

Nederlandse vertaling en druk verzorgd door de
 Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging
 Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom, Nederland
 Tel. 0313-416 222 Fax 0313-450 661
 e-Mail: Rehoboth@ZDareformatie.org
 Internet: www.zdareformatie.org



Voorwoord

Dit is het zevende en achtste deel van de serie Sabbatschoollessen over het “leven, werk en onderricht van Jezus”. Vorige lessen over dit onderwerp brachten de schitterende onderwijzingen, wonderen, en levenservaringen naar voren van Jezus terwijl Hij op aarde was. We begonnen met Zijn bestaan en wonderbaarlijke geboorte in Bethlehem, en vervolgden met Zijn doop en bediening in Galiléa, Samária, Judéa, en andere regio’s. Met de lessen voor dit half jaar zullen we de laatste fase van Zijn leven en bediening bestuderen – de afsluitende gebeurtenissen van Zijn leven op aarde, die cruciaal waren voor het verlossingsplan. De focus ligt op het ontvangen van Jezus’ boodschap, en we beschouwen hoe Jezus’ tijdgenoten – met inbegrip van Zijn discipelen – die boodschap kregen en hoe deze heden ten dage zou moeten worden ontvangen.

Jezus gaf Zijn discipelen duidelijke informatie over hetgeen vóór hen lag: “Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.” “En Hij nam de twaalven bij Zich, en zei tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.” “Doch Ik moet heden, en morgen, en de volgende dag reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem.” Matthéüs 16:21; Lukas 18:31; 13:33. Hij onderstreepte Zijn lijden, dood, en opstanding, alsook de directe toekomst met betrekking tot Jeruzalem en het einde van de wereld.

De Geest der Profetie schrijft: “Allen die het leven van Christus bestuderen en Zijn leer in praktijk brengen, zullen worden gelijk Christus. Hun invloed zal zijn overeenkomstig de Zijne. Zij zullen een gezond, sterk karakter openbaren. Wanneer zij de ootmoedige weg der gehoorzaamheid gaan, doende de wil van God, oefenen zij een invloed uit die getuigt van de vooruitgang van Gods zaak en de gezonde zuiverheid van Zijn werk. In deze waarlijk bekeerde zielen zal de wereld een getuigenis zien van de heiligende invloed der waarheid op het menselijk karakter.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 414, 415.

“Terwijl we het lijden van Christus bestuderen, zijn de gevolgen van de zonde zo schrijnend voor ons, dat wij tot de Heer roepen om onze zonden weg te nemen. Terwijl we doorgaan met kijken, zijn we beter in staat om de aanblik te verdragen van wat Christus heeft geleden, en beseffen we steeds duidelijker Zijn liefde voor ons. Het kruis van Christus is bekleed met een schitterende aantrekkingskracht en onbeperkte macht; want in het

lijden, verbonden met het kruisigingstafereel, wordt Gods liefde voor ons steeds indrukwekkender.” –*Signs of the Times*, 22 februari 1899.

Daarom “laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Die, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God.” Hebreëën 12:1, 2.

Terwijl wij van Hem leren, is Zijn voorbeeld door ons van invloed op anderen, want “Degenen die de wijze van onderricht van Christus zullen bestuderen, en zichzelf opleiden om Zijn manier te volgen, zullen nu grote aantallen aantrekken en vasthouden, zoals Christus de mensen in Zijn tijd vasthield.... Wanneer de waarheid in haar praktische karakter de mensen wordt aangedrongen, omdat u van ze houdt, zullen zielen worden overtuigd, omdat de Heilige Geest van God indruk zal maken op hun hart.” –*Evangelism*, blz. 124.

Terwijl Hij onder de mensen leefde, veranderde Jezus hun natuurlijke stroom van vleselijke gedachten en gevoelens door Zijn zelfverloochening, zachtmoedigheid, nederigheid, verdraagzaamheid, het kruis dragen, en toewijding. Indien wij van Hem leren, zullen we Zijn schitterend voorbeeld volgen, zal de wereld ons erkennen als Zijn dienstknechten, en zoekende zielen zullen hem met blijdschap aanvaarden.

“ ‘En wij allen, met onbedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’ 2 Korinthe 3:18. Wij dienen de Heer voortdurend voor ons te houden. Degenen die dit doen, wandelen met God, zoals Henoch deed, en onmerkbaar voor zichzelf, worden ze één met de Vader en de Zoon. Iedere dag wordt een verandering bewerkstelligd en hart en geest, en de natuurlijke neiging, de natuurlijke manieren worden gevormd naar Gods manieren en Geest. Zij nemen toe in geestelijke kennis, en groeien tot de volledige gestalte van mannen en vrouwen in Christus Jezus. Aan de wereld weerspiegelen zij het karakter van Christus, en terwijl zij in Hem blijven, en Hij in hen, vervullen zij de opdracht waarvoor zij werden geroepen om kinderen van God te zijn – zij worden het licht van de wereld, een stad die boven op een berg ligt, die niet verborgen kan zijn. ‘En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt die met een vat, of zet ze onder een bed; maar zet ze op een kandelaar, opdat zij, die inkomen, het licht zien mogen.’ Lukas 8:16. Degenen die van boven zijn verlicht, zenden de heldere stralen voort van de Zon der Gerechtigheid.” –*Sons and Daughters of God*, blz. 296.

“Reeds lang heeft God gewacht of de geest van het dienen van de gehele gemeente bezit zal nemen, zodat iedereen overeenkomstig zijn bekwaamheden voor Hem zal werken. Wanneer de leden van Gods gemeenten het hun toegemeten werk doen, in vervulling van de evangelieopdracht, in de noodlijdende velden thuis en in den vreemde, zal de gehele wereld spoedig gewaarschuwd zijn en zal de Here Jezus met grote kracht en heerlijkheid naar deze aarde wekeren. ‘Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.’ (Matthéüs 24:14).” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 83.

Mag het wonder plaatsvinden dat wij de liefde van Jezus weerspiegelen en een licht zijn voor anderen, terwijl wij deze lessen bestuderen.

–*De broeders en zusters van de Generale Conferentie*

Sabbatschoollessen

Eerste kwartaal 2017

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
1. Zalig bent u, zo u ze doet	5
2. Het bloed van het Nieuwe Testament.....	12
3. De weg tot de Vader	19
4. “Hij zal u een andere Trooster geven”	26
5. “Ik zal u geenszins verloochenen”	33
6. Ranken die vrucht dragen	39
7. Overwinning over haat en vervolging.....	45
8. Jezus’ middelaarsgebed om bescherming en vreugde	52
Oproep ondersteuning wereldbijeenkomst G.C. in Tortoreto, Italië.....	59
9. Jezus’ middelaarsgebed om heiligmaking en eenheid	61
10. Gebed in Gethsemané	67
11. Jezus in de handen van zondaren	74
12. Geoordeeld door de Joodse Raad	81
Zonsondergangen	88

-
- **De sabbatschoollessen worden uitgegeven door:** De Generale Conferentie van de International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A.
e-Mail: info@sda1844.org
Tel. +1 770-748-0077 – Fax +1 770-748-0095
 - **Auteur van dit kwartaal:**
Anonymus
 - **Revisie en supervisie van de inhoud:**
De Predikersafdeling van de Generale Conferentie
 - **Nederlandse vertaling, vormgeving en druk:**
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging.
Middachterlaan 2 – 6955 JC – Ellecom – Nederland
e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
Tel. +31 (0)313-416 222 – Fax +31 (0)313-450 661
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30u. tot 12.30u.
 - **Abonnementen:** Jaarlijks kunt u in het najaar op het bestelformulier aangeven dat u dat komend jaar de sabbatschoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat daarop vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een factuur, u toegestuurd vanuit zendingshuis 'Rehoboth'. Op het formulier kunt u ook aangeven of u alles in één keer wilt betalen of per kwartaal.
 - **Digitale sabbatschoollessen:** De Nederlandse versie kunt u gratis in pdf-formaat downloaden via de website van het Nederlandse veld: www.zdareformatie.org
In het Engels, Spaans en Frans zijn ze gratis te downloaden via de officiële website van de Generale Conferentie: <http://www.sda1844.org/> en/of die van de Amerikaanse Unie <http://www.sda1914.org/pcat.cl/SabbathSchool>. Het digitaal pdf-formaat is handig voor het geval u een e-reader hebt, of een iPad. Maar u kunt het formaat natuurlijk ook gebruiken om de lessen zelf via de computer uit te printen.

**De extra sabbatschool collecte is bestemd
voor het oprichten van tertiaire scholen**

Dat God ieder oprechte, zelfverloochenende gave mag zegenen!

1^e Les

Sabbat 7 januari 2017

Sabbatbegin 16.45^{u.} ↔ 16.47^{u.}

“Zalig bent u, zo u ze doet”

“Het was tot onderlinge verzoening van de een met de ander, dat de inzetting van de voetwassing werd ingesteld. Wanneer deze dienst gehouden wordt, is Christus door Zijn Heilige Geest aanwezig. De Heilige Geest brengt de harten tot overtuiging van zonden. Toen Christus deze inzetting vierde met Zijn discipelen, werden alle harten overtuigd, behalve dat van Judas. Evenzo zullen wij worden overtuigd van zonden, indien de stem van Christus in ons hart wordt gehoord. Dan zullen de wateren van de ziel losbreken. De geest zal versterkt worden en zal zich openbaren in ijver en in leven en dan zal hij alle hinderpalen, die onenigheid en vervreemding veroorzaakten, wegnemen. Zonden, die werden begaan, zullen ons nu duidelijker zichtbaar worden dan ooit te voren, want de Heilige Geest zal ze ons bekend maken. De woorden van Christus ‘Indien u deze dingen weet, zalig bent u, zo u ze doet.’ Zullen worden bekleed met nieuwe kracht.” –*Review and Herald*, 4 november 1902; *Evangelism*, blz. 275.

Liefde voor de allerlaatste

- 1. Wat motiveerde altijd Jezus’ gevoelens en handelingen naar Zijn discipelen toe? Wat deed Hij tot het einde? Johannes 13:1.**

Johannes 13:1 *En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.*

“Christus wist dat voor Hem de tijd gekomen was om deze wereld te verlaten en tot Zijn Vader te gaan. Omdat Hij de Zijnen die in de wereld liefhad, heeft Hij hen liefgehad tot het einde. Hij bevond Zich

in de schaduw van het kruis en pijn folterde Zijn hart. Hij wist dat Hij in het uur van Zijn verraad verlaten zou zijn. Hij wist dat Hij ter dood gebracht zou worden op de meest vernederende wijze. Hij kende de ondankbaarheid en wreedheid van hen die Hij wilde redden. Hij kende de grootte van het offer dat Hij moest brengen en wist dat het voor velen vergeefs zou zijn. Omdat Hij alles wist wat Hem te wachten stond, had Hij natuurlijk overweldigd kunnen zijn bij de gedachte aan Zijn eigen vernedering en lijden. Maar Hij zag naar de twaalf die als de Zijnen bij Hem waren geweest en die nadat Zijn schande, smart en lijden voorbij waren, alleen in de wereld verder moesten strijden. Zijn gedachten aan Zijn eigen lijden waren altijd verbonden met Zijn discipelen. Hij dacht niet aan Zichzelf. Zijn zorg voor hen overheerste in Zijn denken.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 535, 536.

Zijn discipelen dienen en reinigen

2. Wat deed Jezus toen ze samen waren, wetende dat het tijd was om hen te verlaten? Johannes 13:2-5.

Johannes 13:2-5 *En toen het avondmaal gedaan was, (toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou), Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelf. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten van de discipelen te wassen, en af te drogen met de linnen doek, waarmee Hij omgord was.*

“Bij een maaltijd was het gebruikelijk dat een dienstknecht de voeten van de gasten waste. Ook bij deze gelegenheid waren daartoe voorbereidingen getroffen. De waterkruik, het bekken, de handdoek, alles was gereed voor de voetwassing, maar er was geen dienstknecht en de discipelen moesten het zelf doen. Maar geen van de discipelen wilde de taak van een knecht op zich nemen en allen gaven toe aan gekwetste trots. [...] Door hun zwijgen weigerden zij zich te vernederen. Hoe moest Christus deze arme mensen daarheen leiden waar satan geen overwinning over hen zou behalen? Hoe kon Hij hun laten zien dat alleen maar het voorgeven een discipel te zijn hen nog niet tot volgelingen maakte of hen een plaats in Zijn koninkrijk verzekerde? Hoe kon Hij hen tonen dat liefdevolle dienst en echte nederigheid,

ware grootheid betekenen? Hoe moest Hij in hun hart liefde wekken en hen in staat stellen te bevatten wat Hij hun zo graag wilde vertellen? [...] Deze daad opende de ogen van de discipelen. [...] Op deze wijze toonde Christus Zijn liefde voor Zijn discipelen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 536, 537.

Een nieuw begrip

3. **Wat zei Petrus – verbaasd over wat de Heer aan het doen was voor Zijn discipelen – toen Jezus tot hem kwam om zijn voeten te wassen? Begreep hij wat Jezus aan het doen was? Johannes 13:6, 7.**

Johannes 13:6, 7 *Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zei tot Hem: Heere, zult U mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het na dezen verstaan.*

“Toen de beurt aan Petrus was, riep deze verbaasd uit: ‘Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?’ De zelfvernedering van Christus brak zijn hart. Hij werd vervuld met schaamte bij de gedachte dat geen van de discipelen deze dienst verrichtte. ‘Wat Ik doe,’ zei Christus, ‘weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan.’ Petrus kon niet verdragen dat zijn Heer, in wie hij geloofde als Gods Zoon, het werk van een slaaf deed. Zijn hele wezen kwam in opstand tegen deze vernedering. Hij besepte niet dat Christus hiertoe op aarde gekomen was. Met grote nadruk riep hij uit: ‘Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid!’ ” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 538.

“Wanneer God wordt gezien zoals Hij is, schijnt de gezegende waarheid met een nieuw en helderder licht. Hetgeen de geest in verwarring hield, wordt weggeruimd door de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid. En toch zijn er vele dingen die we niet zullen begrijpen; maar we hebben de gezegende zekerheid dat hetgeen we nu niet weten, we hierna zullen weten.” –*Selected Messages*, boek 1, blz 184.

Een hogere reiniging

4. **Was het voetenwassen van de discipelen door Jezus een handeling uit beleefdheid, of had het een veel diepere betekenis? Is het mogelijk om zonder geestelijke reiniging met Jezus een betrekking te hebben en met Hem verbonden te zijn? Johannes 13:8-11.**

Johannes 13:8-11 *Petrus zei tot Hem: U zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, u hebt geen deel met Mij. Simon Petrus zei tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.*

“Ernstig zei Christus tot Petrus: ‘Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij.’ De dienst die Petrus weigerde was het zinnebeeld van een andere reiniging. Christus was gekomen om het hart van zonde te reinigen. Door te weigeren zich door Christus de voeten te laten wassen weigerde Petrus deze andere reiniging, die hierin opgesloten lag. In werkelijkheid verwierp hij zijn Heer. Het is voor de Meester geen vernedering onze reiniging te bewerkstelligen. Ware nederigheid betekent dankbaar elke voorziening, voor ons getroffen, te aanvaarden en oprecht Christus te dienen.

Bij de woorden, ‘Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij,’ gaf Petrus zijn trots en eigen wil over. Hij kon de gedachte niet verdragen van Christus gescheiden te worden. Voor hem zou dat de dood betekenen. ‘Here, niet alleen mijn voeten.’ zei hij, ‘maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein.’ ” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 538, 539.

Uniek voorbeeld

- 5. Hoe kenmerkend is het voor een meester of heer om zijn leerlingen en dienstknechten te dienen? Wat vraagt de Heer aan een ieder van ons te doen, ongeacht hoe wij over deze dienst kunnen denken? Johannes 13:12-14.**

Johannes 13:12-14 *Toen Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij weer aan, en zei tot hen: Verstaat u, wat Ik u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere; en u zegt het terecht, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo bent u ook schuldig, elkanders voeten te wassen.*

“ ‘Gij zijt allen broeders.’ Wij worden als broeders met Christus geïdentificeerd en door Zijn genade met elkaar. Wanneer wij de

voeten van Christus' volgelingen wassen, is het alsof wij in werkelijkheid de Zoon van God aanraken. Christus heeft ons gezegd dit te doen en Christus Zelf is onder ons. Zijn Heilige Geest verenigt onze harten. Eén worden met Christus vraagt om zelfverloochening en zelfopoffering bij elke stap die we doen.

Het verrichten van de dienst der nederigheid vraagt om zelfonderzoek. De edele beginselen van de ziel worden bij zulke gelegenheden gesterkt. Christus leeft in ons en dit bindt de harten onderling. Wij worden ertoe gebracht als broeders lief te hebben, vriendelijk, teder, voorkomend in het dagelijks leven te zijn, in het bezit van een hart dat het leed van anderen kan voelen (Brief 210, 1890).” –*Bijbel-kommentaar*, blz. 405.

6. Was de bijzondere dienst die Jezus verrichte voor Zijn discipelen er een die alleen Hij kon doen, of was het een voorbeeld voor al Zijn volgelingen? Wat gebeurt er als we Zijn schitterend voorbeeld volgen? Johannes 13:15-17.

Johannes 13:15-17 *Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijk Ik u gedaan heb, u ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Indien u deze dingen weet, zalig bent u, zo u ze doet.*

“Op deze wijze toonde Christus Zijn liefde voor Zijn discipelen. Hun zelfzuchtige geest vervulde Hem met droefheid, maar Hij ging niet met hen redetwisten over hun moeilijkheid. In plaats daarvan gaf Hij hun een voorbeeld dat zij nooit zouden vergeten. Zijn liefde voor hen was niet licht verstoord of verkoeld. Hij wist dat de Vader Hem alles in handen gegeven had, dat Hij van God gekomen was en tot God zou gaan. Hij was Zich ten volle bewust van Zijn goddelijkheid, maar Hij had Zijn koningskroon en koninklijk kleed afgelegd en de gedaante van een slaaf aangenomen. Een van de laatste daden tijdens Zijn leven op aarde bestond uit het feit, dat Hij Zich omgordde als een slaaf en het werk van een slaaf deed.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 537.

“Nederigheid is een actief beginsel dat voortkomt uit een grondig bewustzijn van Gods grote liefde en zal zich altijd tonen door de wijze waarop ze werkt. Wij laten door de deelname aan de instelling van de voetwassing zien, dat wij bereid zijn deze daad van nederigheid te

vervullen. Wij doen hetzelfde wat Christus gedaan heeft, maar hierover hoeft niet als een daad van nederigheid te worden gesproken. Deze daad symboliseert de gesteldheid van verstand en hart.”
–*Bijbelkommentaar*, blz. 405.

Wegwassen van vervreemding, afgunst en trots

7. **Welke reiniging komt in u op als we denken aan Jezus die de voeten van Zijn discipelen wast? Welke onreinheid dient te worden verwijderd van een ieder die het koninkrijk van de Heer wil binnentreden? 1 Johannes 2:1, 2; Openbaring 1:5.**

1 Johannes 2:1, 2 *Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.*

Openbaring 1:5 *En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.*

“Jezus... wilde ... door dezelfde handeling de vijandschap, afgunst en trots van hen afwassen. Dit betekende veel meer dan alleen het wassen van hun stoffige voeten. Geen van hen was gereed om met Christus gemeenschap te hebben zolang zij met de geest die hen bezielde, waren vervuld. Pas als zij nederig en liefdevol zouden zijn, konden zij deel hebben aan het Paasmaal of delen in de herdenkingsdienst die Christus wilde instellen. Hun hart moest gereinigd worden. Trots en zelfzucht veroorzaken tweedracht en haat, maar Jezus wilde dit alles afwassen door hun voeten te wassen. Hun gevoelens veranderden. Toen Jezus hen aankeek, kon Hij zeggen: ‘Gijlieden zijt rein.’ Nu waren zij eensgezind geworden in hun liefde voor elkaar. Zij waren nederig en gezeggelijk geworden; ... [...]

Ook wij zijn evenals Petrus en zijn broeders gewassen in het bloed van Christus. Toch wordt dikwijls de reinheid van het hart bezoedeld door aanraking met het kwaad. Wij moeten naar Christus gaan om door Zijn genade gereinigd te worden. Petrus schrok ervoor terug dat zijn vuile voeten in aanraking kwamen met de handen van Zijn Heer en Meester, maar hoe vaak brengen wij ons zondig, bezoedeld hart in aanraking met het hart van Christus! Hoe grievend moet ons slechte humeur,

onze ijdelheid en trots voor Hem zijn! Toch moeten wij al onze zwakheden en verontreiniging tot Hem brengen. Alleen Hij kan ons reinigen. Pas als wij door Zijn zoenoffer gereinigd zijn, kunnen wij gemeenschap met Hem hebben.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 539.

Vragen ter overdenking

- ◆ Is het onze verantwoordelijkheid om onze familie en kennissen alleen lichamelijke reinheid aan te bieden, of zijn wij ook geroepen om geestelijke zuiverheid te delen?
- ◆ Wat hebben we nodig om in staat te kunnen zijn anderen te tonen hoe je geestelijk rein kunt zijn?
- ◆ Wat gebeurt er met ons als we bereid zijn deel te nemen aan deze bediening?
- ◆ Wat zijn de resultaten als we Jezus’ voorbeeld volgen in Zijn Geest?

Voor verdere studie

“Toen Hij, die door engelen wordt aanbeden, Hij die rijk aan eer, glans en heerlijkheid was, naar de aarde kwam, en Zich bevond in de vorm van een mens, heeft Hij Zijn verfijnde aard niet gepleit als een excuus om zich afzijdig van de ongelukkigen te houden. In Zijn werk bevond Hij Zich onder de ellendigen, de armen, de noodlijdenden en behoeftigen. Christus was de belichaming van verfijning en zuiverheid; Hij was een verheven leven en karakter; toch werd Hij bij Zijn werk niet gevonden onder de mensen met hoogdravende titels, niet onder de meest notabelen van deze wereld, maar bij de verachten en behoeftigen. Ik kwam, zegt de goddelijke Meester, ‘om zalig te maken, wat verloren was.’ Ja, de Majesteit van de hemel werd altijd arbeidend gevonden om degenen te helpen die het meest hulp nodig hadden. Moge het voorbeeld van Christus de verontschuldigen van die klasse te schande zetten, die zo worden aangetrokken door hun arme ik, dat zij het onder hun verfijnde smaak en hun hoge roeping beschouwen om de meest hulpelozen te helpen Toegegeven, het kan niet altijd aangenaam zijn om zich te verenigen met de Meester en medewerkers met Hem te worden in het helpen van die klasse die de meeste hulp nodig hebben; maar dit is het werk waartoe Christus Zichzelf vernederde om te doen. Is de dienstknecht groter dan zijn Heer? Hij heeft het voorbeeld gegeven en drukt ons op het hart om het te kopiëren.” –*Testimonies for the Church*, vol. 2, blz. 467.

“Deze handeling betekent veel voor ons. God wil dat wij het gehele toneel in ons opnemen en niet alleen de daad van de uitwendige reiniging op zich-

zelf. Deze les heeft niet alleen betrekking op de daad zelf, maar is bedoeld om de grote waarheid te openbaren, dat Christus een voorbeeld is van wat wij in onze omgang met elkaar moeten zijn. Het laat zien dat het gehele leven een nederige trouwe dienst moet zijn....” –*Bijbelcommentaar*, blz. 404.

2^e Les

Sabbat 14 januari 2017

Sabbatbegin 16.55^{u.} ↔ 16.57^{u.}

Het bloed van het Nieuwe Testament

“Terwijl Hij met Zijn discipelen het Pascha gebruikte, stelde Hij daarvoor in de plaats de dienst in, die zou doen denken aan Zijn grote offerande. Het nationale feest van de joden zou voor altijd voorbij zijn. De dienst, door Christus ingesteld, moest door Zijn volgelingen in alle landen en in alle tijden worden waargenomen. [...] De instelling van het avondmaal was gegeven om te herinneren aan de grote verlossing, die het gevolg is van de dood van Christus. Deze instelling moet gevierd worden tot Hij wederkomt in macht en heerlijkheid. Het is het middel waardoor Zijn machtig werk voor ons levend in onze herinnering blijft.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 543.

Het grootste verlangen van de Meester

1. **Wat heeft Jezus Zijn discipelen geïnstrueerd te doen ter voorbereiding op het Pascha? Met wie heeft Hij – toen de tijd daar was – de heilige dienst gevierd? Matthéüs 26:17-20.**

Matthéüs 26:17-20 *En op de eerste dag der ongezuurde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt U, dat wij U bereiden het pascha te eten? En Hij zei: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen. En de discipelen*

deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha. En toen het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalfen.

“Christus stond op het tijdstip van overgang tussen twee bedelingen en hun twee grote feesten. Hijzelf, het vlekkeloze Lam van God, stond op het punt Zich als een zondoffer aan te bieden. Op deze wijze zou Hij een eind maken aan het stelsel van zinnebeelden en vormen, dat gedurende vierduizend jaar hadden geweest naar Zijn dood. Terwijl Hij met Zijn discipelen het Pascha gebruikte, stelde Hij daarvoor in de plaats de dienst in, die zou doen denken aan Zijn grote offerande. Het nationale feest van de joden zou voor altijd voorbij zijn. De dienst, door Christus ingesteld, moest door Zijn volgelingen in alle landen en in alle tijden worden waargenomen. Het Pascha was ingesteld als een herinnering aan de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. God had geboden dat de geschiedenis van jaar tot jaar moest worden herhaald als de kinderen naar de betekenis van deze instelling zouden vragen. Op deze wijze zou de wonderbare verlossing altijd levendig in de gedachten van allen blijven.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 543.

2. Wat zei Jezus tegen de discipelen wat Hij wilde doen? Beschrijf de verschillende betekenissen voor wat Hij zei over deze zeer bijzondere dienst in dit zeer bijzondere tijd in de geschiedenis. Lukas 22:14-16.

Lukas 22:14-16 *En toen de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde, Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.*

“Het was het laatste Pascha dat Jezus zou houden met Zijn discipelen. Hij wist dat Zijn ure gekomen was; Hijzelf was het ware Paaslam, en op de dag dat het paaslam gegeten zou worden, moest Hij geofferd worden. Hij wist dat de omstandigheden in verband met deze gelegenheid door Zijn discipelen nooit vergeten zou worden. [...] Op deze laatste avond met Zijn discipelen had Jezus hun nog veel te zeggen. Als zij voorbereid waren geweest om te aanvaarden wat Hij hun zo graag wilde mededelen, zou hen een hartbrekende angst, teleurstelling en ongeloof bespaard zijn gebleven. Maar Jezus zag dat

zij niet konden dragen wat Hij hen te zeggen had.” –(Manuscript 106, 1903) *Christ Triumphant*, blz. 261.

“In plaats van het nationale feest dat het joodse volk had gevierd, stelde Hij een herdenkingsdienst in door de ceremonie van de voetwassing en het heilig avondmaal, dat Zijn volgelingen altijd en in alle landen moesten vieren. Zij moeten telkens weer de daad van Christus herhalen zodat allen zien dat ware dienst om onzelfzuchtig dienen vraagt.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 405.

Een hartelijke uitnodiging

- 3. Waartoe nodigde Jezus Zijn discipelen uit om te doen, na de dankzegging en het brood gebroken te hebben? Wat betekende het gebroken brood voor hen dat Hij uitdeelde? Matthéüs 26:26.**

Matthéüs 26:26 *En toen zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het de discipelen, en zei: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.*

“Onze Here heeft gezegd: ‘Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf... Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed is ware drank.’ Johannes 6:53-55. Dit geldt voor ons stoffelijk lichaam. Zelfs dit aardse leven hebben wij te danken aan de dood van Christus. Het brood dat wij eten is met Zijn verbroken lichaam gekocht. Het water dat wij drinken is gekocht met Zijn vergoten bloed. Nooit eet iemand, hetzij heilige of zondaar, zijn dagelijks voedsel, of hij wordt gespijzigd met het lichaam en bloed van Christus. Op elk brood is het stempel van het kruis van Golgotha gedrukt. Het wordt weerkaatst in elke waterbron. Dit alles heeft Christus onderwezen toen Hij de symbolen van Zijn grote offer instelde. Het licht dat uitstraalt van de avondmaalsdienst in de opperzaal heiligt de voorzieningen voor ons dagelijks leven. De familiedis wordt als de tafel des Heren en iedere maaltijd een sacrament.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 549.

Herdenken van het grootste offer

- 4. Voor wie zou Zijn lichaam spoedig worden gebroken? Wat was daarom vanaf dat moment, en verder, hun verantwoordelijkheid? Lukas 22:19; 1 Korinthe 11:24-26.**

Lukas 22:19 *En Hij nam brood, en toen Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.*

1 Korinthe 11:24-26 *En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zei: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal, en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als u die zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt.*

“Onze Heer zegt: Bedenk, als u van uw zonden overtuigd bent, dat Ik voor u gestorven ben. Denk bij verdrukking, beproeving en vervolging terwille van Mijn naam en het evangelie aan Mijn liefde die zo groot is, dat Ik voor u Mijn leven heb gegeven. Als uw plicht zwaar en hard lijkt en uw lasten ondraaglijk schijnen, bedenk dan dat Ik om uwentwil het kruis heb verdragen en de schande heb veracht. Als uw hart terugdeinst voor het oordeel dat wacht, denk er dan aan dat uw Verlosser leeft om voor u te bidden. [...] Wanneer wij het brood en de wijn ontvangen, die Christus’ verbroken lichaam en vergoten bloed symboliseren, wonen wij in gedachten het avondmaal in de opperzaal bij. Het is alsof wij ons in de hof bevinden, die gewijd is door de zielestrijd van Hem, die de zonden der wereld gedragen heeft. Wij zijn getuigen van de strijd waardoor onze verzoening met God tot stand gekomen is. Wij zien Christus als gekruisigd in ons midden. [...] De instelling van het avondmaal was gegeven om te herinneren aan de grote verlossing, die het gevolg is van de dood van Christus. Deze instelling moet gevierd worden tot Hij wederkomt in macht en heerlijkheid. Het is het middel waardoor Zijn machtig werk voor ons levend in onze herinnering blijft.”
–*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 548, 550, 543.

Symbool van het reinigende bloed

5. **Wat stelde het sap van de wijnstok – dat Hij aanbood – voor? Hoeveel leerlingen nodigde Hij uit om ervan te drinken? Matthéüs 26:27.**

Matthéüs 26:27 *En Hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit.*

“Als zij bijeenkwamen om Zijn dood te gedenken, herinnerden ze zich opnieuw dat ‘Hij een beker nam, de dankzegging uitsprak en hun die gaf en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk Mijns Vaders.’ In vervolging vonden zij troost in de hoop op de wederkomst van hun Heer. Voor hen was de gedachte van onschatbare waarde: ‘Zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.’ (1 Korinthe 11:26)” – *Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 548.

“Christus beoogde dat dit avondmaal dikwijls zou moeten worden herdacht, om Zijn offer in onze herinnering te brengen in het geven van Zijn leven voor de vergeving van de zonden van allen die in Hem geloven en Hem ontvangen.” – (*Review and Herald*, 22 juni 1897) *Evangelism*, blz. 276.

Bloed van het Nieuwe Testament

- 6. Welk testament heeft Hij met Zijn bloed verzegeld? Hoe ver zou het geweldig resultaat reiken van Zijn offer in het vergieten van Zijn bloed? Matthéüs 26:28.**

Matthéüs 26:28 *Want dat is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.*

“Door samen met Zijn discipelen het brood en de wijn te gebruiken, verbond Christus Zich met hen als hun Verlosser. Hij vertrouwde hun het nieuwe verbond toe, waardoor allen die Hem aanvaarden, kinderen Gods en mede-erfgenamen met Christus worden. Door dit verbond was elke zegen die God voor dit leven en voor de eeuwigheid kon geven, de hunne. Dit verbond zou bekrachtigd worden met het bloed van Christus. En de viering van het avondmaal moest de discipelen altijd weer het oneindig offer voor ogen houden, dat voor elk van hen als deel van het grote geheel van de [gevallen] mensheid was gebracht.” – *Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 547, 548.

“In deze laatste handeling van Christus in het deelnemen aan het brood en de wijn met Zijn discipelen, heeft Hij Zichzelf als pand gegeven als hun Verlosser door een nieuw verbond, waarin geschreven stond en verzegeld was, dat aan allen die Christus door het geloof zullen ontvangen, alle zegeningen die de hemel kan verschaffen,

geschonken zullen worden, zowel in dit leven alsook in het toekomstig onsterfelijke leven.

Deze handeling van het convenant diende door Christus' eigen bloed bekrachtigd te worden, wat eerst de dienst was geweest van de oude offergaven, om in de gedachten van Gods uitverkoren volk te houden.” –(*Review and Herald*, 22 juni 1897) *Evangelism*, blz. 276.

Gemeenschap met Christus

- 7. Met wie hebben wij gemeenschap, wanneer wij delen in het symbolische brood en de wijn? Wat zullen wij worden – hoewel we met velen kunnen zijn – wanneer wij deel hebben aan dat ene brood? 1 Korinthe 10:16, 17.**

1 Korinthe 10:16, 17 *De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen aan één brood deelachtig zijn.*

“Deze tekst [Johannes 6:54, 56, 57] geldt met name voor het avondmaal. Wanneer het geloof nadenkt over het grote offer van onze Here, neemt de ziel het geestelijk leven van Christus aan. Die persoon ontvangt geestelijke kracht bij ieder avondmaal. Deze dienst vormt een levende band waardoor de gelovige met Christus wordt verbonden, en door Christus met de Vader. Op bijzondere wijze vormt het avondmaal een verbinding tussen de afhankelijke mens en God.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 549, 550.

“De liefde van Jezus met zijn alles overheersende macht moet altijd levendig in onze herinnering blijven. Christus heeft deze dienst ingesteld opdat deze tot ons kan spreken van Gods liefde die voor ons tot uitdrukking is gebracht. Alleen door Christus is eenheid tussen ons en God mogelijk. De eenheid en liefde tussen broeders onderling moet gesterkt en vereeuwigd worden door de liefde van Jezus.

Niets minder dan de dood van Christus kon Zijn liefde tot een verzoening voor ons maken. Omdat Hij gestorven is, kunnen wij vol blijdschap uitzien naar Zijn wederkomst. Zijn offer is het middelpunt van onze hoop. Hierop moeten wij ons geloof richten.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 548, 549.

8. Wat wordt er gezegd over degenen die zullen deelnemen aan het hemelse bruiloftsmaal van het Lam? Lukas 14:15; 13:29; Openbaring 19:7-9.

Lukas 14:15; 13:29 *En toen een van hen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zei hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. [...] En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.*

Openbaring 19:7-9 *Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. ...*

“Voor Zijn getrouwe volgelingen is Christus een dagelijkse metgezel en een vertrouwde vriend geweest. Zij hebben in nauw contact, in dagelijkse gemeenschap met God geleefd. Over hen is de heerlijkheid des Heren opgegaan. In hen straalt het licht van de kennis der heerlijkheid van God in het gelaat van Jezus Christus. Nu verheugen zij zich in de heldere stralen van de heerlijkheid van de Koning in Zijn majesteit. Zij zijn gereed voor de omgang met de hemel, want zij hebben de hemel in hun hart. [...] ‘Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.’ (Openbaring 19:6-9)” –*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 260, 261.

Vragen ter overdenking

- ◆ Waarom wachtte Jezus tot de laatste dagen van Zijn leven met het oprichten van het Nieuwe Verbond?
- ◆ Denkt u dat er een aantal voorwaarden waren, waaraan voldaan moet worden door de deelnemers aan het Nieuwe Verbond?
- ◆ Waarom is het tijdens de viering van het heilig Avondmaal zo belangrijk te gedenken dat de Verlosser deze instelling op hetzelfde moment heeft ingesteld als het Nieuwe Verbond? Welke gevolgen heeft dit voor ons?
- ◆ Welke gevoelens van eenheid en harmonie helpen bij het deel hebben met anderen aan de wijn en het brood om het door de apostel Paulus genoemde geestelijk lichaam te vestigen?

Voor verdere studie

(*Review and Herald*, 14 juni 1898) *Bijbelkommentaar*, blz. 405, 406.

“Wie de onvergelykelijke liefde van de Heiland ziet, krijgt edeler gedachten, een reiner hart, een ander karakter. Hij zal uitgaan om een licht te zijn voor de wereld, om in zekere mate deze geheimzinnige liefde te weerspiegelen. Hoe meer wij nadenken over het kruis van Christus, des te meer zullen wij instemmen met de woorden van de apostel, als hij zegt: ‘Maar ik moge er voor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.’ Galaten 6:14.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 550.

“Door deze instelling ontsloeg Christus Zijn discipelen van de zorgen en lasten van de vroegere joodse verplichtingen van vormen en ceremoniën. Deze hadden geen enkele waarde meer; want schaduw en werkelijkheid ontmoetten elkaar in Hem, de Grondslag van alle joodse instellingen. Die wezen op Hem als het grote en enige doeltreffende Offer voor de zonden der wereld. Hij gaf deze eenvoudige instelling als een speciale gelegenheid, waarbij Hijzelf altijd tegenwoordig zou zijn, om allen die eraan zouden deelnemen, de hartslag van hun eigen geweten te doen gevoelen om hen bewust te maken van een begrip van de lessen die gesymboliseerd werden, om hun herinnering te wekken, hen van zonde te overtuigen en hun boetvaardig berouw te aanvaarden. Hij wilde hun leren dat de ene broeder zich niet boven de andere moet verheffen, dat de gevaren van onenigheid en twist zichtbaar en duidelijk zullen zijn; want de gezondheid en heilige werkzaamheid van de ziel staan op het spel.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 405.

3^e Les

Sabbat 21 januari 2017

Sabbatbegin 17.07^u ↔ 17.08^u

De weg tot de Vader

“Maar de menselijke dromen van vooruitgang zijn tevergeefs, alle pogingen om het mensdom te verheffen zijn tevergeefs, als die ene Bron van hulp en hoop voor de gevallen mensheid buiten beschouwing wordt

gelaten. ‘Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is’, (Jakobus 1:17) is van God. Er bestaat geen echte karaktergrootheid los van Hem. En de enige weg naar God is Christus. Hij zegt: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’. (Johannes 14:6).”
–*Schreden naar Christus*, blz. 25.

Een boodschap van vrede en hoop

1. **Hoe bemoedigde Jezus Zijn discipelen, daarbij het komende lijden met alle pijn en verdriet in ogeschouw genomen? Johannes 14:1, 27, 28.**

Johannes 14:1, 27, 28 *Uw hart worde niet ontroerd; u gelooft in God, gelooft ook in Mij. [...] Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versraagd [=bevreesd]. U hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weer tot u. Indien u Mij liefhadt, zo zoudt u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot de Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.*

“Hoe kostbaar is de kennis dat we een trouwe Vriend hebben, iemand die ons een edel, verheven karakter zal geven, welke ons geschikt maakt voor het gezelschap van de hemelse engelen in de hoven hierboven! Zijn bescherming is over al Zijn kinderen. Ze hebben een vrede die de wereld niet kan geven, noch wegnemen. Het verlies van aardse schatten maakt hen niet hopeloos of dakloos

Velen denken zekerheid te vinden in aardse rijkdom. Maar Christus tracht uit hun oog de splinter te verwijderen, die het zicht verduistert, en hen zo in staat stelt het zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid te aanschouwen. Zij verwarren droombeelden met de realiteit, en hebben het zicht verloren op de heerlijkheden van de eeuwige wereld. Christus roept hen op om hun zicht uit te breiden, voorbij het heden en de eeuwigheid aan hun visie toe te voegen.” –*The Upward Look*, blz. 355.

Uitnodiging voor het Vaderhuis

2. **Naar welk tehuis – in plaats van een aards koninkrijk – richtte Hij hun gedachten? Welke schitterende beloften gaf Hij – hoewel Hij duidelijk maakte dat Hij spoedig zou heengaan – om hen te troosten? Johannes 14:2-4.**

Johannes 14:2-4 *In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat u ook zijn mag, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u.*

“Ter wille van u ben Ik naar de wereld gekomen. Ik werk voor u. Als Ik heen ga, blijf Ik toch ijverig voor u werken. Ik ben in de wereld gekomen om Mij aan u te openbaren, opdat gij moogt geloven. Ik ga nu naar de Vader om samen met Hem voor u te werken. Het doel van het heengaan van Christus was het tegenovergestelde van hetgeen de discipelen vreesden. Het betekende geen definitieve scheiding. Hij ging heen om plaats voor hen te bereiden, opdat Hij kon wederkomen om hen tot Zich te nemen. Terwijl Hij woningen voor hen gereedmaakte, moesten zij karakters vormen naar Gods gelijkenis.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 551, 552.

“Op deze wijze zal vervuld worden wat Christus aan Zijn discipelen beloofde: ‘Ik komt weder en zal u tot Mij nemen.’ (Johannes 14:3) Degenen die Hem hebben liefgehad en Hem hebben verwacht, zal Hij met heerlijkheid en eer en onsterfelijkheid bekronen. De rechtvaardige doden zullen uit hun graven opstaan, en de levenden zullen te zamen met hen worden opgenomen, de Here tegemoet in de lucht. Zij zullen de stem van Jezus, die lieflijker klinkt dan de schoonste muziek welke ooit door stervelingen werd beluisterd, tot zich horen zeggen: Uw strijd is voleindigd. ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’ (Matthéüs 25:34).” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 24.

De enige weg tot de Vader

- 3. Hadden Thomas en de andere discipelen bedacht waar Jezus naar toe zou gaan? Door wie alleen kan de Vader worden benaderd en bereikt? Waaruit blijkt dat Jezus de enige weg is? Johannes 14:5-7.**

Johannes 14:5-7 *Thomas zei tot Hem: Heere, wij weten niet, waar U heengaat; en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. Indien u Mij gekend hadt, zo zoudt u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu aan kent u Hem, en hebt Hem gezien.*

“Er zijn niet vele wegen naar de hemel. Niet iedereen kan zijn eigen weg kiezen. Christus zegt: ‘Ik ben de weg... niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Sedert het evangelie voor het eerst was verkondigd, toen in het paradijs werd gezegd dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen, was Christus verhoogd als de weg, de waarheid en het leven. Hij was de weg toen Adam leefde, toen Abel het bloed van het geslachte lam als zinnebeeld van het bloed van de Verlosser voor Gods aangezicht bracht. Christus was de weg waardoor de patriarchen en de profeten waren behouden. Hij is de enige weg waardoor wij tot God kunnen gaan.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 552.

- 4. Welke persoonlijke wens uitte Filippus? Hoe dienen wij Jezus’ woorden te begrijpen dat iemand die Hem heeft gezien, de Vader gezien heeft? Johannes 14:8, 9.**

Johannes 14:8, 9 *Filippus zei tot Hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd met u, en hebt u Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt u: Toon ons de Vader?*

“Verwonderd over zijn traagheid van begrip vroeg Christus met pijnlijke verbazing: ‘Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent ge Mij niet?’ Is het mogelijk dat gij niet de Vader ziet in de werken, die Hij door Mij doet? Geloofst gij niet dat Ik ben gekomen om van de Vader te getuigen? ‘Hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?’ ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ Christus was God gebleven toen Hij mens werd. Hoewel Hij Zich had vernederd en de menselijke natuur had aangenomen, bezat Hij nog steeds Zijn goddelijkheid. Alleen Christus kon de Vader aan de mensen openbaren en de discipelen hadden meer dan drie jaar het voorrecht gehad deze openbaring te aanschouwen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 552.

Hechte gemeenschap tussen de Vader en de Zoon

- 5. Hoe hecht is de relatie tussen de Vader en Zijn Zoon? Hoe zouden we daarom Jezus’ woorden en werken moeten beschouwen? Wat zei Jezus om Zijn discipelen bewust te maken dat de Vader handelde door middel van Zijn Zoon? Johannes 14:10, 11.**

Johannes 14:10, 11 *Geloofst u niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloofst Mij, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelf.*

“Als de discipelen deze levende verbinding tussen de Vader en de Zoon zouden geloven, zou hun geloof niet bezwijken wanneer zij Christus zouden zien lijden en sterven om een verlorengaanse wereld te redden. Christus trachtte hen af te brengen van hun kleingeloof tot de ervaring die de hunne zou kunnen zijn als zij werkelijk beseften wat Hij was – God in menselijk vlees. Hij wilde dat zij zouden zien dat hun geloof moest leiden tot God om daar verankerd te worden. Hoe ernstig en volhardend trachtte onze medelevende Heiland Zijn discipelen voor te bereiden op de storm van verzoeking waardoor zij spoedig getroffen zouden worden! Hij wilde dat zij met Hem geborgen zouden zijn in God.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 553.

Resultaten van geloof en hechte gemeenschap

- 6. Wat maakt het mogelijk dat men waarlijk gelooft in de Zoon? Wie zal dat niveau van geloof en toewijding bereiken, waarin hij dezelfde werken doet, die Jezus deed, en zelfs grotere? Johannes 14:12.**

Johannes 14:12 [HSV] *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.*

“De Heiland verlangde vurig dat Zijn discipelen zouden begrijpen met welk doel Zijn goddelijkheid was verenigd met de menselijke natuur. Hij was naar de wereld gekomen om Gods heerlijkheid te openbaren, opdat de mens door de vernieuwende kracht daarvan zou worden verheven. God openbaarde Zich in Hem opdat Hij in hun geopenbaard kon worden. Jezus openbaarde geen eigenschappen en oefende geen kracht uit die de mens door geloof in Hem niet zou kunnen bezitten. Al Zijn volgelingen kunnen Zijn volmaakte menselijke natuur bezitten als zij zich evenals Hij deed aan God willen onderwerpen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 553.

7. **Wat is er mogelijk wanneer er sprake is van een goede relatie tussen de Vader en de discipel? Wat zal tegelijkertijd een discipel doen wanneer hij werkelijk zijn Heer liefheeft? Johannes 14:13-15.**

Johannes 14:13-15 *En zo wat u begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo u iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Indien u Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.*

“Maar bidden in de naam van Christus betekent veel. Het wil zeggen dat wij Zijn karakter aanvaarden, Zijn geest openbaren en de werken doen die Hij gedaan heeft. De belofte van de Heiland is gegeven op bepaalde voorwaarden. ‘Wanneer gij Mij liefhebt,’ zegt Hij, ‘zult gij mijn geboden bewaren.’ Hij redt de mensen niet in, maar van de zonde. Zij die Hem liefhebben, zullen hun liefde tonen door te gehoorzamen. [...]

Hiermee bedoelde Christus niet dat het werk van de discipelen van verhevener aard zou zijn dan Zijn werk, maar dat het uitgestrekter zou zijn. Hij sprak niet alleen over het doen van wonderen, maar over alles wat zou plaatsvinden onder de invloed van de Heilige Geest. [...]

Na de hemelvaart van de Heer ondervonden de discipelen de vervulling van Zijn belofte. De kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus waren voor hen een levende werkelijkheid. Zij zagen dat de profetieën letterlijk in vervulling waren gegaan. Zij onderzochten de Schriften en aanvaardden deze met een geloof en zekerheid die ze voordien niet kenden. Zij wisten dat de goddelijke Leraar Degene was, die Hij gezegd had. Als zij hun ervaring vertelden en Gods liefde prezen, werden de harten van de mensen verzacht en velen geloofden in Jezus.

De belofte van de Heiland aan Zijn discipelen geldt ook voor Zijn gemeente tot aan het einde. Het was niet Gods bedoeling dat Zijn wonderen plan om de mensen te verlossen slechts geringe resultaten zou hebben. Allen die willen werken zonder te vertrouwen op wat zij zelf kunnen doen, maar in wat God voor en door hen kan doen, zullen de vervulling van Zijn belofte ervaren. ‘Grotere nog dan deze zal hij doen,’ zegt Jezus, ‘want Ik ga tot de Vader.’ ” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 554, 555, 553, 554.

Vragen ter overdenking

- ◆ Als we de centrale boodschap van deze les vergelijken, welk licht werpt het dan op de populaire gedachte dat alle mogelijke manieren, of alle religies, naar dezelfde plek leiden – naar God?
- ◆ Wat is de reden waarom slechts één weg naar God leidt en waarom biedt dit geen beperking, maar een grote kans, die het vervolgens vergemakkelijkt die te vinden?
- ◆ Wat zal een kind doen dat met geweld wordt meegenomen uit het huis van zijn vader wanneer zijn vrijheid hersteld wordt? Hoe zal hij zich voelen wanneer iemand als Jezus hem helpt om naar huis terug te keren?

Voor verdere studie

“Toen satan zijn vijandschap jegens Christus zo ver liet gaan, dat Hij aan het kruis op Golgotha hing met een gewond lichaam en een gebroken hart, ontwortelde satan zich volkomen uit de genegenheid van het universum. Toen werd zichtbaar dat God Zich had verloochend in Zijn Zoon, door Hem te geven voor de zonden der wereld, omdat Hij de mens liefhad. De Schepper werd geopenbaard in de Zoon van de oneindige God. Hier werd de vraag: ‘Bestaat er bij God zelfverloochening?’ voor altijd beantwoord. Christus was God en vernederde Zich om mens te worden. Hij nam de menselijkheid op Zich en werd gehoorzaam tot de dood, opdat Hij het oneindige offer kon brengen (MS 50, 1900).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 666.

“De mens moet niet alleen het Woord van God lezen, in de veronderstelling dat een vluchtige kennis van dit Woord een hervorming van het karakter teweeg zal brengen. Dit werk kan alleen Degene die de weg, de waarheid en het leven is, bewerkstelligen. Bepaalde leerstellingen van de waarheid kunnen stevig worden gehouden. Steeds weer kunnen ze worden herhaald, totdat de bezitters gaan denken dat zij inderdaad in het bezit zijn van de grote zegeningen, die deze leerstellingen vertegenwoordigen. Maar de grootste, meest krachtige waarheden kunnen worden gehouden, en toch in de voorhof blijven, weinig invloed uitoefenend om het dagelijks leven gezond en welriekend te maken. De ziel wordt niet geheiligd door de waarheid die niet wordt uitgeoefend.” –*Evangelism*, blz. 290.

“Jezus heeft alles gedaan wat in Zijn vermogen lag, om jullie een plaats te geven in de woningen in de hemel, die worden klaargemaakt voor de mensen, die Hem hier liefhebben en dienen. Hij verliet Zijn woning in de hemel en daalde af naar een wereld, die door zonde is misvormd. Hij kwam tot een volk dat Hem niet waardeerde, dat niet hield van Zijn reinheid en

heiligheid, dat Zijn leer verwierp, en dat Hem tenslotte op een meest wrede manier ter dood bracht ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ (Johannes 3:16)”
–*Boodschappen aan jonge mensen*, blz. 327.

4^e Les

Sabbat 28 januari 2017

Sabbatbegin 17.19^{u.} ↔ 17.21^{u.}

“Hij zal u een andere Trooster geven”

“De Trooster zal altijd en overal, bij verdriet en beproeving, als alles donker en de toekomst verward lijkt en wij ons hulpeloos en alleen voelen, gezonden worden als antwoord op het gelovig gebed. Het is mogelijk dat de omstandigheden ons scheiden van aardse vrienden, maar geen enkele omstandigheid, geen enkele afstand kan ons scheiden van de hemelse Trooster. Waar wij ook zijn, waarheen wij ook gaan, Hij is altijd naast ons om ons te steunen, te helpen en te bemoedigen.” –*Jezus de Wens der eeuwen*, blz. 556, 559.

De belofte

1. **Welke uiterst belangrijke en troostende belofte gaf Jezus Zijn discipelen voordat hij de grote beproeving van de kruisiging moest doorstaan? Hij zou spoedig terugkeren naar Zijn Vader, maar wat zou de andere Trooster doen? Johannes 14:16.**

Johannes 14:16 *En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid.*

“Eer Christus Zichzelf als offer bracht, wilde Hij de noodzakelijkste en volmaaktste gave geven aan Zijn volgelingen, een gave die de onuitputtelijke bronnen van genade binnen hun bereik zou brengen. [...]

Voordien was de Geest reeds in de wereld. Van het begin van het verlossingswerk had Hij gewerkt aan de harten van de mensen. Maar toen Christus op aarde was, hadden de discipelen geen andere helper gevraagd. Zij zouden pas behoefte voelen aan de Geest als zij de aanwezigheid van Christus zouden missen. Dan zou Hij komen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 555, 556.

“Toen Christus aan Zijn discipelen de belofte van de Heilige Geest schonk, naderde Hij het einde van Zijn aardse bediening. Hij stond in de schaduw van het kruis, in volle bewustheid van de last der zonde, die op Hem als de Zondendrager zou rusten. Voor Hij zichzelf als offerande overgaf, onderrichte Hij Zijn discipelen over een volstrekt noodzakelijke en volmaakte gave, die Hij Zijn volgelingen zou schenken – de gave die onbegrensde hulpbronnen van Zijn genade binnen hun bereik zou brengen.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 35.

Met en in hen

- 2. Wat zei Jezus in dit verband over de Heilige Geest? Wie zou – volgens Zijn woorden – deze speciale gave ontvangen? Hoe hecht zou de relatie zijn tussen de Geest der waarheid en de discipelen van de Heer? Johannes 14:17.**

Johannes 14:17 *Namelijk de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar u kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn.*

“Christus stond op het punt te vertrekken naar Zijn huis in de hemelse hoven, maar Hij verzekerde Zijn discipelen dat Hij hen de Trooster, die altijd met hen zou blijven, zou sturen. In de leiding van deze Trooster kunnen allen onvoorwaardelijk vertrouwen. Hij is de Geest der waarheid; maar deze waarheid kan de wereld niet zien of ontvangen. ...” –*That I May Know Him*, blz. 171.

“De Trooster wordt ‘Geest der waarheid genoemd.’ Het is Zijn werk de waarheid te omschrijven en te verdedigen. Hij woont eerst in het hart als de Geest der waarheid en wordt op deze wijze de Trooster. In de waarheid schuilt troost en vrede. Werkelijke vrede of troost is in de leugen niet te vinden. Satan krijgt macht over de geest door onjuiste theorieën en overleveringen. Door de mens valse maatstaven voor te houden, misvormt hij het karakter. De Heilige Geest spreekt tot het verstand door de Schriften en maakt dat de waarheid doordringt in het hart. Op deze wijze brengt Hij dwaling aan het

licht en verdrijft deze uit het leven. Door de Geest der waarheid, die door Gods Woord werkt, onderwerpt Christus Zijn uitverkoren volk aan Zich.” –*Jezus de Wens der eeuwen*, blz. 560.

Het onderwijzen en het in herinnering brengen

3. **Zou de onderwijzing van de Trooster worden beperkt of aan banden worden gelegd? Wat zou Hij hen in herinnering brengen? Johannes 14:26.**

Johannes 14:26 *Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.*

“De discipelen begrepen nog steeds de woorden van Christus niet in hun geestelijke betekenis en weer maakte Hij Zijn bedoeling duidelijk. Door de Geest, zei Hij, zou Hij Zich aan hen openbaren. ‘De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader u zenden zal in Mijn naam, die zal u alles leren.’ U zult niet langer zeggen: Ik begrijp het niet. Niet langer zult u zien in een spiegel, in raadsels. U zult kunnen vatten, met alle heiligen, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en de liefde kennen van Christus, die de kennis te boven gaat.’ Éfeze 3:18, 19.

De discipelen moesten getuigen van het leven en werk van Christus. Hij zou door hun woorden spreken tot alle volken op aarde. Maar door de vernedering en dood van Christus zouden zij een grote beproeving en teleurstelling moeten doormaken. Opdat na deze ervaring hun woorden juist zouden zijn, beloofde Jezus dat de Trooster hen te binnen zou brengen ‘al wat Ik u gezegd heb.’ ” –*Jezus de Wens der eeuwen*, blz. 559.

4. **Waren de discipelen in een toestand om alles te begrijpen wat de Meester wenste hen te onderwijzen? Wat voor uitgebreid werk zou de Heilige Geest daarom doen op het juiste moment? Johannes 16:12, 13.**

Johannes 16:12, 13 *Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch u kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal Hij u in al de waarheid leiden; want Hij zal*

van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

“Jezus had voor Zijn discipelen een groot vlak van waarheid geopend. Maar het zou voor hen uiterst moeilijk zijn om Zijn lessen gescheiden te houden van de overleveringen en inzettingen van de schriftgeleerden en Farizeeën. Zij hadden geleerd om de leer van de rabbi's te aanvaarden als Gods stem en deze opvoeding had nog steeds macht over hun geest en vormde hun gedachten. Aardse meningen en tijdelijke zaken namen nog een belangrijke plaats in hun denken in. Zij begrepen niet de geestelijke natuur van het koninkrijk van Christus, hoewel Hij het zo vaak aan hen had verklaard. Hun gedachten waren verward. Zij begrepen niet de waarde van de Schriften die Christus hun voorhield. Veel van Zijn lessen schenen vrijwel geheel aan hen verspild. Jezus begreep dat ze de juiste betekenis van Zijn woorden nog niet konden vatten. Veel van de dingen die de discipelen niet konden begrijpen, liet Hij onuitsproken. De Geest zou hen ook deze dingen duidelijk maken. De Geest moest hun verstand verlichten, zodat zij hemelse dingen naar waarde konden schatten. ‘Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid,’ zei Jezus, ‘zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.’”
–*Jezus de Wens der eeuwen*, blz. 559, 560.

Inspiratie om van Jezus te getuigen

5. Welke andere missie zou de Heilige Geest uitvoeren in de naam van Jezus? Johannes 16:14; 15:26.

Johannes 16:14; 15:26 *Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. [...] Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.*

“Jezus had van de Geest gezegd: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ De Heiland was gekomen om de Vader te verheerlijken door het openbaren van Zijn liefde. Zo zou de Geest Christus verheerlijken door Zijn genade aan de wereld te openbaren. Gods beeld moet in de mens worden hersteld. De eer van God en van Christus zijn betrokken in het volmaken van het karakter van Zijn volk.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 560.

“De Trooster, die Christus beloofd had te sturen, nadat Hij was opgevaren naar de hemel, is de Geest in al de volheid van de Godheid, waardoor de kracht van de goddelijke genade geopenbaard werd aan allen die in Christus als een persoonlijke Verlosser geloven en Hem als zodanig aannemen.” –*Evangelism*, blz. 615.

Verandering en regeneratie

6. **Welk diepgaand en krachtig werk is nodig om mensen te overtuigen van zonde en geeft hen het verlangen en de kracht om te worden veranderd? Johannes 16:8-11.**

Johannes 16:8-11 *En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en u zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.*

“ ‘Als Hij (de Geest der waarheid) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.’ De verkondiging van het Woord zal nutteloos zijn zonder de gedurige aanwezigheid en hulp van de Heilige Geest. Hij is de enige succesvolle Leraar van de goddelijke waarheid. Slechts als de waarheid gepaard gaat met de Geest wordt het geweten gewekt of het leven veranderd. Men kan Gods Woord naar de letter verklaren en vertrouwd zijn met Zijn geboden en beloften, maar als de Heilige Geest geen nadruk legt op de waarheid, zal niemand op de Rots vallen om gebroken te worden. Geen enkele scholing, geen enkel voordeel hoe groot ook kan iemand tot een licht voor de wereld maken zonder de medewerking van Gods Geest. Het zaaien van het zaad van het evangelie kan alleen succes hebben als het zaad tot leven gewekt wordt door de dauw van de hemel. De Heilige Geest daalde neer op de biddende apostelen eer één evangelieprediking was verkondigd na de hemelvaart van Jezus, eer één boek van het Nieuwe Testament was geschreven. Toen getuigden hun vijanden van hen: ‘Gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer.’ Handelingen 5:28.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 560, 561.

Belofte en gehoorzaamheid

7. Was de Heere Zijn grote belofte van de Heilige Geest slechts beperkt tot de discipelen van de eerste eeuw? Aan wie heeft hij deze bijzondere gave gegeven? Handelingen 2:39; 5:32.

Handelingen 2:39; 5:32 *Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. [...] En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen, die Hem gehoorzaam zijn.*

“Christus heeft de gave van de Heilige Geest aan Zijn gemeente beloofd en deze belofte geldt evengoed voor ons als voor de eerste discipelen. Maar evenals aan elke andere belofte is ook aan deze een voorwaarde verbonden. Velen geloven de belofte des Heren en beweren er aanspraak op te maken. Zij spreken over Christus en over de Heilige Geest, maar worden er niet anders van. Zij geven zich niet over om zich te laten leiden en beheersen door Gods macht. Wij kunnen de Heilige Geest niet gebruiken. Deze moet ons gebruiken. God werkt door de Geest in Zijn volk naar Zijn welbehagen. Velen willen zich hieraan echter niet onderwerpen. Zij willen hun eigen leven besturen. Daarom ontvangen zij de hemelse gave niet. Alleen zij die ootmoedig op God wachten, die uitzien naar Zijn leiding en genade, ontvangen de Geest. Gods macht wacht op hun vragen en aanvaarden. Deze beloofde zegen waarop men in geloof aanspraak maakt, heeft alle andere zegeningen als gevolg. Deze zegen wordt gegeven naar de rijkdom van Christus’ genade en Hij staat gereed iedereen te geven naarmate men kan ontvangen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 561.

“Laten we ophouden naar onszelf te kijken, en zien op Hem van wie alle deugd komt. Niemand kan zichzelf beter maken, maar wij moeten tot Jezus komen zoals we zijn, met het ernstige verlangen van elke vlek en rimpel van de zonde gereinigd te worden, en de gave van de Heilige Geest te ontvangen. ... Wij moeten ons in levend geloof vastklampen aan Zijn beloften, ...” –*Christus weerspiegelen*, blz. 212.

Vragen ter overdenking

- ◆ Welke geestelijke voorwaarden hadden de overhand in de vroege gemeente, toen de Heer de gave van de Geest gaf?

- ◆ Welke prachtige effecten volgden op het nederdalen van de Geest in de verkondiging van de boodschap?
- ◆ Wat is het goddelijke doel in het geven van de Geest der waarheid aan Zijn volk vandaag de dag?

Voor persoonlijke studie

Jezus, de Wens der eeuwen, hoofdstuk 73, ‘Uw hart worde niet ontroerd’, blz. 554-561.

“Christus besloot dat Hij, wanneer Hij van deze aarde zou opvaren, een gave zou schenken aan hen die in Hem hadden geloofd en aan hen die in Hem zouden geloven. Welke gave kon Hij geven die groot genoeg was om Zijn hemelvaart naar de middelaarstroon te kennen te geven en luister bij te zetten? Deze gave moest beantwoorden aan Zijn grootheid en koningschap. Hij besloot Zijn vertegenwoordiger te geven, de derde persoon van de Godheid. Deze gave was niet te overtreffen. Hij zou alle gaven in één enkele geven, en daarom zou de goddelijke Geest, die bekerende, verlichtende en heiligende macht, Zijn gave zijn.” –*Bijbelcommentaar*, blz. 431.

“Sommigen hebben gevraagd: Wat moet ik doen om de Heilige Geest te ontvangen? Vraag God om uw hart te doorzoeken als met een brandende kaars. Doe niets voor zelfzuchtige bevrediging. Stel dat Christus’ belijdende volgelingen vertegenwoordigers waren van Christus op onze aarde; zouden wereldlingen dit dan niet zien en kennis nemen van al hetgeen zij van Jezus hadden geleerd? Zal dit dan niet zo’n kracht zijn? We willen het geloof van Christus. Dit zal de vruchten van liefde, vreugde en vrede voortbrengen.” –*Christ Triumphant*, blz. 300.

“De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Christus, maar Hij is ontdaan van de persoonlijkheid van de mens en is daarvan onafhankelijk. Omdat Christus de menselijke natuur bezat, kon Hij persoonlijk niet overal tegelijk zijn. Daarom was het in hun belang dat Hij naar de Vader zou gaan en de Geest zou zenden als Zijn opvolger op aarde. [...] Door de Geest zou de Heiland voor allen bereikbaar zijn.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 556.

“Ik zal u geenszins verloochenen”

“Broeders en zusters, we moeten diep afdalen in de mijnschacht van de waarheid. U mag uzelf dingen afvragen en er met anderen over praten, als u het maar met de juiste geest doet. Te vaak is echter het eigen-ik groot, en zodra een onderzoek [naar de waarheid] begint, wordt een onchristelijke geest geopenbaard. Dit is precies waar satan zich op verheugt. Maar wij moeten met een nederig hart komen om voor onszelf de waarheid te leren kennen. De tijd zal komen dat we allemaal afgescheiden zijn en uiteengedreven zullen worden, en een ieder zal op zichzelf moeten staan zonder het voorrecht van gemeenschap met medegelovigen. Hoe kunt u staande blijven tenzij God aan uw zijde staat, en dat u weet dat Hij u leidt en begeleidt? Wanneer we de Bijbelse waarheden dan ook onderzoeken, de Meester der vergaderingen is bij ons.” –*This Day with God*, blz. 93.

Een toets ligt voor ons

1. **Welke profetie heeft de profeet Zacharía opgetekend, met het oog op de gebeurtenissen van de laatste dagen van Christus' leven? Hoe plaatste Jezus de vervulling van deze profetie in de context? Zacharía 13:7; Matthéüs 26:31.**

Zacharía 13:7 *Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen; sla die Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.*

Matthéüs 26:31 *Toen zei Jezus tot hen: U zult allen aan Mij geergerd worden in deze nacht; want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.*

“Velen uit de menigte die de Heiland naar Golgotha volgde hadden Hem met blijde hosanna's en het wuiven van palmtakken begeleid toen Hij triomfantelijk Jeruzalem binnenreed. Velen die Hem toen hadden toegejuicht omdat iedereen dit deed, riepen nu: ‘Kruisigt Hem! Kruisigt Hem!’ Toen Christus Jeruzalem binnenreed was de hoop van de discipelen hoog gestegen. Zij verdrongen zich om hun

Meester met het gevoel dat het een grote eer was met Hem verbonden te zijn. Nu Hij vernederd was, volgden zij Hem op een afstand. Zij waren diep bedroefd en terneergebogen door hun teleurgestelde verwachtingen. Hoezeer bleken de woorden van Jezus waar: ‘Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.’” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 622. “We leven nu in de eindtijd, wanneer de waarheid in terechtwijzende en waarschuwende woorden gebracht moet worden aan de wereld, ongeacht de gevolgen. Als er mensen zijn die aanstoot nemen aan de waarheid en zich ervan afkeren, moeten we in gedachten houden dat er ook mensen waren in Jezus’ tijd die hetzelfde deden. ...” –*Selected Messages*, boek 3, blz. 422.

2. Wat zei – met bovenstaande profetie in gedachten – de Meester tegen Petrus? Voor wie zou de komende crisis in het bijzonder zwaar zijn? Lukas 22:31.

Lukas 22:31 *En de Heere zei: Simon, Simon, ziet de satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe.*

“Bedroefd en verbaasd luisterden de discipelen. Zij herinnerden zich dat in de synagoge te Kafarnaüm, toen Christus over Zichzelf sprak als het Brood des levens, velen zich hadden geërgerd en zich van Hem hadden afgewend. Maar de twaalf hadden zich niet ontrouw getoond. Petrus had namens zijn broeders gesproken en zijn trouw aan Christus betuigd. Toen had de Heiland gezegd: ‘Heb Ik u niet twaalfv uitgekozen? En één van u is een duivel.’ (Johannes 6:70) In de opperzaal had Jezus gezegd dat één van de twaalf Hem zou verraden en dat Petrus Hem zou verloochenen. Maar nu waren Zijn woorden bedoeld voor hen allen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 562.

“De reden waarom zoveel belijdende christenen in zware beproevingen komen, is dat zij geen juiste zelfkennis hebben. Hierdoor werd Petrus zo door de vijand geschud. Als we onze eigen zwakheden beter zouden begrijpen, dan zouden we zo veel zien dat wij dienen te doen bij onszelf, dat wij ons hart zouden verootmoedigen onder Gods machtige hand. Wanneer we onze hulpeloze ziel aan Christus vastklampen, zouden we onze onwetendheid aanvullen met Zijn wijsheid, onze zwakheid met Zijn kracht, onze teerheid met Zijn sterke macht.

Petrus viel, omdat hij zijn eigen zwakheid niet kende. Hij dacht dat hij sterk was.” –*Sons and Daughters of God*, blz. 91.

Hulp tijdens crisis

3. **Vertelde Jezus Zijn discipelen slechts over de komende crisis, of voorzag Hij de discipelen ook in een hulpmiddel ter bescherming tijdens deze crisis? Lukas 22:32.**

Lukas 22:32 *Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en u, als u eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.*

“Evenals tot Petrus wordt tot ons gezegd: ‘De satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.’ (Lukas 22:31, 32) Christus zal nooit diegenen verlaten waarvoor Hij is gestorven. Het is mogelijk dat wij Hem verlaten, en door de verzoeking worden overwonnen; maar Christus kan niemand waarvoor Hij de prijs van Zijn leven heeft betaald weggeven. Als ons geestesoog verlicht zou worden, zouden we zien hoe zielen gebukt gaan onder druk en beladen zijn door verdriet, beladen als een wagen onder zijn last van schoven, en op het punt in moedeloosheid onder te gaan. We zouden zien hoe engelen zich spoeden naar deze beproefde mensen om hen te helpen, terwijl ze de machten van het kwaad, waardoor ze zijn omringd, verdrijven en hun voeten stellen op vaste grond. De strijd tussen de beide legers zijn even werkelijk als de veldslagen die door de legers van deze wereld worden gestreden, en de eeuwige bestemming hangt af van de uitslag van deze geestelijke strijd.” –*Profeten en koningen*, blz. 109.

Zelfverzekerdheid die niet te vertrouwen is

4. **Was Petrus zich bewust van zijn menselijke zwakheid? Wat was zijn reactie op Jezus’ waarschuwende woorden? Mattheüs 26:33; Lukas 22:33; Johannes 13:37.**

Mattheüs 26:33 *Doch Petrus, antwoordende, zei tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden.*

Lukas 22:33 *En hij zei tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in de dood te gaan.*

Johannes 13:37 *Petrus zei tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten.*

“Toen Petrus zei, dat Hij Zijn Heer zou volgen in de gevangenis en in de dood, meende hij ieder woord, maar hij kende zichzelf niet. In zijn hart waren verborgen elementen van het kwaad, waaraan door de omstandigheden leven zou worden ingeblazen. Deze zouden zijn eeuwige ondergang blijken, als hij zich niet van dit gevaar bewust zou worden. De Heiland zag in hem een eigenliefde en zelfverzekering die zijn liefde voor Christus zelfs overtroffen. In zijn leven had zich veel zwakheid, niet-uitgeroemde zonde, zorgeloosheid van geest, een ongeheiligd karakter en een zich onnodig in verzoeking begeven geopenbaard. De ernstige waarschuwing van Christus was een oproep tot zelfonderzoek. Petrus moest leren minder op zichzelf te vertrouwen en een groter geloof tonen in Christus. Als hij nederig aan deze waarschuwing gehoor had geschonken, zou hij een beroep hebben gedaan op de Herder der kudde om Zijn schaaap te beschermen. Toen hij op het meer van Galiléa op het punt stond te verdrinken, riep hij uit: ‘Here, red mij!’ (Matthéüs 14:30) Christus had toen Zijn hand uitgestrekt om de hand van Petrus te grijpen. Als hij nu tot Jezus had geroepen: ‘Bewaar mij voor mijzelf’, zou Jezus hem bewaard hebben. Maar Petrus had het gevoel, dat hij gewantrouwd werd en vond dit pijnlijk. Hij voelde zich reeds geërgerd en volhardde nu nog meer in zijn zelfvertrouwen.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 562, 563.

5. **Wat zei Jezus tegen Petrus, hoewel hij absoluut weigerde te geloven dat hij ooit zijn Meester zou verloochenen? Was Petrus werkelijk bereid om zijn leven te geven voor Hem? Matthéüs 26:34; Lukas 22:34; Johannes 13:38.**

Matthéüs 26:34 *Jezus zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat u in deze zelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.*

Lukas 22:34 *Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer u driemaal zult verloochend hebben, dat u Mij kent.*

Johannes 13:38 *Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat u Mij driemaal verloochend zult hebben.*

“We zien hoe de menselijke natuur bedrogen en misleid kan worden, omdat satan toegelaten wordt om tussen de menselijke ziel en Jezus in te komen. Het woord van Christus moet met autoriteit gesproken worden: ‘Ga weg achter Mij, satan.’ Laat Mij dichtbij Mij

dienstknechten komen, zodat zij niet overwonnen worden en opdat zij Mijn woorden zullen geloven in plaats van de woorden van de misleiders, want wat Ik zeg is waarheid en gerechtigheid. ...” –*Christ Triumphant*, blz. 275.

“Als Petrus nederig met God had gewandeld en zichzelf in Christus had verborgen; als hij ernstig naar goddelijke hulp had gezocht; als hij minder op zichzelf had vertrouwd; het advies van de Heer ontvangen en uitgeoefend had, dan zou hij in gebed waakzaam zijn geweest.... Als Petrus zichzelf nauw onderzocht had, zou de Heer hem goddelijke hulp hebben gegeven en zou het niet nodig zijn geweest dat satan hem had geschud.... Er is geen macht in het gehele leger van satan dat de ziel, die met eenvoudig vertrouwen op Gods wijsheid vertrouwt, kan uitschakelen.” –*Sons and Daughters of God*, blz. 91.

6. Wat was Petrus’ felle antwoord? Voelden de andere discipelen zich minder zeker dan Petrus? Welk advies gaf Jezus hen in relatie tot hun menselijke zwakheid? Matthéüs 26:35; Markus 14:31; Matthéüs 26:41.

Matthéüs 26:35 *Petrus zei tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! Evenzo zeiden ook al de discipelen.*

Markus 14:31 *Maar hij zei nog des te meer: Al moest ik met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen. En eveneens zeiden zij ook allen.*

Matthéüs 26:41 *Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.*

“Christus’ waakzame zorg voor Petrus was de reden voor zijn herstel. Satan kon niets doen tegen de almachtige bemiddeling van Christus. Het gebed dat Christus Petrus aanbood, biedt Hij iedereen aan die nederig en gebroken is in zijn hart.... Petrus zondigde ondanks licht en kennis, ondanks grote en verheven voorrechten tegen beter weten in. Het was zijn eigen zelfvertrouwen dat hem deed vallen, en dit-zelfde kwaad werkt nu in menselijke harten. Al is het ons doel om goed te zijn en te doen, we zullen zeker vallen, tenzij wij leerlingen blijven in de school van Christus. Onze enige zekerheid ligt in het nederig wandelen met God.” –*Sons and Daughters of God*, blz. 91.

Beproefd, maar niet verlaten

7. **Op wat voor manier bemoedigde Jezus Zijn discipelen, hoewel de schapen verspreid waren ten tijde van de beproeving? Laat God Zijn kinderen alleen in het moment van verzoeking? Matthéüs 26:32; 1 Korinthe 10:13; 2 Petrus 2:9; Psalm 34:16-18.**

Matthéüs 26:32 *Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa.*

1 Korinthe 10:13 *U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen u vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat u ze kunt verdragen.*

2 Petrus 2:9 *Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels, om gestraft te worden;*

Psalm 34:16-18 *De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen hen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen, en de Heere hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.*

“Vol ontferming ziet Jezus naar Zijn discipelen. Hij kan hen niet voor de beproeving sparen, maar Hij laat hen toch niet troosteloos achter. Hij geeft hen de verzekering dat Hij de kluisters van het graf zal verbreken en dat Zijn liefde voor hen niet zal ophouden. ‘Nadat Ik zal zijn opgewekt’, zegt Hij, ‘zal Ik u voorgaan naar Galiléa.’ (Matthéüs 26:32) Voordat zij Hem hebben verloochend, hebben zij reeds de verzekering dat zij vergeving hebben ontvangen. Na Zijn dood en opstanding wisten zij dat ze vergeving hadden ontvangen en dat Christus hen liefhad.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 563.

Vragen ter overdenking

- ◆ Kunnen we ons voorstellen hoe onze beproevingen eruit zullen zien in de toekomst en hoe wij die tegemoet zullen treden?
- ◆ Zijn wij ons meer bewust en zijn wij beter voorbereid om te kunnen omgaan met een crisis dan Petrus en de discipelen dat waren?
- ◆ Wat denkt u dat nodig is om ons ervan te weerhouden Jezus te verlaten, zoals Petrus en de andere discipelen dat wel deden?

Voor verdere studie

“De handelwijze van de Heiland met Petrus was een les voor hem en zijn broeders geweest. Hoewel Petrus zijn Heer had verloochend, was de liefde waarmee Jezus hem verdroeg, onveranderd gebleven. En wanneer de apostel de taak zou opnemen om het woord te bedienen aan anderen, moest hij de overtreder tegemoet treden met geduld, sympathie en vergevende liefde. Gedachtig aan zijn eigen zwakheid en falen, moest hij de schapen en lammeren die aan zijn zorg waren toevertrouwd, even teder behandelen als Christus hem behandeld had.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 377.

“Tot iedere christen komt het woord dat aan Petrus gericht was: ‘Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt.’ Lukas 22:31, 32. Dankzij God worden we niet aan ons lot overgelaten. Dit is onze veiligheid. Satan kan iemand die door Christus is voorbereid op de verzoeking door Zijn voorafgaande bemiddeling nooit aanraken met eeuwige vernietiging, omdat in Christus genade wordt geboden aan iedere ziel, en een uitweg is gemaakt, zodat niemand hoeft te vallen onder de macht van de vijand.” –*That I May Know Him*, blz. 286.

6^e Les

Sabbat 11 februari 2017

Sabbatbegin 17.45^u ↔ 17.47^u

Ranken die vrucht dragen

“Jezus en de discipelen waren op weg naar Gethsemané, aan de voet van de Olijfberg, een stille plaats waar Hij vaak was geweest om te mediteren en te bidden. De Heiland had aan Zijn discipelen Zijn zending naar de wereld duidelijk gemaakt. Hij had gesproken over de geestelijke band met Hem, die zij moesten onderhouden. Nu verduidelijkt Hij Zijn les. De maan schijnt helder en toont Hem een bloeiende wijnstok. Hij vestigt de aandacht van de discipelen op deze wijnstok, die Hij als een symbool gebruikt.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 563.

Waardevolle symbolen

1. **Hoe wordt Israël afgebeeld als Gods uitverkoren volk in het Oude Testament? Op wie paste Jezus het symbool toe van de wijnstok? Psalm 80:9; Jesája 5:1, 7; Johannes 15:1, eerste gedeelte.**

Psalm 80:9 *U hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en hebt hem geplant;*

Jesája 5:1, 7 *Nu zal ik mijn Beminde een lied van mijn Liefste zingen van Zijn wijngaard; Mijn Beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. [...] Want de wijngaard van de Heere der heerscharen is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn een plant Zijner verlustingen; en Hij heeft gewacht op recht, maar ziet, het is schurft, op gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw.*

Johannes 15:1a *Ik ben de ware Wijnstok, ...*

“ ‘Ik ben de ware Wijnstok.’ (Johannes 15:1). De joden hadden de wijnstok altijd beschouwd als de edelste onder de planten, en een zinnebeeld van alles wat machtig, voortreffelijk en vruchtbaar was. Israël was voorgesteld als een wijnstok, door God in het Beloofde Land geplant. De joden baseerden hun hoop op de zaligheid op het feit dat zij met Israël verbonden waren. Maar Jezus zegt: Ik ben de ware Wijnstok. Meen niet dat gij door verbonden te zijn met Israël deel hebt aan het leven van God en erfgenamen zijt van Zijn belofte. Alleen door Mij ontvangt gij geestelijk leven. [...]

‘Ik ben de Ware Wijnstok’ (Johannes15:1), zegt Hij. In plaats van de sierlijke palm, de trotse ceder of de sterke eik te nemen, kiest Jezus de wijnstok met zijn ranken als een beeld van Zichzelf. De palm, de ceder en de eik staan alleen. Zij hebben geen steun nodig. Maar de wijnstok slingert zich om het latwerk en klimt zo naar boven. Zo was Christus als mens afhankelijk van Gods kracht. ‘Ik kan van Mijzelf niets doen’, had Hij gezegd. (Johannes 5:30).”
–*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 563.

2. **Als Jezus de ware Wijnstok is, wie is de Landman? Wie stellen in de gelijkenis de ranken voor? Johannes 15:1, laatste gedeelte, 5, eerste gedeelte.**

Johannes 15:1b, 5a *... Mijn Vader is de Landman. [...] Ik ben de Wijnstok, en u de ranken; ...*

“ ‘Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.’ Onze hemelse Vader had deze vruchtbare Wijnstok geplant op de heuvels van Palestina en Hijzelf was de Landman. Velen voelden zich aangetrokken door de schoonheid van deze Wijnstok, en noemden Hem van hemelse oorsprong. [...]

‘Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken’, zei Christus tot de discipelen. Hoewel Hij spoedig van hen zou worden weggenomen, zou een geestelijke verbondenheid met Hem onveranderd blijven. De eenheid van de rank met de Wijnstok was volgens Hem het zinnebeeld van de band tussen Christus en hen. De loot werd geënt op de levende wijnstok en vergroeit heel geleidelijk met de wijnstok zelf. Het leven van de wijnstok wordt het leven van de rank. Op gelijke wijze krijgt de mens die dood is in overtredingen en zonden, leven door het verbonden zijn met Christus. Deze eenheid komt tot stand door geloof in Hem als een persoonlijke Verlosser. De zondaar verenigt zijn zwakheid met de kracht van Christus, zijn leegte met de volheid van Christus, zijn zwakheid met de blijvende kracht van Christus. Dan leeft in hem het gevoel van Christus. De menselijkheid van Christus heeft zich verbonden met onze menselijkheid en zo is deze verbonden met het goddelijke. Op deze wijze krijgt de mens door de Heilige Geest deel aan de goddelijke natuur. Hij wordt aangenomen in de Geliefde.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 563, 564.

De wijnstok en de ranken

3. **Wat betekent het in geestelijke zin om de ranken te zijn? Kan een rank vruchten dragen of overleven zonder de wijnstok? Johannes 15:4, 5.**

Johannes 15:4, 5 *Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft; alzo ook u niet, zo u in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en u de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen.*

“Wanneer deze eenheid eenmaal met Christus tot stand is gekomen, moet ze onderhouden worden. Christus zegt: ‘Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.’ Dit is geen toevallige aanraking, geen verbinding voor nu en dan. De rank wordt deel van de levende wijnstok. Het doorgeven van leven, kracht

en vruchtbaarheid van de wortel naar de takken is ongehinderd en ononderbroken. Los van de wijnstok kan de rank niet in leven blijven. Evenmin, zei Jezus, kunt gij zonder Mij leven. Het leven dat gij van Mij hebt ontvangen, kan alleen bewaard blijven door een voortdurend contact. Zonder Mij kunt gij geen enkele zonde overwinnen, aan geen enkele verzoeking weerstand bieden.

‘Blijft in Mij, gelijk Ik in u.’ In Christus blijven wil zeggen steeds Zijn Geest ontvangen, een leven van onvoorwaardelijke overgave aan Zijn dienst. De verbinding tussen de mens en zijn God moet voortdurend open zijn. Zoals de rank van de wijnstok steeds haar sappen onttrekt aan de wijnstok, moeten wij ons vastklemmen aan Jezus en in geloof de kracht en volmaaktheid van Zijn karakter ontvangen.

De wortels zenden hun voedsel door de ranken naar het uiterste puntje van de takken. Zo geeft Christus Zijn geestelijke kracht aan iedere gelovige. Zolang de mens met Christus verbonden is, bestaat er geen gevaar dat hij zal verdorren of afsterven.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 564, 565.

Het belang van de verbinding met de wijnstok

- 4. Wat zal er gebeuren wanneer een rank niet meer verbonden is aan de wijnstok? Wat zal er door gebed gebeuren wanneer wij voortdurend zijn verbonden met Jezus? Johannes 15:6, 7.**

Johannes 15:6, 7 *Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijk de rank, en is verdord; en men vergadert ze, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien u in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat u wilt, zult u begeren, en het zal u geschieden.*

“ ‘Mijn Vader is de Landman. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg.’ Hoewel de rank zo op het oog gezien met de wijnstok is verbonden, is het mogelijk dat er geen vitale verbinding is. Dan is er geen groei of vruchtbaarheid. Zo is het mogelijk dat er een schijnbare verbondenheid is met Christus, zonder dat men werkelijk door geloof met Hem verenigd is. Mensen worden leden van de gemeente door het belijden van hun geloof, maar het karakter en het gedrag laten zien of zij met Christus verbonden zijn. Als zij geen vrucht dragen, zijn het geen goede ranken. Het feit dat zij los staan van Christus betekent een ondergang, even werkelijk als dit wordt voorgesteld door de dode ranken. ‘Wie in Mij niet blijft’, zei

Christus, ‘is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.’ ”
–*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 565.

Gods methode voor vooruitgang

5. **Wat doet de Landman met een rank die geen vrucht draagt? Wat doet Hij met een rank die wel vrucht draagt? Johannes 15:2, 3.**

Johannes 15:2, 3 *Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.*

“ ‘Elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt.’ Van de twaalf die Jezus waren gevolgd, zou één als een verdorde rank worden weggedaan. De anderen zouden het snoeimes van de bittere beproeving moeten ervaren. Ernstig en teder maakte Jezus het doel van de Landman duidelijk. Het snoeien zal pijn veroorzaken, maar de Vader hanteert het mes. Hij werkt niet ruw of onverschillig. Sommige takken hangen op de grond. Deze moeten worden losgemaakt van de aardse steunpunten waaraan zij zich vastklemmen. Zij moeten naar boven reiken en zich vastklemmen aan God. Het overtollig gebladerte dat de levensstroom aan de vruchten onttrekt, moet worden weggesnoeid. De al te weelderige groei moet worden afgesneden, om plaats te maken voor de genezende stralen van de Zon der Gerechtigheid. De Landman snoeit alles wat schade kan brengen weg, opdat de vrucht rijker en overvloediger kan zijn.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 565.

Ranken met veel vruchten

6. **Wat is de beproeving van ware discipelschap? Wie zal lof ontvangen wanneer Zijn discipelen goede vruchten dragen? Johannes 15:8, Filippensen 1:11.**

Johannes 15:8 *Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.*

Filippensen 1:11 [HSV] *Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.*

“Het leven van de wijnstok zal blijken uit de geurige vrucht aan de ranken. ‘Wie in Mij blijft’, zei Jezus, ‘en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’ Wanneer wij leven door geloof in Gods Zoon, zal de vrucht des Geestes gezien worden in ons leven. Er zal niet één gemist worden.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 565.

“De trouwe christen zal veel vrucht dragen; hij is een arbeider; hij zal niet lui afdrijven, maar de gehele wapenrusting aandoen om de gevechten van de Heer te strijden. Het essentiële werk is om de smaak, de eetlust, de hartstochten, de beweegredenen, de verlangens in overeenstemming te brengen met de grote morele standaard van de gerechtigheid. Het werk moet bij het hart beginnen. Dat moet zuiver zijn, geheel in overeenstemming gebracht met de wil van Christus, anders zal een overheersende hartstocht, of een gewoonte of gebrek een vernietigende kracht worden. God zal niets minder dan het gehele hart aanvaarden.” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 118, 119.

7. Wat is het doel van de Heer wanneer Hij mensen roept en verordent? Wat verwacht Hij van elke gemeente en elk lid in de wereld? Johannes 15:16.

Johannes 15:16 *U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat u zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat u van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.*

“ ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt’, zei Jezus, ‘dat gij veel vrucht draagt.’ God wil door u de heiligheid, weldadigheid en het medeleven van Zijn eigen karakter openbaren. Toch zegt de Heiland niet tot Zijn discipelen dat zij moeten werken om vrucht te dragen. Hij zegt dat zij in Hem moeten blijven. ‘Indien gij in Mij blijft’, zegt Hij, ‘en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.’ Christus woont door het Woord in Zijn volgelingen. Deze vitale eenheid wordt voorgesteld door het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed. De woorden van Christus zijn geest en leven. Als u ze ontvangt, ontvangt u het leven van de Wijnstok. U leeft ‘van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat.’ (Matthéüs 4:4) Het leven van Christus in u brengt dezelfde vruchten voort als in Hem het geval was. Door in Christus te leven, u aan Christus vast te klemmen door Christus te worden ondersteund en voedsel van Hem te ontvangen

draagt u dezelfde vrucht als Christus.” – *Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 565, 566.

Vragen ter overdenking

- ◆ Wordt er van ranken die gebrek hebben aan vele deugden, geestelijk gezien, verwacht dat zij vruchten dragen?
- ◆ Zijn – aan de andere kant – alleen zij, die speciale gaven hebben, verantwoordelijk voor het voortbrengen van vruchten?
- ◆ Waardeert u het grote voorrecht en de missie om een discipel beschouwd te worden met vele vruchten?
- ◆ Wanneer kunnen wij ranken worden die vol met vruchten zijn, zoals de Heer verlangt van Zijn gemeente?

Voor verdere studie

“In een leven dat op zichzelf is gericht is geen groei of vruchtbaarheid mogelijk. Als u Christus hebt aangenomen als uw persoonlijke Zaligmaker, moet u uzelf vergeten en proberen om anderen te helpen. Spreek over Christus’ liefde, spreek over Zijn goedheid. Doe elke taak die voor u ligt. Voel de last voor anderen en doe alles wat u kunt om de verlorenen te redden. Wanneer u de Geest van Christus – de Geest van onzelfzuchtige liefde en arbeid voor anderen – hebt ontvangen, zult u groeien en vrucht dragen. De gaven van de Geest zullen in uw karakter rijpen. Uw geloof zal toenemen, uw overtuiging zal zich verdiepen, uw liefde zal volmaakt zijn. U zult meer en meer de gelijkenis van Christus weerkaatsen in alles wat zuiver, edel en lieflijk is.” – *Lessen uit het leven van alledag*, blz. 37.

—

7^e Les

Sabbat 18 februari 2017

Sabbatbegin 17.58^{u.} ↔ 18.00^{u.}

Overwinning over haat en vervolging

“We moeten niet denken dat door het lopen op het pad van gehoorzaamheid, we zullen ontsnappen aan beproevingen, want de vijand zal alles doen

wat in zijn macht ligt om te verhinderen dat wij de hemel verkrijgen. Maar de Heiland heeft beloofd om ons te helpen. Heeft u beproevingen? Dat had Jezus ook. Wordt u in verleiding gebracht? Jezus werd dat ook – in alle opzichten zoals wij. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, ...’ (Johannes 1:10-12).” –*The Upward Look*, blz. 325.

Wat de wereld biedt

1. **Wat vertelde Jezus Zijn discipelen van tevoren, wetend wat hen in de wereld te wachten staat? Wat dienen wij te verwachten, aangezien Jezus gehaat werd? Johannes 15:18.**

Johannes 15:18 *Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.*

“Als wij ons van de wereld en haar gewoontes afscheiden, zullen wij het ongenoegen van wereldlingen tegenkomen. De wereld haatte Degene die de belichaming van deugd was, omdat Hij beter was dan zij waren. De dienaar is niet groter dan zijn Heer. Als onze wegen God behagen, zal de wereld ons haten. Als de Majesteit van de hemel naar deze wereld kwam, en een leven verdroeg van vernedering en een schaamtevolle dood, waarom zouden we dan terugdeinzen omdat gehoorzaamheid het kruis met zich meebrengt? Als Hij vervolgd werd, kunnen we dan een betere behandeling verwachten? ... Ik wijs u op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zal allen troosten en steunen die tot Hem komen voor hulp....” –*The Upward Look*, blz. 325.

2. **Wat is de reden voor deze haat. Kunnen wij waarlijk zeggen dat wij niet de wereld toebehoren en daarom worden gehaat? Johannes 15:19.**

Johannes 15:19 [HSV] *Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.*

“U bent van mening dat de reden waarom de wereld zo tegen ons is ligt in het feit dat wij niet sociaal genoeg zijn, ons te sober kleden en te strikt zijn in onze vrijetijdsbesteding, en wij ons daardoor te veel van hen afzonderen, zowel in woorden als in daden. U denkt dat als wij minder apart zouden zijn, en meer met mensen in de wereld zouden omgaan, zij een andere mening over ons zouden krijgen en hun opvattingen over ons sterk zouden herzien. Er is echter geen grotere fout denkbaar.” –*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, blz. 354.

Verwerping en vervolging

3. **Wat zal de houding van de wereld zijn ten opzichte van de evangelieboodschap, terwijl de komst van Jezus steeds dichterbij komt? Wat is de werkelijke reden voor zulke houdingen tegen Gods volk? Johannes 15:20, 21.**

Johannes 15:20, 21 *Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft.*

“Evenals Israël geven christenen vaak toe aan de invloed van de wereld, en nemen haar beginselen en gewoonten over om de vriendschap van de ongelovigen te bezitten; maar ten slotte zal blijken dat deze zogenaamde vrienden hun gevaarlijkste vijanden zijn. De Bijbel zegt duidelijk dat er geen overeenstemming kan zijn tussen Gods volk en de wereld. ‘Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat.’ Jezus heeft gezegd: ‘Zij heeft Mij eer dan u gehaat.’ 1 Johannes 3:13; Johannes 15:18.

Satan werkt door de goddelozen, onder het voorwendsel van vriendschap, om Gods volk over te halen tot zonde, zodat hij hen van God kan scheiden; en als ze van hun bescherming ontdaan zijn, zal hij zijn trawanten aan het werk zetten om hun ondergang te bewerkstelligen.” –*Patriarchen en profeten*, blz. 507, 508.

“De vrienden van de waarheid van Christus zullen ooit worden vervolgd door een tijd dienende generatie. Zij zullen worden aangeduid als enthousiastelingen en fanatici door de vijanden van hervorming. De brandende waarheden van Gods woord, die de zonde veroordeelt,

en maant tot gerechtigheid, niet aangenaam voor de onrechtpleger. Elke ware volgeling van Christus zou de geest van een martelaar moeten hebben, die gereed is om het even wat en alles op te offeren eerder dan de gunst van God te verbeuren.” –*Signs of the Times*, 7 februari 1878.

Kennis en verantwoording

- 4. Kunnen we zeggen dat de generatie van Jezus’ tijd gewoon niet genoeg bewijs hadden om in Hem en Zijn boodschap te geloven? Konden ze de Heer een excuus geven waarom ze Hem niet geloofden? Johannes 1:5; 15:22, 24.**

Johannes 1:5; 15:22, 24 *En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. [...] Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. [...] Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.*

“Tegenwoordig zijn er veel mensen die zich op dezelfde manier aan de gewoonten en tradities van hun voorouders vastklampen. Wanneer God hun meer licht zendt, weigeren ze het aan te nemen omdat hun voorouders die kennis niet hadden en zij haar dus ook niet nodig hebben. Wij leven niet in dezelfde omstandigheden als onze voorouders; daarom zijn onze verantwoordelijkheid en onze verplichtingen niet helemaal dezelfde als de hunne. God zal ons niet aannemen als wij naar het voorbeeld van onze voorouders kijken om te bepalen wat wij behoren te doen in plaats dat wij zelf de waarheid proberen te ontdekken. Wij dragen een grotere verantwoordelijkheid dan onze voorouders. Wij dienen rekenschap af te leggen voor het licht dat zij hebben ontvangen en aan ons hebben doorgegeven, maar wij zijn ook verantwoording verschuldigd voor het grotere licht dat nu voor ons uit het Woord van God schijnt.” –*De grote strijd*, blz. 152.

Waarom de boodschap wordt verworpen

- 5. Indien iemand de duisternis liefheeft, hoe kan hij – logisch gezien – het licht waarderen en aanvaarden? Wat zijn de echte redenen voor het ontkennen van de evangelieboodschap? Johannes 3:19, 20.**

Johannes 3:19, 20 *En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos [=slecht]. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.*

“Zij, die de kans hebben de waarheid te horen en toch niet de moeite nemen om deze te horen en te begrijpen, met de gedachte dat zij niet aansprakelijk zullen zijn als ze deze niet horen, zullen door God even schuldig worden beschouwd alsof zij de waarheid hadden gehoord en verworpen. Er zal geen verontschuldiging zijn voor hen die de dwaling kiezen, terwijl zij hadden kunnen begrijpen wat waarheid is. Jezus heeft door Zijn lijden en sterven verzoening tot stand gebracht voor alle zonden van onwetendheid, maar er is geen voorziening voor opzettelijke blindheid....

Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor het licht dat niet tot ons begrip is doorgedrongen, maar voor datgene, waaraan wij weerstand hebben geboden en dat wij hebben verworpen. Iemand zou de waarheid, die hem nooit is gebracht, niet kunnen begrijpen, en daarom zou hij niet veroordeeld kunnen worden voor het licht, dat hij nooit heeft bezeten. Maar als hij de kans had gehad, de boodschap te horen en de waarheid te leren kennen en toch had geweigerd om die kans waar te nemen, zal hij gerekend worden tot hen van wie Christus heeft gezegd: ‘Gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het leven hebt.’ Zij, die zich bewust dáár plaatsnemen, waar zij niet de kans hebben de waarheid te horen, zullen gerekend worden tot hen die de waarheid hebben gehoord, en hardnekkig aan de bewijzen ervan weerstand hebben geboden.” –*Bijbelcommentaar*, blz. 414, 415.

Liefde voor de Vader en het aannemen van de Zoon

- 6. Als iemand Jezus afwijst en haat, kan hij dan de Vader liefhebben en gehoorzamen? Wat zullen degenen die de Vader werkelijk geloven en liefhebben, doen? Johannes 15:23; 1 Johannes 2:23; 2 Johannes 1:9; Johannes 8:42.**

Johannes 15:23 *Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.*

1 Johannes 2:23 *Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.*

2 Johannes 1:9 Een ieder, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon.

Johannes 8:42 Jezus dan zei tot hen: Indien God uw Vader was, zo zoudt u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelf niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

“Degene die de persoonlijkheid van God en Zijn Zoon Jezus Christus ontkent, ontkent God en Christus. ‘Hetgeen u dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat u van den beginne gehoord hebt, zo zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven.’ [1 Johannes 2:24] Als u de waarheden blijft geloven en gehoorzamen, die u eerst omarmde, met betrekking tot de persoonlijkheid van de Vader en de Zoon, zult u samen met Hem in de liefde worden verenigd. Er zal die eenheid worden gezien waar Jezus vlak voor Zijn verhoor en kruisiging voor bad.” –*Review and Herald*, 8 maart 1906.

Volharding en zegen

- 7. Is het denkbaar dat een persoon iemand zonder echte reden kan haten? Wat zullen Gods kinderen precies ervaren wanneer zij lijden wegens haat en vervolging? Psalm 35:19; 69:5; Johannes 15:25; Mattheüs 5:10-12.**

Psalm 35:19; 69:5 Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken tot vijand zijn; noch wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten. [...] Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd; die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken tot vijand zijn, zijn machtig geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan teruggeven.

Johannes 15:25 Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat.

Mattheüs 5:10-12 Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

“Hoewel laster iemands goede naam kan bezoedelen, kan het karakter er niet door besmet worden. Dat wordt door God bewaard. Zolang wij niet toestemmen in de zonde, is er geen macht, duivels of menselijk, die een smet op de ziel kan werpen. Een man wiens hart verankerd is in God is dezelfde in het uur waarin hij het meest beproefd en het meest ontmoedigd wordt als in de tijd waarin hij voorspoedig was, toen het licht en de gunst van God op hem schenen te rusten. Zijn woorden, zijn motieven, zijn daden worden mischien verkeerd verklaard en vervalst, maar het raakt hem niet, omdat er voor hem grotere belangen in het spel zijn. Evenals Mozes verdraagt hij het ‘als ziende de Onzienlijke;’ (Hebreeën 11:27) niet ziende ‘op het zichtbare, maar op het onzichtbare.’ (2 Korinthe 4:18).” –*Gedachten van de berg der zaligsprekingen*, blz. 34.

Vragen ter overdenking

- ◆ Is verzet tegen de evangelieboodschap iets dat aanwezig was ten tijde van Jezus, of gaat het heel ver terug in de geschiedenis?
- ◆ Aangezien Jezus de zuiverste, heiligste Persoon was die ooit op aarde geleefd heeft, hoe kunnen we dan de ontketende haat en geweld tegen Hem verklaren?
- ◆ Voelt u zich gereed om aan een dergelijke geestelijke tegenstand het hoofd te bieden mocht deze op ieder moment tegen u komen?

Voor verdere studie

“Christus weet alles wat verkeerd begrepen en verkeerd verklaard wordt door de mensen. Zijn kinderen kunnen het zich veroorloven met rustig geduld en vertrouwen te wachten, hoezeer ze ook gehaat en veracht worden; want niets is verborgen, dat niet openbaar gemaakt zal worden, en zij die God eren zullen door hem geëerd worden in de tegenwoordigheid van mensen en engelen.

‘Wanneer men u smaadt en vervolgt,’ zei Jezus, ‘verblijdt u en verheugt u.’ En Hij wees Zijn toehoorders op de profeten, die gesproken hadden in de naam des Heren als ‘een voorbeeld van gelatenheid en geduld.’ (Jakobus 5:10). Abel, de allereerste christen onder de kinderen van Adam, stierf als martelaar. Henoch wandelde met God, en de wereld kende hem niet. Noach werd bespot als een fanaticus en een onruststoker. ‘Anderen weer hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap.’

‘Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.’ (Hebreeën 11:36, 35).” –*Gedachten van de berg der zaligsprekingen*, blz. 34, 35.

Leest u alstublieft de oproep voor ondersteuning van de wereldbijeenkoms van de Generale Conferentie in Tortoreto (Italië) op blz. 59.

8^e Les

Sabbat 25 februari 2017

Sabbatbegin 18.11^u ↔ 18.13^u

Jezus’ middelaarsgebed om bescherming en vreugde

“Dit hoofdstuk bevat het middelaars- of hogepriesterlijk gebed dat Christus kort voor Zijn verhoor en kruisiging tot de Vader opzond. Dit gebed is een les wat betreft het middelaarswerk dat de Heiland binnen het voorhangsel zou doen als Zijn grote offer voor de mens, het offer van Zichzelf, voltooid was. Onze Middelaar gaf aan Zijn discipelen deze illustratie van Zijn middelaarswerk in het hemels heiligdom ten behoeve van allen, die zachtmoedig en nederig tot Hem zouden komen, ontleidigd van alle zelfzucht, met het geloof in Zijn macht om ons te redden (MS 29, 1906).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 415.

Gebed voor de vader ter verheerlijking

- 1. Welk ernstig gebed richtte Jezus – gezien het uur van Zijn lijden naderde – tot Zijn Vader? Wat bedoelde Jezus toen Hij de Vader vroeg om Hem te verheerlijken? Hoe ging Hij om met de verantwoording van het werk dat de Vader Hem had toevertrouwd? Johannes 17:1, 2, 4, 5.**

Johannes 17:1, 2, 4, 5 *Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar de hemel, en zei: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijk U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. [...] Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat U Mij gegeven hebt om te doen; En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.*

“Wij dienen de woorden te bestuderen die Christus uitte in het gebed dat Hij ten offer bracht vlak voor Zijn verhoor en kruisiging.” –*Selected Messages*, boek 1, blz. 197.

“In het middelaarsgebed van Jezus tot Zijn Vader maakte Hij er aanspraak op dat Hij aan de voorwaarden voldaan had, waardoor de Vader Zich had verplicht, Zijn deel van de overeenkomst, in de hemel gesloten met betrekking tot de gevallen mens, te vervullen. Hij bad: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat Gij Mij te doen gegeven hebt. (Dat wil zeggen: Hij had een rechtvaardig karakter ontwikkeld op aarde, als voorbeeld voor de mensen om na te volgen.) En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld was.’ In dit gebed zegt Hij verder wat het werk dat Hij gedaan had, omvatte en dat Hem allen had gegeven, die in Zijn naam geloven. Hij schat deze beloning van zo grote waarde, dat Hij de zielsangst die het Hem gekost heeft om de gevallen mens te verlossen, vergeet. Hij zegt dat Hij verheerlijkt is in degenen die in Hem geloven. De gemeente moet in Zijn naam het werk, dat Hij begonnen is, naar een heerlijke volmaaktheid brengen en wanneer die gemeente tenslotte in Gods paradijs verlost zal zijn, zal Hij de arbeid van Zijn ziel zien en verzadigd worden. De verlost en zullen tot in alle eeuwigheid Zijn voornaamste heerlijkheid vormen (3SP 260, 261).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 416.

Gebed voor de discipelen

- 2. Wat is volgens Jezus' woorden de weg om eeuwig leven te verkrijgen? Zijn wij zeer geïnteresseerd in zulke kennis? Hebben de discipelen, die de openbaarmaking van de Vader en de Zoon gekregen hebben, Zijn woord bewaard? Johannes 17:3, 6.**

Johannes 17:3, 6 *En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. [...]*

Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uwe, en Gij hebt ze Mij gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

“In Zijn bede tot de Vader gaf Christus aan de wereld een les die in verstand en hart gegrift moest staan. ‘Dit nu is het eeuwige leven’, zei Hij, ‘dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.’ (Johannes 17:3) Dit is echte opvoeding. Deze geeft macht. Het uit eigen ervaring kennen van God en van Jezus Christus die door God is gezonden, verandert de mens naar Gods beeld. Het geeft de mens macht over zichzelf om elke impuls en hartstocht van onze aardse natuur ondergeschikt te maken aan de hogere krachten van de geest. Het maakt hem een zoon van God en erfgenaam van de hemel. Het brengt hem in gemeenschap met de geest van de Oneindige en opent voor hem de rijke schatten van het universum.

Deze kennis wordt verkregen door het onderzoeken van Gods Woord. En deze schat kan gevonden worden door iedereen, die alles over heeft om haar te verkrijgen.” –*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 64.

3. Heeft Jezus Zijn missie vervuld, zodat de discipelen konden weten waar Hij vandaan kwam? Hoe weten wij dat Zijn onderwijs zo duidelijk was, dat Zijn volgelingen volledig konden geloven dat de hemelse Vader hun Meester had gezonden? Johannes 17:7, 8.

Johannes 17:7, 8 *Nu hebben zij bekend, dat alles, wat U Mij gegeven hebt, van U is. Want de woorden, die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat U Mij gezonden hebt.*

“Hier is het werk dat voor ons ligt, om vertegenwoordigers van Christus te zijn, zoals Hij in onze wereld de vertegenwoordiger was van de Vader. Wij dienen de woorden te onderwijzen die ons gegeven zijn in de lessen van Christus. ‘De woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven.’ Wij hebben ons werk, en iedere jeugdonderwijzer, in welke hoedanigheid ook, dient in een goed en eerlijk hart te ontvangen wat God heeft ontvouwd en vastgelegd in Zijn heilige woord in de lessen van Christus, om nederig de woorden des levens aan te nemen. We bevinden ons in de tijd van het tegenbeeld van de

Grote Verzoendag, en wij dienen niet alleen ons hart te verootmoedigen voor God, en onze zonden te belijden, maar we moeten – met al onze opleidende talenten – trachten om degenen te onderwijzen met wie wij in contact gebracht zijn, en hen door voorschrift en voorbeeld ertoe brengen God te kennen en Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft.” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 272.

“Er is een groot werk dat gedaan moet worden in de wereld, en een ieder van ons zou zijn licht moeten schijnen op het pad van anderen. Wij dienen goddelijke lichtstralen van Christus te verzamelen. Wij dienen de Schrift te onderzoeken, en diep te graven in de mijnen van de waarheid; want de kostbare juwelen liggen niet altijd aan het oppervlak; we dienen ernaar te zoeken als naar een verborgen schat.” –(*Signs of the Times*, 8 december 1890) *Lift Him Up*, blz. 239.

4. Zoals de hogepriester eens bad voor het volk, voor wie bad Jezus in dit plechtige uur? Wat bedoelde Hij toen Hij zei dat Hij niet bad voor de wereld, want aan het kruis heeft Hij zelfs gebeden voor Zijn beulen?

Johannes 17:9, 10 *Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen, die U Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. En al het Mijne is Uwe, en het Uwe is Mijne; en Ik ben in hen verheerlijkt.*

“Hij zal Zijn gemeente in de wereld van verzoeking niet vergeten. Hij ziet neer op Zijn volk dat beproefd wordt en lijdt en bidt voor hen.... Ja, Hij slaat Zijn volk gade in deze wereld, een wereld die vervolgt, die de littekenen draagt van de vloek en Hij weet dat het behoefte heeft aan alle goddelijke hulpbronnen van Zijn medeleven en liefde. Onze Voorloper is ons voorgedaan binnen het voorhangsel en toch is Hij door de gouden keten van liefde en waarheid in de warmste sympathie met Zijn volk verbonden.

Hij bidt voor de nederigsten, voor de zwaarst verdrukten en lijdenden, voor de zwaarst beproefden en verzochten. Hij pleit met opgeheven handen: ‘Ik heb u in Mijn handpalmen gegraveerd.’ God luistert graag en beantwoordt de beden van Zijn Zoon... (RH 15 aug. 1893).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 624.

Gebed voor eenheid en bescherming

5. **Wat bedoelde Jezus, na gezegd te hebben dat het eeuwige leven komt door het kennen van de Vader en de Zoon, en Hij de Vader vroeg om de discipelen te bewaren in Zijn naam. Wat deed Jezus, als een ware Herder, toen hij in deze wereld was? Johannes 17:11, 12.**

Johannes 17:11, 12 *En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.*

“Christus had het werk dat Hem was opgedragen, volbracht. Hij had degenen die Zijn werk onder de mensen zouden voortzetten, bijeengebracht, en Hij zei: ‘Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld, en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw naam, die Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij. ...’ ” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 18.

“Als wij persoonlijk tot God naderen, ziet u dan niet wat het resultaat zal zijn? Kunt u niet inzien, dat wij dan tot elkaar naderen? Wij kunnen niet tot God naderen en naar hetzelfde kruis komen, zonder dat onze harten in volmaakte eenheid verbonden worden en daarmee het gebed van Christus beantwoorden ‘dat zij allen één zijn’ zoals Hij één is met de Vader. Daarom moeten wij in geest, in verstand, in geloof trachten één te worden, opdat Hij in ons verheerlijkt wordt, zoals Hij wordt verheerlijkt in de Zoon, en dat God ons zal liefhebben zoals Hij de Zoon liefheeft (MS 7, 1890).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 606.

Gebed voor blijdschap en bescherming

6. **Welk ander verzoek deed Jezus namens de discipelen, wetend dat niemand anders het hen kon geven? Wat bedoelde Hij toen Hij zei dat de discipelen, net als Hij, niet van de wereld waren? Johannes 17:13, 14; 15:18, 19.**

Johannes 17:13, 14; 15:18, 19 [HSV] *Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in*

zichzelf hebben. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben. [...] Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

“Waarom hebben wij niet het bewustzijn van vergeven zonden? Het is omdat wij ongelovig zijn. We beoefenen niet de leer van Christus en brengen Zijn deugden niet in ons leven. Zou de vreugde, verheffing en hoop, verleend door de Here Jezus Christus, aan velen van ons worden gegeven, zou het dienen voor het gevoel van eigenwaarde en trots. Wanneer Jezus door het geloof in het hart blijft, zullen de lessen die Christus ons heeft gegeven, worden beoefend. We zullen zodanige verheven zicht hebben op Jezus Christus, dat ons eigen-ik vernederd zal worden. Onze gevoelens zullen zich focussen op Jezus, onze gedachten zullen sterk hemelwaarts getrokken worden. Christus zal meer worden, en ik zal minder worden.” –*This Day with God*, blz. 261.

“Laat uw invloed overtuigend zijn, en bindt de mensen aan uw hart, omdat u Jezus liefhebt, en zij zijn van Hem. Dit is een groot werk. Als, door uw christelijke woorden en daden, u indrukken maakt, die in hun hart een hongeren en dorsten aanwakkert naar gerechtigheid en waarheid, u bent een medewerker met Christus. Uw woorden en houding vertegenwoordigen Jezus.” –*Medical Ministry*, blz. 205.

7. Wat vroeg Hij – doorgaand met bidden – voor de discipelen? Hoe vurig in onze gebeden dienen wij een verzoek in voor anderen? Johannes 17:15, 16.

Johannes 17:15, 16 *Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijk Ik van de wereld niet ben.*

“Christus bad voor Zijn discipelen, niet dat zij uit de wereld weggenomen zouden worden, maar dat zij bewaard zouden worden voor de boze [Johannes 17:15] – dat zij ervoor bewaard zouden blijven, te moeten buigen voor de verzoeken die zij aan alle kanten zouden tegenkomen. Dit gebed moet door iedere vader en moeder worden opgezonden.” –*Adviezen over dieet en voeding*, blz. 216.

“Er zijn plichten die vervuld, en verantwoordelijkheden die gedragen moeten worden. De wereld heeft niet voldoende ware christenen; de gemeente heeft hier behoefte aan; de samenleving kan niet zonder hen. Christus’ gebed voor Zijn discipelen luidde: ‘Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.’ Jezus weet dat wij in de wereld zijn, blootgesteld aan verleidingen, maar Hij heeft ons lief en zal ons genade geven om te triomferen over haar verdorven invloeden. Hij wil dat wij volmaakt in karakter zijn, dat onze eigenzinnigheid geen gelegenheid zal geven tot morele misvorming bij anderen.” –*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, blz. 272, 273.

Vragen ter overdenking

- ◆ Hoe kunnen wij, die in de schaduw van het kruis zijn, Jezus begrijpen, Die niet voor Zichzelf bad maar voor Zijn discipelen?
- ◆ Als wij op de rand zouden staan van zo’n ultiem offer, zouden wij dan zo diepzinnig en ernstig voor onze broeders en zusters bidden?
- ◆ Gezien het feit dat de heiliging en de eenheid fundamentele onderwerpen waren van Zijn gebed, hoe belangrijk zouden deze principes voor ons moeten zijn?

Voor verdere studie

“Dit was het laatste gebed van Christus met Zijn discipelen. Het werd opgezonden vlak voordat Hij de Hof van Gethsemané binnenging, waar Hij verraden en gevangen genomen zou worden. Toen Hij Gethsemané bereikte, viel Hij uitgestrekt op de aarde, vol zielepijn en verslagenheid. Wat veroorzaakte Zijn zielelijden?

Het gewicht van de zonden der gehele wereld drukte op Hem. Laten wij bij het bestuderen van dit gebed eraan denken, dat deze woorden kort voor deze ervaring werden geuit, en kort voor Zijn verraad en verhoor (MS 52, 1904).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 415.

“De term ‘wereld’ hier [in Johannes 17:9], verwijst – net als elders – naar boze, opstandige, slechte mensen. De betekenis van deze uitdrukking hier lijkt deze te zijn: Jezus bidt voor Zijn discipelen. Als reden waarom God hen zou moeten zegenen, zegt Hij dat zij niet van de wereld waren; dat ze uit de wereld zijn genomen; dat zij God toebehoorden. De smeekbede werd niet aangeboden ten behoeve van de goddeloze, perverse, opstandige mensen, maar voor degenen die de vrienden van God waren, en bereid om Zijn gunsten te ontvangen. Deze passage zegt niets over de

vraag of Christus bad voor zondaren. Hij bad voor Zijn discipelen, die niet degenen waren die Hem haatten en Zijn gunsten negeerden. Daarna breidde Hij het gebed uit voor alleen die christenen zouden worden. Johannes 17:20. Aan het kruis bad Hij voor Zijn kruisigers en moordenaars. Lukas 23:34.” Albert Barnes’ Notes, commentaar op Johannes 17:9; <http://biblehub.com/commentaries/barnes/john/17.htm>

Oproep ter ondersteuning van de wereldbijeenkomst van de Generale Conferentie, gehouden in Tortoreto, Italië

Voorlezen op Sabbat 25 februari 2017

De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 4 maart 2017 worden ingezameld

“God heeft hoge verwachtingen voor Zijn uitverkorenen om geestelijk bij elkaar te komen, en samen financieel naar voren te trekken om aan de doelstellingen die Hij ons voor Zijn wereldwijde werk gegeven heeft te voldoen. Om de evangelieopdracht – toegewezen in de heilige Schrift – uit te dragen, heeft de Generale Conferentie zeer hard gewerkt om de boodschap van het evangelie vooruit te brengen in een groot aantal nieuwe landen. Zulke prille buitenlandse missies beginnen en onderhouden, vergt veel financiering, totdat ze zelf-ondersteunend worden.

Conform de resolutie van de Generale Conferentie, afgevaardigden in sessie, wordt iedere vijf jaar een wereldbijeenkomst in een toegewezen land gehouden. Dit is conform het voorbeeld dat gegeven wordt in Handelingen 15:6-29, waar de apostelen en de ouderlingen samen raadsvergadering hielden in Jeruzalem. Protestantenvolgen een soortgelijke praktijk, net als Adventisten.

De laatste wereldbijeenkomst werd gehouden in Johannesburg, Zuid Afrika in 2012; en die ervoor was in Mexico in 2007. Een bijzondere reden om de

wereldbijeenkomst van 2017 in Europa te houden, is om de 500 jaar te gedenken sinds de meest belangrijkste gebeurtenissen van de protestantse Reformatie, ter ere van de mannen en vrouwen die hun geloof veiligstelden ten koste van hun leven. Verwacht wordt dat 120-150 afgevaardigden en Generale Conferentie ambten aanwezig zullen zijn om zo'n 130 landen te vertegenwoordigen.

De afgevaardigdenvergaderingen van de Generale Conferentie van dit jaar zullen plaatshebben in Tortoreto, Italië, van dinsdag 12 september tot woensdag 27 september. De publieke conferentie zal plaatsvinden van woensdag 27 september tot zondag 1 oktober.

De Europese Divisie zal helpen om een deel van de financiering te dragen voor deze vergadering, maar de Generale Conferentie is verantwoordelijk voor veel bijkomende kosten. Een belangrijke factor is dat de meeste van de vertegenwoordigers uit Afrika, Azië, en enkele andere landen afhankelijk zijn van de Generale Conferentie om hun reis- en onkosten te betalen, met inbegrip van voedsel, onderdak, en incidentele kosten tijdens de afgevaardigdenvergaderingen en de openbare bijeenkomsten. Daarom vraagt de Generale Conferentie alle Sabbatschool- en gemeenteleden, bezoekers, lokale gemeenten, velden en unies om bij te dragen aan de speciale Sabbatschoolgaven, die volgende week zullen worden ingezameld om te helpen in het dekken van de kosten van de wereldbijeenkomst van de Generale Conferentie.

De wereldwijde behoeften van de gemeente voor personeel en financiering zijn vele factoren groter dan hetgeen nodig was in de tijd van de Israëlieten om het priesterschap, de tempel en de tempelactiviteiten te ondersteunen. Laat – met zo'n grote uitdaging die voor ons ligt – iedere prediker, arbeider, lid, en bezoeker een verbintenis aangaan in de oprechte geest, tot uitdrukking gebracht door Nehemía en het volk van Israël, “dat wij alzo het huis van onze God niet zouden verlaten.” Nehemía 10:39.

Wij wensen u Gods rijke rekeningen, terwijl wij allemaal uitzien naar de bijzondere bijeenkomsten, die over slechts zes maanden gehouden zullen worden. Laten we één van geest en hart zijn, dat dit bijzondere evenement en iedere handeling het allerbeste als mogelijk kan zijn om de komst van de Heiland op de wolken des hemels te bespoedigen, en laten we denken aan de volgende belangrijke raadgevende woorden: “Ons hart moet gevuld zijn met onzelfzuchtigheid voordat wij de stad van God kunnen binnengaan. Gods volk dient Hem zijn offers te brengen in veel grotere overvloed, en met veel meer blijmoedigheid.” –*Review and Herald*, 26 november 1901.

–*Douglas Francis, General Conference Treasurer*
Francesco Domenico Caputo, European Division Leader

De extra sabbatschoolcollecte is bestemd ter ondersteuning van de wereldbijeenkomst van de Generale Conferentie in Tortoreto (I)

*Laten wij vrijgevig geven en ernstig bidden
voor de eenheid en zegen van Gods volk!*

9^e Les

Sabbat 4 maart 2016

Sabbatbegin 18.23^u ↔ 18.25^u

Jezus' middelaarsgebed om heiligmaking en eenheid

“De eenheid die tussen Christus en Zijn discipelen bestaat, vernietigt niet de persoonlijkheid van de partijen. Zij zijn één in doel, in geest en karakter, maar niet in persoon. De mens wordt, door deel te hebben aan de Geest van God, door in te stemmen met Gods wet, deelgenoot van de goddelijke natuur. Christus brengt Zijn discipelen in een levende eenheid met Zichzelf en met Zijn Vader. Door het werk van de Heilige Geest in het menselijk denken wordt de mens volmaakt in Christus Jezus. Eenheid met Christus vormt een band van eenheid met elkaar. Deze eenheid is voor de wereld het meest overtuigende bewijs van de majesteit en deugd van Christus en van Zijn macht om zonde weg te nemen (MS 111, 1903).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 420.

Bemiddelen voor de discipelen

- 1. Wat zei Jezus over Gods woord? Welk ander verzoek deed Hij, en wat deed Hij ter wille van Zijn volgelingen? Johannes 17:17, 19.**

Johannes 17:17, 19 *Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. [...] En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.*

“Christus zei dat Hij Zichzelf heiligde, zodat ook wij geheiligd kunnen worden. Hij nam onze natuur op Zich en werd het vlekkeloze toonbeeld voor de mens. Hij maakte geen fout, zodat ook wij overwinnaars kunnen worden, en Zijn koninkrijk als overwinnaars kunnen binnengaan. Hij bad dat wij door de waarheid geheiligd zouden

worden. Wat is waarheid? Hij zei: ‘Uw woord is waarheid.’ Zijn discipelen zouden geheiligd worden door gehoorzaamheid aan de waarheid. Hij zegt: ‘Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.’ Dat gebed was voor ons; we hebben gelooft in het getuigenis van de discipelen van Christus. Hij bidt dat de discipelen een mogen worden, zoals Hij en de Vader een zijn; en deze eenheid van gelovigen dient een getuigenis te zijn voor de wereld dat Hij ons gezonden heeft, en dat wij het bewijs van Zijn genade dragen.” –*Review and Herald*, 2 juli 1889.

“God is de auteur van alle waarheid; en waarheid die wordt uitgeoefend bereidt de weg voor meer diepgaande waarheid voor. Wanneer Gods afgevaardigde dienaren de onbedorven waarheid verkondigen, dan begeeft de Heilige Geest Zich naar het verstand, dat voorbereid is door in het licht te wandelen, en de scherpzinnige vermogens vergroot om de schoonheid en grootsheid van de waarheid te onderscheiden.” –*Testimonies to Ministers and Gospel Workers* (1923), blz. 378.

Een grote missie

2. **Welke grote missie vertrouwde Jezus toe aan Zijn discipelen voordat Hij stierf? Voor wie bad Hij – naast de 12 apostelen – nog meer om hulp en leiding? Johannes 17:18, 20.**

Johannes 17:18, 20 *Gelijk U Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. [...] En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven zullen.*

“De volgelingen van Christus moeten meer zijn dan een licht te midden der mensen, zij zijn het licht der wereld. Jezus zegt tot allen die Zijn naam aangeroepen hebben: Gij hebt u zelf aan Mij gegeven, en Ik heb u aan de wereld gegeven als Mijn vertegenwoordigers. Zoals de Vader Hem in de wereld gezonden had, zo, verklaart Hij ‘heb ook Ik hen gezonden in de wereld.’ Johannes 17:18. Zoals Christus het kanaal is voor de openbaring van de Vader, zo moeten wij het kanaal zijn voor de openbaring van Christus. Vergeet niet, christen, dat, hoewel onze Heiland de grote lichtbron is, Hij wordt geopenbaard door de mensen. Gods zegeningen worden door de menselijke werktuigen uitgestort. Christus Zelf kwam naar de wereld als de Zoon des mensen. De mensheid moet, verbonden met de goddelijke natuur, met de mensheid in contact komen. De gemeente van Christus, iedere discipel van de Meester persoonlijk, is het door de hemel verkoren instrument

waardoor God Zich openbaart aan de mensheid. Engelen der heerlijkheid wachten om door u het licht en de kracht des hemels mee te delen aan zielen die op het punt staan om verloren te gaan. Zal de menselijke vertegenwoordiger falen in het volbrengen van het hem toebedeelde werk?” –*Gedachten van de berg der zaligsprekingen*, blz. 40, 41.

Het verlangen naar eenheid

3. **Welk ander verzoek deed de Heer bij Zijn Vader voor de discipelen? Wat voor band was nodig bij Jezus' volgelingen onderling om aan de wereld een juist beeld te geven van Hem? Johannes 17:21; 1 Korinthe 1:10.**

Johannes 17:21 *Opdat zij allen één zijn, gelijk U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat U Mij gezonden hebt.*

1 Korinthe 1:10 *Maar ik bid u, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat u samengevoegd bent in een zelfde zin, en in een zelfde gevoelen.*

“De Heer wenst dat Zijn uitverkoren dienstknechten zullen leren, hoe zij eensgezind kunnen samenwerken. Voor sommigen lijkt het misschien, alsof het verschil tussen hun gaven en de gaven van een medearbeider te groot is om eensgezind te kunnen samenwerken; maar wanneer zij bedenken, dat er verschillende harten geraakt moeten worden – en dat sommigen de waarheid zullen verwerpen vanwege de manier waarop die door de ene arbeider wordt gepresenteerd, maar wel aanvaardt wat een arbeider op een andere manier bewerkt om hun hart voor Gods waarheid te openen – dan zullen zij hoopvol hun best doen om eendrachtig samen te werken. Hun talenten, hoe verschillend ook, kunnen alle onder leiding van dezelfde Geest staan. Met elk woord en elke daad zal men vriendelijkheid en liefde tonen; en terwijl iedere werker de voor hem bestemde plaats trouw vervult, zal het gebed van Christus voor de eenheid van Zijn volgelingen verhoord worden, en zal de wereld weten dat zij Zijn discipelen zijn.” –*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 9, blz. 141.

4. **Wat gaf de Heer aan de discipelen om hen te helpen een te worden? Hoe diep en veelomvattend zou de eenheid – verlangd door de Verlosser – van de gelovigen moet zijn? Johannes 17:22, 23.**

Johannes 17:22, 23 *En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die U Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat U Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk U Mij liefgehad hebt.*

“De machten der duisternis hebben weinig kans tegen de gelovigen, die elkaar liefhebben zoals Christus hen heeft liefgehad; die weigeren om vervreemding en twist te scheppen, die één geheel vormen, die vriendelijk, voorkomend en teerhartig zijn, terwijl zij het geloof koesteren dat door liefde werkt en de ziel reinigt. Wij moeten de Geest van Christus bezitten als wij Hem willen toebehoren (MS, 1902).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 408.

“In eenheid ligt kracht; in verdeeldheid ligt zwakte.

Hoe nauwer onze eenheid met Christus, des te nauwer onze eenheid met elkaar zal zijn. Onenigheid en onvrede, zelfzucht en verwaandheid, streven naar de hoogste macht. Dit zijn de vruchten van een verdeeld hart, dat open staat voor de suggesties van de vijand van zielen. Satan juicht wanneer hij zaad van verdeeldheid kan zaaien. In eenheid is leven, een kracht, dat op geen enkele andere wijze verkregen kan worden.” –*Sons and Daughters of God*, blz. 286.

De Meesters heerlijkheid zien

5. **Welk diep verlangen had Jezus voor Zijn discipelen? Wat doet Hij daarom nu voor Zijn volk? Johannes 17:24; 14:3.**

Johannes 17:24; 14:3 *Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die U Mij gegeven hebt; want U hebt Mij liefgehad, vóór de grondlegging der wereld. [...] En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat u ook zijn moogt, waar Ik ben.*

“Het gebed van Christus werd beantwoord. Hij werd verheerlijkt met de heerlijkheid die Hij bij de Vader had eer de wereld was. Maar in de heerlijkheid verliest Christus Zijn zwoegende, strijdende kinderen op

aarde niet uit het oog. Hij richt een verzoek tot Zijn Vader. Hij wijst de hemelse heerscharen terug tot Hij in de nabije tegenwoordigheid van Jehova is, en dan brengt Hij Zijn verzoek voor Zijn uitverkorenen naar voren. [...] Hoe verlangde het goddelijke Hoofd dat Zijn gemeente bij Hem zou zijn! Zij hadden gemeenschap met Hem gehad in Zijn lijden en vernedering en het was Zijn grootste blijdschap dat zij met Hem in Zijn heerlijkheid zullen delen. Christus maakt aanspraak op het voorrecht Zijn gemeente bij Zich te hebben. ‘Die Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn.’ Hen bij Zich te hebben is overeenkomstig de verbondsbelofte en instemming van Zijn Vader (RH 17 okt. 1893).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 417, 420.

De beste kennis ontvangen

6. **Wat zei de Meester over de discipelen, terwijl de wereld noch de Vader noch de Zoon kent? Kunnen wij zeggen dat wij God kennen zoals zij? Johannes 17:25; 16:27.**

Johannes 17:25; 16:27 *Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat U Mij gezonden hebt. [...] Want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.*

“De Zoon van God zei met positieve bewoordingen dat het de wereld ontbrak aan de kennis van God; maar deze kennis was juist van de hoogste waarde, en het was Zijn eigen speciale gave, de onschatbare schat die Hij in de wereld had gebracht. Bij het uitoefenen van Zijn soevereine bevoegdheid gaf Hij de kennis van het karakter van God aan Zijn discipelen, zodat zij het aan de wereld konden verkondigen.” –*Lift Him Up*, blz. 36.

“Maar degenen die de waarheid ontvangen en geloven, hebben het geloof dat door liefde werkt en de ziel reinigt van alle wellust. De wereld kan hen niet kennen, omdat zij eeuwige werkelijkheden in het oog houden. Een drijvende kracht werkt in hen om hun karakter te veranderen. Een dwingende invloed uit de hemel werkt zoals het gist dat in het meel verborgen zit. De liefde van Jezus is in het hart gekomen met haar verlossende kracht om het hele wezen, ziel, lichaam en geest te veroveren.” –(*Manuscript* 82, 26 juni, 1898, “The Leaven of Truth”) *This Day with God*, blz. 186.

7. Wat deed de Verlosser om Zijn liefde aan Zijn discipelen bij te brengen? Hoe wordt dit vandaag de dag toegepast op Gods kinderen? Johannes 17:26.

Johannes 17:26 *En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmee U Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.*

“Christus kwam naar de wereld om de Vader bij de mens uit te beelden; want satan had Hem voorgesteld in een verkeerd licht. Omdat God een God is van rechtvaardigheid, van ontzettende grootsheid – omdat Hij zowel macht heeft om de mens te vernietigen als te behouden – heeft satan ervoor gezorgd dat de mens God ging zien met angst en als een tiran. Jezus is bij de Vader geweest vanaf de eeuwigheid, voordat de mens geschapen werd, en Hij kwam om de Vader te openbaren en zei: “God is liefde”. Jezus openbaarde God als een vriendelijke Vader, die om de onderdanen van Zijn koninkrijk geeft. Hij verklaarde dat nog geen mus op de grond valt zonder dat de Vader het merkt, en dat de menskinderen in Zijn ogen meer waard zijn dan vele mussen, en dat zelfs alle haren op hun hoofd geteld zijn.” –*Lift Him Up*, blz. 36.

Vragen ter overdenking

- ◆ Welke gebeden in oude tijden waren een gebed ter bemiddeling voor individuen of groepen van mensen?
- ◆ Wanneer werd het gebed van Job aanvaard, nadat hij weer genezen en hersteld was geworden?
- ◆ Hoe vaak bidt u bemiddelend voor anderen?

Voor verdere studie

“De waarheid is echter geen waarheid voor degene die geen kracht openbaart, door zijn verheven geestelijke karakter, welke verder reikt dan de wereld kan geven. Hetgeen een invloed is dat overeenstemt in zijn heilige, bijzondere karakter met de waarheid. Degene die door de waarheid geheiligd is, zal een reddende en essentiële invloed uitoefenen op iedereen waarmee hij in contact komt. Dit is Bijbelse godsdienst.” –*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, blz. 378.

“Welk een wonderbare uitspraak! De eenheid die tussen Christus en Zijn discipelen bestaat, vernietigt niet de persoonlijkheid van de partijen. Zij

zijn één in doel, in geest en karakter, maar niet in persoon. De mens wordt, door deel te hebben aan de Geest van God, door in te stemmen met Gods wet, deelgenoot van de goddelijke natuur. Christus brengt Zijn discipelen in een levende eenheid met Zichzelf en met Zijn Vader. Door het werk van de Heilige Geest in het menselijk denken wordt de mens volmaakt in Christus Jezus. Eenheid met Christus vormt een band van eenheid met elkaar. Deze eenheid is voor de wereld het meest overtuigende bewijs van de majesteit en deugd van Christus en van Zijn macht om zonde weg te nemen (MS 111, 1903).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 420.

10^e Les

Sabbat 11 maart 2016

Sabbatbegin 18.36^{u.} ↔ 18.38^{u.}

Gebed in Gethsemané

“Ik aanschouwde Jezus in de hof met Zijn discipelen. In diepe droefheid zei Hij tot hen, dat zij moesten bidden en waken, dat zij niet in verzoeking zouden komen. Hij wist, dat hun geloof op de proef gesteld en zij in hun verwachting teleurgesteld zouden worden; en dat zij alle kracht nodig zouden hebben, die zij verkrijgen konden door trouw te waken en ernstig te bidden. Tot God roepende en wenende bad Jezus: ‘Vader! Of Gij wildet deze drinkbeker van Mij wegnemen! Doch niet Mijn wil, maar de uwe geschiede.’ De Zoon van God bad in zielsangst. Grote droppels bloed stonden op Zijn aangezicht, en vielen op de grond. Engelen zweefden over de plaats, en waren getuigen van het toneel; doch slechts één van hen had last gekregen om de Zoon van God in Zijn zielsangst te gaan sterken. [...] ... Want het plan was gemaakt, en moest uitgevoerd worden.” –*Eerste geschriften*, blz. 194, 195.

Samen in gebed

1. **Waar ging Jezus met Zijn discipelen naar toe na het laatste avondmaal en hun laatste gesprek? Waarom ging Hij daar naar toe? Johannes 18:1; Lukas 22:39; Matthéüs 26:36.**

Johannes 18:1 *Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, waar Hij inging, en Zijn discipelen.*

Lukas 22:39 *En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen.*

Matthéüs 26:36 *Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané, en zei tot de discipelen: Zit hier neer, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben.*

“Jezus en de discipelen waren op weg naar Gethsemané, aan de voet van de Olijfberg, een stille plaats waar Hij vaak was geweest om te mediteren en te bidden. De Heiland had aan Zijn discipelen Zijn zending naar de wereld duidelijk gemaakt.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 563.

“Boven de troon verschijnt het kruis, gevolgd door een reeks beelden die de verleiding en zondeval van Adam en de verschillende stadia van het verlossingsplan voorstellen: de geboorte van Christus in armoedige omstandigheden; Zijn jeugd doorgebracht in eenvoud en gehoorzaamheid; Zijn doop in de Jordaan; het vasten en de verzoeking in de woestijn; Zijn openbaar optreden om de rijkste zegeningen van de hemel aan de mensen bekend te maken; Zijn dagen vol liefde en barmhartigheid; Zijn nachten biddend en wakend doorgebracht in de eenzaamheid van de bergen; de samenzweringen, geïnspireerd door afgunst, haat en boosheid, waarmee Zijn goedheid werd beloond; de vreselijke, geheimzinnige angst in Gethsemané onder het verpletterende gewicht van de zonden van de hele wereld; ...” –*De grote strijd*, blz. 614.

Bidden voor anderen

2. **Wat was de Heilands zorg op dat moment? Wat vroeg Hij Zijn discipelen te doen in die bijzonder treurige tijd? Matthéüs 26:37, 38.**

Matthéüs 26:37, 38 *En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedéüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij.*

“In de woestijn waar Hij verzocht werd, in de hof van Gethsemané, en aan het kruis streed onze Heiland met de vorst der duisternis. Zijn

wonden werden de eretekenen van Zijn overwinning voor de mens. Toen Christus in doodsangst aan het kruis hing, terwijl boze geesten zich verblijdden en boze mensen spotten, werd Zijn hiel door satan verbrijzeld. Maar ditzelfde feit betekende het verpletteren van de kop van de slang. Door de dood heeft Hij hem, die de macht over de dood had, onttroond.’ (Hebreeën 2:14). Dit feit bepaalde het lot van de leider van de opstand en bezegelde het verlossingsplan voor altijd. In de dood behaalde Hij de overwinning over de macht van de dood; bij Zijn opstanding opende Hij de poorten van het graf voor al Zijn volgelingen. In die laatste grote strijd zien we de profetie in vervulling gaan: ‘Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’ Genesis 3:15.” –*Profeten en koningen*, blz. 429.

Kiezen tussen de menselijke wil en de wil van God

3. **In welke positie ging Hij in gebed? Wat vroeg Hij Zijn vader, terwijl hij de bittere drinkbeker met daarin de gevolgen van de zonde van de mens onder ogen zag? Wat was Hij toch bereid te aanvaarden? Matthéüs 26:39; Markus 14:35, 36; Lukas 22:41, 42.**

Matthéüs 26:39 *En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk U wilt.*

Markus 14:35, 36 *En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging. En Hij zei: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem deze drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat U wilt.*

Lukas 22:41, 42 *En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neer en bad, Zeggende: Vader, of U wildet deze drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.*

“God weet het einde vanaf het begin. Hij kent de harten van alle mensen. Hij leest elk geheim van de ziel. Hij weet of degenen voor wie gebeden worden opgezonden, wel of niet in staat zijn om de moeilijkheden die zij zullen moeten doorstaan, te verdragen als zij in leven blijven. Hij weet of hun leven een zegen of vloek zal zijn voor henzelf en voor de wereld. Dit is de reden waarom wij in het doen van voorbeden met ernst moeten zeggen: ‘Doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!’ Lukas 22:42. Jezus voegde bij Zijn gebed

deze woorden van onderwerping aan de wijsheid en de wil van God, toen Hij in de Hof van Gethsemané pleitte: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.’ Matthéüs 26:39. En als zij passend waren voor Hem, de Zoon van God, hoe-veel meer betamelijk zijn zij dan op de lippen van begrensde, dwalende stervelingen!” –*De weg tot gezondheid*, blz. 191, 192.

“In de Hof van Gethsemané leed Christus in de plaats van de mens, en de menselijke natuur van Gods Zoon wankelde onder de verschrikking van de schuld van de zonde, tot aan Zijn bleke, bevende lippen de kreet vol zielelijden werd ontworpen: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan, ...’ [...] Christus onderging de dood die uitgesproken was over de overtreders van Gods wet.” –*Bijbelcommentaar*, blz. 344.

4. Wat vond Hij, toen Hij terugkeerde om troost te zoeken bij de discipelen? Welke ernstige instructie gaf Hij hen, zodat ze niet in het uur van verzoeking zouden vallen? Matthéüs 26:40, 41.

Matthéüs 26:40, 41 *En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zei tot Petrus: Kunt u dan niet één uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.*

“Met moeite stond Hij op en wankelde naar de plaats waar Hij zijn metgezellen had achtergelaten. Maar Hij vond hen slapende. Als Hij hen biddende had gevonden, zou Hem dat gesterkt hebben. Als zij hulp bij God hadden gezocht, opdat satanische invloeden hen niet zouden overwinnen, zou Hij door hun standvastig geloof gesterkt zijn geworden. Maar zij hadden geen acht geslagen op de herhaalde waarschuwing, ‘Waakt en bidt.’ [...] Zij zagen niet de noodzaak in van te waken en ernstig te bidden om aan de verzoeking weerstand te bieden.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 572, 573.

“In de waarschuwing: ‘Waakt en bidt,’ heeft Jezus de enige veilige weg aangewezen, Het is nodig waakzaam te zijn. Ons eigen hart is bedrieglijk; wij zijn behept met de zwakheden en de gebreken van de mensheid, en satan is vastbesloten om ons te vernietigen. Wij kunnen wel eens niet op onze hoede zijn, maar onze tegenstander zit nooit stil. Daar wij weten dat hij een onvermoeibare ijver bezit, laten wij dan niet, zoals de anderen, slapen, maar ‘wakker en nuchter zijn.’ Wij zullen zeker te maken krijgen met de geest en invloed van de wereld,

maar deze mogen geen bezit nemen van het verstand en van het hart.”
–*Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, blz. 334, 335.

5. **Waren de discipelen zich ervan bewust hoe serieus deze situatie was? Terwijl Jezus opnieuw innig contact zocht met Zijn Vader, wat deden de slaperige discipelen toen? Matthéüs 26:42, 43; Markus 14:40.**

Matthéüs 26:42, 43 *Weer ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! En bij hen komende, vond Hij hen weer slapende; want hun ogen waren bezwaard.*

Markus 14:40 *En weergekeerd zijnde, vond Hij hen weer slapende, want hun ogen waren bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem antwoorden zouden.*

“Toen in de hof van Gethsemané de lijdensbeker in de hand van de Heiland werd geplaatst, kwam de gedachte tot Hem: Zal ik deze drinken, of zal Ik de wereld laten vergaan in zonde? Zijn lijden was te groot voor het menselijke bevattingsvermogen. De zielsangst kwam toen over Hem, ‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde aflieden.’ Lukas 22:44. De mysterieuze beker trilde in Zijn hand.” –*This Day with God*, blz. 49.

Hulp om de beker te drinken

6. **Wie kwam er om Jezus te ondersteunen in dat meest lastige uur, toen de discipelen niet in staat bleken te ondersteunen of hulp te bieden? Hoe intens was Zijn zielenstrijd, toen Hij met Zijn Vader sprak? Deel uw gedachten over hoe moeilijk het geweest moet zijn voor de Verlosser, terwijl Hij Zijn leven liet tot welzijn voor de mensheid. Lukas 22:43, 44.**

Lukas 22:43, 44 *En van Hem werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed, die op de aarde aflieden.*

“In deze ontzagwekkende crisis, toen alles op het spel stond, kwam de machtige engel die in Gods tegenwoordigheid staat, aan Christus’ zijde, niet om de beker uit Zijn hand te nemen, maar om Hem te sterken deze te drinken, met de verzekering van de liefde van Zijn Vader.

Christus dronk van de beker, en dit is de reden dat zondaars tot God kunnen komen en vergeving en genade vinden. Maar degenen die delen in de heerlijkheid van Christus dienen ook te delen in Zijn lijden.” –*This Day with God*, blz. 49.

“Dit is een weg der zelfverloochening. En wanneer gij vindt dat de weg te moeilijk is, dat er op dit smalle pad van teveel zelfverloochening sprake is; wanneer gij zegt: ‘Hoe hard dit alles te moeten opgeven, stelt uzelf dan de vraag: Wat heeft Christus voor mij opgegeven? Deze vraag stelt alles wat wij zelfverloochening noemen, in de schaduw. Aanschouwt Hem in de hof, grote bloeddruppels zwetend. Een enkele engel wordt van de hemel gezonden om de Zone Gods te bemoedigen. Volgt Hem op Zijn weg naar de gerechtszaal, terwijl Hij belachen, bespot en beledigd wordt door dat razende gepeupel. [...]

Ziet Hem daar hangen aan het kruis gedurende die vreselijke uren van de doodsstrijd, tot de engelen hun gelaat bedekken voor dat afschuwelijke schouwspel, en de zon haar licht verbergt, weigerend dat te aanschouwen. Bedenkt deze dingen, en vraagt dan: Is de weg te nauw? Neen, neen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 82, 83.

Gebed voor kracht

- 7. De discipelen gaven Jezus geen troost of verlichting door middel van gebed, terwijl ze dat konden doen. Deden ze het later wel toen het gevaar was toegenomen? Hoe heel anders zou hun ervaring zijn geweest als ze wakker waren gebleven en hadden gebeden met hun Meester? Matthéüs 26:44-46; Lukas 22:45, 46.**

Matthéüs 26:44-46 *En hen latende, ging Hij weer heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.*

Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zei tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.

Lukas 22:45, 46 *En van Hem werd gezien een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad Hij te ernstiger.*

En Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed, die op de aarde afliepen.

“De Verlosser van de wereld stond op en zocht Zijn discipelen, en, voor de derde keer, vond Hij hen in een diepe slaap. Hij keek bedroefd naar hen. Zijn woorden, echter, wekte hen. ...” –*Spirit of Prophecy*, vol. 3, blz. 102.

“Opnieuw zocht Christus Zijn discipelen, en opnieuw vond Hij hen slapende. Hadden ze wakker gebleven, wakende en biddende met hun Verlosser, zouden ze hulp hebben ontvangen voor de beproeving voor hen. Dit gemist te hebben, hadden zij geen kracht in hun uur van nood.” –*The Story of Jesus*, blz. 106.

“Zouden ze gewaakt hebben, dan zouden ze hun geloof niet verloren hebben toen ze de Zone Gods zagen sterven aan het kruis. Deze belangrijke nachtwake had zich moeten kenmerken door een edele innerlijke strijd en gebed, die hen zou gesterkt hebben om van de onuitsprekelijke kwellung van Gods Zoon getuige te zijn. Dat zou hen hebben voorbereid om, Zijn lijden aan het kruis aanschouwende, enig begrip te hebben van die overstelpende angst, welke Hij onderging in de Hof van Gethsemané. En ze hadden zich beter de woorden kunnen herinneren, die Hij tot hen gesproken had met het oog op Zijn lijden, dood, en opstanding; en, temidden van de somberheid van die vreselijke ure der beproeving, zouden enkele lichtstralen der hoop de duisternis doorboord en hun geloof geschraagd hebben.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 230.

Vragen ter overdenking

- ◆ Heeft iemand ooit een ervaring meegemaakt, zoals Jezus die leed in Gethsemané?
- ◆ Denk na over de momenten in uw leven toen u kracht kreeg om te kunnen omgaan met de meest moeilijke situaties.
- ◆ Welke les kunnen we leren van Jezus' grote uithoudingsvermogen in het gebed?
- ◆ Welke houding dienen wij te veranderen?

Voor persoonlijke studie

“Het is vreselijk voor de onboetvaardige zondaar om te vallen in de handen van de levende God. Dit blijkt uit de verwoesting van de oude wereld door de zondvloed, door het bericht van het vuur dat uit de hemel neerdaalde en

de inwoners van Sodom heeft vernietigd. Maar nooit is het in zo'n mate getoond als in het zielelijden van Christus, de Zoon van de oneindige God, toen Hij Gods toorn droeg voor een zondige wereld. Als een gevolg van de zonde, van het overtreden van Gods wet, is de Hof van Gethsemané voornamelijk de plaats van lijden voor de zondige wereld geworden. Geen verdriet, geen zielelijden kan vergeleken worden met wat Gods Zoon heeft ondergaan.” –*Bijbelkommentaar*, blz 344.

11^e Les

Sabbat 18 maart 2016

Sabbatbegin 18.48^u ↔ 18.50^u

Jezus in de handen van zondaren

“Laat de berouwvolle zondaar zijn ogen richten op ‘het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt’. Wanneer wij op Jezus zien, een Man van smarten en bekend met leed, werkend om de verlorenen te redden, veracht, uitgescholden, bespot en van stad tot stad gedreven, tot Zijn opdracht vervuld zou zijn, wanneer wij Hem gadeslaan in Gethsemané, ... [...] Als wij op Jezus zien zullen wij ons schamen voor ons koude hart, voor onze traagheid en onze zelfzucht. Dan zullen wij gewillig worden alles of niets te zijn zodat wij met ons hele hart de Meester mogen dienen. Wij zullen blij zijn het Kruis achter Jezus te dragen, beproeving te doorstaan, schande of vervolging om Zijn Naams wil.” –*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 107.

Een bende valt aan

1. **Wie kwamen eraan terwijl Jezus nog steeds sprak met Zijn discipelen? Wie diende tot gids? Markus 14:43; Johannes 18:2-5.**

Markus 14:43 [HSV] *En meteen, terwijl Hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten.*

Johannes 18:2-5 *En Judas, die Hem verried, wist ook die plaats, omdat Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met Zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten [=groep soldaten] en enige dienaars van de overpriesters en Farizeeën, kwam aldaar met lantarens, en fakkels, en wapens. Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zei tot hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazaréner. Jezus zei tot hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verried, stond ook bij hen.*

“Konden sterfelijke wezens de verbazing en de droefheid gezien hebben van de heirscharen der engelen, toen deze in stille smart aanschouwden, hoe de Vader Zijn stralen van licht, liefde en heerlijkheid aan Zijn geliefde Zoon onthield, dan zouden ze een beter begrip hebben hoe afschuwelijk de zonde in Zijn ogen is. Het zwaard der gerechtigheid moest nu ontbloot worden tegen Zijn geliefde Zoon. Deze werd door een kus overgeleverd in de handen van Zijn vijanden en naar de gerechtszaal van een werelds hof gesleept om daar bespot en ter dood veroordeeld te worden door zondige stervelingen. Daar werd de verheven Zoon van God ‘verwond om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.’ Hij verdroeg belediging, bespoting en schandelijke mishandeling, totdat ‘Zijn gelaat meer verdorven was dan van iemand en Zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen.’ ” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 231.

De verrader – uit Jezus’ gelederen

2. **Met welke geveinsde zorg benaderde Judas Jezus? Wat gebeurde er waardoor het voor deze menigte duidelijk werd dat zij met Gods Zoon te maken hadden? Markus 14:45; Johannes 18:6-8; Matthéüs 26:48, 49.**

Markus 14:45 *En toen hij gekomen was, ging hij terstond tot Hem, en zei: Rabbi, Rabbi, en kuste Hem.*

Johannes 18:6-8 *Toen Hij dan tot hen zei: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde. Hij vroeg hun dan weer: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazaréner. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien u dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.*

Matthéüs 26:48, 49 *En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, Die is het, grijpt Hem. En terstond komende tot Jezus, zei hij: Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.*

“Terwijl Hij deze woorden sprak, hoorde Hij de voetstappen van de menigte die Hem zocht en Hij zei: ‘Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.’ Toen Jezus naar voren trad om Zijn verrader te ontmoeten, waren er geen sporen zichtbaar van de zo pas gestreden strijd. Terwijl Hij voor Zijn discipelen stond, zei Hij: ‘Wie zoekt gij?’ Zij antwoordden: ‘Jezus van Nazareth.’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben het.’ Toen Hij deze woorden sprak trad de engel die Jezus pas geleden had geholpen, tussen Hem en de menigte. Een goddelijk licht omscheen het gelaat van de Heiland en de gedaante van een duif overschaduwde Hem. In tegenwoordigheid van Gods heerlijkheid kon de moordlustige bende geen ogenblik standhouden. Zij weken terug. Priester, oudsten, soldaten en zelfs Judas vielen als doden ter aarde.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 576, 577.

3. Hoe liet de Meester Judas merken dat zijn valsheid en verraad duidelijk herkend werden? Wat deed de gewapende menigte met de Rabbi? Lukas 22:48; Mattheüs 26:50.

Lukas 22:48 *En Jezus zei tot hem: Judas, verraaft u de Zoon des mensen met een kus?*

Mattheüs 26:50 *Maar Jezus zei tot hem: Vriend! waartoe bent u hier! Toen kwamen zij toe, en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.*

“Judas, de verrader, vergat niet de rol die hij zou spelen. Toen de bende de hof had betreden, was hij voorgegaan, direct gevolgd door de hogepriester. Hij had aan de vervolgers van Jezus een teken gegeven en gezegd: ‘Die ik zal kussen, die is het, grijpt Hem.’ (Mattheüs 26:48) Nu doet hij alsof hij niets met hen te maken heeft. Hij nadert Jezus, neemt Zijn hand als een goede vriend. Met de woorden: ‘Wees gegroet, Rabbi,’ kust hij Hem en doet alsof hij weent uit medelijden over het gevaar waarin Jezus verkeert.

Jezus zei tot hem: ‘Vriend, waartoe zijt gij hier?’ Zijn stem trilde van smart toen Hij eraan toevoegde: ‘Judas, verraaft gij de Zoon des mensen met een kus?’ Deze vraag had het geweten van de verrader moeten wakker schudden en zijn weerspanning hart moeten raken, maar eer, trouw en menselijke tederheid hadden hem verlaten. Hij stond daar uitdagend en driest en toonde geen neiging tot medeleven. Hij had zich geheel overgeven aan satan en had niet meer de macht hem weerstand te bieden. Toch weigerde Jezus de kus van de verrader niet.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 577.

Een menselijke reactie

4. **Wat vroegen de discipelen aan de Heer toen zij zagen wat er plaatsvond? Wat deed Petrus, ondanks Zijn heldere antwoord, toen hij zag hoe zijn Meester behandeld werd? Wat deed Jezus om Petrus' daad teniet te doen? Lukas 22:49-51; Mattheüs 26:51; Johannes 18:10.**

Lukas 22:49-51 *En die bij Hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot Hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hogepriester, en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus, antwoordende, zei: Laat hen tot hiertoe geworden; en raakte zijn oor aan, en heelde hem.*

Mattheüs 26:51 *En ziet, een van hen, die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit, en slaande de dienstknecht van de hogepriester, hieuw zijn oor af.*

Johannes 18:10 *Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok dat uit, en sloeg de dienstknecht van de hogepriester, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus.*

“De discipelen hadden gedacht dat hun Meester Zich niet zou laten gevangennemen. Dezelfde macht die de menigte als dood ter aarde had doen vallen zou hen hulpeloos kunnen maken, zodat Jezus en Zijn metgezellen konden ontkomen. Zij waren teleurgesteld en verontwaardigd toen zij zagen dat touwen werden gebracht om de handen te binden van Hem, die zij liefhadden. In zijn toorn trok Petrus zijn zwaard en probeerde zijn Meester te verdedigen, maar hij raakte alleen het oor van de knecht van de hogepriester. Toen Jezus zag wat er gebeurd was, maakte Hij zijn handen los, hoewel de Romeinse soldaten deze stevig vasthielden en met de woorden: ‘Laat het hierbij,’ raakte Hij het gewonde oor aan dat onmiddellijk genas.”
–*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 577, 578.

Wapens, niet van God

5. **Welk principe over het gebruik van dodelijke wapens gaf Jezus Petrus en zodoende aan al Zijn volgelingen in alle eeuwen? Wat wordt getoond door het feit dat de Heiland, hoewel Hij twaalf legioenen engelen kon oproepen om Hem te verdedigen, Hij dit niet deed? Mattheüs 26:52-54; Johannes 18:11.**

Matthéüs 26:52-54 *Toen zei Jezus tot hem: Keer uw zwaard weer in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent u, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal meer dan twaalf legioenen engelen bij Mij stellen? Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?*

Johannes 18:11 *Jezus dan zei tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?*

“De discipelen begonnen hoop te krijgen toen zij de menigte met hun stokken en zwaarden zo spoedig ... ter aarde [zagen] vallen. Terwijl zij weder opstonden en Jezus opnieuw omsingelden, trok Petrus zijn zwaard, en sloeg de dienstknecht van de Hogepriester, en hieuw zijn oor af. Jezus gelastte hem om zijn zwaard in de schede te steken, zeggende: ‘Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?’ Ik zag, dat toen deze woorden geuit werden, de aangezichten van de engelen door hoop bezielde werden. Zij wensten, op dat zelfde ogenblik hun Bevelhebber te omsingelen, en die woedende menigte uiteen te drijven. Maar opnieuw kwam er droefheid over hen, toen Jezus verder sprak: ‘Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?’ De harten van de discipelen verzonken evenzo in wanhoop en bittere teleurstelling, toen Jezus Zich van Zijn vijanden liet wegvoeren.” –*Eerste geschriften*, blz. 195, 196.

Een les voor priesters, ouderlingen en leiders

- 6. Welke boodschap gaf Jezus op die manier aan de overpriesters, de opzichters van de tempel, en de ouderlingen? Hoe gaf Zijn consistente gedrag blijk van zachtmoedigheid vanaf het eerste moment van Zijn aanhouding? Lukas 22:52, 53; Jesaja 53:7; 1 Petrus 2:23.**

Lukas 22:52, 53 *En Jezus zei tot de overpriesters, en de hoofdmannen van de tempel, en ouderlingen, die tegen Hem gekomen waren: Bent u uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Toen Ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt u de handen tegen Mij niet uitgestoken; maar dit is uw ure, en de macht der duisternis.*

Jesája 53:7 *Toen deze geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, ...*

1 Petrus 2:23 *Die, toen Hij gescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt.*

“De officiële waardigheid van de joodse leiders was voor hen geen verhindering mee te doen met de achtervolging van Jezus. Zijn gevangenneming was te belangrijk om toe te vertrouwen aan ondergeschikten. De sluwe priesters en oudsten hadden zich bij de tempelwacht en de menigte gevoegd en waren Judas naar Gethsemané gevolgd. Wat een gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders – een bende die uit was op sensatie, gewapend met allerlei wapens alsof zij een wild dier achtervolgden!

Christus richtte Zich tot de priesters en oudsten met Zijn onderzoekende blik. De woorden die Hij sprak zouden zij hun leven lang niet meer vergeten. Zij waren als scherpe pijlen van de Almachtige. Vol waardigheid sprak Hij: Gij komt tot Mij met zwaarden en stokken alsof ik een rover of dief was. Dagelijks was Ik met u in de tempel. Gij hebt alle gelegenheid gehad de handen op Mij te leggen en gij hebt niets gedaan. De nacht is beter geschikt voor uw werk. ‘Dit is uw ure en de macht der duisternis.’ ” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 578.

Door Zijn discipelen alleen gelaten

- 7. Wat gebeurde er met de discipelen op dit cruciale moment? Welke profetie werd vervuld toen zij Jezus alleen achterlieten en vluchtten, hoewel zij iets eerder een dergelijke bestaanbaarheid absoluut hadden ontkend? Matthéüs 26:56; Zacharía 13:7.**

Matthéüs 26:56 *Doch dit alles is geschied, opdat de Schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, Hem verlatende.*

Zacharía 13:7 *Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de Heere der heerscharen; sla die Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.*

“Er is niets méér beledigend ten aanzien van God dan een zelfvoldane geest. We vinden in het leven van Petrus een droevige les. Dit zou een

waarschuwing moeten zijn voor alle belijdende christenen. De Heiland heeft hem nog vertrouwelijk gewaarschuwd voor het komende gevaar, maar zelfvoldaan en aanmatigend als hij was, beleed hij zijn constante trouw en ijver, en verkondigde dat hij bereid was om zijn Meester te volgen tot in de gevangenis, ja tot de dood toe. De test voor Petrus kwam toen de storm over de discipelen losbarstte door de vernedering van hun Leider. Vol leed zijn de geïnspireerde woorden neergeschreven: ‘Toen lieten de discipelen Hem alleen en vluchtten.’ (Matthéüs 26:56) De vurige, fanatieke, zelfvoldane Petrus verloochende herhaalde keren zijn Heer. Nadien had hij intens berouw. Dit voorbeeld zou ons allen moeten waarschuwen voor zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid.” –*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 138.

Vragen ter overdenking

- ◆ Hoe kunnen wij verklaren dat een discipel, die de verantwoording droeg om mensen naar Jezus te leiden, Zijn verrader werd en Hem uitleverde aan Zijn bittere vijanden?
- ◆ Hoe zouden wij reageren als een dierbare vriend ons zou verraden zoals Judas dat bij Jezus deed?
- ◆ Welk bewijs van Jezus’ goddelijkheid verscheen, zelfs toen Hij gevangen werd genomen door de menigte?

Voor verdere studie

“Degenen die zichzelf nederig als een kind opstellen, zijn diegenen die door God beleerd worden. God is niet afhankelijk van iemands talent; Hij is immers de Bron van alle volmaakte gaven. De nederigste mens, als hij God liefheeft en eert, zal de hemelse gaven bezitten. De Heere kan zo’n mens gebruiken, omdat hij zich niet zal richten naar zijn eigen maatstaven. Hij zal met vrees en beven zich ervoor inzetten om het patroon niet te bederven. Zijn leven is een afbeelding van het leven van Christus.” –*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 138.

“De kracht die Christus kreeg in het uur van lichamelijk lijden en mentaal zielelijden in de Hof van Gethsemané is en wordt gegeven aan hen die terwille van Zijn geliefde naam lijden. Dezelfde genade die Jezus kreeg, dezelfde troost, de meer dan menselijke standvastigheid zal gegeven worden aan elk gelovig kind van God, dat in moeite en lijden wordt gebracht, dat bedreigd wordt met gevangenschap en dood door de helpers van satan. Nooit is iemand die in Christus vertrouwt, alleen gelaten en

vergaan. Het schavot, de brandstapel, de vele uitvindingen van alle mogelijke wreedheid kunnen het lichaam doden, maar ze kunnen niet komen aan het leven dat met Christus geborgen is in God. (ST 3 juni, 1897).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 379.

12^e Les

Sabbat 25 maart 2016

Sabbatbegin 19.00^u ↔ 19.02^u

Geoordeeld door de Joodse Raad

“Het schijnproces van Christus laat zien hoe laag het priesterschap was geworden. De priesters huurden mensen in om onder ede te getuigen van leugens, zodat Jezus zou worden veroordeeld. Maar bij deze gelegenheid kwam de waarheid Christus te hulp. ... Zo werd aangetoond dat de getuigenissen, die tegen Hem werden aangedragen, vals waren, dat de getuigen waren ingehuurd door mannen die in hun hart de laagste elementen van corruptie koesterden. Het was Gods bedoeling dat de mannen die Jezus hadden overgeleverd het getuigenis van Zijn onschuld zouden horen. ‘Ik vind geen schuld in Hem’, verklaarde Pilatus. En Judas, die aan de voeten van de priesters het geld gooide dat hij voor het verraden van Christus ontvangen had, getuigde: ‘Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden.’ ” –*Christ Triumphant*, blz. 269.

Het eerste verhoor

1. **Wat vroeg de hogepriester Annas aan Jezus, in een poging een reden te vinden om Hem te vervolgen en te veroordelen? Wat antwoordde Jezus, Die nooit iets in het geheim gedaan had? Johannes 18:19-21.**

Johannes 18:19-21 *De hogepriester dan vroeg Jezus aangaande Zijn discipelen, en aangaande Zijn leer. Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb te allen tijde geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samen-*

komen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken. Wat ondervraagt u Mij? Ondervraag hen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb.

“Christus las de bedoeling van de priester als een open boek. Alsof Hij het diepst van het hart van Zijn ondervrager las, ontkende Hij dat er tussen Hem en Zijn volgelingen een geheim verbond was of dat Hij in het duister vergaderde om Zijn plannen verborgen te houden. Hij had geen geheimen wat betreft Zijn plannen of leerstellingen. [...]

De Heiland stelde Zijn eigen werkwijze tegenover de methodes van Zijn aanklagers. Maandenlang hadden zij Hem achtervolgd, geprobeerd Hem in de val te lokken en Hem voor een geheime rechtbank te brengen, waar zij door meened konden bereiken wat zij niet op eerlijke wijze konden verkrijgen. Nu volvoerden zij hun opzet. De nachtelijke gevangenneming door een bende, de spot en smaad voordat Hij was veroordeeld of zelfs was beschuldigd, was hún werkwijze, niet de Zijne. Zij handelden in strijd met de wet. Hun eigen wetten leerden dat iedereen als onschuldig moest worden behandeld tot bewezen was dat hij schuldig was. De priesters werden door hun eigen inzetten veroordeeld.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 581.

2. Hoe reageerde een dienaar toen Jezus de hogepriester antwoordde? Hoe heeft Jezus hem laten weten dat zijn actie onjuist was? Johannes 18:22, 23.

Johannes 18:22, 23 *En toen Hij dit zei, gaf een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, zeggende: Antwoordt U alzo de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade; en indien goed, waarom slaat u Mij?*

“Christus leed zwaar onder hoon en smaad. Hij onderging alle mogelijke beledigingen van hen die Hij had geschapen en voor wie Hij een oneindig offer bracht. Hij leed naarmate Zijn volmaakt karakter en Zijn haat tegen de zonde was. Zijn verhoor door mensen die zich als duivels tegenover Hem gedroegen was een voortdurend offer. Omringd te zijn door mensen die zich door satan lieten leiden stuitte Hem tegen de borst. [...]

“... Zij verwachtten dat Hij [de Messias] door een enkele flits van Zijn overheersende wil de loop van de gedachten der mensen en hen kon dwingen Zijn goddelijkheid te erkennen. Zo zou Hij Zich verze-

keren van Zijn eigen heerlijkheid, meenden zij, en hun eerzuchtige hoop bevredigen. Toen Christus met verachting werd bejegend, kwam een sterke verzoeking in Hem op Zijn goddelijk karakter te openbaren. Hij kon door een enkel woord, door een enkele blik Zijn vervolgers dwingen te belijden dat Hij als Heer boven koningen en vorsten, boven de priesters en de tempel stond. Maar Hij had de moeilijke taak de plaats te behouden die Hij had gekozen, toen Hij één werd met de mensheid.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 582.

Het tweede verhoor

3. **Waar werd Jezus mee naar toe genomen om te worden geoordeeld? Welk belang hadden de overpriesters, ouderlingen en de grote raad in deze procedure? Matthéüs 26:57, 59.**

Matthéüs 26:57, 59 *Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, de hogepriester, alwaar de Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. [...] En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet.*

“Toen de raad in de rechtszaal bijeengekomen was nam Kajafas als voorzitter plaats. Aan beide zijden zaten de rechters en zij die vooral belang bij het verhoor hadden. De Romeinse soldaten stonden op wacht op een verhoging onder aan de troon. Voor de troon stond Jezus. De ogen van de gehele menigte waren op Hem gericht. De opwinding was intens. Alleen Hij was kalm en rustig van die allen. De atmosfeer rondom Hen scheen doordrongen te zijn van een onheilige invloed.

Kajafas had Jezus gezien als zijn mededinger. Het verlangen van het volk om naar de Heiland te luisteren en hun schijnbare bereidheid om Zijn leer te aanvaarden hadden de bittere jaloezie van de hogepriester gewekt. Maar nu Kajafas neerzag op de gevangene werd hij met bewondering vervuld voor Zijn edele en waardige houding. De overtuiging vatte bij hem post dat deze Man aan God gelijk was.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 583, 584.

4. **Hoe hebben deze mensen geprobeerd om hun doelen te bereiken? Hebben ze op de juiste wijze Jezus' woorden en beweegredenen begrepen? Matthéüs 26:60, 61; Markus 14:57, 58.**

Matthéüs 26:60, 61 *En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken, en in drie dagen die opbouwen.*

Markus 14:57, 58 *En enigen, opstaande, getuigden vals tegen Hem, zeggende: Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en in drie dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen.*

“In het begin van zijn optreden had Christus gezegd: ‘Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijken.’ In de zinnebeeldige taal van de profetie had Hij op deze wijze Zijn eigen dood en opstanding voorzgd. ‘Hij sprak van de tempel Zijns lichaams’ Johannes 2:19, 21. De joden hadden deze woorden letterlijk opgevat alsof ze betrekking hadden op de tempel in Jeruzalem. Van alles wat Christus had gezegd konden de priesters alleen deze uitspraak vinden om tegen Hem te gebruiken. Zij hoopten door deze woorden verkeerd voor te stellen iets te bereiken. [...] Op deze wijze werden de woorden van Christus verdraaid. Als ze net zo waren weergegeven als Hij ze had gezegd, zou zelfs het Sanhedrin Hem niet hebben kunnen veroordelen. Als Jezus een gewoon mens was, zoals de joden beweerden, zou Zijn uitspraak alleen een onredelijke, opgeblazen aard hebben geopenbaard, maar men had er geen godslastering van kunnen maken. Zelfs nu de valse getuigen Zijn woorden verdraaien, bevatten ze niets wat de Romeinen zouden zien als een misdaad die met de dood moest worden gestraft.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 584, 585.

Hij was stil

- 5. Heeft Jezus geprobeerd om de beschuldigingen uit zelfverdediging te weerleggen? Welke vraag van de hogepriester beantwoordde Jezus, en waarom? Matthéüs 26:62, 63.**

Matthéüs 26:62, 63 *En de hogepriester, opstaande, zei tot Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen dezen tegen U? Doch Jezus zweeg stil. En de hogepriester, antwoordende, zei tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt, of U bent de Christus, de Zoon van God?*

“Kalm luisterde Jezus naar de tegenstrijdige beschuldigingen. Hij sprak geen woord om Zichzelf te verdedigen. Ten slotte raakten Zijn aanklagers verward, verbijsterd en werden zij razend. Het verhoor vorderde niet en het zag er naar uit dat hun plannen zouden mislukken. Kajafas was wanhopig. Er bleef nog een laatste middel over: Christus moest ertoe worden gedwongen Zichzelf te veroordelen. De hogepriester stond op van zijn zetel, met een door harts-tocht vertrokken gelaat, terwijl zijn stem en gedrag te kennen gaven dat hij graag de gevangene vóór hem had neergeslagen als hij het had gekund. ‘Geeft U geen antwoord?’ riep hij uit: ‘Wat getuigen dezen tegen U?’ [...]

“Op deze vraag kon Christus niet het zwijgen bewaren. Er was een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Hij had niets gezegd tot men Hem rechtstreeks ondervroeg. Hij wist dat het Zijn dood zou betekenen als Hij nu antwoord gaf. Maar de vraag werd gesteld door de hoogste erkende gezagsdrager van het volk, in naam van de Allerhoogste. [...] Hij moest duidelijk Zijn karakter en werk verklaren.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 585, 586.

De Onschuldige veroordelen

6. Hoe reageerde Kajafas toen Jezus de waarheid vertelde? Matthéüs 26:64, 65.

Matthéüs 26:64, 65 *Jezus zei tot hem: U hebt het gezegd. Doch Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand van de kracht Gods, en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt u Zijn godslastering gehoord.*

“Met deze woorden gaf Christus een beeld van het tegenovergestelde van wat nu plaatsvond. Hij, de Heer van leven en heerlijkheid, zou zitten aan Gods rechterhand. Hij zou richten over de gehele aarde en op Zijn uitspraak was geen beroep mogelijk. Dan zou alles wat verborgen is, in het licht van Gods aangezicht worden gebracht en iedereen zou geoordeeld worden naar hetgeen hij had gedaan.

De woorden van Christus deden de hogepriester opschrikken. De gedachte dat er een opstanding der doden zou zijn, als iedereen voor Gods rechterstoel zou staan om loon naar werken te ontvangen was voor Kajafas een verschrikking. [...] Gedurende een ogenblik zag hij

het angstwekkend schouwspel dat de graven hun doden teruggaven met alle geheimen, die naar hij had gehoopt, voor altijd verborgen waren. Gedurende een ogenblik had hij het gevoel dat hij voor de eeuwige Rechter stond wiens oog, dat alles ziet, zijn binnenste las en verborgenheden aan het licht bracht die naar zijn mening voor altijd begraven waren.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*. blz. 586.

7. Welk vonnis werd uitgesproken nadat Jezus sprak? Hoe werd hij behandeld en beoordeeld? Lukas 22:64; Mattheüs 26:66-68.

Lukas 22:64 *En toen zij Hem overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht, en vroegen Hem, zeggende: Profeteer, wie het is, die U geslagen heeft?*

Mattheüs 26:66-68 *Wat dunkt u? En zij, antwoordende, zei: Hij is des doods schuldig. Toen spuwden zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten. En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft?*

“Het Sanhedrin had Jezus des doods schuldig genoemd, maar het was in strijd met de joodse wetten om iemand ’s nachts te veroordelen. Een wettige veroordeling kon slechts overdag plaatsvinden, in aanwezigheid van de voltallige raad. Niettegenstaande dit alles werd de Heiland nu behandeld als een veroordeeld misdadiger en blootgesteld aan smaad door de laagsten en gemeensten van het volk. Rondom het paleis van de hogepriester was een open hof, waar de soldaten en menigte bijeen waren. Dwars door deze hof werd Jezus naar het wachtlokaal gebracht terwijl Hij van alle kanten werd bespot omdat Hij had gezegd dat Hij de zoon van God was. [...] De onwetende bende had de wreedheden gezien waaraan Hij voor de raad was blootgesteld en hieruit trokken zij de conclusie dat zij vrij waren alle duivelse elementen in hun karakter bot te vieren. De adel van Christus en Zijn goddelijk gedrag dreven hen tot razernij. Zijn zachtmoedigheid, onschuld en majestueus geduld vervulden hen met een haat die van satan afkomstig was. Barmhartigheid en recht werden met voeten getreden. Nooit werd een misdadiger zo onmenselijk behandeld als de Zoon van God.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 588.

Vragen ter overdenking

- ◆ Hadden de hogepriesters, schriftgeleerden en ouderlingen geprobeerd om de waarheid vast te stellen of wilden zij hun eigen doeleinden verwezenlijken door het proces in de rechtszaak?
- ◆ Hoe kon Jezus zo kalm en rustig blijven, in ogenschouw genomen hoe de Joodse leiders Jezus behandelden en wat zij wilden bereiken?
- ◆ Hoe zullen wij in kritieke momenten in staat zijn onszelf te beheersen en rustig te blijven, zoals Hij dat was?
- ◆ Wanneer ons geweten zuiver is en we zeker zijn dat we niks verkeerd hebben gedaan, hoe zullen we ons voelen wanneer wij moeten verschijnen voor de autoriteiten omwille van de Heer?

Voor persoonlijke studie

“Het was moeilijk voor de engelen om dit aan te zien. Zij zouden Jezus verlost hebben, maar de bevelhebbende engel belette het hun, zeggende, dat het rantsoen groot was, dat voor de mens betaald moest worden: maar dat het volmaakt moest zijn, en de dood zou veroorzaken van Hem die de macht over de dood had. Jezus wist dat de engelen het toneel van Zijn vernedering aanschouwden. De zwakste engel kon die spottende menigte machteloos ter aarde hebben doen vallen, en Jezus verlost hebben. Hij wist, dat indien Hij het van Zijn Vader begeerde, de engelen Hem onmiddellijk zouden verlossen. Maar het was nodig, dat Hij de gewelddadigheden van de goddeloze mensen verduurde, om het verlossingsplan te volvoeren.” –*Eerste geschriften*, blz. 198, 199.

ZONSONDERGANG

1	vrijdag Sabbat	6 januari 7 januari	• 16.45 uur • 16.47 uur
2	vrijdag Sabbat	13 januari 14 januari	• 16.55 uur • 16.57 uur
3	vrijdag Sabbat	20 januari 21 januari	• 17.07 uur • 17.08 uur
4	vrijdag Sabbat	27 januari 28 januari	• 17.19 uur • 17.21 uur
5	vrijdag Sabbat	3 februari 4 februari	• 17.32 uur • 17.34 uur
6	vrijdag Sabbat	10 februari 11 februari	• 17.45 uur • 17.47 uur
7	vrijdag Sabbat	17 februari 18 februari	• 17.58 uur • 18.00 uur
8	vrijdag Sabbat	24 februari 25 februari	• 18.11 uur • 18.13 uur
9	vrijdag Sabbat	3 maart 4 maart	• 18.23 uur • 18.25 uur
10	vrijdag Sabbat	10 maart 11 maart	• 18.36 uur • 18.38 uur
11	vrijdag Sabbat	17 maart 18 maart	• 18.48 uur • 18.50 uur
12	vrijdag Sabbat	24 maart 25 maart	• 19.00 uur • 19.02 uur

De genoemde tijden zijn berekend voor midden Nederland
(De Bilt, 52° 6' 38" N, 5° 10' 54" E).