

Internationaal Zendingsgenootschap
GEMEENTE VAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN
Reformatiebeweging

Uitgegeven door de Generale Conferentie van de
International Missionary Society
Seventh Day Adventist Church Reform Movement
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Correspondentie)
625 West Avenue, Cedartown, GA 30125, U.S.A. (Bezoekadres)
Tel.: (+1) 770-748-0077 Fax: (+1) 770-748-0095
e-Mail: info@sda1844.org
Internet: www.sda1844.org

Nederlandse vertaling en druk verzorgd door de
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging
Middachterlaan 2, 6955 JC Ellecom, Nederland
Tel. 0313-416 222 Fax 0313-450 661
e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
Internet: www.zdareformatie.org



Voorwoord

Terwijl hij de laatste dagen in beschouwing nam, zag de apostel Paulus duidelijk hoe het zou zijn en schreef: “Weet ook dit, dat in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen.” 2 Timótheüs 3:1 [KJV]. Andere versies vertalen het woord ‘gevaarlijke’ als ‘zware’ of ‘moeilijke’ tijden.

De boodschap van Jezus voor de laatste dagen is ook zeer indrukwekkend: “... Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.” Mattheüs 24:12. Wat is de wereld zonder liefde? Wie kan zonder liefde gelukkig zijn in het gezin, in de gemeente, en in de maatschappij? Zijn volgende afbeelding van onze dagen heeft betrekking op het geloof:

“... De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” Lukas 18:8. Deze zin is erg kort, maar ook zeer betekenisvol.

Steeds minder mensen geloven in God, Zijn woord, Zijn wonderen, Zijn opstanding, en in Zijn wederkomst. Wat is er nog over van de geestelijkheid van vele mensen? Slechts “een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben.” 2 Timótheüs 3:5. Iedere dag laat zien dat het einde komt.

Terugkijkend naar de geschiedenis, schrijft de dienstmaagd van de Heer: “Het beeld, aan Nebukadnézar geopenbaard, stelde naast een voorstelling van de achteruitgang van de aardse rijken in macht en heerlijkheid ook terecht de achteruitgang voor van godsdienst en moraal onder de volken van deze rijken. Als de volken God vergeten, worden ze in verhouding daarmee in moreel opzicht zwak.

Babel verdween omdat het God vergat in haar voorspoed en de heerlijkheid van haar voorspoed toeschreef aan menselijk kunnen.

Het rijk der Meden en Perzen werd door Gods toorn getroffen, omdat Gods Wet in dit rijk werd vertreden. Voor de vreze des Heren was in het hart van het volk geen plaats. De overheersende invloeden in Medo-Perzië waren goddeloosheid, lastering en corruptie. De koninkrijken die volgden waren zelfs nog minder en nog corrupter. Ze gingen achteruit omdat ze hun trouw aan God verwierven. Toen ze Hem vergaten, zonken ze in moreel opzicht steeds dieper weg (YI 22 sept. 1903).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 271, 272.

Haar ogen vervolgens op haar eigen tijd richtend, voegde zij daaraan toe: “We zijn een tijd genaderd waarin Gods geheiligd werk wordt voorgesteld door de voeten van het beeld, waarin het ijzer was vermengd met modderig leem. God heeft een volk, een uitverkoren volk, welks onderscheidingsvermogen geheiligd moet zijn, dat zich niet mag verontreinigen door met hout, stro en stoppels op de hoeksteen te bouwen. Ieder die trouw is aan Gods geboden, zal zien dat het zichtbaar kenmerk van ons geloof de Sabbat van de zevende dag is. Als de regering de Sabbat zou eerbiedigen zoals God dat heeft geboden, zou ze staan in de kracht van God, en het geloof, eenmaal aan de heiligen overgeleverd, verdedigen. Maar staatslieden houden een valse sabbat hoog en zullen hun godsdienstig geloof vermengen met dit product van het pausdom, door dit te

plaatsen boven de Sabbat, die de Here gezegend en geheiligd heeft, door deze dag af te zonderen voor de mens om die te heiligen als een teken tussen Hem en zijn volk tot in duizend geslachten. De vermenging van kerkelijk- en staatsbeleid wordt voorgesteld door het ijzer en het leem. Deze eenheid verzwakt alle kracht van de kerken. Door de kerk te bekleden met de macht van de staat volgen kwade resultaten. De mensen hebben bijna de grens van Gods verdraagzaamheid overschreden. Ze hebben hun kracht in politiek geïnvesteerd, en zich met het pausdom verenigd. Maar de tijd zal komen wanneer God hen, die Zijn wet krachteloos hebben gemaakt, zal straffen, en hun boze werk op hun eigen hoofd zal doen komen (MS 63, 1899).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 272.

De komende gebeurtenissen zullen schokkender en ernstiger zijn dan we ons kunnen voorstellen, want alles wat niet goed vaststaat, zal worden geschud. Hebreëen 12:27

Daarom adviseert de Geest der Profetie in het licht van de komende beproeving: “Er is een ernstig voorbereidingswerk dat gedaan moet worden door Zevende Dags Adventisten als zij standvastig zouden staan in de moeilijke ervaringen die zich vlak voor hen bevinden. Indien zij in de verwarring en de verleiding van de laatste dagen trouw blijven aan God, dienen zij de Heer in nederigheid van hart te zoeken voor wijsheid om de misleidingen van de vijand te weerstaan. ... Steeds dienen wij de plechtige gedachte van de spoedige terugkeer van de Heer in gedachte te houden, en met het oog daarop het individuele werk herkennen dat gedaan moet worden.

Met de hulp van de Heilige Geest dienen wij de natuurlijke neigingen en tendensen tot het verkeerde te weerstaan, en uit het leven elk onchristelijke element weg te doen. Zo zullen wij ons hart voorbereiden voor het ontvangen van Gods zegen, die ons genade zal geven en ons in harmonie zal brengen met het geloof van Jezus. Voor dit voorbereidingswerk zijn grote voordelen verleend aan deze mensen, geschonken in licht, in waarschuwingsboodschappen en onderwijzing, gezonden door het licht gegeven, in berichten van waarschuwing en instructie, gezonden via de vertegenwoordiging van de Geest van God.” –*In High Places*, blz. 347.

Deze Sabbatschoollessen “Gods volk in de laatste dagen” zijn opgesteld met het oog op wat er nu gebeurt, en wat er vlak vóór ons ligt. Het is de wens en het oprecht gebed van de schrijver, alsook van alle broeders en zusters van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling, dat de studenten deze zaken met de grote ernst beschouwen, die deze tijden verdienen. Dat de les van iedere week een grote zegen mag zijn voor al onze broeders en zusters, de jongeren en de geïnteresseerde zielen.

–*De broeders en zusters van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling*

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
14. Herstellers van de bressen	5
15. Als wachters	12
16. De opdracht van Gods volk in de laatste dagen	19
17. Waarschuwing tegen de kreet van “Vrede en veiligheid”	25
18. Waarschuwing tegen spiritisme en valse leerstellingen	33
Zendingsbericht van de Predikersafdeling van de Generale Conferentie ..	40
19. Waarschuwing tegen het merkteken van het beest en zijn beeld ...	42
20. Het volk dat Gods zegel ontvangt.....	49
21. De late regen	54
22. De luide roep.....	60
23. Gods volk vervolgd en toch verenigd.....	68
24. Gods volk beschuldigd en veroordeeld.....	75
25. Gods volk in de tijd der benauwdheid	81
26. Gods volk verlost.....	88
27. Gods volk op de nieuwe aarde	96
Zendingsbericht voor het oprichten van tertiaire scholen	103
Zonsondergangen	108

-
- **De sabbatschoollessen worden uitgegeven door:** De Generale Conferentie van de International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement
P.O. Box S, Cedartown, GA 30125, U.S.A.
e-Mail: info@sda1844.org
Tel. +1 770-748-0077 – Fax +1 770-748-0095
 - **Auteur van dit kwartaal:**
Anonymus
 - **Revisie en supervisie van de inhoud:**
De Predikersafdeling van de Generale Conferentie
 - **Nederlandse vertaling, vormgeving en druk:**
Gemeente van Zevende-Dags Adventisten, Reformatiebeweging.
Middachterlaan 2 – 6955 JC – Ellecom – Nederland
e-Mail: Rehoboth@ZDAreformatie.org
Tel. +31 (0)313-416 222 – Fax +31 (0)313-450 661
Op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08.30u. tot 12.30u.
 - **Abonnementen:** Jaarlijks kunt u in het najaar op het bestelformulier aangeven dat u dat komend jaar de sabbatschoollessen wilt ontvangen. De prijs voor een jaarabonnement staat daarop vermeld. Betaling dient te geschieden door middel van een factuur, u toegestuurd vanuit zendingshuis 'Rehoboth'. Op het formulier kunt u ook aangeven of u alles in één keer wilt betalen of per kwartaal.
 - **Digitale sabbatschoollessen:** De Nederlandse versie kunt u gratis in pdf-formaat downloaden via de website van het Nederlandse veld: www.zdareformatie.org
In het Engels, Spaans en Frans zijn ze gratis te downloaden via de officiële website van de Generale Conferentie: <http://www.sda1844.org/> en/of die van de Amerikaanse Unie <http://www.sda1914.org/pcat.cl/SabbathSchool>. Het digitaal pdf-formaat is handig voor het geval u een e-reader hebt, of een iPad. Maar u kunt het formaat natuurlijk ook gebruiken om de lessen zelf via de computer uit te printen.

Herstellers van de bressen

“Hier worden de kenmerken gegeven van hen, die hervormers zullen zijn, die de banier van de derde engelenboodschap hoog houden, die zich Gods gebodenhoudend volk noemen en God eren, die ijverig bezig zijn ten aanschouwen van het hele universum om de oude verwoeste plaatsen te herbouwen. Wie noemt hen: Herstellers van bressen, herbouwers van straten? Dat is God. Hun namen staan geschreven in de hemel als hervormers, als mensen die de grondvesten van vorige geslachten herbouwen (RH 13 okt. 1891).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 243.

Een breuk in Gods wet

1. Welke breuk is er in Gods wet geslagen? Daniël 7:25; Jesája 24:5.

Daniël 7:25 *En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte van een tijd.*

Jesája 24:5 *Want het land is bevekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond.*

“In het christelijk tijdperk heeft de grote vijand van het menselijk geluk de Sabbat van het vierde gebod gemaakt tot een voorwerp van zijn speciale aanvallen. Satan zegt: ‘Ik zal God tegenwerken. Ik zal mijn volgelingen macht geven Gods gedenkteken, de Sabbat van de zevende dag, terzijde te schuiven. Zo zal ik de wereld laten zien dat de dag die door God is gezegend en geheiligd, veranderd is. De mensen zullen die dag vergeten. Ik zal de herinnering eraan wegnemen. In plaats daarvan zal ik een dag aanwijzen die nooit een teken tussen God en zijn volk kan zijn. Ik zal hen die deze dag aanvaarden, ertoe brengen de heiligheid van de zevende dag over te brengen naar de eerste dag.’

‘Door mijn plaatsvervanger zal ik mijzelf verheffen. De eerste dag zal naar voren gebracht worden, en de protestantse wereld zal deze

namaaksabbat als echt aanvaardden. Door het verachten van de Sabbat die door God is ingesteld, zal ik maken dat Zijn wet wordt geminacht. De woorden ‘Een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht’, zal ik doen dienen ten gunste van mijn sabbat.” –*Profeten en koningen*, blz. 114.

2. Wat zal Gods volk in de eindtijd doen? Jesája 61:4; 58:12, 13.

Jesája 61:4; 58:12, 13 *En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. [...] En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fundamenteën, van geslacht tot geslacht verwoest, zult u oprichten; en u zult genoemd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weer aanlegt, om te bewonen. Indien u uw voet van de sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heilige dag; en indien u de sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheilgd wordt, Die te eren is; en indien u die eert, dat u uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;*

“In de eindtijd zal elke goddelijke instelling hersteld worden. De bres, in de wet gemaakt in de tijd dat de Sabbat werd veranderd door de mens, zal hersteld worden. Gods laatste volk, dat in de wereld leeft als hervormers, moet laten zien dat Gods wet de grondslag vormt van alle blijvende hervormingen, en dat de Sabbat van het vierde gebod blijft bestaan als een gedenkteken aan de schepping, een blijvende herinnering aan Gods macht. Op duidelijke wijze moeten zij de noodzaak aantonen van gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Gedrongen door de liefde van Christus moeten ze met Hem samenwerken in het herbouwen van de verwoeste plaatsen. Ze moeten de herstellende bressen, de herbouwers van de straten zijn. (zie Jesája 58:12).” –*Profeten en koningen*, blz. 418.

Gods wet is onveranderlijk en eeuwig

3. Wat heeft Jezus duidelijk bevestigd aangaande Zijn wet? Wat zal Zijn volk hooghouden? Matthéüs 5:17; Lukas 16:17; Matthéüs 5:19.

Matthéüs 5:17 *Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.*

Lukas 16:17 *En het is lichter [=gemakkelijker], dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valt.*

Matthéüs 5:19 *Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen also zal geleerd hebben, die zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie ze zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.*

“In het achtenvijftigste hoofdstuk van Jesája wordt het werk omschreven van degenen die God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde: ‘En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fundamenten, van geslacht tot geslacht verwoest.’ (Jesája 58:12). Gods gedenkteken, Zijn Sabbat van de zevende dag, zal worden verheven....

De geschiedenis van de gemeente en de wereld, de trouwen en de ontrouwen, wordt hier [Jesája 58:12-14] duidelijk onthuld. De getrouwen onder de verkondiging van de boodschap van de derde engel hebben hun voeten gezet op de weg van Gods geboden, om Degene te respecteren, te eren en te verheerlijken, Die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. De tegenkrachten hebben God onteerd door het maken van een breuk in Zijn wet, en toen licht van Zijn Woord de aandacht vestigde op Zijn heilige geboden, en de breuk in de wet door het pauselijk gezag openbaarde, toen, om zich te ontdoen van overtuiging, hebben mannen getracht om de gehele wet te vernietigen. Maar konden zij die vernietigen? Nee, want een ieder die zelf de Schriften onderzoekt, zal zien dat de wet van God onveranderlijk en eeuwig staat, en dat Zijn gedenkteken, de Sabbat, door alle eeuwigheden zal standhouden, wijzend naar de enige ware God in onderscheid van alle valse goden.” –*Selected Messages*, boek 2, blz. 106, 107.

4. Waaraan zullen de herstellere van de bres het hoofd moeten bieden? 1 Petrus 3:13-17.

1 Petrus 3:13-17 *En wie is het, die u kwaad doen zal, indien u navolgers bent van het goede? Maar indien u ook lijdt om de gerechtigheid, zo bent u zalig; en vreest niet uit vrees voor hen, en*

wordt niet ontroerd; Maar heiligt God, de Heere, in uw harten; en weest altijd bereid tot verantwoording aan een ieder, die u reken-schap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter, dat u, weldoende, (indien de wil van God het wil) lijdt, dan kwaad doende.

“Wij moeten, met de bitterste tegenstand voor ogen, de waarheid handhaven omdat dit de waarheid is. God werkt aan de menselijke geest; de mens is niet alleen aan het werk. De grote macht die verlicht, komt van Christus; de helderheid van Zijn voorbeeld moet aan de mensen bij elk gesprek worden voorgehouden (Brief 1f, 1890).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 244.

“De tegenstand en ontmoediging die de bouwers in de dagen van Nehemia ontmoetten van verklaarde vijanden en zogenaamde vrienden, kenmerkt de ervaringen van hen die in deze tijd voor God werken. Christenen worden op de proef gesteld niet alleen door de boosheid, verachting en wreedheid van vijanden, maar ook door de tegenstrijdigheid, laksheid en verraderlijkheid van zogenaamde vrienden en helpers. Verachting en smaad is hun deel. En dezelfde vijand die verachtelijk maakt, gebruikt bij andere gelegenheden wrede en gewelddadiger methoden.” –*Profeten en koningen*, blz. 395.

“Degenen die in de vreze Gods arbeiden om de gemeente te ontdoen van belemmeringen en om pijnlijke fouten te corrigeren, opdat het volk van God de noodzaak mag zien om een afkeer te hebben van de zonde, en zij mogen gedijen in zuiverheid, en dat de naam van God mag worden verheerlijkt, zullen altijd het hoofd moeten bieden aan zich verzettende invloeden van ongewijden.” –*Testimonies for the Church*, vol. 3, blz. 270.

God waakt over Zijn gemeente

- 5. Hoe beschouwt God Zijn gemeente op aarde, ook al is zij klein in de ogen van de wereld? Deuteronomium 32:9, 10; Zacharía 2:8.**

Deuteronomium 32:9, 10 *Want des Heeren deel is Zijn volk, Jakob is het snoer van Zijn erve. Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel*

Zacharía 2:8 *Want zo zegt de Heere der heerscharen: Na de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die u beroofd hebben; want die u aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.*

“We moeten bedenken dat de gemeente, hoe verzwakt en gebrekkig die ook is, het enige voorwerp op aarde is, waar Christus Zijn hoogste aandacht op richt. Hij waakt voortdurend zorgvuldig over haar, en geeft haar kracht door Zijn Heilige Geest. [2SM 396 (1902)].” –*Jezus komt*, blz. 49.

“De Here heeft Zijn geordineerde middelen, en een Gemeente die gegaan is door vervolging, strijd en duisternis. Jezus had de Gemeente lief en gaf Zichzelf voor haar, en Hij wil haar opnieuw sterk maken, louteren, veredelen en verheffen, zodat zij onbeweeglijk zal staan te midden van de verdervende invloeden dezer wereld. Mannen door God verordineerd, zijn gekozen om te waken met een jaloeerse ijver, met bestendige volharding, opdat de Gemeente niet onder de voet zal gelopen worden door de boze listen van satan, maar opdat ze zal staan in de wereld om de heerlijkheid Gods onder de mensen te verspreiden. Daar zal altijd een heftige strijd zijn tussen de Gemeente en de wereld. Gedachten zullen met elkander in botsing komen, beginsel met beginsel, waarheid met dwaling; maar in de crisis die alreeds begonnen is en weldra haar hoogtepunt zal bereiken, moeten de mannen van ervaring hun door God verordineerde werk doen en moeten waken over zielen als dezulken die rekenschap zullen moeten afleggen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 377, 378.

6. Wat zal worden gezien ondanks hevige tegenstand, terwijl Gods volk wijst naar het smalle pad van Zijn koninkrijk? Jesája 30:21; Psalm 51:15.

Jesája 30:21 *En uw oren zullen horen het woord van hem, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt daarin; als u zoudt afwijken ter rechter- of ter linkerhand.*

Psalm 51:15 *Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.*

“’s Heren volk probeert de bres te dichten, die geslagen is in de wet van God. [...] Dit brengt de vijanden van ons geloof in verwarring, en elk middel wordt toegepast om ons in ons werk te hinderen. En

nochtans wordt de afgebroken muur steeds hoger. De wereld wordt gewaarschuwd, en velen keren er van terug om de Sabbat des Heren onder hun voeten te vertrappen. God is in dit werk, en de mens kan dat niet tegenhouden. Engelen Gods helpen Zijn getrouwe dienst-knechten, en het werk gaat steeds vooruit. We zullen te kampen hebben met alle mogelijke tegenstand, evenals de bouwers van Jeruzalems muren; maar wanneer we waken, en bidden, en werken zoals zij, dan zal God de strijd voor ons strijden en ons schitterende overwinningen bezorgen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 446, 447.

Wanneer het overblijvende volk Gods voor Zijn aangezicht wil wandelen in ootmoed en geloof, zal Hij door hen Zijn eeuwige opzet volvoeren en hen in staat stellen in alle eensgezindheid te werken om de wereld de waarheid zoals die is in Jezus, te geven. Hij wil allen – mannen, vrouwen en kinderen – gebruiken om het licht te laten schijnen in de wereld en daaruit een volk te roepen dat Zijn geboden zal houden. Door het geloof dat Zijn volk in Hem oefent, zal God aan de wereld openbaren dat Hij de ware God, de God van Israël is.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 436.

Behoeftte aan hervormers

7. Welke leiders in het oude Israël zijn bijzondere voorbeelden voor Gods volk vandaag? Nehemía 1:6-9; Ezra 10:10-12.

Nehemía 1:6-9 *Laat toch Uw oor opmerkende, en Uw ogen open zijn, om te horen naar het gebed van Uw knecht, dat ik heden voor Uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, Uw knechten; en ik doe belijdenis over de zonden van de kinderen Israëls, die wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het volkomen tegen U verdorven; en wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die U Uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch het woord, dat U Uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: Zult u overtreden, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. En zult u zich tot Mij bekeren, en Mijn geboden houden, en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar verzamelen, en zal ze brengen tot de plaats, die Ik verkoren heb, om Mijn Naam aldaar te doen wonen.*

Ezra 10:10-12 *Toen stond Ezra, de priester, op en zei tot hen: U hebt overtreden, en vreemde vrouwen bij u doen wonen, om Israëls*

schuld te vermeerderen. Nu dan, doet de Heere, de God van uw vaders, belijdenis en doet Zijn welgevallen, en scheidt u af van de volken des lands, en van de vreemde vrouwen. En de ganse gemeente antwoordde en zei met luider stem: Naar uw woorden, alzo ligt het op ons te doen.

“In het hervormingswerk dat in onze tijd moet plaatsvinden, is er behoefte aan mannen die evenals Ezra en Nehemia, de zonde niet zullen vergoelijken of verontschuldigen of ervoor terugschrikken Gods eer te rechtvaardigen. Zij op wie de last van dit werk drukt, zullen niet zwijgen als er verkeerd wordt gehandeld, en evenmin zullen zij de zonde met de mantel van misplaatste liefde bedekken. Ze zullen bedenken dat God de persoon niet aanziet, en dat gestrengheid jegens enkelen barmhartigheid voor velen kan betekenen. Ze zullen ook eraan denken dat in hem die het kwaad berispt, altijd de geest van Christus merkbaar moet zijn.

In hun arbeid verootmoedigen Ezra en Nehemia zich voor God, beleden hun zonden en de zonden van hun volk, en smeekten om vergiffenis alsof ze zelf schuldig waren. Volhardend werkten, baden en leden ze.” –*Profeten en koningen*, blz. 416.

Voor persoonlijke studie

Ook deze profetie [Jesája 58:12-14] heeft betrekking op onze tijd. De bres werd in Gods wet geslagen toen de Sabbat door de rooms-katholieke kerk werd veranderd. Maar de tijd is aangebroken om deze goddelijke instelling te herstellen. De bres moet worden dicht gemaakt en de grondvesten van vorige geslachten moeten worden hersteld.” –*De grote strijd*, blz. 420.

“Dit is het volk dat de bres in Gods wet herstelt. Zij zien dat de Sabbat van het vierde gebod is vervangen door een valse sabbat, een dag die geen goedkeuring vindt in Gods Woord. Onder grote tegenstand worden zij trouw aan God, en nemen hun plaats in onder de banier van de derde engel (MS 48, 1900).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 244.

Als wachters

“Zevende-Dags Adventisten zijn in zekere zin als wachters en licht-dragers in de wereld geplaatst. Aan hen is de laatste waarschuwing aan een verloren gaande wereld toevertrouwd. Vanuit het Woord van God schijnt op hen een wonderbaarlijk licht. Hun is een werk opgedragen van uitzonderlijk belang – de verkondiging van de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel. Er is geen ander werk van zo groot belang. Zij mogen niet toestaan dat iets anders hun aandacht in beslag neemt.”
–*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 296.

Een ieder dient een wachter te zijn

1. **Welke verantwoordelijkheid gaf de Heer aan de profeet Ezechiël? Is deze verantwoording alleen aan predikers en de ouderling toevertrouwd, of ook aan ieder kind van God? Ezechiël 33:7; 2 Korinthe 5:20.**

Ezechiël 33:7 *U nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult u het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen.*

2 Korinthe 5:20 *Zo zijn wij dan gezanten van Christus' wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus' wege: Laat u met God verzoenen.*

“Ieder die het licht der waarheid heeft aangenomen, staat, zo ver zijn mogelijkheden reiken, onder dezelfde verantwoordelijkheid als de profeet van Israël tot wie het woord kwam: [...]

Moeten wij wachten tot de profetieën van het einde zich vervuld hebben, alvorens iets daarvan te zeggen? Wat voor waarde zullen onze woorden dan hebben? Moeten we wachten tot Gods oordelen op de overtreder neerkomen alvorens we hem vertellen hoe hij daaraan kan ontkomen? Waar is ons geloof in het Woord van God? Moeten wij dingen die voorspeld zijn, zien gebeuren, alvorens wij zullen geloven wat Hij heeft gezegd? In duidelijke, heldere stralen is het licht tot ons gekomen om ons te laten zien dat de grote dag des

Heren zeer nabij is, ja ‘voor de deur’. Laten we lezen en begrijpen vóór het te laat is.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 297, 298.

2. Waarom moeten wachters voortdurend op de uitkijk staan? Matthéüs 24:42-46.

Matthéüs 24:42-46 *Waakt dan; want u weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, weest ook u bereid; want in welke ure u het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, die zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, die zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.*

“Tijd, kostbare tijd, is verloren gegaan. Gouden kansen zijn onverbeterd voorbijgekomen, wegens een gebrek aan een helder geestelijk gezichtsvermogen en wijs beleid om manieren te verzinnen en bedenken om de vijand te frustreren en het veld in beslag te nemen....

Sluimerende wachters, wat is er van de nacht? Kent u niet het tijdstip van de nacht? Voelt u geen last om het gevaarsignaal te heffen en de waarschuwingen voor deze tijd te geven? Indien u dat niet voelt, kom dan af van de muren van Sion, want God zal u niet het licht toevertrouwen die Hij moet geven. Licht wordt alleen gegeven aan degenen die dat licht op anderen weerspiegelen.” –(Manuscript 107, 1898) *Evangelism*, blz. 144.

“Velen die op de muren van Sion geplaatst zijn om met een scherp oog uit te zien naar naderend gevaar om dan hun waarschuwende stem te verheffen, zijn zelf in slaap gevallen. Juist degenen die in dit uur van gevaar het werkzaamst en waakzaamst behoorden te zijn, verzuimen hun plichten en brengen over zichzelf het bloed der zielen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 74.

De boodschap van de wachters

3. Welke boodschap wordt de wachters bevolen te verkondigen? Joël 2:1, 15; Jesája 40:10; Matthéüs 24:32, 33.

Joël 2:1, 15 *Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners van het land beroerd zijn [=sidderen], want de dag des Heeren komt, want hij is nabij. [...] Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.*

Jesája 40:10 *Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.*

Matthéüs 24:32, 33 *En leert van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet u, dat de zomer nabij is. Alzo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.*

“Laat door het land een alarmsignaal klinken. Vertel de mensen dat de dag des Heeren nabij is, en zeer haastende. Laat niemand ongewaarschuwd achter. We zouden in de plaats hebben kunnen zijn van de arme zielen die dwalen. Volgens de waarheid die we boven anderen ontvangen hebben, zijn wij schuldenaars om hen hetzelfde te geven. [...]

Indien wij vastberaden ons standpunt innemen als Gods arbeiders, en zeggen: ‘De Heer heeft ons een boodschap gegeven, en wij kunnen geen trouwe wachters zijn, tenzij wij op onze wachtpost staan, en wij zullen het werk doorvoeren bij alle gevaar’, dan zullen we zien dat de engelen van God onze gezinnen thuis zullen dienen, en tot de vijand zullen zeggen: ‘Ga terug’ ” –(Historical Sketches, blz. 127, 128 [1886]) *Evangelism*, blz. 218, 655.

4. Wat beval God Zijn dienstknechten? Zijn wij wachters die een duidelijk signaal geven aan de boodschap? Jesája 58:1.

Jesája 58:1 *Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.*

“Laat de gemeente opstaan, en zich voor God bekeren van haar afdwalingen. Laat de wachters wakker worden, en de bazuin een zeker geluid geven. Het is een duidelijke waarschuwing die wij moeten verkondigen. God gebiedt Zijn dienstknechten: ‘Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.’ (Jesája 58:1).” –*Selected Messages*, boek 1, blz. 126.

“Het is het voorrecht van de wachters op de muren van Zion om zo dicht bij God te leven, en voor de indrukken van Zijn Geest zo ontvankelijk te zijn, dat Hij door hen kan werken om zondaren het gevaar aan te zeggen en hen te wijzen op het oord van veiligheid. Door God uitverkoren, verzegeld met het bloed der heiligmaking, moeten zij mannen en vrouwen van de dreigende ondergang bevrijden. Getrouw dienen zij hun medemensen te waarschuwen voor de zekere gevolgen van overtredingen, en getrouw dienen zij het belang van de gemeente te beschermen. Op geen enkel moment mogen zij hun waakzaamheid laten verslappen. Zij hebben een werk dat iedere uitoefening vergt van elk vermogen van het wezen. In bazuïngeklank dienen zij hun stem te verheffen, en nooit zouden zij een weifelende, onzekere noot moeten laten klinken. Niet voor loon dienen zij te arbeiden, maar omdat zij niet anders kunnen, omdat zij zich realiseren dat er een wee over hen is als zij het evangelie niet verkondigen.” –*Gospel Workers*, blz. 15.

De verantwoording van de wachter

5. Is het voor een wachter voldoende Jezus te hebben aanvaard als zijn Verlosser? Wat is zijn verantwoording? Ezechiël 33:7-9.

Ezechiël 33:7-9 *U nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult u het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: O goddeloze, u zult de dood sterven! en u spreekt niet, om de goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar als u de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich daarvan bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar u hebt uw ziel bevrijd.*

“Deze woorden van de profeet geeft de plechtige verantwoordelijkheid aan, die rust op degenen die zijn aangewezen als de hoeders van de gemeente, opzichters van de verborgenheden van God. Zij dienen te staan als wachters op de muren van Sion, om het alarmsignaal te laten klinken bij de nadering van de vijand. Als om welke reden dan ook hun geestelijke zintuigen zo verdoofd raken, dat ze niet in staat zijn om gevaar te onderscheiden, en door hun falen in het waarschuwen het volk omkomt, zal God van hun handen het bloed eisen van degenen die verloren zijn.” –*Gospel Workers*, blz. 15.

“De wachters dienen zeer dicht bij God te leven, om Zijn woord te horen en onder de indruk te zijn met Zijn Geest, opdat het volk niet tevergeefs naar hen kijkt. ‘Als Ik tot de goddeloze zeg: U zult de dood sterven, en u waarschuwt hem niet, en spreek niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat u hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar als u de goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar u hebt uw ziel bevrijd.’ (Ezechiël 3:18, 19) Vertegenwoordigers van Christus zouden erop acht moeten slaan dat zij niet door hun ontrouw hun eigen ziel verliezen, en de zielen van degenen die ze horen.” –*Testimonies for the Church*, vol. 4, blz. 403.

6. Welke grote boodschappen dient te wachter te verkondigen, terwijl de hele wereld zal worden aangedrongen om het merkteken van het beest te aanvaarden? Openbaring 14:6-10; 18:2, laatste gedeelte-5.

Openbaring 14:6-10; 18:2b-5 *En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; en aanbidt Hem, Die de hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. [...] ... Zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Omdat uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit*

de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat u aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat u van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden.

“Terwijl de Protestantse wereld door haar houding aan Rome toegeeft, moeten wij wakker worden om de toestand te doorgronden en de strijd die ons te wachten staat, te zien in zijn juiste verhoudingen. Laten de wachters nu hun stem verheffen en de boodschap verkondigen die voor deze tijd tegenwoordige waarheid is. Laten we het volk tonen waar we staan in de profetische geschiedenis en trachten de geest van het ware Protestantisme op te wekken, om de wereld de waarde te laten voelen van de voorrechten der godsdienstvrijheid, die we zo lang gesmaakt hebben.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 341, 342.

7. Welk verband is er tussen de verantwoording van de wachters en Jezus' tweede komst? Jesája 40:9; Joël 2:11-13.

Jesája 40:9 *O Sion, u verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg; o Jeruzalem, u verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda: Zie hier is uw God!*

Joël 2:11-13 *En de Heere verheft Zijn stem voor Zijn heer heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geweent, en met rouwklacht. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.*

“Het volk moet nodig wakker worden ten aanzien van de gevaren van de huidige tijd. Laten de wachters slapen. We zijn jaren ten achter. Laten de leidende wachters de noodzaak inzien om acht te geven op zichzelf, anders laten ze de kansen die hun gegeven zijn om de gevaren te zien, voorbijgaan.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 340.

“Wanneer elke soldaat van Christus zijn plicht had gedaan, wanneer elke wachter op de muren van Sion de bazuin een zeker geluid had

gegeven, zou de wereld nu al de waarschuwingsboodschap hebben gehoord. Maar het werk is jaren ten achter. Terwijl de mensen geslapen hebben, is satan ons ver vooruit geweest.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 306, 307.

“Zou Gods bedoeling door Zijn volk zijn vervuld om aan de wereld de boodschap der genade te brengen, dan zou Christus al naar de aarde gekomen zijn en zouden de heiligen al verwelkomd zijn in de stad van God.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 72.

Voor persoonlijke studie

“Aan welke kant staan wij? Hebben wij onszelf volledig geplaatst onder de leiding en de bescherming van de Heilige Geest, en brengen wij de boodschap voor deze tijd? Heeft iedere inspanning die wij naar voren brengen de neiging om de verkondiging van de boodschap voorwaarts te brengen? Voor zover diens mogelijkheden uitbreiden, valt een ieder die het licht van de waarheid ontvangen heeft onder dezelfde plechtige en ontzagwekkende verantwoording als de profeet van Israël, tot wie het woord kwam: ‘U nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult u het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijntwege waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: O goddeloze, u zult de dood sterven! en u spreekt niet, om de goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar als u de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich daarvan bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar u hebt uw ziel bevrijd.’ ” –*Review and Herald*, 28 juli 1904.

De opdracht van Gods volk in de laatste dagen

“De waarheid te brengen naar al de bewoners der aarde, om hen te verlossen van hun schuld en onverschilligheid – ziedaar de taak van Christus’ navolgers. De mensen moeten de waarheid bezitten om door haar geheiligd te worden, en wij zijn de kanalen van Gods licht. Onze talenten, onze middelen, onze kennis dienen niet enkel ten bate van onszelf; ze moeten gebruikt worden om zielen zalig te maken, om de mens op te heffen uit zijn leven van zonde, en hem, door Christus, te brengen tot de oneindige God.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 484, 485.

De verkondiging van de waarheid

1. Als wat beschouwt Christus Zijn gemeente? Matthéüs 5:14-16.

Matthéüs 5:14-16 *U bent het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*

“Christus heeft aan de gemeente een heilige taak gegeven. Elk lid moet een kanaal zijn waardoor God aan de wereld de schatten van Zijn genade, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, kan mededelen. De Heiland verlangt niets liever dan vertegenwoordigers te vinden die aan de wereld Zijn geest en Zijn karakter willen bekend maken. Er is niets dat de wereld meer nodig heeft dan de openbaring van de liefde van de Heiland door de mens. Heel de hemel wacht op mannen en vrouwen waardoor God de macht van het Christendom kan bekendmaken. De gemeente is Gods middel voor de verkondiging der waarheid, door Hem bekrachtigd om een bijzonder werk te doen. Als ze trouw is aan Hem, gehoorzaam aan al Zijn geboden, zal de uitnemendheid van Gods genade in haar wonen. Als ze waarachtig is in haar trouw en de God van Israël de eer geeft die Hem

toekomst, zal geen macht ter wereld voor haar kunnen bestaan.”
–*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 436.

2. Wat is de opdracht van Gods overblijfsel? 1 Korinthe 9:16-19; 1 Petrus 2:9.

1 Korinthe 9:16-19 *Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.*

1 Petrus 2:9 *Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat u zoudt verkondigen de deugden van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.*

“De plechtigste waarheden, ooit aan sterfelijke mensen toevertrouwd, zijn ons gegeven om aan de wereld te verkondigen. De verkondiging van deze waarheden moet ons werk zijn. De wereld moet gewaarschuwd worden en Gods volk moet getrouw zijn aan de hun verstrekte opdracht. [...]

Het overblijfsel van Gods volk moet een bekeerd volk zijn. Het brengen van deze boodschap moet bekering en heiligmaking van zielen tot gevolg hebben. Wij moeten in deze beweging de kracht van Gods Geest voelen. Dit is een wonderbaarlijke, omlinjnde boodschap; ze betekent alles voor de ontvanger en ze moet met een luide stem worden verkondigd. We moeten een waar, blijvend geloof bezitten dat deze boodschap met steeds toenemende kracht zal voortgaan tot het einde van de tijd.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 296, 297, 366.

Tot de gehele wereld

3. Hoe ver reikt het werk van Christus' discipelen? Matthéüs 24:14; Handelingen 1:8; Openbaring 14:6.

Matthéüs 24:14 *En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.*

Handelingen 1:8 *Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.*

Openbaring 14:6 *En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen aan hen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;*

“Ons wachtwoord moet steeds zijn ‘Voorwaarts, altijd voorwaarts!’ Onze last voor de ver afgelegene velden kunnen we nooit afleggen, totdat de hele aarde verlicht is door de heerlijkheid des Heren.”
–*Schetsen uit het leven van Ellen G. White*, blz. 338.

“De opdracht, aan de discipelen gegeven, is ook aan ons gegeven. Heden zoals toen, moet een gekruisigde en verrezen Heiland worden voorgehouden aan hen die zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. De Here vraagt om predikanten, leraars en evangelisten. Van deur tot deur moeten Zijn dienstknechten de boodschap des heils verkondigen. Aan alle natie en geslacht en taal en volk moet de blijde boodschap van vergiffenis door Christus worden gebracht.

De boodschap moet niet gebracht worden op een kleurloze, levenloze manier, maar op een heldere, vastberaden, opwekkende toon. Honderden wachten op de boodschap om hun leven te redden. De wereld moet in de christenen een bewijs van de kracht van het Christendom zien. Niet slechts in enkele plaatsen, maar in de gehele wereld zijn boodschappers der genade nodig.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 212.

4. Wat zei Jezus over de noodzaak van arbeiders in Zijn wijngaard? Zijn wij – nu de laatste oogst nadert – bereid om hetzelfde te antwoorden als de profeet Jesája? Matthéüs 9:37, 38; Jesája 6:8.

Matthéüs 9:37, 38 *Toen zei Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinig; Bidt dan de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.*

Jesája 6:8 *Daarna hoorde ik de stem des Heeren, die zei: Wie zal Ik zenden, en wie zal voor Ons heengaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen.*

“Heden ten dage bestaan dezelfde noden. De wereld heeft gebrek aan arbeiders die, gelijk Christus, willen werken voor de lijdende en zondige mensheid. Ontelbaren moeten bereikt worden. De wereld is vol ziekte, lijden, wanhoop en zonde. Zij is vol van degenen die geholpen moeten worden – de zwakken, de hulpelozen, de onwetenden, de ont-aarden.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 516, 517.

“Het werk ligt voor ons, gaan wij ons ermee bezighouden? Wij moeten snel werken, wij moeten gestadig vooruitgaan. Wij moeten ons voorbereiden op de grote dag van de Heer. Wij hebben geen tijd te verliezen, geen tijd om bezig te zijn met zelfzuchtige doelen. De wereld dient gewaarschuwd te worden. Wat doen wij als individuen om het licht aan anderen te brengen? God heeft aan een ieder zijn werk gegeven; iedereen heeft een taak te volbrengen, en wij kunnen dit werk niet verwaarlozen, tenzij tegen gevaar van onze eigen ziel.” –*Selected Messages*, boek 1, blz. 126.

5. **Wat is het doel van Gods volk? Openbaring 18:1; Jesája 60:1.**

Openbaring 18:1 *En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.*

Jesája 60:1 *Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.*

“En nog steeds zegt onze Generaal, die nooit een fout maakt, tot ons: ‘Ga voorwaarts; ga nieuwe gebieden in, verhef het vaandel in ieder land.’ ‘Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op.’

De tijd is gekomen dat door middel van Gods boodschappers de boekrol voor de wereld wordt afgerold. De waarheid, die de eerste, tweede en derde engelboodschap bevat, dient te gaan naar elke natie, geslacht, taal en volk; het moet de duisternis van elk continent te verlichten, en uitbreiden naar de eilanden van de zee. Er mag geen vertraging zijn in dit werk.

Ons wachtwoord moet steeds zijn ‘Voorwaarts, altijd voorwaarts!’ Hemelse engelen zullen ons vooruitgaan om de weg te bereiden.

Onze last voor de regio's daarbuiten kan nooit worden neergelegd totdat de gehele aarde verlicht is geworden met de heerlijkheid van de Heer." –*Gospel Workers*, blz. 470 (1915); *Evangelism*, blz. 707.

Jezus is tot het einde met Zijn volk

6. Welke belofte van Jezus aan Zijn discipelen behoort toe aan Zijn volk in de eindtijd? Matthéüs 28:18-20.

Matthéüs 28:18-20 *En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.*

“Christus heeft voorzieningen getroffen voor de voortzetting van het werk, toevertrouwd aan Zijn discipelen, en Hijzelf nam de verantwoordelijkheid van het welslagen daarvan op Zich. Zo lang zij Zijn woord gehoorzaamden en in verbinding met Hem werkten, konden ze niet falen. Gaat tot alle volken, gebod Hij hen. Gaat tot de verste delen van de bewoonde wereld en weet dat Ik ook daar aanwezig zal zijn. Arbeidt in geloof en vertrouwen, want nooit zal de tijd komen dat Ik u zal verlaten.

Ook aan ons is de belofte van Christus' blijvende tegenwoordigheid gegeven. Hoewel lang geleden, is Zijn belofte, bij het afscheid gegeven, niet veranderd. Heden ten dage is Hij met ons even zeker als Hij met de discipelen was en Hij zal met ons zijn 'tot aan de voleinding der wereld'.

'Gaat dan henen en onderwijst al de volken,' zegt de Heiland ons, 'opdat ze kinderen Gods worden. Ik ben met u in dit werk om u te leren, te leiden, te troosten, te versterken en u succes te geven in uw werk van zelfverloochening en zelfopoffering. Ik zal inwerken op de harten, zodat ze zich bekeren van de zonde, zich afkeren van de duisternis naar het licht, van ongehoorzaamheid naar gerechtigheid. In Mijn licht zullen zij het licht zien. Gij Zult tegenstand van satans handlangers ontmoeten, maar stelt uw vertrouwen op Mij. Ik zal u nooit verlaten.' ” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 213.

7. **Wat voor wapenrusting zal worden gedragen door degenen die erop uit trekken en het evangelie verkondigen tot Christus' tweede komst, en wie zal de machten van de duisternis tegemoet treden? Éfeze 6:14-18.**

Éfeze 6:14-18 *Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie van de vrede; Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en daartoe wakende met alle volharding en smeking voor al de heiligen.*

“Ijver voor God en Zijn werk bewoog de discipelen te getuigen voor het evangelie met grote kracht. Behoort niet eenzelfde ijver onze harten in vuur te zetten met het besluit om de geschiedenis van reddende liefde te verkondigen, te spreken van Christus en Die gekruisigd? Het is het voorrecht van elke christen niet alleen uit te zien naar de komst van de Heiland, maar deze te verhaasten. Als de gemeente zich bekleedt met het kled van Christus' gerechtigheid en zich losmaakt van de gemeenschap met de wereld, licht voor haar de morgenstond van een heerlijke dag. Gods belofte aan haar zal voor altijd blijven bestaan. Hij zal haar maken tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde voor vele geslachten. De waarheid die door velen gesmaad en veracht is, zal triomferen. Hoewel bij tijden schijnbaar vertraagd, is haar vooruitgang nooit stopgezet. Wanneer Gods boodschap tegenstand ontmoet, schenkt Hij bijzondere kracht, zodat ze een grotere invloed uitoefent. Begiftigd met goddelijke energie zal ze haar weg banen door de sterkste barrières, en over elk beletsel zegeviereren.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 436, 437. [zie ook: *Christus weerspiegelen*, blz. 224]

Voor persoonlijke studie

“De tijd is gekomen, dat zij, die door de Here verkozen zijn voor hun tegenwoordige en toekomstige taak, op Hem alleen hun vertrouwen moeten stellen. Een ieder, die godsvrucht belijdt, moet dat persoonlijk beleven. De verslaggevende engel houdt trouw aantekening van de woorden en daden van Gods volk. Engelen slaan de karakterontwikkeling gade en

wegen zedelijke waarde af. Zij, die belijden de waarheid te geloven, moeten persoonlijk goed staan, en al hun invloed aanwenden om anderen het licht te brengen en voor de waarheid te winnen. Hun woorden en werken zijn het kanaal, waardoor de zuivere beginselen van waarheid en heiligheid aan de wereld worden overgebracht. Zij zijn het zout en het licht der aarde.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 89, 90.

Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 3, blz. 210-214.

17^e Les

Sabbat 22 oktober 2016

Sabbatbegin 18.33^{u.} ↔ 18.30^{u.}

Waarschuwing tegen de kreet van “Vrede en veiligheid”

“De dodelijke traagheid van de wereld verlamt uw gevoelens. Zonde lijkt niet langer zo afstotend, omdat u verblind is door satan. De oordelen Gods zullen weldra over de wereld worden uitgestort. ‘Behoud u om uws levens wil’ (Genesis 19:17) is de waarschuwing van de engelen Gods. Men hoort die andere stemmen zeggen: ‘Maak je niet zo druk; er is helemaal geen redden voor bijzonder alarm.’ Die zich zo in Sion op hun gemak gevoelen, roepen: ‘vrede en geen gevaar,’ terwijl de hemel verkondigt dat een snelle verwoesting weldra over de overtreder zal komen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 73, 74.

Twijfel en onzekerheid

1. **Wat betekent de kreet van ‘vrede en veiligheid’ daadwerkelijk?**
1 Thessalonicensen 5:1-3.

1 Thessalonicensen 5:1-3 *Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt u niet van node, dat men u schrijft. Want u weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren also zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvluchten;*

“Wanneer de leidende mannen in onze conferentie nu de boodschap, die hun door God gezonden is, niet aannemen, en niet de hand aan de ploeg slaan, dan zullen de gemeenten daarvan veel nadeel hebben. Wanneer de wachter die het zwaard ziet komen, de bazuin een zeker geluid laat geven, zal het volk over de gehele linie de waarschuwing doorgeven, en allen zullen de gelegenheid hebben zich voor te bereiden op de strijd. Maar al te vaak stond de leider te aarzelen als wilde hij zeggen: ‘Laten we niet al te haastig zijn. Het kon wel eens een vergissing zijn. We moeten oppassen dat we geen vals alarm slaan.’ Met al dat aarzelen en die onzekerheid van hun kant zeggen ze: ‘“Vrede en geen gevaar.” Maak u niet overstuur. Schrik er niet van. Er wordt veel meer drukte gemaakt over dat godsdienstige amendement dan nodig is. Die deining daarover gaat wel weer voorbij.’ Zo verloochent hij inderdaad de door God gezonden boodschap, en de waarschuwing die bedoeld is om de gemeenten wakker te schudden, doet haar werk niet. De bazuin van de wachter geeft geen zeker geluid en het volk maakt zich niet gereed voor de strijd. Laat de wachter oppassen, want anders gaan door zijn aarzelen en nalatigheid zielen verloren, en hun bloed zal van zijn hand geëist worden.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 340, 341.

2. Welke geest kalmeert het geweten van degenen die ‘vrede en veiligheid’ roepen terwijl het oordeel over de hele wereld opdoemt? 2 Korinthe 11:3, 4, 13, 14.

2 Korinthe 11:3, 4, 13, 14 *Doch ik vrees, dat enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, also uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien u een andere geest ontvingt, die u niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat u niet hebt aangenomen, zo verdroegt u hem met recht. [...] Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.*

“God is niet veranderd tegenover Zijn trouwe dienstknechten die hun kleren vlekkeloos bewaren. Maar velen roepen: ‘Vrede en geen gevaar,’ terwijl een haastig verderf over hen zal komen. Wanneer er

geen diep berouw is, wanneer mannen hun hart niet verootmoedigen door de waarheid zoals die in Jezus is te belijden en te ontvangen, zullen ze nooit de hemel binnengaan. Wanneer in onze rijen de loutering plaats vindt, zullen we niet langer zo gemakzuchtig blijven en prat gaan dat we zo rijk en verrijkt zijn en aan niets gebrek hebben.

Wie kan naar waarheid zeggen: ‘Ons goud is beproefd in het vuur; onze kleren zijn door de wereld niet bevlekt’? Ik zag onze Leraar wijzen op die kleren van zogenaamde gerechtigheid. Terwijl Hij hen van hun kleren ontdeed, toonde Hij de onreinheid daaronder. Toen zei Hij tot mij: ‘Kunt ge niet zien hoe ze vol aanmatiging hun karakterbezoedeling en hun verdorvenheid bedekt hebben? “Hoe is de getrouwe stad een hoer geworden!” Het huis Mijns Vaders is gemaakt tot een huis van koophandel, een plaats, waaruit de Goddelijke tegenwoordigheid en heerlijkheid is verdwenen! Daarom is er zwakheid en kracht ontbreekt.’ ” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 261.

Satan probeert de gedachten van de mensen te beheersen

3. Wat is satans bedoeling om het kwade goed te noemen? Jesája 5:20, 21; Jeremía 9:8, 9; Kolossensen 2:4.

Jesája 5:20, 21 *Wee hun, die het kwade goed noemen, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid! Wee hun, die in hun ogen wijs, en bij zichzelf verstandig zijn!*

Jeremía 9:8, 9 *Hun tong is een moordpijl, zij spreekt bedrog; een ieder spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij zijn lagen. Zou Ik hen om deze dingen niet bezoeken? spreekt de Heere; zou Mijn ziel zich niet wreken op zo een volk, als dit is?*

Kolossensen 2:4 *En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben.*

“Ze [een theorie over heiligmaking] doet deze voorkomen alsof ze goede christenen zijn, en heiligheid bezitten, terwijl hun harten verdorven zijn. Het is een theorie van vrede-en-geen-gevaar, die het kwaad niet aan het licht brengt, noch het verkeerde gispt en berispt. Zij heelt het kwaad van de dochter van Gods volk maar zeer oppervlakkig, roepende: vrede, vrede, wanneer er geen vrede is. Mannen

en vrouwen met verdorven harten, omhangen zich met het kled der heiligmaking, en ze worden aangezien als voorbeelden van de kudde, terwijl ze satans handlangers zijn, die door hem gebruikt worden, om eenvoudige zielen op een zijweg te lokken en te misleiden, opdat zij de kracht en de belangrijkheid van de plechtige waarheden, door de derde engel verkondigd, niet zullen gewaar worden.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 111, 112.

4. Waarom genieten zelfs degenen die zeggen dat ze tot Gods volk behoren van fabels? Johannes 3:19-21; 2 Timótheüs 4:3.

Johannes 3:19-21 *En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.*

2 Timótheüs 4:3 *Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;*

“Deze berispingen en waarschuwingen verstoren de rust van deze slaperige, gemakzuchtige schildwachten, en ze zijn niet blij. Ze zeggen in hun hart, zo niet met woorden: ‘Dit is allemaal misplaatst. Het is te ernstig, te hard.... Waarom profeteren zij geen zachte dingen, en roepen: Vrede, vrede? Dan zou alles soepel gaan.’

Dit zijn de ware gevoelens van veel van onze mensen. En satan juicht bij zijn succes in het beheersen van de gedachten van zo velen die belijden christen te zijn. Hij heeft hen misleid, hun gevoelens verdoofd, en plantte zijn helse banier precies in hun midden, en ze zijn zo volledig misleid, dat zij niet weten dat hij het is.” –*Testimonies for the Church*, vol. 2, blz. 440.

Gods toorn

5. Wat zal het einde zijn van degenen die een overvloed aan licht kregen, maar dat niet liefhadden of erin wandelden? Ezechiël 9:5, 6.

Ezechiël 9:5, 6 *Maar tot die anderen zei Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, uw oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar nadert tot niemand, op wie het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.*

“Hier [Ezechiël 9:5, 6] zien wij dat de Gemeente – des Heren heiligdom – de eerste was om Gods wraak te ondergaan. De oude mannen die van God groot licht hadden ontvangen en die als wachters stonden over de geestelijke belangen van het volk, hadden het in hen gestelde vertrouwen beschaamd. Zij hadden het standpunt ingenomen, dat we niet naar wonderen en kenmerkende openbaringen van Gods kracht, zoals in verleden tijden, behoefden uit te zien. De tijden waren veranderd. Deze woorden versterken hun ongelooft en zij zeggen: De Here zal geen goed doen, ook zal Hij geen kwaad doen. Hij is te barmhartig om Zijn volk met oordelen te bezoeken. Zo is ‘Vrede en geen gevaar’ de roep van mannen die nooit weer hun stem als een bazuin zullen verheffen om Gods volk hun overtredingen en het huis Jacobs hun zonden te tonen. Deze stomme honden, die niet wilden blaffen, zijn degenen die de gerechte wraak van een beledigd God zullen ondergaan. Mannen, maagden en kleine kinderen zullen allen ... [tezamen omkomen].” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 63, 64.

6. Wat zal het lot zijn van degenen die vergeleken kunnen worden met de dwaze maagden? Welke liefdevolle vermaning geeft de Heer aan Zijn volk? Matthéüs 25:6-13.

Matthéüs 25:6-13 *En te middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden hun lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Toen zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik*

u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want u weet de dag niet, noch de ure, waarin de Zoon des mensen komen zal.

“De groep die voorgesteld wordt door de dwaze maagden, bestaat niet uit huichelaars. Ze hebben eerbied voor de waarheid en hebben deze verkondigd. Zij voelen zich aangetrokken tot hen die de waarheid geloven, maar zij hebben zich niet overgegeven aan het werk van de Heilige Geest. [...] Deze groep zal in tijden van gevaar roepen: Vrede en geen gevaar. (1 Thessalonicensen 5:3) Zij zullen zich geruststellen en niet dromen van gevaren. Als zij uit hun lusteloosheid worden opgeschrikt, zien ze hun ware toestand en smeken anderen om in hun tekort te voorzien. Maar in geestelijke zaken kan niemand het tekort van de ander aanvullen. [...] Het karakter is echter niet over te dragen. Niemand kan voor iemand anders geloven. Niemand kan voor iemand anders de Geest in ontvangst nemen. Niemand kan aan een ander het karakter overdragen dat de vrucht is van het werk van de Geest.”
–*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 254, 255.

Maak u gereed om uw God te ontmoeten

7. **Aan welke oproep zal Gods volk daarom gehoor geven, om niet in een dodelijke slaapzucht te vallen? 1 Thessalonicensen 5:4-6; Lukas 21:34-36; Amos 4:12.**

1 Thessalonicensen 5:4-6 *Maar u, broeders, u bent niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, zoals de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.*

Lukas 21:34-36 *En wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en bekommernissen van dit leven, en dat u die dag niet onvoorzien overkome. Want gelijk een strik zal hij komen over allen, die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat u moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen.*

Amos 4:12 [HSV] *Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!*

“Die waakzame houding moet laten zien dat de Gemeente werkelijk Gods volk is. Door dit teken onderscheiden de wachtenden zich van

de wereld en doen uitkomen dat ze pelgrims en vreemdelingen op aarde zijn.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 229.

“Heden ten dage zijn er in de wereld velen die hun ogen sluiten voor de tekenen die Christus als waarschuwing voor Zijn komst aan de mensen heeft gegeven. Zij zoeken alle bezorgdheid te sussen, terwijl tezelfder tijd de tekenen van het einde zich snel vervullen, en de wereld de tijd tegemoet snelt waarin de Zoon des mensen geopenbaard zal worden op de wolken des hemels. Paulus leerde dat het zondig is om onverschillig te staan tegenover de tekenen die aan de tweede komst van Christus voorafgaan. Degenen die zich aan deze veronachtzaming schuldig maken, noemt hij kinderen van de nacht en van de duisternis. Hij bemoedigt degenen die nuchter en waakzaam zijn...” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 191.

Voor persoonlijke studie

“Plichtsverzakers kunnen nooit de laurierkrans der overwinning dragen. Degenen die waarachtig en getrouw zijn, zullen het feit niet verhullen, maar zullen hun hart en al hun kunnen inzetten in het werk, zich geheel en al wagen in de strijd, en laten de strijd verlopen zoals het gaat. God is een zondehatende God. En degenen die de zondaar aanmoedigt, en zegt: ‘Het is goed met u’, zal God vervloeken. [...] Ze zijn niet in harmonie met het juiste. Zij verachten het rechte getuigenis dat het hart heeft bereikt, en zouden zich verheugen om te zien hoe iedereen het zwijgen wordt opgelegd, die vermaant.” –*Testimonies for the Church*, vol. 3, blz. 272.

“De boodschap voorafgaand aan het openbare dienstwerk van de Zoon van God was: Bekeert u, tollenaars; bekeert u, Farizeeën en Sadduceeën, ‘want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Matthéüs 3:2. Onze boodschap dient niet een te zijn van ‘vrede en veiligheid’ 1 Thessalonicensen 5:3 Als volk dat gelooft in Christus’ spoedige verschijning, hebben we een werk te doen, een boodschap uit te dragen – ‘Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ Amos 4:12. Wij dienen de banier op te heffen, en de boodschap van de derde engel uit te dragen – de geboden van God, en het geloof van Jezus.” –*Selected Messages*, boek 2, blz. 150.

“Als predikanten, boeren, kooplui, advocaten, belangrijke en zogenaamd goede mensen roepen: ‘Het is vrede en er is geen gevaar’, dan komt er plotseling verderf. Lukas beschrijft de woorden van Christus, dat de dag van God als een klapnet zal komen – het beeld van een dier dat in het bos rondsluipert om prooi te vinden. En kijk, plotseling wordt hij gevangen in het klapnet van de vogelvangster. –10MR 266 (1876)

Als de mensen op hun gemak zijn, zich amusemeren, druk met kopen en verkopen, dan sluipt de dief dichterbij. Zó zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen. –Brief 21, 1897

Godsdienstige leiders zijn vol optimisme

Als filosofische redeneringen de vrees voor Gods oordelen hebben uitgebannen; als godsdienstige leiders vooruit wijzen naar lange periodes van vrede en voorspoed, en de wereld opgaat in haar zaken en haar genot; als ze planten en bouwen, feesten en plezier maken, terwijl ze Gods waarschuwingen in de wind slaan en Zijn boodschappers bespotten – dan komt er een plotseling verderf over hen. ‘En ze zullen het beslist niet ontvluchten.’ (1 Thessalonicensen 5:3) –PP 104 (1890) ” –*Jezus komt*, blz. 183, 184.

Selected Messages, boek 1, blz. 410.

<http://text.egwwritings.org/>

Zoekterm: ISM 410

—

***Leest u alstublieft het zendingsbericht van
de Predikersafdeling van de Generale Conferentie op blz. 40.***

Waarschuwing tegen spiritisme en valse leerstellingen

“Satan zal de mensen verleiden door twee grote dwalingen: de onsterfelijkheid van de ziel en de zondagsheiliging. [...]

Naarmate het spiritisme het zogenaamde christendom van tegenwoordig meer benadert, nemen zijn kansen om de mensen te misleiden en te verstrikken ook toe. Volgens de ‘moderne’ opvattingen heeft zelfs satan zich bekeerd. Hij zal verschijnen als een engel des lichts. Door de werking van het spiritisme zullen wonderen worden verricht, zullen zieken worden genezen en zullen nog vele andere onmiskenbare wonderen worden gedaan. De geesten zullen beweren dat ze in de Bijbel geloven en zullen de inzettingen van de kerk eerbiedigen. [...]

De leer dat de mens na de dood een bewust leven leidt en vooral het geloof dat de geesten van de doden terugkeren om de levenden te dienen, heeft de weg bereid voor het moderne spiritisme.” –*De grote strijd*, blz. 543, 505.

Gods bevel

1. **Wat heeft God Zijn volk altijd bevolen? Deuteronomium 18:10, 11; Jesája 8:19.**

Deuteronomium 18:10, 11 *Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.*

Jesája 8:19 *Wanneer zij dan tot u zeggen zullen: Vraagt de waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? zal men voor de levenden de doden vragen?*

“Het moderne spirtualisme, dat dezelfde grondslag heeft, is slechts een herleving in nieuwe gedaante van de toverij en duivelaanbidding die vroeger door God werd veroordeeld en verboden. In de Bijbel is voorzegd dat ‘in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen’. (1 Timótheüs 4:1). In zijn Tweede Brief aan de Thessalonicensen wijst Paulus op de bijzondere werking van satan in het spirtualisme als een gebeurtenis die zal plaatsvinden kort vóór de wederkomst van Christus. Wanneer hij het heeft over de wederkomst van Christus, verklaart hij dat het spirtualisme is ‘naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen.’ (2 Thessalonicensen 2:9). [...]

Gods woord tot het oude Israël geldt ook voor Zijn volk in deze tijd: ‘Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden, of tot waarzeggende geesten ...om u met hen te verontreinigen’ ‘Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel.’ (Leviticus 19:31; Deuteronomium 18:12).” –*Patriarchen en Profeten*, blz. 623, 624, 629.

2. Naar welke woorden uit de Schrift moet Gods volk verwijzen, zodat zij niet vallen in satans valstrikken met betrekking tot de toestand van de doden? Prediker 9:5, 6.

Prediker 9:5, 6 *Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is reeds hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid [=afgunst] vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.*

“Maar niemand hoeft zich te laten misleiden door de bedrieglijke beweringen van het spiritisme. God heeft de wereld genoeg licht geschonken om de valstrik te kunnen ontdekken. Zoals reeds is aangetoond, is de theorie die ten grondslag ligt aan het spiritisme in strijd met de duidelijke uitspraken van de Bijbel. De Bijbel zegt dat de doden niets weten, dat hun nagedachtenis is vergeten. Ze hebben geen deel aan iets dat onder de zon geschiedt en ze weten niets van de vreugde of het verdriet van hen die ze op aarde zo lief hadden. Bovendien heeft God elk zogenaamd contact met de geesten van overledenen uitdrukkelijk verboden. In de dagen van de Hebreëen was er een groep mensen die net zoals de spiritisten van vandaag beweerden dat ze in contact konden treden met de doden. Maar de

Bijbel zegt dat ‘de waarzeggende geesten’, zoals deze bezoekers uit andere werelden worden genoemd ‘geesten van duivelen zijn’. (zie Numeri 25:1-3; Psalm 106:28; 1 Korinthe 10:20; Openbaring 16:14) God had de omgang met waarzeggende geesten een gruwel genoemd. Wie zich eraan schuldig maakte werd met de dood gestraft. (Leviticus 19:31; 20:27).” –*De grote strijd*, blz. 511.

Onder een christelijke dekmantel

3. Hoe gaat satan in deze laatste dagen te werk? 2 Timótheüs 4:3, 4.

2 Timótheüs 4:3, 4 *Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.*

“Het is een feit dat het spiritisme dit ogenblik een gedaante-verwisseling ondergaat: het heeft een christelijk kleedje aangedaan en verbergt tegelijkertijd enkele van zijn meest verwerpelijke kenmerken. [...]

In zijn huidige vorm kan het spiritisme niet méér aanspraak op verdraagzaamheid maken dan vroeger, en het is in feite gevaarlijker omdat de misleiding geraffineerder is. Terwijl het vroeger Christus en de Bijbel verwierp, beweert het nu allebei te aanvaarden. Maar de Bijbel wordt uitgelegd op een manier die in de smaak valt bij de niet-wedergeboren mens, terwijl zijn ernstige en belangrijke waarheden inhoudsloos gemaakt worden. Men noemt de liefde de belangrijkste eigenschap van God, maar ze wordt gedegradeerd tot sentimentalisme, dat weinig onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Gods rechtvaardigheid, Zijn afkeer van zonde en de eisen van Zijn heilige wet worden gewoon niet genoemd. Men leert de mensen de Tien Geboden als een dode letter te beschouwen. Aantrekkelijke, betoverende fabeltjes leggen beslag op de zinnen en zetten mensen ertoe aan de Bijbel te verwerpen als de bron van hun geloof. Christus wordt net als vroeger niet aanvaard, maar satan heeft de mensen zó verblind dat ze het bedrog niet eens meer merken.” –*De grote strijd*, blz. 513 [cursief toegevoegd].

“Maar de grote massa van de mensheid veracht de waarheden van Gods Woord en verkiest fabels. 2 Thessalonicensen 2:10, 11: ‘Daarvoor, dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om

zalig te worden. En daarom zal hun God zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven.’ ” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 98.

4. Hoe ver zullen satans misleidingen gaan? 2 Korinthe 11:13, 14; Mattheüs 24:24.

2 Korinthe 11:13, 14 *Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.*

Mattheüs 24:24 *Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, also dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.*

“De bedriegelijke leer en de misleidende wonderen van het spiritisme behoren tot de meest succesvolle middelen die de Aarts-bedrieger gebruikt. Hij doet zich voor als een engel des lichts en spreidt zijn netten waar men die het minst verwacht. Als de mensen het Woord van God wilden onderzoeken en God oprecht smeekten dat ze het zouden mogen begrijpen, zouden ze niet in duisternis worden gelaten om verkeerde leerstellingen aan te nemen. Maar wanneer ze de waarheid verwerpen, worden ze een prooi van de misleiding.

Een andere gevaarlijke dwaling is de leerstelling die de godheid van Christus loochent en verklaart dat Christus niet bestond vóór Hij mens werd. Deze leer wordt aangenomen door veel mensen die zogenaamd in de Bijbel geloven. [...]

Er is nog een verraderlijke en verderfelijke dwaling die heel snel terrein wint: de opvatting dat satan geen persoonlijk wezen is. De aanhangers van deze theorie menen dat die naam in de Bijbel alleen gebruikt wordt om de boze gedachten en begeerten van de mens aan te duiden.” –*De grote strijd*, blz. 482.

Onze enige Waarborg

5. Welke woorden van de profeet Jesája zijn een maatstaf die de verleidingen blootlegt van zogenaamde wonderdoeners? Welk beginsel zal daarnaast Gods volk ervan weerhouden misleid te worden door valse christussen? 1 Johannes 4:1; Jesája 8:20; Micha 3:5, 6.

1 Johannes 4:1 *Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.*

Jesája 8:20 *Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.*

Micha 3:5, 6 *Alzo zegt de Heere, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit; maar die niets geeft in hun mond, tegen die heiligen zij een krijg [=oorlog]. Daarom zal het nacht voor u worden vanwege het gezicht, en u zal duisternis zijn vanwege de waarzegging; en de zon zal over deze profeten ondergaan; en de dag zal over hen zwart worden.*

“Wij dienen niet ontvankelijk te zijn voor de woorden van degenen die komen met een boodschap die de bijzondere punten van ons geloof tegenspreken. Zij verzamelen een massa [aan teksten] uit de Bijbel bijeen, en stapelen het op als bewijs rond hun eigen beweerde theorieën. Dit is gedurende de laatste vijftig jaar telkens weer gedaan. En terwijl de Bijbel Gods Woord is, en gerespecteerd dient te worden, is hun toepassing – indien zo’n toepassing een pijler verplaatst van het fundament dat God deze vijftig jaar heeft ondersteund – een grote fout. Degene die zo’n toepassing doet, kent niet de schitterende manifestatie van de Heilige Geest die macht en kracht gaf aan de boodschappen uit het verleden die tot Gods volk zijn gekomen.” –(*Preach the Word*, blz. 5 [1905]) *Counsels to Writers and Editors*, blz. 32.

6. Hoe zullen degenen die trouw zijn aan God spiritisme overwinnen? Éfeze 6:11, 12, 17.

Éfeze 6:11, 12, 17 *Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. [...] En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.*

“Wie zich tegen het spiritisme verzet, bestrijdt niet alleen de mensen, maar ook satan en zijn engelen. Hij strijd ‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen

de boze geesten in hemelse gewesten'. Satan zal geen duimbreed wijken, tenzij hij wordt teruggedreven door de kracht van hemelse boodschappers. Gods volk moet hem net zoals Jezus tegemoet kunnen treden met de woorden: 'Er staat geschreven'. Satan kan nu net zoals in de dagen van Christus de Bijbel aanhalen en hij zal de Schrift verdraaien om zijn misleidingen kracht bij te zetten. Wie in deze gevaarlijke tijd stand wil houden, moet zelf begrijpen wat de Bijbel zegt.

Velen zullen worden geconfronteerd met geesten van duivelen die in de gedaante van overladen familieleden of vrienden verschijnen en de gevaarlijkste ketterijen verkondigen. Deze geesten zullen onze gevoelens van medeleven aanspreken en wonderen verrichten om hun beweringen geloofwaardiger te maken. Wij moeten klaar staan om ze te bestrijden met de Bijbelse waarheid dat de doden niets weten en dat verschijningen dus geesten van duivelen zijn." –*De grote strijd*, blz. 515.

"De enige veiligheid ligt daarin naar de waarheid te zoeken, zoals geopenbaard in Gods Woord, als naar een verborgen schat. De onderwerpen over de Sabbat, de natuur van de mens en de getuigenis van Jezus, zijn de grote, belangrijke waarheden, die moeten begrepen worden. Deze zullen zijn als een anker, om Gods volk te bewaren in deze gevaarlijke tijden." –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 98.

7. Is het mogelijk dat degenen die eerder van Christus zijn weggegaan, terugkeren naar het rechte pad? Jesája 55:6, 7; Hoséa 12:7.

Jesája 55:6, 7 *Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de onge-rechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de Heere, zo zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.*

Hoséa 12:7 *U dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht gedurig op uw God.*

"Mij werd getoond dat satan de geesten niet kan beheersen, tenzij ze zich onder zijn macht plaatsen. Zij die van het recht afwijken, bevinden zich dan in een ernstig gevaar. Zij onttrekken zich aan God en aan de wakende zorgen van Zijn engelen, en satan, altijd op de loer

liggend om zielen te vernietigen, gaat op hen zijn bedrog uitoefenen. Dezulken bevinden zich in het allergrootste gevaar; en wanneer ze dat gaan inzien en proberen de machten der duisternis te weerstaan en zich los te maken uit satans strikken, is dat geen gemakkelijke zaak. Zij hebben zich gewaagd op het terrein van satan en nu doet hij zij aanspraken op hen gelden. Hij zal niet aarzelen al zijn krachten in te spannen en al zijn boze heirlegers te hulp te roepen om een enkel menselijk wezen aan de hand van Christus te ontworstelen. Zij, die de duivel verzocht hebben om hen te verzoeken, zullen wanhopige pogingen moeten doen om zich uit zijn macht te bevrijden. Maar wanneer zij zelf willen aanpakken, zullen engelen Gods, die zij gegriefd hebben, hun ter hulpe komen. Satan en zijn engelen zijn niet bereid hun prooi los te laten. Zij worstelen en strijden met de heilige engelen en de slag is geweldig. Maar wanneer zij, die gedwaald hebben, volharden in het gebed, en in diepe verootmoediging hun fouten belijden, zullen engelen, uitmuntende in kracht, zegevieren en hen uit de macht der boze engelen rukken.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 99, 100.

Voor persoonlijke studie

Matthéüs 4:4, 7, 10.

Matthéüs 4:4, 7, 10 *Doch Hij, antwoordende, zei: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond van God uitgaat. [...] Jezus zei tot hem: Er is ook geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. [...] Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden, en Hem alleen dienen.*

“Spiritualisme is een leugen. Het is gefundeerd op die grote oerleugen, ‘gijlieden zult de dood niet sterven’ (Genesis 3:4).” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 1, blz. 99.

Eerste geschriften, hoofdstuk 30, ‘Spiritisme’, blz. 314-320.

Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, blz. 95-101.

Uit de schatkamer der getuigenissen, deel 1, 221-223.

De grote strijd, hoofdstuk 34 ‘Het spiritisme’

Zendingsbericht van de Predikersafdeling van de Generale Conferentie

Voorlezen op Sabbat 29 oktober 2016

De speciale Sabbatschoolgaven zullen
op Sabbat 5 november 2016 worden ingezameld

“Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” Handelingen 20:28.

“Degenen die zich geven aan de bediening van het Woord treden een zeer belangrijk werk binnen.” –*Review and Herald*, 6 oktober 1904. [§17]

Beste medegeloven in Christus,

De Heer heeft Zijn gemeente gevestigd als een georganiseerd lichaam, en maakte de apostelen (predikers) verantwoordelijk voor de vooruitgang van Zijn werk en de onderrichting van de gelovigen in gezonde leer. De Predikers- /Sabbatschoolafdeling waken in bijzondere zin over de leer die gepredikt wordt, zowel in gesproken als geschreven woord, door de organisatie van de gemeente.

Een van de belangrijkste instellingen voor de groei van de gelovigen in kennis en eenheid in het geloof is de Sabbatschool. Onder Gods leiding bepaalt de Predikersafdeling de volgorde van de onderwerpen die worden bestudeerd in de wekelijkse *Sabbatschoollessen*. Bovendien, met hulp van voornamelijk mijn vrouw, produceer ik wekelijks een video in het Engels, en een in het Spaans, voor de predikers en leraren om de eenheid van het geloof in leerstellige punten door de Sabbatschool te vergemakkelijken. Duizenden mensen (zowel leden als niet-leden) hebben deze online video's bekeken. Sommige actieve leden gebruiken ze ook als zendingsmiddelen op studiegroepen op te richten voor geïnteresseerde zielen. Deze video's worden gepromoot op Facebook, Google, YouTube en de website van de Predikersafdeling. Maar omdat de Generale Conferentie beperkte financiële middelen heeft, worden alle media activiteiten van de Predikersafdeling gefinancierd door particuliere giften. Meer geld is nodig om de website te onderhouden en om het internetbereik te faciliteren.

Een andere belangrijke functie van de Predikersafdeling is de ondersteuning en begeleiding van zendingsscholen. Er zijn momenteel zes van zulke scholen in Latijns-Amerika, één in Azië en twee in Afrika. De scholen in Latijns-Amerika worden gefinancierd door de unies en velden, die baat hebben bij de scholen, maar die in Afrika en Azië zijn afhankelijk van steun van buitenaf. De financiële behoeften van de zendingsscholen zijn groot, niet alleen vanwege de salarissen van de leraren, materialen, voedsel en onderdak die moeten worden betaald, maar ook omdat veel studenten financiële steun nodig hebben in de vorm van een beurs. Heel vaak wensen jonge mensen zendingstraining te krijgen, maar kunnen het niet veroorloven. Uw gulle donaties kunnen het mogelijk maken dat een jonge broeder of zuster wordt opgeleid als zendeling.

De Predikersafdeling is verantwoordelijk voor het opstellen van doctrinaire materialen en handleidingen en het begeleiden van leerstellige publicaties. Op dit moment wordt het *Handboek voor de Gemeente* bijgewerkt, en handleidingen voor predikers en leiders wordt voorbereid. Standpuntbepalingen ['position papers'] over leerstellige vragen zijn van tijd tot tijd ook benodigd. Alle projecten van de Predikersafdeling worden uitgevoerd naar aanleiding van de verzoeken van de Generale Conferentie afgevaardigden in sessie. Helaas moeten sommige projecten in de wacht worden gezet wegens gebrek aan financiële middelen, ook al is er een verlangen om zulke dingen te hebben als een online school voor predikanten en arbeiders, een boek over de geschiedenis van de gemeente, een online zendingsschool, en andere geestelijke middelen.

In 1902 schreef zr. Ellen White: 'In alle afdelingen van het ministeriële werk is er behoefte aan een grotere ernst. De tijd gaat voorbij, en het werk dat ver gevorderd had moeten zijn, is bijna tot stilstand gekomen.' –*Review and Herald*, 19 augustus 1902. Helaas worden wij vandaag de dag hier nog steeds mee geconfronteerd. Uw bijdragen, gebeden en ondersteuning zijn dringend nodig. Dat de Here uw gulle hart mag zegenen.

Tzvetan Petkov

Leider van de Predikersafdeling van de Generale Conferentie

**De extra sabbatschool collecte is bestemd voor
de Predikersafdeling van de Generale Conferentie**

*Help mee om de geestelijke gaven van de hemel te verspreiden
door middel van uw gulle gave!*

19^e Les

Sabbat 5 november 2016

Sabbatbegin 17.06^{u.} ↔ 17.04^{u.}

**Waarschuwing tegen het merkteken
van het beest en zijn beeld**

“Het is van belang dat iedereen begrijpt wat het merkteken van het beest is en hoe de mensen kunnen ontkomen aan de gevreesde bedreiging van God. Waarom stellen de mensen er geen belang in te weten wat het merkteken van het beest en van zijn beeld is? Het staat lijnrecht tegenover Gods merkteken (Éxodus 3:12-17 aangehaald).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 675.

Gehoorzaamheid aan God

- 1. Wat zal het standpunt zijn van Gods volk wanneer de zondagswet wordt opgelegd? Handelingen 5:29; Openbaring 14:9-11.**

Handelingen 5:29 *Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn, dan de mensen.*

Openbaring 14:9-11 *En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt.*

“Het volk van God erkent een menselijke regering als goddelijke instelling, en zal in woord en daad gehoorzaamheid aan die overheid als heilige plicht leren, zolang haar gezag binnen de grenzen van haar bevoegdheid blijft. Maar als haar eisen in strijd komen met de eisen van God, dan moeten we ervoor kiezen, eerder God dan mensen te gehoorzamen. We moeten het Woord van God erkennen en gehoorzamen als het gezag, dat boven alle menselijke wetgeving staat. ‘Zo spreekt de Heer’ mag niet opzij worden gezet voor ‘Zo spreekt de kerk, of de staat.’ De kroon van Christus moet verheven zijn boven alle eretekens van aardse machthebbers. –HM 1 november 1893” –*Jezus komt*, blz. 112.

“De boodschap van de derde engel is aan de wereld gegeven om de mensen te waarschuwen tegen het ontvangen van het merkteken van het beest, of van zijn beeld, aan hun voorhoofd of aan hun hand. Het ontvangen van dit merkteken betekent het komen tot dezelfde beslissing als het beest en het verdedigen van dezelfde ideeën, in lijnrechte tegenspraak met Gods Woord. God zegt van allen die dit merkteken ontvangen: ‘Die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam’ ...” –*Bijbelcommentaar*, blz. 676.

Het beest met de twee horens

2. Wat zal volgens Openbaring 13:15-17 het beest met de twee horens doen?

Openbaring 13:15-17 *En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.*

“Toen de eerste gemeente afvallig werd omdat velen van de eenvoud van het evangelie waren afgeweken en heidense rituelen en gebruiken overnamen, trok Gods Geest zich terug.

De kerkelijke leiders wilden het geweten van de mensen beheersen en zochten steun bij de wereldlijke overheid. Zo ontstond het pausdom: De kerk beheerste de wereldlijke macht en gebruikte haar om haar eigen doelstellingen te bevorderen. Ze deed dit vooral om zogenaamde ‘ketterijen’ te bestraffen. De Verenigde Staten zullen een beeld voor het beest kunnen maken wanneer de Kerk de Staat zodanig onder controle heeft dat ze de Staat kan gebruiken om haar eigen doelstellingen te verwezenlijken.” –*De grote strijd*, blz. 412.

3. Wat kenmerkt het beest en zijn beeld? Daniël 8:25; 2 Thessalonicensen 2:3, 4.

Daniël 8:25 *En door zijn vernuft zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal staan tegen de Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden.*

2 Thessalonicensen 2:3, 4 *Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.*

“Het overtreden van Gods geboden is het speciale kenmerk van het beest en dus ook van zijn beeld. Daniël zegt over de kleine horen, het pausdom, het volgende: ‘Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen’ (Daniël 7:25). Paulus noemde dezelfde macht ‘de mens der wetteloosheid (...) die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet.’ De ene profetie vult de andere aan. Het pausdom kon zich alleen boven God verheffen door Gods wet te veranderen. Als men weet dat Gods wet is veranderd en men houdt zich tóch aan de gewijzigde vorm, bewijst men de hoogste eer aan de macht die de verandering heeft ingesteld. Gehoorzaamheid aan pauselijke wetten is een bewijs van trouw aan de paus, in plaats van aan God. [...]

Volgens rooms-katholieke schrijvers blijkt het gezag van de rooms-katholieke kerk uit ‘de verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee akkoord gaan;... want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft feestdagen in te stellen en het niet-vieren daarvan als zonde te

beschouwen'. (Henry Tuberville, *An Abridgement of the Christian Doctrine*, blz. 58).

Is de verandering van de Sabbat dan niet het teken, het merkteken van het gezag van de rooms-katholieke kerk, met andere woorden 'het merkteken van het beest?' ” –*De grote strijd*, blz. 414, 416.

Handhaving van de wet

4. Hoe zal de viering van de zondag worden opgelegd? Openbaring 13:16, 17.

Openbaring 13:16, 17 *En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.*

“ ‘Het maakt dat men aan allen, kleinen en groten ... een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd.’ (Openbaring 13:16) Mensen mogen op zondag niet alleen niet met hun handen werken, maar ze moeten met hun hoofd de zondag als sabbat erkennen. –*Speciale boodschap aan de gemeente Battle Creek* (Ph 86) 6, 7 (1897)” –*Jezus komt*, blz. 176.

“Zij die kiezen om de antichrist te volgen, zijn onderdanen van de grote afvallige. Onder de banier van satan geschaard, overtreden zij Gods wet en brengen anderen ertoe deze eveneens te breken. Zij trachten de wetten van de volken zodanig te formuleren, dat de mensen hun trouw aan aardse regeringen zullen tonen door het vertreden van de wetten van Gods koninkrijk. [...]

De zogenaamde christelijke wereld wordt het toneel van grote en beslissende gebeurtenissen. Gezaghebbende mensen zullen wetten uitvaardigen, die het geweten beheersen, naar het voorbeeld van het pausdom. Babylon zal alle volken doen drinken van de wijn van de toorn van haar hoererij. Elk volk zal hierin worden betrokken.... (Openbaring 18:3-7 aangehaald) (MS 24, 1891).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 626.

5. Hebben mensen vandaag de dag de gelegenheid om te kiezen of zij wel of niet het merkteken van het beest ontvangen? Éxodus 23:32, 33; Handelingen 17:30, 31.

Éxodus 23:32, 33 *U zult met hen, noch met hun goden, een verbond maken. Zij zullen in uw land niet wonen, opdat zij u tegen Mij niet doen zondigen; indien u hun goden dient, het zal u voorzeker tot een valstrik zijn.*

Handelingen 17:30, 31 *God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een Man, Die Hij daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, daar Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.*

“Johannes moest letten op een volk, dat anders was dan zij die het beest of zijn beeld aanbidden door het houden van de eerste dag van de week. Het houden van deze eerste dag is het merkteken van het beest.” – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, blz. 133; *Last Day Events*, blz. 223. [zie ook: *Jesus komt*, blz. 176]

“De verandering van de Sabbat is het teken of het merkteken van het gezag van de Roomse kerk. Degenen die – terwijl zij de eisen van het vierde gebod begrijpen – ervoor kiezen om de valse sabbat te vieren in plaats van de ware, bewijzen daarmee eer aan die macht, door wie alleen het bevolen is. Het merkteken van het beest is de pauselijke sabbat, die door de wereld is aanvaard in de plaats van de dag van Gods bepaling.” – *Evangelism*, blz. 234.

“Niemand heeft nog het merkteken van het beest ontvangen. Dat moment is nog niet aangebroken. Er bevinden zich nog oprechte christenen in iedere kerk, de rooms-katholieke kerk niet uitgezonderd. Niemand wordt veroordeeld totdat zij het licht verkregen hebben en de verplichting van het vierde gebod hebben ingezien. Maar wanneer de verordening uitgevaardigd zal worden die de valse sabbat zal opdringen, en de luide roep van de derde engel tegen de aanbidding van het beeld en zijn beest zal waarschuwen, zal de scheidslijn tussen het ware en het valse duidelijk getrokken zijn. Dan zullen zij die in overtreding volharden, het merkteken van het beest ontvangen.” – *Maranatha, de Here komt*, blz. 211.

6. Wat laat zien dat men het merkteken van het beest heeft ontvangen? Jozua 24:15; 1 Koningen 18:21.

Jozua 24:15 *Doch zo het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kiest u heden, wie u dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders,*

die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land u woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!

1 Koningen 18:21 *Toen naderde Elía tot het ganse volk, en zei: Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.*

“Als het licht der waarheid u is voorgehouden, de Sabbat van het vierde gebod is geopenbaard en is aangetoond dat in Gods Woord geen grondslag is voor zondagsviering, en u toch vasthoudt aan de valse sabbat door te weigeren de Sabbat te heiligen, die God ‘Mijn heilige dag’ noemt, ontvangt u het merkteken van het beest. Wanneer vindt dit plaats? Als u het decreet gehoorzaamt, dat u gebiedt u te onthouden van werk op zondag en God te aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel staat, waaruit blijkt dat zondag iets anders is dan een gewone werkdag, stemt u erin toe het merkteken van het beest te ontvangen en weigert u het zegel Gods. Als wij dit merkteken aan ons voorhoofd of aan onze handen ontvangen, treffen ons de oordelen, uitgesproken over de ongehoorzamen. Maar het zegel van de levende God wordt geplaatst op hen, die nauwgezet de Sabbat des Heren vieren (RH 13 juli 1897).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 676.

“Maar nu is de tijd bijna verstreken en wat ons jaren gekost heeft om te leren, zullen zij in een paar maanden moeten leren. Ook zullen zij veel moeten afleren en veel weer opnieuw leren. Zij, die het merkteken van het beest en van zijn beeld niet willen ontvangen, wanneer het dekreet daartoe uitgaat, moeten nu besluiten om te zeggen: Neen, wij willen niets te doen hebben met de instelling van het beest.” –*Eerste geschriften*, blz. 71.

De oproep van de andere engel

7. **Wat zal de vrucht zijn van de arbeid van Gods volk op het moment van de luide roep? Openbaring 18:4.**

Openbaring 18:4 *En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat u aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat u van haar plagen niet ontvangt.*

“Ik zag dat God oprechte kinderen heeft onder de naam-Adventisten en de gevallen kerken, en voordat de plagen uitgestort worden, zullen

predikanten en leden opgeroepen worden om deze kerken te verlaten, en zullen zij de waarheid met blijdschap aannemen. Satan weet dit; en voordat de luide kreet van de derde engel gehoord wordt, zal hij een opwinding doen ontstaan in deze godsdienstige lichamen, ten einde degenen, die de waarheid verworpen hebben te doen geloven, dat God met hen is. Hij hoopt de oprechten te misleiden, en hen te doen denken, dat God nog voor de kerken werkt. Maar het licht zal schijnen, en allen, die oprecht zijn, zullen de gevallen kerken verlaten, en vastberaden staan met het overblijfsel.” –*Eerste geschriften*, blz. 313, 314.

“Massa’s mensen zullen het geloof aannemen en dienst nemen in het leger van de Heer.” –*Evangelism*, blz. 700 (1895) [zie ook: *Jezus komt*, blz. 166].

“Veel mensen die van de kudde zijn afgedwaald, zullen terugkomen om de grote Herder te volgen.” –*Testimonies for the Church*, vol. 6, blz. 401 (1900) [zie ook: *Jezus komt*, blz. 166].

Ter overdenking

“Het in de plaats stellen van het valse voor het ware, vormt de laatste akte in het drama. Als deze vervanging universeel wordt, zal God Zichzelf openbaren. Als de wetten van mensen worden verheven boven Gods wetten, als de machten van deze aarde trachten de mensen te dwingen om de eerste dag van de week te vieren, weet dan dat de tijd is aangebroken voor God om Zijn werk te doen. Hij zal in majesteit opstaan en de aarde vreselijk schudden. Hij zal uit Zijn plaats komen om de inwoners van de wereld te straffen voor hun ongerechtigheid (RH 23 april, 1901).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 677.

“De Here heeft mij duidelijk laten zien dat het beeld van het beest vorm zal krijgen vóór het einde van de genadetijd; want het zal de grote toets zijn voor Gods volk, waardoor hun eeuwige bestemming zal worden beslist.... (Openbaring 13:11-17 aangehaald)...

Deze toets moet Gods volk ondergaan eer het verzegeld wordt. Allen die God hun trouw tonen door het waarnemen van Zijn wet en die weigeren een valse sabbat te aanvaarden, zullen zich scharen onder de banier van de Here God en zullen het zegel van de levende God ontvangen. Zij, die de waarheid van hemelse oorsprong prijsgeven en de zondag als sabbat aanvaarden, zullen het merkteken van het beest ontvangen (Brief 11, 1890).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 669, 670.

Het volk dat Gods zegel ontvangt

“Wie zijn dat? Gods naamdragend volk – zij, die op deze aarde hebben getuigd van hun trouw, wie zijn dat? Zij die de geboden van God en het getuigenis van Jezus hebben bewaard; die de Gekruisigde als hun Heiland hebben erkend (MS 132, 1903).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 678.

Gods teken

1. **Wat is het teken tussen God en Zijn volk? Éxodus 31:13; Ezechiël 20:12.**

Éxodus 31:13 *U nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: U zult evenwel Mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen Mij en tussen u, bij uw geslachten, opdat men wete, dat Ik de Heere ben, Die u heilig.*

Ezechiël 20:12 *Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de Heere ben, Die hen heilig.*

“Het teken van gehoorzaamheid is het vieren van de Sabbat van het vierde gebod. Als de mensen het vierde gebod houden, zullen ze ook de andere geboden houden (Brief 31, 1898). [...]

“Er wordt een merkteken geplaatst op Gods volk en dat merkteken is de viering van Zijn heilige Sabbat (HS 217).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 678.

“... Dit is geen zegel of merkteken dat zichtbaar is, maar een bevestigen in de waarheid, zowel verstandelijk als geestelijk, zodat ze niet bewogen kunnen worden.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 260.

2. **Wanneer gebruikte Gods volk een teken dat hen identificeerde en beschermde? Is Gods teken vandaag de dag nog steeds nodig? Éxodus 12:3, 7, 13.**

Éxodus 12:3, 7, 13 *Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Op de tiende van deze maand neme een ieder een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. [...] En zij zullen van het bloed nemen, en het strijken aan de beide zijposten, en aan de bovendorpel, aan de huizen, waarin zij het eten zullen. [...] En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen, waarin u bent; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan; en er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.*

“Een merkteken wordt geplaatst op elkeen van Gods volk, evenals een merkteken werd geplaatst boven de deuren van de Hebreeuwse woningen om het volk te bewaren voor de algemene ondergang. God zegt: ‘Ik heb hun Mijn sabbatten gegeven als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten dat Ik, de Here, hen heilig’ (RH 6 febr. 1900).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 657, 658.

“Wat is het zegel van de levende God, dat geplaatst wordt op het voorhoofd van Zijn volk? Het is een merkteken dat engelen kunnen lezen, geen menselijke ogen zien het; want de verdervende engel moet dit merkteken van verlossing zien (Brief 126, 1898).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 260.

Degenen die Gods geboden eren

3. Wat zal Gods volk duidelijk onderscheiden? Openbaring 14:12; Jesája 8:20.

Openbaring 14:12 *Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.*

Jesája 8:20 *Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.*

“Na de waarschuwing tegen de aanbidding van het beest en van zijn beeld zegt de profeet: ‘Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren’. Aangezien ‘de heiligen die Gods geboden bewaren’ worden geplaatst tegenover degenen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen, is het logisch dat het onderhouden van Gods wet enerzijds en de overtreding daarvan anderzijds, de scheidingslijn zal vormen tussen degenen die God aanbidden en zij die het beeld aanbidden.” –*De grote strijd*, blz. 414.

“Het werk van de Heilige Geest is de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De wereld kan alleen gewaar- schuwd worden door het zien van degenen die de waarheid geloven en daardoor geheiligd worden, door te handelen naar hoogstaande en heilige beginselen, terwijl zij op verheven wijze de grenslijn tonen tussen degenen die Gods geboden houden en hen die ze met voeten vertreden. De heiligmaking van de geest geeft het verschil te kennen tussen hen die het zegel Gods dragen en degenen die een valse rustdag vieren.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 677.

4. Wat kenmerkt degenen die Gods zegel zullen ontvangen? Openbaring 14:1, 4, 5.

Openbaring 14:1, 4, 5 *En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de Naam van Zijn Vader geschreven aan hun voorhoofden. [...] Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen voor God en het Lam, En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor de troon van God.*

“Het zegel van de levende God wordt alleen op hen geplaatst, die wat hun karakter betreft op Christus gelijken (RH 21 mei, 1895).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 659.

“Het zegel Gods zal nooit geplaatst worden op het voorhoofd van een onreine man of vrouw. Het zal nooit geplaatst worden op de voorhoofden van mannen en vrouwen met valse tongen en bedriegelijke harten. Allen die het zegel ontvangen, moeten zonder vlek voor God staan – kandidaten voor de hemel. [...]

Die met de wereld verbonden zijn, worden naar de wereld gevormd en klaar gemaakt voor het merkteken van het beest. Die wantrouwig staan tegenover het eigen-ik, die zich verootmoedigen voor God en hun zielen reinigen door de waarheid te gehoorzamen – dezulken ontvangen het hemelse karakter en bereiden zich voor op het zegel Gods aan hun voorhoofden. Wanneer het bevel uitgaat en het merkteken wordt ingedrukt, zal hun karakter rein en onbevlekt blijven voor de eeuwigheid.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 69.

Droefenis

5. **Wat zal Gods volk voelen wanneer zij de ongerechtigheid onder ogen zien van de mensen die voorgeven God te dienen? Ezechiël 9:4.**

Ezechiël 9:4 *En de Heere zei tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden van de lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden daarvan gedaan worden.*

“Hun rechtvaardige zielen worden dag in dag uit gekweld door de onheilige werken en woorden van de onrechtvaardigen. Ze zijn machteloos om tegen die wassende stroom van ongerechtigheid een dam op te werpen, en daarom is hun ziel vol droefheid en onrust. Zij treuren voor God wanneer ze zien dat juist in die huizen van hen die een groot licht hebben gehad, godsdienst geminacht wordt. Zij klagen en kwellen hun zielen omdat hovaardij, gierigheid, zelfzucht en alle mogelijke bedrog in de Gemeente voorkomen. De Geest Gods, Die aanzet tot terechtwijzing, wordt onder de voet gelopen, terwijl de dienstknechten van satan triomferen. God wordt onteerd, de waarheid tot nul en gener waarde gemaakt.

Die geen hartzeer hebben over hun eigen geestelijke afwijking, die niet treuren over de zonden van anderen, zullen het zegel Gods niet ontvangen. [...]

De dag van Gods wraak staat vlak voor de deur. Het zegel Gods zal alleen geplaatst worden op de voorhoofden van diegenen die zuchten en kermen over de gruwelen in het land gedaan.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 62-65.

6. **Welke waarschuwing wordt gegeven voor het gevaar om de Sabbat oppervlakkig te houden? Jesája 29:13; Jakobus 2:20.**

Jesája 29:13 *Want de Heere heeft gezegd: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart ver van Mij doen; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;*

Jakobus 2:20 *Maar wilt u weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?*

“Niet allen die belijden de Sabbat te vieren, zullen verzegeld worden. Velen zijn er, zelfs onder degenen die de waarheid aan anderen onderwijzen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet zullen ontvangen. Zij hadden het licht der waarheid, zij kenden de wil van hun Meester, zij verstonden elk punt van ons geloof, maar hun werken waren daarmee niet in overeenstemming. Die zo vertrouwd waren met de profetie en de schatten van Goddelijke wijsheid, dienden hun geloof te hebben uitgeleefd. Zij moesten hun gezinnen na hen bevolen hebben, opdat zij door een goed geordend gezin de invloed der waarheid op het menselijk hart aan de wereld konden laten zien.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 66.

“De groep die voorgesteld wordt door de dwaze maagden, bestaat niet uit huichelaars. Ze hebben eerbied voor de waarheid en hebben deze verkondigd. Zij voelen zich aangetrokken tot hen die de waarheid geloven, maar zij hebben zich niet overgegeven aan het werk van de Heilige Geest.” –*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 254.

Een onderscheidingsteken

7. **Waarom is het zo belangrijk om Gods teken nu te ontvangen?** **Markus 8:37, 38; Matthéüs 10:32; 25:34.**

Markus 8:37, 38 *Of wat zal een mens geven, tot lossing [=losprijs] van zijn ziel? Want zo wie zich voor Mij en voor Mijn woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, voor die zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.*

Matthéüs 10:32; 25:34 *Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. [...] Alsdan zal de Koning zeggen tot hen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, u gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld.*

“Zij die uit de wereld komen, om in woorden en daden van werelddingen te verschillen, die beseffen dat het een eer is om Gods merkteken te dragen, zullen kracht ontvangen om Zijn kinderen te worden. De Here heeft mensen nodig waarop Hij kan vertrouwen. Niemand gaat de hemel binnen die het merkteken van God niet draagt. Zij die in deze door zonde vervloekte wereld dit merkteken met geheiligde vrijmoedigheid dragen, en het als een eer beschouwen, zullen door

Christus in de hemel worden erkend en geëerd (Brief 125, 1903). [...] Zij die Gods zegel op hun voorhoofd willen dragen, moeten de Sabbat van het vierde gebod houden. Dit onderscheidt hen van de ontrouwen, die een menselijke instelling hebben aanvaard in plaats van de ware Sabbat.” –*Bijbelkommentaar*, blz. 659.

Voor persoonlijke studie

“Iedere ziel die het zegel van de levende God wenst te ontvangen, moet persoonlijk luisteren naar wat Gods Woord zegt en dit nauwgezet doen. Wanneer men een plaats in het goddelijk huisgezin wil verkrijgen dan kan men er geen godsdienst naar willekeur op na houden. NU, terwijl de vier engelen de vier winden nog vasthouden over de gehele wereld, is het tijd om onze roeping en verkiezing vast te maken.” –*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 288.

21^e Les

Sabbat 19 november 2016

Sabbatbegin 16.44^u ↔ 16.43^u

De late regen

“De late regen, die de oogst van de aarde doet rijpen, stelt de geestelijke genade voor, die de gemeente voorbereidt op de komst van de Zoon des mensen. Maar als de vroege regen niet is gevallen, dan is er geen leven. Er zal geen groen blad uitspruiten. Als de vroege regen haar werk niet heeft gedaan, kan de late regen het zaad niet tot volmaaktheid brengen. –*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, blz. 506 (1897) [zie ook: *Jezus komt*, blz. 144, 145]

“In die tijd zal de ‘spade regen’, of ‘verkoeling van het aangezicht des Heren’ komen, om kracht bij te zetten aan de grote stem van de derde engel en de heiligen klaar te maken om te kunnen staande blijven in het tijdperk, wanneer de zeven laatste plagen zullen uitgegoten worden.” –*Eerste geschriften*, blz. 94.

Vorbereiding

1. **Waarom is het belangrijk om de gemeentebijeenkomsten niet te veronachtzamen? Hebreëen 10:25.**

Hebreëen 10:25 *En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als u ziet, dat de dag nadert.*

“Overall waar de gemeente samenkomt, bijvoorbeeld in camp-meetings, bijeenkomsten van de plaatselijke gemeente, en al die momenten waar er persoonlijk werk is voor zielen, zijn de door God toegewezen gelegenheden om de vroege en late regen te geven.” –*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, blz. 508 (1897); [zie ook: *Jezus komt*, blz. 148]

2. **Is het mogelijk om de spaderegen te ontvangen zonder voorbereiding? Jeremia 4:3; Filippensen 2:12.**

Jeremia 4:3 *Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda, en tot Jeruzalem: Braakt u een braakland, en zaait niet onder de doornen.*

Filippensen 2:12 *Alzo dan, mijn geliefden, gelijk u te allen tijd gehoorzaam geweest bent, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezigheid, werkt aan uw eigen zaligheid met vreze en beven.*

“Een opwekking van ware godsvrucht is onder ons het allermeest en allerdringendst nodig. Onze eerste werktaak zou moeten zijn om hiernaar te streven. We moeten ons serieus inspannen om de zegen van de Heer te verkrijgen. Niet omdat God niet bereid zou zijn om ons Zijn zegeningen te willen geven, maar omdat wij niet voorbereid zijn om die te ontvangen. Onze hemelse Vader is meer bereid om Zijn Heilige Geest te geven aan de mensen die Hem daarom vragen, dan aardse ouders bereid zijn om goede gaven aan hun kinderen te geven. Maar het is onze taak, door schuldbelijdenis, verootmoediging, berouw en ernstig gebed te voldoen aan de voorwaarden, waarop God beloofd heeft ons Zijn zegen te geven. We kunnen alleen een opwekking verwachten als antwoord op gebed.

Terwijl de mensen een grote behoefte hebben aan Gods Heilige Geest, kunnen zij de verkondiging van het Woord niet waarderen;

maar wanneer de kracht van de Geest hun harten aanraakt, zullen de gevoerde gesprekken niet zonder resultaat zijn. Degenen die onze bijeenkomsten bijwonen, zullen een mooie ervaring verwerven, wanneer zij in alle voorzichtigheid geleid worden in de leerstellingen van Gods Woord, en Zijn Geest aanwezig is. Als zij dan terugkeren naar huis zullen zij voorbereid worden om een gezonde invloed uit te oefenen.” –*Selected Messages*, boek 1, blz. 121. [zie ook grotendeels: *Jezus komt*, blz. 148, 149]

Eenheid en broederlijke liefde

3. **Hoe zullen de trouwe gelovigen tot die noodzakelijke eenheid en broederlijke liefde komen, die het mogelijk maken om de speciale uitgieting van de Heilige Geest te ontvangen? Hebreeën 12:14; Éfeze 4:1-3; Handelingen 2:1, 2.**

Hebreeën 12:14 *Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal.*

Éfeze 4:1-3 *Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat u wandelt waardig de roeping, met welke u geroepen bent; Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes.*

Handelingen 2:1, 2 *En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, zoals van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.*

“Als alle arbeiders Christus in hun ziel hebben wonen; als alle zelfzucht dood is; als er geen rivaliteit meer is, geen strijd om de eerste plaats; als er eenheid bestaat; als zij zichzelf heiligen, zodat men liefde onder elkaar kan zien en voelen, dan zullen de regenstromen van de genade van de Heilige Geest net zo zeker over ons komen, als dat er geen jota of tittel ooit zal ontbreken aan Gods belofte. Maar als het werk van anderen wordt afgekraakt, zodat arbeiders hun eigen superioriteit kunnen laten zien, bewijzen zij daarmee, dat hun eigen werk niet de handtekening draagt die het dient te hebben. God kan hen niet zegenen.” –*Selected Messages*, boek 1, blz. 175 (1896). [zie ook: *Jezus komt*, blz. 149, 150]

“Laten christenen alle tweedracht wegdoen en zichzelf aan God geven om te redden die verloren zijn. Laten ze in het geloof om de beloofde

zegen vragen en die zal dan ook komen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 216. [zie ook: *Jesus komt*, blz. 150]

4. Hoe zal God laten zien dat Zijn volk klaar is om verzegeld te worden? Éfeze 4:13, 15; Joël 2:23.

Éfeze 4:13, 15 *Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus.*

Joël 2:23 *En u, kinderen van Sion! verheugt u en weest blijde in de Heere, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u de regen doen neerdalen, de vroege regen en de spade regen in de eerste maand.*

“Wanneer de leden van het lichaam van Christus de periode van hun laatste strijd naderen – de tijd van Jacobs benauwdheid – zullen zij opwassen in Christus en rijkelijk deel hebben aan Zijn Geest. Wanneer de derde boodschap aanzwelt tot een luide roep en het afsluitingswerk gepaard gaat met grote kracht en heerlijkheid, zal Gods getrouwe volk deel hebben aan die heerlijkheid. Het is de late regen die hen doet opleven en hen kracht geeft om de tijd van benauwdheid te doorstaan. Het gelaat zal stralen door de heerlijkheid van dat licht dat de derde engel vergezelt (RH 27 mei, 1862).

Wij moeten niet wachten op de late regen. Deze komt op allen die de dauw en de stromen van genade, die op ons komen, erkennen en waarderen. Als wij de fragmenten van licht benutten, als wij de duidelijke barmhartigheden van God, die graag wil dat wij Hem vertrouwen, op prijs stellen, zal elke belofte in vervulling gaan (Jesaja 61:11 aangehaald). De gehele aarde zal verlicht worden door Gods heerlijkheid (Brief 151, 1897).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 683, 684.

Werken en bidden

5. Wie is een voorbeeld in het dienstwerk voor Gods volk? Romeinen 15:16; 1 Korinthe 15:58.

Romeinen 15:16 *Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door de Heilige Geest.*

1 Korinthe 15:58 *Zo dan, mijn geliefde broeders! Weest standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.*

“De grote uitstorting van de Geest van God, die de hele aarde met Zijn heerlijkheid verlicht, zal niet komen, tenzij ons volk verlicht is en uit ervaring weet, wat het betekent om Gods medewerkers te zijn. (zie 1 Korinthe 3:9) Als we ons volledig, met heel ons hart, toewijden aan het dienen van Christus, dan zal God dat erkennen door Zijn Geest zonder mate uit te storten. Maar dat gebeurt niet, zolang het grootste deel van de gemeente niet Gods medewerker is.” –(*Review and Herald*, 21 juli 1896) *Christian Service*, blz. 253. [zie ook: *Jezus komt*, blz. 152]

6. Waar zouden trouwe gelovigen God elke dag om moeten vragen? Lukas 11:9-13; Zacharía 10:1.

Lukas 11:9-13 *En Ik zeg u: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan u, die boos [=slecht] bent, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen, die Hem bidden?*

Zacharía 10:1 *Begeert van de Heere regen, ten tijde van de spade regen; de Heere maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.*

“Het neerdalen van de Heilige Geest op de gemeente wordt gezien als een toekomstige gebeurtenis. Maar het is het voorrecht van de gemeente, dat zij die nu al mag ontvangen. Zoek ernaar, bidt erom, geloof erin. Wij dienen Deze te hebben, en de Hemel staat klaar om Hem te schenken.” –*Evangelism*, blz. 701 (1895). [zie ook: *Jezus komt*, blz. 148]

“De mate waarin de Heilige Geest ons geschonken wordt, zal zijn naar gelang ons verlangen, en het geloof dat wij daartoe beoefend hebben, als ook de wijze waarop wij het licht en de kennis, die ons gegeven worden, zullen gebruiken.” –*Het geloof waardoor ik leef*, blz. 53.

“We zijn niet genoeg bereid om de Heer met onze smeekbeden lastig te vallen, en Hem te vragen om de gave van de Heilige Geest. De Heer wil dat we Hem op dit punt lastig vallen. Hij wil dat we met onze smeekbeden tot de troon doordringen.” –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 537 (1909). [zie ook: *Jezus komt*, blz. 148]

Geen exacte tijd

7. In welke algemene periode plaatst de heilige Schrift de late regen? **Handelingen 2:16-18.**

Handelingen 2:16-18 *Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.*

“Ik kan geen speciale tijd noemen wanneer de uitstorting van de Heilige Geest zal plaats vinden – wanneer de machtige engel van de hemel zal neerdalen, en zich zal verenigen met de derde engel in de afsluiting van het werk voor deze wereld; mijn boodschap luidt, dat onze enige veiligheid schuilt in het feit, gereed te zijn voor de hemelse verkoeling, terwijl onze lampen gereed en brandende zijn (RH 29 maart, 1892).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 684.

“De doop van de Heilige Geest was noodzakelijk voor het succes van het dienstwerk in de vroege evangelisatie periode; maar het is niet minder noodzakelijk in deze tijd, wanneer ‘de duisternis ... de aarde [zal] bedekken, en donkerheid de volken.’ (Jesaja 60:2) En de Heer heeft ons dezelfde levendmakende geestelijke kracht beloofd aan Zijn dienstknechten in deze tijd. ‘En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien.’ (Joël 2:28)” –*Signs of the Times*, 24 februari 1888.

Ter overdenking

“Bijzondere en snelle veranderingen zullen weldra plaats vinden en over Gods volk zal de Heilige Geest worden uitgestort zodat ze met hemelse wijsheid de onheilen van deze tijd kunnen opvangen en zoveel als mogelijk is de demoraliserende invloeden van de wereld zullen tegengaan. Wanneer de gemeente niet slaapt, wanneer de volgelingen van Christus waken en bidden, zullen ze licht ontvangen om de bewegingen van de vijand te kunnen waarnemen. [...]

Mij werd getoond dat wanneer Gods volk zich van zijn kant niet inspant, maar wacht of de verkoeling op hen komt om hun verkeerdheden weg te nemen en hun gebreken te herstellen; wanneer zij er op vertrouwen dat de verkoeling hen wel zal reinigen van de bezoedeling van het vlees en van de geest en hen wel zal klaarmaken om deel te nemen in de luide roep van de derde engel, zij te licht bevonden zullen worden.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 69, 220.

22^e Les

Sabbat 26 november 2016

Sabbatbegin 16.37^{u.} ↔ 16.36^{u.}

De luide roep

“Zo zal ook de boodschap van de derde engel worden verkondigd. Wanneer de tijd is aangebroken dat deze boodschap met zeer grote kracht aan de wereld moet worden gebracht, zal God nederige boodschappers gebruiken en zal Hij de mensen die zich aan Zijn dienst hebben gewijd, leiden. Ze zullen eerder door de zalving van Zijn Geest dan door hun opleiding daartoe in staat worden gesteld. Mannen van geloof en gebed zullen worden gedrongen om met een heilige ijver uit te gaan en de woorden verkondigen die God hun heeft toevertrouwd. De zonden van Babylon zullen aan het licht worden gebracht. De vreselijke gevolgen van het verplicht stellen van kerkelijke inzetten door de burgerlijke overheid, de rampzalige invloed van het spiritisme en de heimelijke, maar snelle vooruitgang van de pauselijke macht zullen stuk voor stuk duidelijk worden. De mensen zullen door deze ernstige waarschuwingen worden aangegrepen. Duizenden en nogmaals duizenden die zulke woorden nog nooit hebben gehoord, zullen ernaar

luisteren. Vol verbazing zullen zij horen dat Babylon de kerk is die is gevallen door haar dwalingen en zonden, door haar verwerping van de waarheid die haar van de hemel was gezonden.” –*De grote strijd*, blz. 560, 561.

Babylon is gevallen

1. De stem van welke engel zal zich voegen bij die van de derde engel? Openbaring 18:1-3.

Openbaring 18:1-3 *En na dezen zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden door zijn heerlijkheid. En hij riep krachtig met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; Omdat uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde.*

“Ik zag engelen heen en weer snellen in de hemel, zag hen nederdalen naar de aarde, en wederom opstijgen naar de hemel, voorbereidselen makende voor het plaats hebben van de ene of andere belangrijke gebeurtenis. Toen zag ik een andere machtige engel, die last kreeg om naar de aarde af te dalen, en zijn stem te voegen bij die van de derde engel, en kracht en nadruk aan diens boodschap bij te zetten. Er werd aan de engel grote macht en heerlijkheid verleend, en toen hij afdaalde, werd de aarde verlicht door zijn heerlijkheid. Het licht, dat deze engel met zich voerde, drong overal door, en hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggende: ‘Babylon is gevallen, is gevallen, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte.’ De boodschap van de val van Babylon, gelijk die gegeven werd door de tweede engel, wordt herhaald, met de verdere aanduiding van het bederf, dat sedert 1844 in de kerken is ingeslopen. Het werk van deze engel komt op de rechte tijd om zich te voegen bij het laatste grote werk van de boodschap van de derde engel, terwijl die tot een luide kreet aangroeit. En op die wijze wordt Gods volk bereid om te bestaan in de ure der verzoeking, die zij spoedig zullen ondergaan. Ik zag dat er een groot licht over hen scheen, en zij sloten

zich bij elkander aan om onbevreesd de boodschap van de derde engel te verkondigen.” –*Eerste geschriften*, blz. 331, 332.

2. **Wat wordt met het geestelijk Babylon voorgesteld? Openbaring 17:1-6.**

Openbaring 17:1-6 *En een uit de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, en zei tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering, en het had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostbaar gesteente, en paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering.*

“Het gehele hoofdstuk laat zien dat Babylon, dat gevallen is, de gemeenten voorstelt, die niet de waarschuwingsboodschappen willen ontvangen, die de Heer gegeven heeft in de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel. Zij weigerden de waarheid en aanvaardden een leugen. Zij weigerden de boodschappen van de waarheid. Zie 2 Thessalonicensen 2:1-12. De boodschap in het achttiende hoofdstuk van Openbaring is helder en duidelijk omschreven: ‘Omdat uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde.’ Vers 3. Een ieder die dit hoofdstuk leest, hoeft niet misleid te worden.

Hoe zou satan juichen om een boodschap uit te zenden dat de enige mensen die God tot de bewaarders van Zijn wet heeft gemaakt degenen zijn voor wie deze boodschap geldt. De wijn van Babylon is het verheffen van de valse en onechte sabbat boven de Sabbat – die de Heere HEERE gezegend en geheiligd heeft voor het gebruik

van de mens – alsook de onsterfelijkheid van de ziel. Deze soort ketterijen, en de verwerping van de waarheid, verandert de gemeente in Babylon. Koningen, kooplieden, heersers en religieuze leraren zijn allemaal in verdorven harmonie.” –*Selected Messages*, boek 2, blz. 68.

De zonden van Babylon

3. **Aan welke zonden maakt Babylon zich schuldig? Markus 7:21, 22; 2 Timótheüs 3:5.**

Markus 7:21, 22 *Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand,*

2 Timótheüs 3:5 *Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.*

“Ik zag dat sedert Jezus de heilige plaats van het hemelse heiligdom verlaten had, en door het tweede voorhangsel was binnengegaan, de kerken gevuld zijn geworden van alle onrein en hatelijk gevogelte. Ik zag grote ongerechtigheid en slechtheid in de kerken; toch geven de leden voor, dat zij christenen zijn. Hun belijdenis, hun gebeden, en hun vermaningen zijn een afschuw in Gods oog. De engel sprak: ‘God wil hun vergaderingen niet rieken. Zelfzucht, oplichterij en bedrog worden door hen gepleegd zonder dat hun geweten hen bestraft. En over al hun boze karaktertrekken werpen zij de mantel van de godsdienst.’ Mij werd de hoogmoed van de naam-kerken getoond. God leeft niet in hun gedachten; hun vleselijk hart denkt slechts aan zichzelf; zij versieren hun arme sterfelijke lichamen, en beschouwen zichzelf dan met voldoening en genoegen. Jezus en de engelen zien in toorn op hen neer. De engel sprak: ‘Hun zonden en hun hoogmoed reiken tot aan de hemel. Hun deel is bereid. Recht en gerechtigheid hebben lang gesluimerd, maar zullen spoedig ontwaken. Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heer.’ De vreselijke bedreigingen van de derde engel zullen verwezenlijkt worden, en al de goddelozen zullen moeten drinken van de toorn Gods. Een ontelbare menigte van boze engelen verspreiden zich over het ganse land, en vulden de kerken. Deze werktuigen van satan zien met genot neer op de godsdienstige lichamen; want de mantel van de godsdienst bedekt de grootste misdaden en ongerechtigheid.” –*Eerste geschriften*, blz. 329.

4. Welke gebeurtenis zal ervoor zorgen dat de boodschap van de derde engel aanzwelt tot een luide roep? Openbaring 13:16, 17.

Openbaring 13:16, 17 *En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.*

“Tot nu toe zijn zij die de boodschap van de derde engel verkondigen vaak als onheilspromen beschouwd. Hun waarschuwing dat de onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied de overhand zal krijgen in de Verenigde Staten en dat Kerk en Staat zullen samengaan om de mensen die Gods geboden bewaren te vervolgen, zijn als absurd en onzinnig beschouwd. Er is met grote stelligheid beweerd dat dit land nooit anders kan worden dan het altijd geweest is: de verdediger van de godsdienstvrijheid. Maar wanneer het probleem van de verplichte zondagsviering de gemoederen overal zal bezighouden, zal men de gebeurtenis waar men zolang aan getwijfeld heeft en waar men zo ongelovig tegenover stond, steeds naderbij zien komen en dan zal de boodschap van de derde engel gevolgen hebben die vroeger niet mogelijk waren.” –*De grote strijd*, blz. 560.

“Deze boodschap omvat de twee voorafgaande boodschappen. Ze wordt voorgesteld als met luider stem verkondigd; dat wil zeggen, met de kracht van de Heilige Geest. Alles staat nu op het spel. De boodschap van de derde engel moet beschouwd worden als van de grootste betekenis. Het is een kwestie van leven of dood. De indruk, die deze boodschap maakt, zal in verhouding staan tot de ernst en plechtigheid waarmee ze wordt verkondigd (MS 16, 1900).” –*Bijbelkommentaar*, blz. 676.

5. Zal de boodschap aanzwellen tot een luide roep door menselijke macht of aantallen? Aan wie zal de Heer Zijn macht geven om de zonden van Babylon te openbaren? Zacharía 4:6; Psalm 33:16; 2 Korinthe 10:4, 5.

Zacharía 4:6 *Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des Heeren tot Zerubbábel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heerscharen.*

Psalm 33:16 *Een koning wordt niet behouden door een groot leger; een held wordt niet gered door grote kracht.*

2 Korinthe 10:4, 5 *Want de wapenen van onze krijg [=strijd] zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten; Daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.*

“Velen ... zullen gezien worden, zich haastend van hier naar daar, door de Geest van God gedrongen om het licht aan anderen te brengen. De waarheid, het Woord van God, is als een vuur in hun botten, en vult hen met een brandend verlangen om degenen die in de duisternis zitten te verlichten. Veel mensen, zelfs zonder opleiding, verkondigen nu de woorden van de Heer. Kinderen worden door de Geest gedrongen om uit te gaan en de hemelse boodschap te verkondigen. De Geest wordt uitgestort op een ieder die aan haar oproep gevolg wil geven. Zij werpen alle menselijke verzinsels af, alle bindende regels en voorzichtige methodes. Ze verkondigen de waarheid uit krachtige macht van de Geest. Massa’s mensen zullen het geloof aannemen en dienst nemen in het leger van de Heer.” –(*Review and Herald*, 23 juli 1895) *Evangelism*, blz. 700. [Zie grotendeels: *Jezus komt*, blz. 162]

De laatste oproep

6. Welke oproep zal klinken opdat oprechte zielen gespaard mogen worden van vernietiging? Openbaring 18:4, 5.

Openbaring 18:4, 5 *En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat u aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat u van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden.*

“Er werden engelen gezonden om de machtige engel uit de hemel te helpen; en ik hoorde stemmen, die overal schenen te weerklinken: ‘Gaat uit van haar, Mijn volk! Opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt; want haar zonden zijn de een op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is aan haar ongerechtigheden gedachtig geworden.’ Deze boodschap schijnt een toevoeging aan de derde boodschap te zijn en er

mede samen te gaan, gelijk het middernachtelijk geroep samenging met de boodschap van de tweede engel in het jaar 1844. De heerlijkheid Gods rustte op de geduldige wachtende heiligen, en zij gaven de laatste plechtige waarschuwing onbevreesd, de val van Babylon verkondigende, en Gods volk oproepende om uit te gaan van haar, opdat zij aan het vreselijke lot, dat haar treffen zou, zouden ontkomen.” –*Eerste geschriften*, blz. 332.

7. Wat zal het resultaat zijn van deze oproep? Jesája 10:21, 22.

Jesája 10:21, 22 *Het overblijfsel zal weerkeren, het overblijfsel van Jakob, tot de sterke God! Want ofschoon uw volk, o Israë! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan weerkeren; de verdelging is vast besloten, overvloeiende met gerechtigheid.*

“Ondanks de algemene achteruitgang in geloof en vroomheid zijn er in deze kerken ware volgelingen van Christus. Voor de laatste uitstorting van Gods oordelen over de aarde zal er onder Gods volk zulk een herleving van de oorspronkelijke godsvrucht zijn, zoals er sinds de tijd van de apostelen geen meer geweest is. De Geest en de kracht van God zullen over Zijn kinderen worden uitgestort. Velen zullen zich dan afscheiden van de kerken waarin de liefde voor deze wereld de plaats heeft ingenomen van de liefde voor God en Zijn Woord. Velen, zowel predikanten als leden, zullen met blijdschap de grote waarheden aannemen die God in deze tijd heeft laten verkondigen om Zijn volk voor te bereiden op Christus’ wederkomst.” –*Het grote conflict*, blz. 332, 333 (geïllustreerde editie); *Het grote conflict*, blz. 506 (pocketuitgave). [Noot van de vertaler: *De grote strijd*, blz. 430 geeft hier het origineel niet optimaal weer].

“Veel zielen zullen uit de kringen van de wereld komen, uit de kerken – zelfs uit de katholieke kerk. Hun ijver zal die van de mensen, die voor die tijd al op hun post stonden om de waarheid te verkondigen, ver overtreffen. –*Selected Messages*, boek 3, blz. 386, 387 (1889) [zie ook: *Jezus komt*, blz. 166]

Ter overdenking

“Dienstknechten Gods, aangedaan met kracht uit den hoge, en met hun aangezichten verlicht, en blinkende van heilige toewijding, gingen uit om de boodschap uit de hemel te verkondigen. Zielen, die door al de verschillende godsdienstige lichamen verspreid waren, gaven gehoor aan de roepstem, en

de geliefden werden met spoed uit de gedoemde kerken verzameld, gelijk Lot haastig uit Sodom gedreven werd, voordat de stad werd verwoest. Gods volk werd gesterkt door de uitermate grote heerlijkheid, die overvloedig op hen rustte, en hen voorbereidde om het uur van verzoeking te kunnen verduren. Ik hoorde overal de stem als van een grote schare, zeggende: “Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die, de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.” –*Eerste geschriften*, blz. 333, 334.

“Gedurende de luide roep, zal de kerk de kennis van de verlossing in zo’n grote mate verkondigen, dat het licht aan iedere kleine en grote stad zal worden medegedeeld. Dit zal gebeuren door de wonderbaarlijke tussenkomst van haar verheven Heer. De hele aarde zal vervuld worden met de kennis van het verlossingsplan. De vernieuwende Geest van God zal de intens actieve werktuigen met zo’n groot succes bekroond hebben, dat het licht van de tegenwoordige waarheid overal oplicht en gezien zal worden.” –*Maranatha, de Here komt*, blz. 27.

Voor persoonlijke studie

“De derde engelboodschap moet worden versterkt en bevestigd. Het achttiende hoofdstuk van Openbaring openbaart het belang van het brengen van de waarheid niet in gemeten termen, maar met moed en kracht.... Er zijn teveel omwegen geweest in de verkondiging van de boodschap van de derde engel. De boodschap is niet zo helder en duidelijk gegeven als zou moeten.” –(Manuscript 16, 1900) *Evangelism*, blz. 230.

Bijbelcommentaren over Openbaring 18:1-5 [zie o.a. *Bijbelkommentaar*, blz. 682-686]

Gods volk vervolgd en toch verenigd

“Christus heeft Zijn discipelen geen gemakkelijke weg voorgehouden. ‘Indien de wereld u haat,’ zei Hij. ‘weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, och omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om Mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft.’ Het evangelie moet aanvallend worden uitgedragen, onder tegenstand, gevaar, verlies en lijden, Maar zij die dit werk doen, volgens slechts de voetsporen van hun Meester.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 566, 567.

De krachten van het kwaad en de geest van onverdraagzaamheid

1. **Wie zal oorlog voeren tegen Gods overgebleven volk? Openbaring 12:12, tweede gedeelte, 17; Éfeze 6:12.**

Openbaring 12:12b, 17 ... *Want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft. [...] En de draak vergrimde [=werd boos] op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.*

Éfeze 6:12 *Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.*

“Zij die de geboden van God liefhebben en gehoorzamen, worden ten eerste gehaat door de synagoge van satan en de machten van het kwaad zullen hun haat zo duidelijk mogelijk tonen. Johannes voorzag de strijd tussen de laatste gemeente en de machten van het kwaad en zei: ‘De draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de ge-

boden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.’ ”
–*Bijbelcommentaar*, blz. 667.

“Dezelfde meesterlijke geest die in verleden eeuwen tegen de trouwe gelovigen samenspande, probeert nog steeds degenen die God vrezen en Zijn wet gehoorzamen, van de aarde weg te vagen. Satan wil de haat opwekken tegen de geringe minderheid die gewetensvol weigert om populaire gewoonten en overleveringen na te volgen. Mannen van stand en naam zullen zich verenigen met de wettelozen en het gepeupel om maatregelen te nemen tegen Gods volk.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 156.

2. Welke geest, die in de tijd van Christus de overhand had, zal in de laatste dagen sterker worden? Johannes 11:50; 2 Timótheüs 3:12.

Johannes 11:50 *En u overlegt niet, dat het ons nut is, dat één mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.*

2 Timótheüs 3:12 *En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.*

“Wanneer de Sabbat het bijzondere strijdpunt in de hele christelijke wereld is geworden en de kerkelijke en burgerlijke instanties samenwerken om de zondagsviering voor iedereen verplicht te stellen, zal de kleine minderheid die weigert te zwichten voor de eisen van de meerderheid, door iedereen worden verfoeid. Men zal beweren dat een groepje dat zich tegen een inzet van de Kerk en tegen een wet van de Staat verzet, niet behoeft te worden geduld. Men zal ook zeggen dat het beter is dat *zij* lijden dan dat het hele land in de afgrond van verwarring en wetteloosheid wordt gestort. [...]

Bij gebrek aan Bijbelse argumenten die hun theorieën zouden kunnen steunen, voerden velen met taaie volharding het volgende argument aan en vergaten dat dezelfde redenering ook al was gebruikt tegen Christus en Zijn apostelen: ‘Waarom, begrijpen onze leiders het probleem van de Sabbat niet? Er zijn maar zeer weinigen die geloven wat jullie beweren. Jullie kunnen onmogelijk gelijk hebben en al die knappe mensen in de wereld ongelijk.’ ” –*De grote strijd*, blz. 569, 422.

Christus is altijd met Zijn volk

3. Welke prachtige zekerheid is Gods kinderen gegeven? Jesája 41:9-11; Psalm 9:10, 11.

Jesája 41:9-11 *U, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzonderste geroepen heb; en zei tot u: U bent Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen. Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ontzet, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan.*

Psalm 9:10, 11 *En de Heere zal een Hoog Vertrek [=veilige Vesting] zijn voor de verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden van benauwdheid. En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, Heere, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.*

“Dikwijls komen zij die lijden onder smaad of vervolging ter wille van hun geloof in de verzoeking om te menen, dat zij door God verlaten zijn. In de ogen van de mensen vormen zij een minderheid. Naar het schijnt behalen hun vijanden de overwinning over hen. Zij mogen echter hun geweten geen geweld aandoen. Hij die voor hen heeft geleden en die hun smarten en beproevingen heeft gedragen, heeft hen niet in de steek gelaten.” –*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 102.

“De vurige gebeden van deze enkele getrouwen zullen niet vergeefs zijn. Wanneer de Here komt als een Wreker, zal Hij ook komen als een Beschermmer van allen die het geloof in zijn zuiverheid, en zichzelf onbevlekt van de wereld hebben bewaard. Het is in deze tijd dat God heeft beloofd Zijn eigen uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, te wreken, hoewel Hij lang met de afvalligen geduld heeft gehad.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 62.

“De tijd staat voor de deur dat vervolging zal komen over allen die de waarheid brengen. Het vooruitzicht is niet erg prettig; maar laten we, niettegenstaande dat, onze pogingen niet opgeven om hen te redden die op het punt staan verloren te gaan en voor wier losprijs de Vorst des levens Zijn kostbaar leven gaf. Wanneer het ene middel faalt, probeert dan een ander. Onze actie moet niet onbezielde en levenloos zijn. Laten we, zolang we het leven hebben, voor God werken. Gedurende al de eeuwen van de Gemeente hebben Gods aangestelde boodschappers

blootgestaan aan smaad en vervolging ter wille van de waarheid. Maar waarheen Gods volk ook gedwongen zal worden te gaan, zelfs al zouden ze, even als de geliefde discipel, verbannen worden naar eenzame eilanden, Christus zal weten waar ze zijn en Hij zal hen sterken en zegenen en hun vrede en blijdschap geven.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 405.

De Zondagswet

4. **Welke wet zal worden uitgevaardigd over de gehele wereld, gelijkvormig aan het bevel in de tijd van Mordechai en Esther? Esther 3:8, 9; Openbaring 13:16, 17.**

Esther 3:8, 9 *Want Haman had tot de koning Ahasvéros gezegd: Er is een volk, verstrooid en verdeeld onder de volken in al de landschappen van uw koninkrijk; en hun wetten verschillen van de wetten van alle volken; ook doen zij de wetten van de koning niet; daarom is het de koning niet betamelijk hen te laten blijven. Indien het de koning goeddunkt, laat er geschreven worden, dat men hen verdelge; zo zal ik tien duizend talenten zilver opwegen in de handen van hen, die het werk doen, om in de schatten van de koning te brengen.*

Openbaring 13:16, 17 *En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam.*

“Dezelfde meesterlijke geest die in verleden eeuwen tegen de trouwe gelovigen samenspande, probeert nog steeds degenen die God vrezen en Zijn wet gehoorzamen, van de aarde weg te vagen. Satan wil de haat opwekken tegen de geringe minderheid die gewetensvol weigert om populaire gewoonten en overleveringen na te volgen. Mannen van stand en naam zullen zich verenigen met de wettelozen en het gepeupel om maatregelen te nemen tegen Gods volk. Vervolgde machten, geestelijken en kerkleden zullen tegen hen samenspannen. Door woord en geschrift, door een grote mond, bedreigingen en spot zullen ze proberen hun geloof te ondermijnen. Door verkeerde voorstellingen en boze woorden zullen ze de hartstochten van de mensen opwekken. Waar ze niet een ‘Zo zegt de Schrift’ kunnen inbrengen tegen de voorstanders van de Sabbat van de Bijbel, zullen ze, om in dat gebrek te voorzien, tot zware verordeningen hun toe-

vlucht nemen. Om populariteit te verkrijgen en in de gunst te komen, zullen wetgevers aandringen op de invoering van de Zondagswet. Die God vrezen, kunnen geen instelling aannemen die een gebod van de Decaloog geweld aan doet. Op dit gevechtsterrein speelt zich het laatste grote conflict af van de strijd tussen waarheid en dwaling. Nu zal God Zijn waarheid en Zijn volk verdedigen als in de dagen van Mordechai.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 156.

Satans wonderen

5. **Wat zal satan doen om menigten bij elkaar te brengen, hen te laten geloven dat Gods volk verkeerd zit, en – indien mogelijk – om de uitverkorenen te misleiden? Matthéüs 24:24; 2 Korinthe 11:13, 14; 2 Thessalonicensen 2:9-12.**

Matthéüs 24:24 *Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.*

2 Korinthe 11:13, 14 *Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.*

2 Thessalonicensen 2:9-12 *Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.*

“Spoedig zal de strijd op zijn hevigst ontbranden tussen degenen die God dienen en degenen die Hem niet dienen. Weldra zal alles wat geschokt kan worden, geschokt worden, opdat die dingen, welke niet bewogen kunnen worden, zullen blijven. [...]

Het is onmogelijk enig denkbeeld te geven van de belevenis van Gods volk, dat leven zal op aarde, wanneer hemelse heerlijkheid zal samengaan met een herhaling van de vervolgingen uit het verleden. Zij zullen wandelen in het licht dat afstraalt van de troon Gods. Door middel van de engelen zal er een aanhoudende verbinding zijn tussen hemel en aarde.

En satan, omringd door boze engelen en bewerende God te zijn, zal tal van wonderen doen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleiden. Het volk Gods zal zijn veiligheid niet vinden in het doen van wonderen, want satan zal de wonderen die gedaan worden, nadoen. Gods beproefd en getoetst volk zal zijn kracht vinden in het teken waarvan gesproken wordt in Éxodus 31:12-18. Hun basis moet zijn het levende woord: ‘Er staat geschreven.’ ” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 293.

Vervolging toont eenheid onder Gods volk

6. Wat is altijd Gods doel geweest voor Zijn volk? Wat dienen Zijn kinderen dus te zoeken in moeilijke tijden? Éfeze 4:3, 13.

Éfeze 4:3, 13 *U benaarstigende [=te beijveren] te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. [...] Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus.*

“Het is Gods bedoeling dat Zijn kinderen zullen samengaan in eenheid. Hebben zij niet het vooruitzicht samen te zullen leven in dezelfde hemel? Is Christus verdeeld tegen Zichzelf? Zal Hij Zijn volk succes verschaffen alvorens zij het kwaad van boze vermoedens en twist opruimen, alvorens de arbeiders, met één doel voor ogen, aan het werk, zo heilig in Gods oog, hart en ziel en kracht wijden? Eenheid brengt kracht; verdeeldheid verzwakt. [...]

De tijd is gekomen dat een volkomen hervorming moet plaatsvinden. Wanneer deze hervorming begint, zal de geest des gebeds elke gelovige aandrijven en zal de gemeente de geest van twist en tweedracht bannen. Die in hun leven nooit gestaan hebben in een Christelijke verbondenheid, zullen dicht tot elkander komen. Een lid dat werkt volgens de juiste richtlijnen, zal andere leden ertoe brengen zich met hem te verenigen om te bidden voor de openbaring van de Heilige Geest. Er zal geen verwarring zijn, omdat allen in harmonie met de bedoeling van de Geest zullen zijn. De slagboom die de ene gelovige van de andere scheidde, zal worden opgeruimd, en Gods dienstknechten zullen dezelfde dingen verkondigen. De Here zal met Zijn dienstknechten samenwerken. Allen zullen vol begrip het gebed bidden dat Christus Zijn dienstknechten leerde: ‘Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzó ook op de aarde.' Matthéüs 6:10." –*Uit de schatkamer de getuigenissen*, deel 3, blz. 250, 262.

7. Wat zal het resultaat zijn van eenheid onder Gods volk tijdens de komende periode van vervolging? Filippensen 2:1-4.

Filippensen 2:1-4 *Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat u moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is.*

“Streeft in alle ernst naar eenheid. Bidt erom, werkt daarvoor. Ze zal geestelijke gezondheid, verheffing van gedachte, karakteradel, een hemelse gezindheid verschaffen en u in staat stellen om zelfzucht en kwaad denken te overwinnen, en meer dan overwinnaars te zijn door Hem Die u liefhad en Zichzelf voor u gaf. Kruisigt het eigen-ik; acht de anderen beter dan uzelf. Zo zult u tot een eenheid met Christus gebracht worden. Voor het hemelse universum, en voor de gemeente en de wereld zal aan u duidelijk te zien zijn dat u Gods zonen en dochteren bent. God zal verheerlijkt worden door het voorbeeld dat u geeft.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 399.

“Als de storm van de vervolging werkelijk over ons losbreekt, zullen de ware schapen de stem van de ware Herder horen. Inspanningen van zelfverloochening zullen gedaan worden om de verlorenen te redden, en velen die van de kudde waren afgedwaald, zullen terugkomen om de grote Herder te volgen. Het volk van God zal tot elkaar komen en de vijand een verenigd front tonen. Met het oog op het gemeenschappelijk gevaar zal de strijd om de hoogste macht ophouden. Er zal geen discussie zijn over wie de grootste zal zijn.” –*Testimonies for the Church*, vol. 6, blz. 401 (1900) [zie ook: Jezus komt, blz. 120]

Ter overdenking

“Het bevel dat tegen Gods volk zal worden uitgevaardigd, zal heel veel gelijken op dat van Ahasveros, uitgevaardigd tegen de Joden ten tijde van Esther. [...]

Engelen die uitmunten in kracht, kregen het volk Gods te beschermen, en die snode plannen van hun vijanden kwamen neer op hun eigen hoofden. De Protestantse wereld ziet in die kleine schare Sabbatvierders een Mordechai in de poort. Hun karakter en gedragingen, waarin de eerbied voor Gods wet uitkomt, zijn een voortdurend verwijt tegenover hen die de vreze des Heren hebben verworpen en Zijn Sabbat onder de voet lopen; de ongewenste indringer moet op een of andere manier uitgeschakeld worden.”–*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 155, 156.

“Laat Gods gebodenhoudend volk in deze tijd niet zwijgen alsof wij rustig deze situatie aanvaarden. Voor ons ligt het vooruitzicht, een aanhoudende strijd te moeten voeren met de kans op gevangenneming, het verlies van bezittingen en zelfs het leven bij het verdedigen van Gods wet, die krachteloos wordt gemaakt door menselijke wetten (RH 1 jan. 1889).” –*Bijbelcommentaar*, blz. 668.

24^e Les

Sabbat 10 december 2016

Sabbatbegin 16.29^{u.} ↔ 16.29^{u.}

Gods volk beschuldigd en veroordeeld

“Ik zag, dat degenen, die zich tegen de Sabbat des Heren kanten, de Bijbel niet konden nemen en aantonen, dat onze stelling onjuist is; daarom belasterden zij degenen, die de waarheid geloven en leren, en vallen het karakter van die mensen aan. Velen, die tevoren nauw van geweten waren, en God en Zijn woord liefhadden, zijn zo verhard geworden, doordat zij het licht van de waarheid hebben verworpen, dat zij niet aarzelen om degenen, die de waarheid van de heilige Sabbat liefhebben, op boze wijze in een verkeerd daglicht te stellen en hen vals te beschuldigen, indien zij daardoor de invloed kunnen benadelen van degenen, die onbevreesd voor de waarheid uitkomen. Doch deze dingen zullen Gods werk niet tegenhouden. Inderdaad, deze wijze van handelen van de zijde dergenen, die de waarheid haten, zal juist het middel zijn om de ogen van sommigen te openen. Iedere kostbare steen zal uitgezocht en toevergaderd worden, want de hand des Heren is uitgestrekt om het overblijfsel van Zijn volk te verzamelen, en Hij zal dat werk op heerlijke wijze volbrengen.” –*Eerste geschriften*, blz. 74, 75.

Gods kinderen beschuldigd en aangeklaagd

1. **Waarvan zullen Gods kinderen worden beschuldigd, zoals gebeurd is met de profeet Elía ten tijde van koning Achab? 1 Koningen 18:17, 18.**

1 Koningen 18:17, 18 *En het geschiedde, toen Achab Elía zag, dat Achab tot hem zei: Bent u die beroerder van Israël? Toen zei hij: Ik heb Israël niet beroerd [=in het ongeluk gestort], maar u en het huis van uw vader, daarmee, dat u de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baïls nagevolgd bent.*

“Zij die Gods wet onderhouden, zijn er vaak van beschuldigd dat ze de oordelen over de wereld brengen. Ze zullen weer worden beschouwd als de oorzaak van de verschrikkelijke natuurrampen, de strijd en de slachting onder de mensen die veel ellende over de wereld brengen. De kracht waarmee de laatste waarschuwingsboodschap wordt verkondigd, zal de gramschap van de ongelovigen uitlokken. Ze zullen in woede ontbranden tegen allen die de boodschap hebben aangenomen en satan zal die geest van haat en vervolging nog aanwakkeren.” –*De grote strijd*, blz. 568.

2. **Wie zal Gods kinderen de schuld geven? Lukas 21:16; Matthéüs 10:21, 34-36.**

Lukas 21:16 *En u zult overgeleverd worden ook door ouders, en broeders, en verwanten, en vrienden; en zij zullen er sommigen uit u doden.*

Matthéüs 10:21, 34-36 *En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. [...] Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.*

“Zij die trouw zijn aan God, zullen worden bedreigd, aangeklaagd en vogelvrij verklaard. Ze zullen worden verraden door ouders en familie, door broeders en vrienden, tot de dood toe. (Lukas 21:16).” –*Profeten en koningen*, blz. 359.

“Wij zullen merken dat we in niemand ons vertrouwen moeten stellen dan alleen in Jezus Christus. Vrienden zullen onbetrouwbaar blijken te zijn en zij zullen ons verraden. Verwanten, die door de vijand bedrogen zijn, zullen denken dat zij God een dienst bewijzen door ons te bestrijden, hopen dat we dan ons geloof zullen verloochenen. Maar we kunnen ons vertrouwen stellen in Christus, onze hand in de Zijne leggen, wanneer we middenin gevaar en duisternis verkeren.” –*Maranatha, de Here komt*, blz 197.

3. Wie nog meer zullen Gods kinderen beschuldigen? Johannes 16:1-3; Matthéüs 24:9, 10, 12.

Johannes 16:1-3 *Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch Mij.*

Matthéüs 24:9, 10, 12 *Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en u zult gehaat worden door alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. [...] En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.*

“Wanneer de storm nadert, zullen veel mensen die de boodschap van de derde engel zogenaamd hadden aangenomen, maar niet waren geheiligd door gehoorzaamheid aan de waarheid, hun geloof prijsgegeven en zich aansluiten bij de tegenstanders. Doordat ze vertrouwelijik met de wereld zijn omgegaan en haar geest in zich hebben opgenomen, zijn ze de dingen op bijna dezelfde manier gaan beoordelen. Wanneer de beproeving over hen komt, zijn ze onmiddellijk bereid ook de brede weg, die velen opgaan, te kiezen. Begaafde mannen met een innemend karakter, die zich eens in de waarheid hebben verheugd, zullen hun talenten gebruiken om de mensen te bedriegen en te misleiden. Ze worden de felste tegenstanders van hun vroegere broeders. Wanneer sabbatvierders voor de rechtbank moeten verschijnen om zich voor hun geloof te verantwoorden zullen deze afvalligen satans beste medewerkers zijn om hen te lasteren, te beschuldigen en de machthebbers tegen hen op te hitsen door hun valse verklaringen en verdachtmakingen.” –*De grote strijd*, blz. 562.

Voor machthebbers

4. **Wie zal naast Gods kinderen staan als ze bij de autoriteiten worden gebracht? Welke vruchten zal hun uithoudingsvermogen produceren wanneer ze de waarheid verdedigen? Matthéüs 10:17-20; 2 Timótheüs 4:17, 18.**

Matthéüs 10:17-20 *Maar wacht u [=wees op uw hoede] voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijntwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult u niet bezorgd zijn, hoe of wat u spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden, wat u spreken zult. Want u bent het niet, die spreekt, maar het is de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.*

2 Timótheüs 4:17, 18 *Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.*

“Zij die voor de rechtbank worden gedaagd, zullen de waarheid met overtuiging verdedigen en sommigen die hun getuigenis horen, zullen op hun beurt alle geboden Gods gaan onderhouden. Zo zal het licht opgaan voor duizenden die de waarheid anders nooit zouden hebben gehoord.” –*De grote strijd*, blz. 562.

“In geval we voor gerechtshoven worden gebracht, moeten we onze rechten opgeven. Want anders komen we in aanvaring met God. We pleiten niet voor onze rechten, maar voor Gods recht op onze dienst.” –*Jezus komt*, blz. 115; *Last Day Events*, blz. 146.

In bergen en grotten

5. **Wat zullen Gods kinderen doen als men uitgaat om hen te doden? Wetende dat ze zullen moeten vluchten, welk gebed van zekerheid zullen zij hebben voor de Almachtige? Psalm 121:1-4; 50:15.**

Psalm 121:1-4; 50:15 *Een lied Hammaälôth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten*

wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. [...] En roept Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en u zult Mij eren.

“Wanneer de verschillende regeringen in de christelijke landen het bevel hebben uitgevaardigd tegen hen die de geboden bewaren, en de overheid haar bescherming heeft ingetrokken, zodat ze worden overgeleverd aan de mensen die hen willen doden, zullen Gods kinderen uit de steden en dorpen vluchten en in groepen gaan samenwonen in de meest afgelegen en verlaten plaatsen. De bergen zullen voor velen een toevluchtsoord zijn. Ze zullen, zoals de christenen in de dalen van Piémont, van de bergen hun heiligdom maken en God danken voor ‘de rotsvestingen’. Jesaja 33:16.” –*De grote strijd*, blz. 578.

“De heidenen mogen tekeer gaan en ijdele dingen bedenken, maar de Heer is onveranderlijk. Hij heeft de kracht van de eeuwige heuvelen gemaakt tot een veilig toevluchtsoord voor Zijn volk. Hij heeft de bergen en de grotten voor zijn onderdrukte en vervolgte kinderen voorbereid.” –*The Upward Look*, blz. 327.

In de gevangenis

6. **Waarom zal echter een aantal van Gods kinderen lijden? Lukas 21:12; Handelingen 16:23-25.**

Lukas 21:12 *Maar vóór dit alles, zullen zij hun handen aan u slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en u zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil.*

Handelingen 16:23-25 *En toen zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de gevangenbewaarder, dat hij hen zorgvuldig bewaken zou. Die, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker, en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen; en de gevangenen hoorden naar hen.*

“Maar velen uit alle volken en klassen, hoog en laag, rijk en arm, zwart en blank, zullen worden overgeleverd aan de onrechtvaardigste en wreedste slavernij. Gods kinderen zullen zware tijden beleven. Ze zullen in boeien worden geslagen, worden opgesloten in gevangenissen, ter dood worden veroordeeld. Sommigen zullen van

honger omkomen in donkere, smerige cellen. Niemand zal aandacht schenken aan hun geroep. Niemand zal hen helpen. [...]

Ook al werpen hun vijanden hen in de gevangenis, de gevangenis-muren zijn niet dik genoeg om het contact tussen hen en Christus te verbreken. Hij die al hun zwakheden kent, die al hun beproevingen kent, staat boven alle aardse machten. Ze zullen door engelen worden bezocht in hun eenzame cellen en zij zullen hun licht en vrede uit de hemel brengen. De gevangenis zal als een paleis zijn, want het is de verblijfplaats van hen die rijk zijn in het geloof. De sombere muren zullen met een hemels licht worden beschenen zoals toen Paulus en Silas in de nacht gebeden tot God richtten en lofliederen zongen in de gevangenis te Filippi.” –*De grote strijd*, blz. 578, 579.

Eeuwige overwinning

7. **Welk visioen van de discipel Johannes zal hoop, doorzettingsvermogen en moed geven aan Gods kinderen, die Zijn geboden houden en het geloof van Jezus hebben? Openbaring 15:2.**

Openbaring 15:2 *En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;*

“Zij, die God aanbidden, zullen bijzonder gekenmerkt worden door hun standpunt ten opzichte van het vierde gebod, omdat dit het teken is van Gods scheppende macht en het getuigenis van Zijn aanspraak op de eerbied en het eerbetoon van de mens. De goddelozen zullen gekenmerkt worden door hun pogingen om het gedenkteken van de Schepper neer te halen en de inzetting van Rome te verheerlijken. In het verloop van de strijd zal het gehele Christendom verdeeld worden in twee grote groepen, zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun kracht zullen verenigen om allen ‘kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten’ te dwingen het merkteken van het beest te aanvaarden, zo zal nochtans het volk Gods dat niet aanvaarden. Openbaring 13:16.

De Ziener van Patmos zag ‘hen die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods’ en zij

zongen het gezang van Mozes en van het Lam. Openbaring 15:2.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 293, 294.

Voor persoonlijke studie

“Als trouwe landlieden op Gods grote akker dienen wij met tranen te zaaien, en geduldig en hoopvol te zijn. We zullen het hoofd bieden aan moeilijkheden en verdriet. Verleidingen en vermoeiend zwoegen zal de ziel kwellen, maar we moeten geduldig wachten in geloof om met vreugde te kunnen oogsten. In de uiteindelijke overwinning kan God geen mensen gebruiken die nergens te vinden zijn in tijden van risico en gevaar, wanneer de kracht, moed en invloed van allen vereist zijn om een last op de vijand te leggen. Degenen die staan als trouwe soldaten om te strijden tegen het verkeerde, en het juiste verdedigen, terwijl ze strijden tegen de overheden en machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, zullen een ieder lof van de Meester ontvangen: ‘Wel, u goede en getrouwe dienstknecht, ... ga in, in de vreugde van uw Heer.’ [Matthéüs 25:23].” –*Gospel Workers*, blz. 206, 207.

25^e Les

Sabbat 17 december 2016

Sabbatbegin 16.29^u ↔ 16.29^u

Gods volk in de tijd der benauwdheid

“Zware beproevingen en verdrukkingen staan het volk Gods te wachten. De oorlogsgeest zweept de volken op van het ene einde der aarde tot het andere. Maar te midden van de tijd der benauwdheid die te komen staat – een tijd der benauwdheid zoals niet geweest is sinds er een volk bestaan heeft – zal Gods uitverkoren volk onbewogen staan. Satan en zijn heirscharen kunnen hen niet vernietigen, want engelen, uitmuntende in kracht, zullen hen beschermen.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 294.

De tijd van de angst van Jakob

- 1. Hoe beschrijft de profeet Jeremía deze tijd der benauwdheid? Jeremía 30:5-7.**

Jeremía 30:5-7 *Want zo zegt de Heere: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede. Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan de handen van iedere man op zijn lendenen, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.*

“Gods volk zal dan een tijd van verdrukking en ellende meemaken – ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob’ –; ‘Want zo zegt de Heere: angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil... Elk gelaat heeft een lijkkleur gekregen. Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.’ Jeremía 30:5-7.

De nacht van Jakobs benauwdheid, toen hij in gebed worstelde om uit de hand van Esau te worden verlost, is een beeld van de ervaringen van Gods volk in de tijd der benauwdheid. [...]

Allen zullen zoals Jakob met God worstelen. Hun gezicht is bleek en het drukt hun innerlijke strijd uit. En toch blijven ze vurig bidden.” –*De grote strijd*, blz. 569, 582.

2. **Wanneer zal de tijd der benauwdheid beginnen? Openbaring 22:11.**

Openbaring 22:11 [HSV] *Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.*

“Wanneer Christus Zijn werk als Middelaar voor de mens zal neerleggen, zal deze tijd van benauwdheid een aanvang nemen. Dan zal het lot van iedere ziel beslist zijn en er zal geen verzoenend bloed meer zijn om van zonde te reinigen. Wanneer Jezus Zijn werk als Voorbidder voor de mens bij God neerlegt, wordt de plechtige aankondiging gedaan: ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.’ (Openbaring 22:11) Dan wordt Gods Geest van de aarde teruggetrokken. Zoals Jakob met de dood bedreigd werd door zijn vertoornde broer, zo zal het volk van God in gevaar verkeren omdat de godde-

lozen hun ondergang zoeken. En zoals de patriarch heel de nacht worstelde om uit de hand van Esau bevrijd te worden, zo zullen de rechtvaardigen dag en nacht tot God roepen om bevrijd te worden van de vijanden rondom hen.” –*Patriarchen en profeten*, blz. 170.

“De gelovigen die op aarde zullen leven wanneer er een einde komt aan het verzoenend werk van Christus in het hemelse heiligdom zullen zonder middelaar voor een heilige God staan.” –*Het grote conflict*, blz. 309 (geïllustreerde editie); *Het grote conflict*, blz. 465 (pocketuitgave). [Noot van de vertaler: *De grote strijd*, blz. 397 geeft hier het origineel niet optimaal weer].

De zeven plagen

3. **Wat zal er op aarde plaatsvinden wanneer Jezus niet langer in het heiligdom pleit voor de mensheid? Welke oproep is daarom van toepassing voor deze tijd? Openbaring 16:1; Amos 4:12, laatste gedeelte**

Openbaring 16:1 *En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat heen, en giet de zeven schalen van de toorn Gods uit op de aarde.*

Amos 4:12b [HSV] ... *Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!*

“Wanneer het middelaarschap van Christus in het hemelse heiligdom ten einde is, zal de ongemengde gramschap van God over allen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen (Openbaring 14:9, 10), worden uitgestort. De plagen die over Egypte kwamen toen God Israël zou verlossen, waren van dezelfde aard als de nog verschrikkelijker en algemenere oordelen die de wereld kort vóór de uiteindelijke verlossing van Gods volk zullen treffen.” –*De grote strijd*, blz. 580.

“Toen werden mijn ogen van de heerlijkheid afgetrokken, en werd ik gewezen op het overblijfsel op de aarde. De engel zei tot hen: ‘Wilt gij de zeven laatste plagen ontvlieden? Wilt gij de heerlijkheid beërven, en genieten van al hetgeen God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben, en die gewillig zijn voor Hem te lijden? Indien gij dit wilt, dan moet gij sterven om te kunnen leven. Bereidt u, bereidt u, bereidt u. Gij moet een grotere voorbereiding ondergaan dan tot heden, want de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbol-

genheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en de zondaars daaruit te verdelgen.” –*Eerste geschriften*, blz. 70.

Water en brood voor Gods volk

4. **Hoe zal Gods volk, dat het merkteken van het beest niet ontvangen heeft, in zijn levensonderhoud worden voorzien, terwijl zij niet zullen kunnen kopen noch verkopen? Jesája 33:16; 41:17.**

Jesája 33:16; 41:17 *Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. [...] De ellendigen en nooddriftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst; Ik, de Heere zal hen verhoren, Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten.*

“Gods volk zal ook moeten lijden, maar hoewel ze worden vervolgd en verdrukt, ontbering en honger lijden, zal God hen niet laten omkomen. De God die voor Elía zorgde, zal geen van zijn offervaardige kinderen in de steek laten. Hij die de haren op hun hoofd telt, zal voor hen zorgen en ze zullen ondanks de hongersnood genoeg te eten hebben. Terwijl de ongelovigen van de honger omkomen en door epidemieën sterven, zullen de engelen de rechtvaardigen beschermen en ook in hun behoeften voorzien.” –*De grote strijd*, blz. 581.

“Ik zag, dat ons een tijd van benauwdheid te wachten staat, wanneer pure noodzaak Gods volk zal dwingen op water en brood te leven.... In de tijd van benauwdheid zal niemand met de handen arbeiden. Hun lijden is geestelijk, en God zal hen voedsel geven.” –Manuscript 2, 1858 [zie ook: *Jezus komt*, blz. 208]

Vertrouwen op God

5. **Hoe zal satan proberen om Gods volk tot wanhoop te drijven? Op welke belofte zullen de trouwe gelovigen echter vertrouwen? Openbaring 3:10; Psalm 37:39, 40.**

Openbaring 3:10 [HSV] *Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.*

Psalm 37:39, 40 *Doch het heil der rechtvaardigen is van de Heere; hun Sterkte ten tijde van benauwdheid. En de Heere zal hen helpen,*

en zal hen bevrijden; Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze behouden; want zij betrouwen op Hem.

“Terwijl satan Gods kinderen op die manier aanklaagt, zal God toelaten dat hij hen tot het uiterste beproeft. Hun vertrouwen in God, hun geloof en standvastigheid zullen zwaar op de proef worden gesteld. Wanneer ze terugblikken naar het verleden, worden ze moedeloos, want ze kunnen in hun leven maar weinig positiefs ontdekken. Ze zijn zich ten volle bewust van hun zwakheid en onwaardigheid. Satan probeert hen bang te maken met de gedachte dat hun geval hopeloos is, dat hun onreinheid nooit zal worden uitgewist. Hij wil hun geloof op die manier schokken, in de hoop dat ze daarna zullen zwichten voor zijn verleidingen en God niet meer trouw zullen zijn.

Hoewel Gods kinderen omringd zijn door vijanden die gebrand zijn op hun vernietiging, zijn ze niet bevreesd voor vervolgingen ter wille van de waarheid. Ze zijn bang dat ze niet elke zonde hebben beleden en zijn bevreesd dat ze door een persoonlijk tekort geen aanspraak zullen maken op Gods belofte: ‘Ik zal u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.’ (Openbaring 3:10) Als ze zeker wisten dat al hun zonden waren vergeven, zouden ze niet terugschrikken voor martelingen of voor de dood, maar als ze onwaardig bleken te zijn en hun door eigen karakterfouten verloren, zou Gods heilige naam worden besmeurd.” –*De grote strijd*, blz. 571, 572.

6. Welk visioen van de profeet Zacharía zal het trouwe overblijfsel kracht geven? Zacharía 3:1-5.

Zacharía 3:1-5 *Daarna toonde Hij mij Jósua, de hogepriester, staande voor het aangezicht van de Engel des Heeren; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te weerstaan. Doch de Heere zei tot de satan: De Heere schelde u, u satan! ja, de Heere schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jósua nu was bekleed met vuile klederen, toen hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen antwoordde Hij, en sprak tot hen, die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen [=feestkledij] aandoen. Daarom zeg Ik: Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die*

reine hoed op zijn hoofd, en zij trokken hem klederen aan; en de Engel des Heeren stond daarbij.

“Maar hoewel Christus’ volgelingen hebben gezondigd, hebben ze zich toch niet volledig door satanische werktuigen laten beheersen. Ze hebben berouw gehad over hun zonden, en hebben nederig en berouwvol de Here gezocht; en Gods Voorspraak pleit voor hen. Hij die het meest gekwetst is door hun ondankbaarheid, die hun zonde, maar ook hun berouw kent, zegt: ‘De Here bestraffe u, satan. Ik heb Mijn leven gegeven voor deze zielen. Ze zijn in Mijn handpalmen. Ze mogen een onvolmaakt karakter bezitten; het kan zijn dat ze te kort geschoten zijn in hun pogen; maar ze hebben berouw gehad, en Ik heb hen vergeven en hen aangenomen.’

Satans aanvallen zijn krachtig, zijn verleidingen sluw; maar Gods oog rust op Zijn volk. Hun beproeving is zwaar, de vlammen van de oven dreigen hen te verteren; maar Jezus zal ze daaruit leiden als goud, beproefd in het vuur. Hun aardsgезинdheid zal worden weggenomen, zodat het beeld van Christus door hen volkomen kan worden geopenbaard.” –*Profeten en koningen*, blz. 360.

7. Hoe dient Gods volk zich nu voor te bereiden, aangezien zij nu weten wat er zal gebeuren in de tijd der benauwdheid? Psalm 26:1-3; 139:23, 24; 1 Johannes 5:3, 4.

Psalm 26:1-3; 139:23, 24 *Doe mij recht, Heere! want ik wandel in mijn oprechtheid; en ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en doorzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart. Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid. [...] Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg.*

1 Johannes 5:3, 4 *Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.*

“In de tijd van benauwdheid en angst die vóór ons ligt, moeten we een geloof hebben dat bestand is tegen vermoeidheid, uitstel en honger – een geloof dat niet zal bezwijken, ook al wordt het nog zo zwaar op de

proef gesteld. In de genadetijd die God ons schenkt, moeten wij ons op die tijd voorbereiden. [...]

Wie nu maar zwak staat in zijn geloof, loopt het zeer grote risico dat hij geen weerstand zal kunnen bieden aan de misleiding van satan en aan het bevel dat het geweten aan banden wil leggen. Zelfs als ze de proef doorstaan, zullen ze in de tijd der benauwdheid in grotere wanhoop en angst verkeren omdat ze niet gewoon waren vertrouwen in God te stellen. Ze hebben hun geloof niet versterkt toen de tijd daar gunstig voor was en zullen dat dan moeten doen onder de verschrikkelijke druk van de ontmoediging. [...]

Wanneer ze vol vertrouwen wachten op Gods tussenkomst moeten geloof, hoop en geduld hebben. Dit is juist een van de ernstige gebreken in hun geestelijke leven geweest. Ter wille van de uitverkorenen zal de tijd der benauwdheid worden ingekort.” –*De grote strijd*, blz. 573, 574, 582.

Voor persoonlijke studie

“Zij, die weigeren door de profeten gevormd te worden en die hun zielen niet reinigen door de gehele waarheid te gehoorzamen, en gaarne geloven, dat hun toestand veel beter is, dan die wezenlijk is, zullen komen tot de tijd, waarin de plagen uitgegoten worden, en dan inzien, dat zij uitgehouwen en gevormd hadden moeten worden voor het gebouw. Maar dan zal er geen tijd zijn dit te doen, en geen Middelaar om hun zaak te bepleiten voor de Vader. Vóór die tijd zal de vreselijke verklaring afgekondigd zijn: ‘Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.’ Ik zag, dat niemand deel kan nemen aan de ‘verkoeling’ tenzij hij eerst de overwinning behaald heeft over iedere lievelingszonde, over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot de wereld en over ieder verkeerd woord en iedere verkeerde daad. Wij moeten dus nader en nader tot de Heer komen en ernstig die voorbereiding zoeken, die ons in staat zal stellen om staande te blijven in de veldslag van de dag des Heren. Laten we eraan denken, dat God heilig is en dat alleen heilige wezens ooit in Zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren.” –*Eerste geschriften*, blz. 76, 77.

“De tijd der benauwdheid zal een vreselijke beproeving zijn voor Gods volk, maar voor alle gelovigen zal dan ook de tijd zijn aangebroken om vol vertrouwen uit te kijken naar de vervulling van Gods beloften.” –*De grote strijd*, blz. 584.

Last Day Events, hoofdstuk 18, blz. 264, 265.

<http://text.egwwritings.org/>

Zoekterm: LDE 264

Zie ook: *Jezus komt*, hoofdstuk 18, ‘De zeven laatste plagen en de rechtvaardigen’, blz. 207, 208.

De grote strijd, hoofdstuk 39, ‘De tijd der benauwdheid’.

26^e Les

Sabbat 24 december 2016

Sabbatbegin 16.32^{u.} ↔ 16.32^{u.}

Gods volk verlost

“De bevrijding van het volk van God en Zijn genade aan hen in voorbije beproevingen dienen in gedachten geroepen te worden als een verzekering dat hij datgene – indien wij op God vertrouwen – zal doen voor ons in huidige en toekomstige noodsituaties. Wat hun ervaring ook geweest is, als zij zich zullen overgeven aan God met een vol voornemen van het hart, met nederigheid en berouw, zal Hij hen ontvangen. Aan allen die door het geloof Christus aanvaarden als hun persoonlijke Redder, zal Hij macht geven om overwinnaars – zonen en dochters van God – te worden. Zij worden deelgenoten aan de goddelijke natuur, en beseffen volledig Zijn barmhartigheid en de genade van de Heilige Geest. ...” –*The Upward Look*, blz. 17.

Het doodsoordeel

1. **Hoe zal God tussenbeide komen om Zijn volk te redden, terwijl hun vijanden al het mogelijke doen om hen te vernietigen?**
Psalm 33:10, 11; 50:3-6; Jesaja 12:2.

Psalm 33:10, 11; 50:3-6 *De Heere vernietigt de raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht. [...] Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot de hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten. Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande! En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela.*

Jesája 12:2 *Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.*

“Wanneer zij die Gods wet onderhouden niet meer door menselijke wetten worden beschermd, zullen er in verschillende landen tegelijkertijd acties op touw worden gezet om hen te doden. Wanneer de in het decreet bepaalde tijd begint te naderen, zullen de mensen allerlei plannen maken om de gehate sekte uit te roeien. Ze zullen besluiten om in één nacht de genadeslag toe te brengen die alle bezwaren en elke afkeuring volledig zal uitsluiten.” [...]

“De hemelse wachters volgen hun bevel stipt op en blijven waakzaam. Een algemeen decreet zal het tijdstip bepalen wanneer zij die de geboden bewaren ter dood mogen worden gebracht, maar hun vijanden zullen in enkele gevallen hun tijd gewoon niet kunnen afwachten en zij zullen proberen hen nog vóór de vastgestelde tijd van het leven te beroven. Maar niemand zal de machtige wachters, die rondom elke trouwe volgeling van Christus zijn opgesteld, kunnen passeren. Sommigen worden aangevallen wanneer ze uit de steden en dorpen vluchten, maar de zwaarden die tegen hen worden opgeheven, zullen breken en als stro op de grond vallen. Anderen zullen worden beschermd door engelen die de gedaante van soldaten hebben aangenomen.” –*De grote strijd*, blz. 586, 582.

De vooropstanding

2. **Wanneer de goddelozen denken dat ze hebben overwonnen, wat zal er dan plotseling gebeuren? Openbaring 16:17, 18; Daniël 12:1, 2.**

Openbaring 16:17, 18 *En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende: Het is geschied! En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.*

Daniël 12:1, 2 *En op die tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en in die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die, die in*

het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwig afgrijzing.

“Te middernacht toont God Zijn sterkte om Zijn volk te verlossen. De zon komt op en schijnt met al haar kracht. Tekenen en wonderen volgen elkaar snel op. [...] In het midden van de dreigende hemel is een lichtende plek van onbeschrijfelijke schoonheid. Vandaar weerklinkt de stem van God als ‘het geluid van vele wateren’. Hij zegt: ‘Het is geschied’. (Openbaring 16:17). [...]

De graven worden geopend en ‘velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afrijzen’. (Daniël 12:2). Alle doden die tijdens hun leven geloofden in de boodschap van de derde engel verrijzen met een verheerlijkt lichaam uit het graf om Gods vredesverbond met hen die Zijn wet hebben onderhouden te horen afkondigen. ‘Ook zij, die Hem hebben doorstoken’. (Openbaring 1:7), zij die Christus in Zijn doodstrijd hebben bespot en zij die de felste tegenstanders waren van Zijn waarheid en Zijn volk, worden opgewekt om Hem in Zijn heerlijkheid te zien. Ze zien dan ook welke eer de getrouwen en gehoorzamen te beurt valt. [...]

Uit de hemel klinkt de stem van God, die de dag en het uur van Jezus’ komst aankondigt en het eeuwige verbond aan Zijn volk bevestigt. Zijn woorden rollen als zware donderslagen over de aarde. Gods volk luistert, met de blik naar de hemel gericht. Hun gelaat wordt verlicht door Zijn heerlijkheid en straalt als het gezicht van Mozes toen hij de berg Sinaï afdaalde. De ongelovigen kunnen niet naar hen kijken. En wanneer de zegen wordt uitgesproken over hen die God hebben geëerd door Zijn Sabbat te heiligen, klinkt een luide overwinningsskreet.” –*De grote strijd*, blz. 587, 588, 590.

Jezus’ tweede komst en de eerste opstanding

- 3. Hoe beschrijven de Bijbel en de Geest der Profetie Jezus’ wederkomst en de opstanding van de rechtvaardigen, die gestorven zijn in het geloof? Mattheüs 24:30, 31; Openbaring 19:11-16.**

Mattheüs 24:30, 31 *En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitver-*

korenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste daarvan.

Openbaring 19:11-16 En ik zag de hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die erop zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuur, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleet, dat met bloed gekleurd was; en Zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de almachtige God. En Hij heeft op Zijn kleet en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

“Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo groot als een mensenhand. [...] Wanneer deze levende wolk nog dichterbij komt, ziet elk oog de Levensvorst. Zijn heilig gezicht is nu niet doorboord door de doornenkroon, maar een diadeem van heerlijkheid rust op Zijn heilig voorhoofd. ‘En Hij heeft op Zijn kleet en op Zijn dij geschreven de naam: “Koning der koningen, en Here der heren”’. (Openbaring 19:16). [...]

Terwijl de aarde op haar fundamenten beeft, terwijl het bliksemt en dondert, roept de stem van Gods Zoon de slapende heiligen uit hun graf. Hij kijkt naar hun graven en roept terwijl Hij Zijn handen ten hemel heft: ‘Ontwaakt, ontwaakt, gij die slaapt in het stof en staat op!’ Over de hele lengte en breedte van de aarde zullen de doden Zijn stem horen en zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. De aarde zal dreunen door de voetstappen van dat zeer grote leger ‘uit alle volk en stam en taal en natie’. Ze komen uit de gevangenis van de dood; ze zijn bekleed met onsterfelijke heerlijkheid en roepen: ‘Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?’ (1 Korinthe 15:55). De verlost die nog in leven waren en de verrezzen heiligen laten een lange, blijde triomfkreet horen.” –*De grote strijd*, blz. 590, 591, 594.

Veranderd en opgehaald om Jezus te ontmoeten

4. Welke verandering zal er eerst plaatsvinden nog voordat de verlost hun reis naar de hemel beginnen? 1 Korinthe 15:50-55; 1 Thessalonicensen 4:15-17.

1 Korinthe 15:50-55 *Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijke beërft de onverderfelijke niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijke aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijke zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijke zal aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?*

1 Thessalonicensen 4:15-17 *Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels [=aartsengel], en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. ...*

“De levende verlost zullen ‘in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk’ worden veranderd. Bij het horen van Gods stem werden ze verheerlijkt. Ze worden dan onsterfelijk en met de verrezen heiligen worden ze op de wolken weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht. Engelen ‘zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen en tot het andere’. Heilige engelen brengen kleine kinderen naar hun moeder terug. Vrienden die lange tijd door de dood waren gescheiden, worden herenigd om nooit meer uit elkaar te gaan en varen onder het zingen van vreugdeliederen op ten hemel naar de Stad Gods.” –*De grote strijd*, blz. 595.

- 5. Wat voor soort ontvangst zal worden gegeven aan de menigte van verlost als ze gereed zijn om hun God te ontmoeten? Hoe zullen zij hun dankbaarheid uiten? Matthéüs 25:34; Openbaring 7:9, 10.**

Matthéüs 25:34 *Alsdan zal de Koning zeggen tot hen, die tot Zijn rechterhand zijn: Komt, u gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld.*

Openbaring 7:9, 10 *Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare [=menigte], die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onze God, Die op de troon zit, en het Lam.*

“Vóór de verlostte schare ligt de Heilige Stad. Jezus maakt de paarden poorten wijd open en zij die de waarheid hebben bewaard gaan door de poort. Daar zien ze het paradijs van God, waar Adam woonde toen hij nog niet had gezondigd. Ze horen een stem, welluidender dan elke muziek die de mens ooit heeft gehoord: ‘Uw strijd is ten einde’. ‘Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’ ” –*De grote strijd*, blz. 596. “Daar zullen de verlostten hen begroeten die hen tot de Heiland hebben geleid, en allen zullen zich verenigen in een lofprijzing aan Hem die stierf, opdat menselijke wezens het leven zouden mogen bezitten van de Vader. De strijd is voorbij. Verdrukking en strijd behoren tot het verleden. Overwinningsliederen vullen de hemel als de verlostten zich verenigen in het zegelied: Waardig, waardig is het Lam, dat geslacht was, en weer leeft als triomferende Overwinnaar.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 437.

De triomferende gemeente

6. **Hoe zal Gods volk de overwinning verkrijgen? Vat de goede strijd van het geloof samen, dat de verlostten zal brengen in het eeuwige koninkrijk. 2 Korinthe 4:16-18; 2 Timótheüs 4:7, 8; Matthéüs 24:13.**

2 Korinthe 4:16-18 *Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; Omdat wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.*

2 Timótheüs 4:7, 8 *Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.*

Matthéüs 24:13 *Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

“Toen werd ik gewezen op de heerlijkheid des hemels, en de schatten die weggelegd zijn voor de getrouwen. Alles was lieflijk en heerlijk. De engelen zongen een heerlijk lied, en dan weer staakten zij hun gezang, namen hun kronen van hun hoofden, en wierpen ze glinsterend aan de voeten van de lieflijke Jezus, en riepen met welluidende stemmen, ‘Glorie, Halleluja!’ Ik mengde mijn stem met de hunne in lofliederen tot eer van het Lam, en iedere maal dat ik mijn mond opende om Hem te prijzen, had ik een onbeschrijflijk besef van de heerlijkheid, die mij omringde. Het was een veel groter, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. De engel sprak: ‘Het kleine overblijfsel, dat God liefheeft en Zijn geboden bewaart, en getrouw is tot het einde, zal zich verheugen in deze heerlijkheid, en immer in de tegenwoordigheid van Jezus zijn om met de heilige engelen te zingen.’ –*Eerste geschriften*, blz. 69, 70.

“Laten we door geloof uitzien naar de blijde toekomst, zoals deze door God is geschilderd. Hij, die gestorven is voor de zonden der wereld, opent wijd de poorten van het Paradijs voor allen die in Hem geloven. Spoedig zal de strijd gestreden, de overwinning behaald zijn. Spoedig zullen wij Hem zien, op wie onze hoop voor een eeuwig leven is gevestigd. En in Zijn aanwezigheid zullen de beproevingen en het lijden van deze tijd als niets worden geacht.” –*Profeten en koningen*, blz. 449.

7. **Welke opperste wens van de Psalmist, evenals van de strijdende gemeente, zal een realiteit worden voor de triomferende gemeente? Psalm 15:1; 27:4.**

Psalm 15:1; 27:4 ... *Heere, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op de berg Uwer heiligheid? [...] Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.*

“Wij hebben een strijdende kerk. Nu worden wij geconfronteerd met een wereld in duisternis, bijna geheel overgegeven aan afgodendienst. Maar de dag komt, waarop de strijd gestreden zal zijn en de overwinning behaald. De wil van God moet op de aarde geschieden zoals in de hemel. De geredden onder de mensen zullen geen andere wet kennen dan de wet van de hemel. Allen zullen een gelukkige, verenigde familie zijn, bekleed met de klederen van lof en dankzegging – het kleed van Christus’ gerechtigheid. De gehele natuur in haar weergalozе lieflijkheid zal God haar hulde bieden in lofprijzing en aanbidding. De wereld zal baden in het licht van de hemel. Het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig toenemen. De jaren zullen in blijdschap verstrijken. Over dit tafereel zullen de morgensterren tezamen zingen en de zonen Gods zullen juichen van vreugde, terwijl God en Christus Zich zullen verenigen in de verkondiging: ‘Er zal geen zonde meer zijn, noch dood zal er meer zijn.’ ” –*De weg tot gezondheid*, blz. 435, 436.

“Het werk zal spoedig worden afgesloten. De trouwe leden van de strijdende gemeente zullen de zegevierende gemeente worden. –Ev 707 (1892)” –*Jezus komt*, blz. 51.

Voor persoonlijke studie

Openbaring 15:2, 3.

Openbaring 15:2, 3 *En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, U almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, U Koning der heiligen!*

“We kunnen nu reeds een inzicht in de toekomst, in het geluk van de hemel hebben, In de Bijbel worden gezichten van de toekomstige heerlijkheid geopenbaard, tonelen die door Gods hand geschilderd zijn en die voor Zijn gemeente alles betekenen. In het geloof mogen we staan op de drempel van de eeuwige stad, en het genadig welkom horen dat tot hen wordt gericht die in dit leven samenwerken met Christus en het als een eer beschouwen te lijden voor Hem. Wanneer de woorden worden gesproken: ‘Komt gij gezegenden Mijns Vaders’, werpen ze hun kronen aan de voeten van de Verlosser, terwijl ze uitroepen, ‘Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte, en de eer en

de heerlijkheid en de lof... Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden'. Matthéüs 25:34; Openbaring 5:12, 13." –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 437.

Profeten en koningen, hoofdstuk 60, 'Visioenen van toekomstige heerlijkheid', blz. 444-450.

***Leest u alstublieft het Zendingsbericht
voor het oprichten van tertiaire scholen op blz. 103.***

27^e Les

Sabbat 31 december 2016

Sabbatbegin 16.37^u ↔ 16.38^u

Gods volk op de nieuwe aarde

“Wanneer uw zintuigen plezier scheppen in de liefelijke aantrekkelijkheden van de wereld, denk dan eens aan die wereld die gaat komen, waarin nooit sprake zal zijn van een spoor van zonde en dood, en waar het gezicht van de natuur niet langer getekend is door de schaduw van de vloek. Probeer het huis van de verlostten in uw verbeelding te zien, en bedenk dan dat het veel heerlijker zal zijn dan uw stoutste verwachtingen. In de gaven van God in de natuur, hoe afwisselend deze ook zijn, zien we slechts een zwakke afstraling van zijn heerlijkheid. Er staat geschreven: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben.’ 1 Korinthe 2:9.” –*Schreden naar Christus*, blz. 103.

Een nieuwe hemel en aarde

- 1. Wat zag de apostel Johannes in zijn visioen, en wat zal het voorrecht zijn van de verlostten? Wat zal er uiteindelijk niet meer bestaan? Openbaring 21:1-4, 10, 11.**

Openbaring 21:1-4, 10, 11 *En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt [=jammerklacht], noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. [...] En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostbaarste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal.*

“Daar begroeten de geredden hen, die hen op de verheven Verlosser gewezen hebben. Zij verenigen zich in de lofprijzingen voor Hem die stierf, opdat de mens dat leven zou bezitten dat zich meet naar het leven van God. De strijd is voorbij. Alle verwarring en twist is beëindigd.” –*De weg tot gezondheid*, blz. 436.

“In de Stad Gods zal er geen nacht zijn. Niemand zal rust nodig hebben of ernaar verlangen. Men zal nooit genoeg krijgen van het doen van Gods wil en het loven van Zijn naam. We zullen altijd de koelte van de eeuwige morgen voelen. ‘En zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node’. Openbaring 22:5. Het licht van de zon zal worden vervangen door een lichtglans die niet verblindt, maar toch oneindig helderder is dan de zon op haar hoogtepunt. De heerlijkheid van God en het Lam overspoelen de Heilige Stad met een eeuwig schijnend licht. De verlost wandelen in de heerlijkheid van de eeuwige dag. ‘En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam’. Openbaring 21:22. Gods volk zal het voorrecht genieten de Vader en de Zoon van aangezicht tot aangezicht te zien.” –*De grote strijd*, blz. 622.

De boom des levens

- 2. Wat zal Gods volk – na eeuwen van degeneratie en zwakte – ervaren? Openbaring: 22:2, 14.**

Openbaring: 22:2, 14 *In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht; en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. [...] Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.*

“De mens werd ‘in den beginne’ naar Gods beeld geschapen. Dit had zowel betrekking op zijn karakter als op zijn verschijningsvorm. Door de zonde is het goddelijke in de mens ontaard en bijna geheel verdwenen. Christus is echter gekomen om te herstellen wat verloren ging. Hij zal onze vernederde lichamen veranderen en ze gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt lichaam. Het sterfelijke, vergankelijke lichaam, ontdaan van zijn heerlijkheid en eens bezoedeld door de zonde, wordt volmaakt, schoon en onsterfelijk. Alle gebreken en misvormingen blijven in het graf achter. De verlostten krijgen weer toegang tot de boom des levens in het lang geleden verloren paradijs en zullen opgroeien tot de volle gestalte van de mensheid in haar oorspronkelijke luister. (Maléachi 4:2). De laatste sporen van de vloek zullen worden verwijderd en Christus’ trouwe volgelingen zullen verschijnen ‘in de schoonheid van de Here onze God’, om in geest en lichaam het volmaakte beeld van hun Here te weerkaatsen.” –*De grote strijd*, blz. 595.

“Toen zag ik Jezus Zijn volk naar de boom des levens leiden, en wederom hoorde ik Zijn lieflijke stem, voller van toon dan enige muziek, die ooit door menselijk oor is opgevangen, zeggende: ‘De bladeren des booms zijn tot genezing der heidenen. Eet allen ervan.’ Aan de boom des levens hingen prachtige vruchten, waarvan de heiligen vrij mochten eten. In de stad was een uitermate heerlijke troon, waaruit een zuivere rivier van water des levens, helder als kristal, vloeide. Aan iedere kant van deze rivier was de boom des levens, en op de oevers van de rivier waren andere prachtige bomen, welke vruchten droegen, die goed waren tot spijsze.” –*Eerste geschriften*, blz. 344.

Het lied van de verlostten

- 3. Hoe zullen de verlostten hun dankbaarheid uiten aan God en aan hun Redder? Openbaring 15:2, 3; 5:12.**

Openbaring 15:2, 3; 5:12 *En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn*

beeld, en van zijn merkteken, en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, U almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, U Koning der heiligen! [...] Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

“Terwijl Johannes de laatste grote worstelingen der Gemeente met aardse machten getoond werden, werd hem ook toegestaan de uiteindelijke overwinning en de verlossing der gelovigen te aanschouwen. Hij zag de Gemeente in een dodelijke strijd gewikkeld met het beest en zijn beeld, gedwongen op straffe des doods het beest te aanbidden. Maar de rook en het wapengekletter van de strijd overziende, aanschouwde hij op de berg Sion een groep heiligen met het Lam, die in plaats van het merkteken van het beest, ‘de Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden’ hadden. Openbaring 14:1. En weer zag hij ‘hen die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee’, zingende het gezang van Mozes en het Lam.” –*Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 2, blz. 370.

Activiteiten op de nieuwe aarde

4. **Waartoe zullen de verlost en in staat zijn op de nieuwe aarde?** **Jesája 65:21, 22.**

Jesája 65:21, 22 *En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en de vrucht ervan eten. Zij zullen niet bouwen, dat een ander het bewoont, zij zullen niet planten, dat een ander het eet, want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.*

“De rivieren stromen altijd en hun water is helder als kristal. Op hun oevers staan bomen die zorgen voor schaduw op het pad van de verlost en. De uitgestrekte vlakten gaan over in prachtige heuvels en de bergen van God verheffen hun hoge toppen. Op deze weidse vlakten en op de oevers van deze stromen van levend water zullen Gods kinderen, die zo lang als pelgrims hebben rondgezworven, eeuwig wonen.

‘En Mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust’. ‘Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof’. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete... en van het werk hunner handen zullen Mijn uitverkorenen genieten.’ Jesaja 32:18; 60:18; 65:21, 22.” –*De grote strijd*, blz. 621, 622.

De school van het hiernamaals

5. **Hoe zal de kennis worden veranderd? Van welk groot onderwerp zullen de verlostten nooit moe worden om over te studeren? 1 Korinthe 13:12; 1 Timótheüs 3:16.**

1 Korinthe 13:12 *Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.*

1 Timótheüs 3:16 *En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.*

“Hun hart is brandende in hen als zij over Zijn karakter spreken en vertellen wat Christus voor hen betekent en wat zij voor Christus betekenen. Maar deze zoekers hebben deze geheiligde en rijke onderwerpen niet uitgeput. Nog vele duizenden kunnen zich bezighouden met het onderzoeken van de verborgenheden der zaligheid. Naarmate men stilstaat bij het leven van Christus en de aard van Zijn werk, schijnen stralen van licht duidelijker bij elke poging om de waarheid te ontdekken. Iedere nieuwe poging zal meer belangwekkende dingen openbaren dan reeds ontvouwd zijn. Het onderwerp is onuitputtelijk. De studie van de menswording van Christus, Zijn verzoenend offer en middelaarswerk zullen de geest van de ijverige onderzoeker bezighouden zolang er tijd is en bij het zien naar de hemel met zijn eeuwigheid zal hij uitroepen: ‘Groot is het geheimenis der godsvrucht’.

In de eeuwigheid zullen wij die dingen leren die wij hier hadden kunnen leren en begrijpen, als wij het licht hadden ontvangen dat wij hier konden krijgen. De onderwerpen van verlossing zullen het

hart, het verstand en de tong van de verlostten tot in eeuwigheid bezighouden. Zij zullen de waarheden verstaan die Christus aan Zijn discipelen had willen ontvouwen, maar waarvoor zij te weinig geloof bezaten om deze te bevatten. Tot in eeuwigheid zullen nieuwe gezichtspunten van Christus' volmaaktheid en heerlijkheid zichtbaar worden. Altijd weer zal de getrouwe Heer des huizes uit Zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengen." –*Lessen uit het leven van alledag*, blz. 77, 78.

6. Van welke schitterend mooie dingen zullen de verlostten genieten? Welke schatten zullen geopend liggen om door hen bestudeerd te worden? 1 Korinthe 2:9.

1 Korinthe 2:9 *Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben.*

“Daar zullen onsterfelijke wezens zich in eeuwige verrukking verdiepen in de wonderen van de scheppingskracht en in de verborgenheden van de verlossende liefde. [...] Elk talent zal worden ontwikkeld en verbeterd. [...] Daar zullen de grootste ondernemingen tot een goed eind worden gebracht en de hoogste ambities werkelijkheid worden. [...]

De verlostten zullen alle schatten van het heelal kunnen bestuderen. Ze zijn onsterfelijk geworden en zweven in onvermoeibare vlucht naar verafgelegen werelden – naar werelden die bedroefd waren toen ze de ellende van de mensheid zagen en van blijdschap juichten wanneer een ziel uit de handen van satan werd verlost. Met onuitsprekelijke vreugde delen de mensen nu in de blijdschap en wijsheid van wezens die nooit hebben gezondigd. Ze hebben ook toegang tot de schatten van kennis en inzicht die in de loop der eeuwen zijn verworven door de bestudering van Gods werken. Met een onsterfelijke blik zullen ze kunnen kijken naar de pracht van de schepping – naar zonnen, sterren en melkwegstelsels, die nauwkeurig hun baan rond de troon van God beschrijven. Op alles, van het kleinste tot het grootste, staat de naam van de Schepper geschreven en in alle dingen komt de rijkdom van Zijn kracht tot uiting.” –*De grote strijd*, blz. 623.

De Sabbat in het Paradijs

7. **Wat zullen – volgens de profeet Jesája – de verlost en iedere Sabbat op de nieuwe aarde doen? Jesája 66:22, 23.**

Jesája 66:22, 23 *Want zoals die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, also zal ook uw zaad en uw naam staan. En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van de ene sabbat tot de andere, alle vlees komen zal om te aanbidden voor Mijn aangezicht, zegt de Heere.*

“De Sabbat was niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Hij was in het paradijs bekend gemaakt en is net als de andere geboden van de decaloog bindend voor altijd. Christus zegt van de wet, waarvan het vierde gebod deel uitmaakt: ‘Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet.’ Zolang hemel en aarde bestaan, zal de Sabbat blijven bestaan als teken van de macht van de Schepper. Als het paradijs weer op aarde gevonden wordt, zal Gods heilige rustdag door allen op aarde worden geëerbiedigd. Van Sabbat tot Sabbat zullen de bewoners van de nieuwe aarde opgaan ‘om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here.’ Matthéüs 5:18; Jesája 66:23.” –*Jezus, de Wens der eeuwen*, blz. 227.

Voor persoonlijke studie

Openbaring 22:3-5.

Openbaring 22:3-5 *En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.*

“De voorrechten van hen, die overwonnen hebben door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, gaan alle voorstellingen te boven.” –*Maranatha, de Here komt*, blz. 367.

“In de loop van de eeuwigheid zullen ze God en Christus steeds beter leren kennen. Liefde, eerbied en geluk zullen net zoals de kennis steeds

groter worden. Hoe beter de mensen God leren kennen, des te meer zullen ze Zijn karakter bewonderen. Naarmate Jezus de verborgenheden van de verlossing en de hoogtepunten in de grote strijd tegen satan voor hen ontsluit, zullen de harten van de verlost met nog meer toewijding worden vervuld; ze zullen de gouden citers met intensere vreugde bespelen. Duizend maal duizenden en tienduizenden maal tienduizenden zullen Gods lof zingen.” –*De grote strijd*, blz. 623, 624.

Zendingsbericht voor het oprichten van tertiaire scholen

Voorlezen op Sabbat 31 december 2016

*De speciale Sabbatschoolgaven zullen op
Sabbat 7 januari 2017 worden ingezameld*

“Maar toen sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadspreekende van de weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekere Tyrannus.” Handelingen 19:9.

Wat zijn tertiaire scholen? Lagere scholen zijn basisscholen. De middelbare scholen is voortgezet onderwijs. Alle scholen die certificaten, diploma's en getuigschriften aanbieden ná de middelbare school zijn tertiaire scholen, waaronder technische scholen, scholen voor beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten.

In 2002 hebben de afgevaardigden van de Generale Conferentie een resolutie aangenomen om dergelijke scholen op te richten: “De Generale Conferentie [zou] een Internet college of universiteit [moeten] oprichten en cursussen op internet aanbieden; boeken en tapes [of CD's en DVD's] uitsturen naar ingeschreven studenten; en verscheidene diploma's aanbieden, vooral in Theologie en Natuurlijke Geneeskunde.” –*Resoluties van sessies van de afgevaardigden van de Generale Conferentie* (Predikersafdeling, Gezondheid – 22 juli 2002), blz. 272 (de opmerkingen tussen vierkante haakjes staan niet in de oorspronkelijke resolutie). De stemmen voor deze resolutie waren nagenoeg unaniem.

De inleidende Bijbeltekst verwijst naar de apostel Paulus, die leerde op een tertiaire school in Éfeze. In de heilige Schrift staat dat de school aan een man toebehoorde, genaamd Tyrannus, en Paulus leerde daar gedurende twee jaar op een dagelijkse basis. Door Zijn onderwijs op deze school hoorden duizenden Grieken en joden direct, of indirect, de evangelieboodschap. “En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen, die in Azië woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken.” Handelingen 19:10.

Zr. Ellen G. White geeft ons wat aanvullende informatie hierover: “... Paulus [scheidde] zich van hen af. Hij verzamelde zijn discipelen tot een aparte groep, terwijl hij zijn openlijke besprekingen in de school van Tyrannus, een bekende leraar, voortzette.” –*Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 208.

Tyrannus was een gerenommeerde professor in zijn tijd. Zijn school werd onder allen in Klein-Azië zeer gerespecteerd. Maar het meest interessante is dat Paulus Zijn onderwijs niet beperkte tot de gelovigen. Hij gaf “openlijke besprekingen”.

Dr. Adam Clarke, de favoriete commentator van de Adventist pioniers, geloofde dat Tyrannus een Jood was, die een medestander was van de christenen en een academie bezat, waar op dagelijkse basis les werd gegeven. –Adam Clarke, *Clarke's Commentary*, vol. 4 (New York: The Methodist Book Concern, 1831), blz. 842. Paulus kan een klaslokaal hebben gehuurd aan de Academie voor zijn dagelijkse openbaar onderricht aan zowel christenen als niet-christenen.

Terwijl wij het einde der tijden naderen, is er nog steeds behoefte om instellingen op te richten waar gelovigen, de kinderen van gelovigen, en het publiek in het algemeen onderricht kan krijgen op verschillende kennisgebieden, maar altijd binnen een Bijbelse context. Ik heb geconstateerd dat een van de twee voornaamste redenen waarom we onze jeugd kwijtraken, is dat ze wereldse instellingen bezoeken en wij hebben gebrek aan godvrezende tertiair scholen – vakscholen en technische scholen, Internet-instellingen, en universiteiten.

Zulke scholen op te richten vergt echter een grote geldinvestering, gekwame geestelijke onderwijzers, goedgekeurde curricula, academische centra, en studenten. Gezien de huidige virtuele internetwereld, met vele online cursussen en diploma's, aangeboden door erkende tertiaire instellingen, wordt de reformatiebeweging opgeroepen om geldmiddelen en personeel bijeen te brengen op zulke virtuele studiemogelijkheden op te richten! Bent u bereid om hieraan mee te helpen ten behoeve van uw kinderen, de jongeren en het algemene publiek?

De Generale Conferentie heeft een Tertiaire Scholenfonds opgericht om iedereen de gelegenheid te geven om een internationale tertiaire instelling

op te bouwen met een sterk Internet component en onderricht in het Engels. Op het moment van dit schrijven worden verscheidene locaties in verschillende landen in ogenschouw genomen. Wij hebben echter uw sterke morele ondersteuning nodig, gebeden en financiële bijdrages om deze poging te starten. Zult u een betekenisvolle bijdrage leveren voor dit tertiaire schoolproject?

Indien u daarnaast een gelovige bent met een voortgezette graad en met ervaring in het onderwijs, voeg dan uw naam toe aan de toekomstige groep van leraren. Schrijf naar info@sda1844.org en voeg uw curriculum vitae (c.v.) toe met uw contact informatie voor verdere opvolging.

Het geld wat volgende week wordt opgehaald bij de speciale Sabbat-schoolgaven zal gaan naar het dekken van de kosten voor onderzoek, salarissen, infrastructuur, en software ontwikkeling. Het doel is om een erkende tertiaire instelling met professionele programma's op te richten in een tweeledige, hybride vorm van live en digitale internetcolleges, wat zal leiden tot het toekennen van diploma's en getuigschriften in educatie, voeding, medisch zendingswerk, algemene gezondheidszorg, verpleegkunde en Bijbelstudies. Doet u met ons mee?

Geef alstublieft een betekenisvolle en toegewijde gave voor dit project. Wij vragen u ook dringend om dit toe te voegen aan uw gebedslijst. Laten wij, net als de apostel Paulus, tertiaire scholen oprichten om de tegenwoordige waarheid uit te dragen. Dat God dit mag verlenen en iedere bijdrager rijker mag zegenen.

*Br. Idel Suarez, jr.
Voorzitter van de General Conferentie*

ZONSONDERGANG

14	vrijdag Sabbat	30 september 1 oktober	• 19.19 uur • 19.17 uur
15	vrijdag Sabbat	7 oktober 8 oktober	• 19.03 uur • 19.01 uur
16	vrijdag Sabbat	14 oktober 15 oktober	• 18.47 uur • 18.45 uur
17	vrijdag Sabbat	21 oktober 22 oktober	• 18.33 uur • 18.30 uur
18	vrijdag Sabbat	28 oktober 29 oktober	• 18.18 uur • 18.17 uur
19	vrijdag Sabbat	4 november 5 november	• 17.06 uur • 17.04 uur
20	vrijdag Sabbat	11 november 12 november	• 16.54 uur • 16.53 uur
21	vrijdag Sabbat	18 november 19 november	• 16.44 uur • 16.43 uur
22	vrijdag Sabbat	25 november 26 november	• 16.37 uur • 16.36 uur
23	vrijdag Sabbat	2 december 3 december	• 16.31 uur • 16.31 uur
24	vrijdag Sabbat	9 december 10 december	• 16.29 uur • 16.29 uur
25	vrijdag Sabbat	16 december 17 december	• 16.29 uur • 16.29 uur
26	vrijdag Sabbat	23 december 24 december	• 16.32 uur • 16.32 uur
27	vrijdag Sabbat	30 december 31 december	• 16.37 uur • 16.38 uur

De genoemde tijden zijn berekend voor midden Nederland
(De Bilt, 52° 6' 38" N, 5° 10' 54" E).