

GEMEENTE VAN ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN REFORMATIEBEWEGING

NEDERLANDSE VELD

MIDDACHERLAAN 2 • 6955 JC ELLECOM • NEDERLAND • Telefoon: 0313-416222

E-Mail: Rehoboth@ZDareformatie.org • Website: www.ZDareformatie.org

"God heeft beloofd: „ Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart". Als niet het hele hart aan God gegeven wordt, kan in ons nooit die verandering plaatsvinden, waardoor we naar Zijn beeld worden hersteld. Van nature zijn we van God vervreemd. De Heilige Geest beschrijft onze toestand als volgt: „ Dood in overtredingen en zonden"; „ Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid;" „ er is niets gaaf". We worden vastgehouden in de strik van de satan, „ die hen gevangen hield". God wil ons genezen, ons bevrijden. Maar omdat dit een totale verandering vergt, een vernieuwing van ons gehele wezen, moeten we onszelf helemaal aan Hem overgeven. De strijd tegen ons eigen-ik is de zwaarste die te strijden valt. Het ondergeschikt maken van het

eigen-ik, het volledig onderwerpen van onze wil aan God, vraagt strijd. Maar men moet zich innerlijk aan God overgeven, voordat men de heilige vernieuwing kan ondergaan. Het bestuur van God is niet, zoals de satan het laat voorkomen, op blinde onderwerping en onredelijke afhankelijkheid gebaseerd. Gods bestuur doet een beroep op het verstand en op het geweten. „ Kom en laat ons tezamen richten", is de uitnodiging van de Schepper aan de door Hem geschapen wezens. God buigt de wil van Zijn schepselen niet met geweld. Hij kan geen verering aanvaarden, die niet uit eigen wil en met verstand wordt gegeven. Een gedwongen onderwerping zou elke ontwikkeling van de geest of van het karakter in de weg staan. De mens zou daardoor slechts een robot zijn. En dat is niet de bedoeling van de Schepper.

Het is Zijn wens dat de mens, het kroonstuk van Zijn scheppingsmacht, zich optimaal zal ontwikkelen. Hij laat ons zien hoe groot de zegeningen zijn, die Hij ons door Zijn genade wil geven. Hij nodigt ons uit om onszelf aan Hem te geven, opdat Hij Zijn wil in ons gestalte kan geven. Aan ons is de keuze gelaten of we bevrijd willen worden van de slavernij van de zonde, of dat we willen delen in de glorieuze vrijheid van de zonen van God." (Bron: EG White, De weg naar Christus, blz. 37).

Met broederlijke liefde,

Y. Trujillo, Predikant.

Week nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Maand	Januari	Januari	Januari	Januari	Februari	Februari	Februari	Februari
Datum	5	12	19	26	2	9	16	23
Aalst, België	-	R. v.d. Giessen	-	L. Thomas	-	M. Pérez	-	R. v.d. Giessen
Amstelveen¹	* A. van der Plas	H. Donderwinkel	*L. Thomas	S. Beets	*H. Rekker	A. van der Plas	*Y. Trujillo	G. Porras
Ellecom	H. Rekker	J. Rekker	A. van der Plas	P. Haile	L. Thomas	*H. Rekker	E Guldemeester	J. Rekker
Harderwijk	Naar Zwolle	H. Rekker	Y. Trujillo	Naar Zwolle	E Guldemeester	Naar Zwolle	H. Rekker	Naar Zwolle
Haaglanden	L. Thomas	A. van der Plas	R. v.d. Giessen	H. Rekker	**Y. Trujillo	H. Donderwinkel	R. v.d. Giessen	A. van der Plas
Zwolle	Y. Trujillo	-	-	Y. Trujillo	-	L. Thomas	-	Y. Trujillo

¹ Begin om 9:45 *Studiemiddag

*Studiemiddag

*Jeugdsabbat

**HHV na de sabbat

* Studiemiddag en

na de sabbat HHV

*Studiemiddag