

Studies voor

JEUGD INSPIRATIE WEEK

20 - 28 november 2015



WEES BEREID

INLEIDING

“Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”
1 Johannes 2:16, 17.

De toestand in de huidige wereld neemt een wending aan die de harten van de mens vervult met angst. Het geweld dat ooit begrensd was tot een artikel op het achtuurjournaal over een of andere verre plek, gebeurt nu in iemands eigen woonplaats en zelfs bij de burens. Het dagelijks leven lijkt veel kwetsbaarder te zijn dan het vroeger was, en iemands gedachten kunnen snel veranderd worden van het uitstippen, van wat leek een rustig leven in een voorspelbare wereld, naar het hoofd bieden aan angstaanjagende dingen die ooit ondenkbaar schenen.

Gods volk is gezegend met het bezit van een “profeetisch woord dat vast en zeker is.” Tijdens de studies van deze Jeugdgebedsweek willen wij allereerst gaan overwegen waar de koers van deze wereld heen gaat. Hiervan is het geenszins de bedoeling om mensen door bangmakerij naar het Hemels Koninkrijk te brengen, daar de angst zelf nooit een beweegreden is die stand kan houden. Deze vaststelling is eerder een middel om ons meer inzicht te geven over hoe God de strijd tussen goed en kwaad, waarvan het zwaartepunt in deze wereld ligt, wil beslechten. Daarna zullen wij de heilige, eeuwige principes gaan bestuderen die overal en onder elke omstandigheden gelden.

In 1966 bereidde Robert W. Olson een verzameling van de schriften van zuster Ellen G. White voor, getiteld *The Crisis Ahead*, een boek van 21 hoofdstukken

die elk een opsomming van de laatste gebeurtenissen in de wereld laten zien. Nadat we deze opsomming hebben onderzocht zullen wij de begrippen bespreken die achter Jezus' woorden in Matthéüs 24:44 besloten liggen: "Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen."

Wij willen weten hoe wij behouden van deze zondige wereld naar het Eeuwig Koninkrijk kunnen overgaan. Wij dienen geen God die het niet laat afhangen van het toeval, maar een God die weet wat Hij doet, zodat wij zeker kunnen zijn van ons lot als ons vertrouwen in God is, zelfs als deze wereld en alles wat erin is instort en vergaat.

De jeugdleider van elke gemeente wordt aangemoedigd om zoveel kopieën als mogelijk te maken van dit boekje en er zorg voor te dragen dat elke jeugdige zijn of haar eigen kopie heeft. Deze jeugdgebedsweek is ook een goede gelegenheid om de jeugd voor te bereiden voor deelname tijdens de dienst door hen de mogelijkheid te geven om zichzelf volledig uit te kunnen drukken en discussies te leiden. Wij vragen verder aan elke gemeente, elk veld en elke unie om de Jeugdafdeling van de Generale Conferentie regelmatig te ondersteunen met uw gaven.

HET NADERENDE EINDE VAN DE WERELDGESCHIEDENIS

HET EINDE

Wat vermeldt Gods woord over deze wereld en haar lot? Schrijf de hoofdgedachte van elk van de volgende teksten op.

Romeinen 5:12

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.”

1 Petrus 4:7

“En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.”

1 Corinthiërs 14:21,22

“Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid.”

Openbaring 21:5

“En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.”

Romeinen 6:23

Welke opties zijn er volgens Romeinen 6:23?

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

VOOR HET EINDE

De titels van de hoofdstukken in *The Crisis Ahead*, samengesteld door Robert W. Olson, laten een opsomming zien van de gebeurtenissen die volgens de Adventistische opvatting aan Jezus' wederkomst vooraf zullen gaan. Markeer in de volgende citaten de principes die op deze opvatting van toepassing zijn.

"Het merkteken van het beest is precies wat er in onze verklaring naar voren is gebracht. Niet alles wat deze aangelegenheid betreft is tot op heden begrepen, doch het zal begrepen worden naarmate de boekrol zich verder afrolt." –*Uit de Schatkamer der Getuigenissen*, deel 2, blz. 392.

"Veel van deze dingen zijn mij getoond, maar ik kan slechts een klein aantal ideeën aan jullie tonen. Ga naar God, bid hem, in je persoonlijke gebed, voor goddelijke verlichting, zodat je zeker weet wat de waarheid is. En wanneer de ongelooflijke wonderdoende kracht van Satan getoond zal worden, en de vijand zal komen als een engel des lichts, jij de zuivere werken van God en de bedrieglijke werken van de duisternis moge onderscheiden." –*Review and Herald*, 24 december 1889, blz. 3.

"Het ernstige feit dat de dag van de Heere plotseling en onverwacht zal komen dient niet alleen de wereld voorgehouden te worden, maar ook onze eigen gemeenten. De vreselijke waarschuwing van de profetie is gericht tot elke ziel. Niemand dient te denken dat hij veilig is van het gevaar verrast te worden. Laat niemands interpretatie van de profetie jou beroven van de overtuiging van de kennis over de gebeurtenissen waaruit blijkt dat deze grote gebeurtenis op handen is." –*Fundamentals of Christian Education*, blz. 336.

"Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, zullen in de laatste grote strijd stand kunnen houden. –*De Grote Strijd*, blz. 548.

“Maak studie van uw Bijbel zoals u dat nog nooit gedaan hebt. Tenzij u opklimt naar een hoger en heiliger peil in uw godsdienstig leven, zult u niet klaar zijn voor het verschijnen van onze Heer....

“Ieder aspect van ons geloof zal op de proef worden gesteld, en als wij geen serieuze studie van de Bijbel maken, om daardoor gesticht, gesterkt en bevestigd te worden, zal de wijsheid van de grote mannen uit de wereld ons op een dwaalspoor brengen.” –*Getuigenissen voor de Gemeente*, deel 5, blz. 583-584 , 446.

DE LAATSTE GEBEURTENISSEN

Opsomming van de laatste gebeurtenissen

Eenheid van de kerken	Luide roep
Zondagswet in de VS	Verzegeling van Gods volk
Algemene zondagswet	Merkteken van het Beest
De kleine tijd van Angst (begin vervolging)	Einde van de genadetijd
De grote zifting/schudding	Volmaaktheid in Christus
Staan tegenover de oversten der aarde	Doodsbevel
Satans wonderen	Angst van Jakob
Satans personificatie van Christus	Grote tijd van benauwdheid (plagen)
Spade regen	Christus' wederkomst

De bovenstaande lijst is niet noodzakelijkerwijs op volgorde, daar sommige gebeurtenissen zullen overlappen en/of gelijktijdig plaatsvinden. God zal Zijn plan voor de verlossing van de mensheid voltooien volgens zijn goddelijke wil en bedoeling. Er is geen gegronde reden om te vrezen voor iets of iemand behalve voor Hem, want “De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand.” Psalm 111:10. Bovendien is al het leven afkomstig van Hem en in Zijn

handen. Hij zegt, "Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen." Jesaja 46:10 (SWV 1977).

Deel met de groep jouw hoop en doelen in het licht van deze studie, alsmede hoe je elkaar tot hulp kan zijn in de eeuwige hoop.



¹ De Nederlandse vertaling wijkt af van de Engelse grondtekst, waar, letterlijk vertaald, staat: "Alleen zij die hun geest versterkt hebben met de Bijbelse waarheden zullen de laatste grote strijd doorstaan."

² Zie voor het eerste citaat ook: Uit de Schatkamer der Getuigenissen, blz. 342-343.

³ De volgorde van bovenstaande gebeurtenissen is zeer willekeurig en niet in overeenstemming met de profetie uit openbaringen.

HUIDIGE VOORBEREIDING

Jesaja 30:20-21
Deuteronomium 5:31-33
Psalm 32:8, 11
Psalm 34:7-10
Johannes 14:26
Johannes 15:2-5

GODS MIDDELEN

Zoek in de volgende Bijbelteksten naar middelen die God gebruikt om Zijn koninkrijk voor te bereiden voor degenen die met hun hele hart verlangen om met Hem en de andere hemelse wezens voor eeuwig in deze prachtige plek te leven.

ONS KARAKTER VORMEN

Waarom is het zo belangrijk om erover na te denken wie wij zijn en wat we graag willen worden?

Lees de volgende citaten en bespreek hoe ieders denken en karakter gevormd worden.

“Gedachten zullen nooit ophouden. Het staat open voor goede of slechte invloeden. Zoals het menselijk gelaat door een zonnestraal gegraveerd is op de gepolijste etsplaat van de artiest, zo worden gedachten en indrukken gegraveerd op het verstand van het kind. En of deze indrukken nu van wereldse aard zijn, of van morele en religieuze aard, ze zijn vrijwel onuitwisbaar. Wanneer de zinnen ontwaken zijn de hersenen het meest vatbaar; en daarom zijn de eerste indrukken van grote betekenis. Deze indrukken hebben een grote invloed op de vorming van het karakter.” –Counsels to Parents, Teachers, and Students, blz. 143.

“Er zijn labiele personen die volledig verschillen van Jezus en toch in Christus' gemeente zijn; zij zullen altijd hun vervormde karakter behouden, altijd een beschamend vat zijn en nooit de uiteindelijke onsterfelijkheid ontvangen, tenzij zij zich overgeven in de hand van de pottenbakker en bereid zijn om door de hemelse Vormer in de door Hem gewenste vorm te worden gebracht. Geen enkele onvolmaakte karaktertrek zal met onsterfelijkheid worden bedekt en de hemel bederven.” –Review and Herald, 20 November, 1894.



Bespreek met elkaar, in relatie met bovenstaande, wat er gebeurt in en met onze gedachten (en uiteindelijk met ons karakter), afhankelijk van wat we zien, lezen, horen alsook hoe we denken, spreken en handelen.

WIE ZAL HET KONINKRIJK BEËRVEN

Lees de volgende Bijbelteksten en bespreek wie wel en wie niet de eeuwigheid zullen beërven.

Zonde en rebellie, waar de natuur van satan uit bestaat en door alle mensen is geërfd, zou de heilige, gelukkige hemelse omgeving vernielen en hoort daar daarom niet thuis. Bovendien kan zonde niet bestaan in Gods tegenwoordigheid. Wanneer zonde, ongerechtigheid, rebellie en alle goddeloosheid vernietigd worden, zullen daarom allen die zich vastklampen aan zulke dingen daar samen mee vernietigd worden. Het evangelie van Jezus Christus rekent met de zonde af en verwijdert deze uit het hart wanneer iemand hier vrijwillig voor kiest.

ONZE DAGELIJKSE STRIJD BEREID ONS VOOR OP DE TOEKOMST

De voorbereiding van vandaag betekent betrokken te zijn bij de strijd tussen licht en duisternis. Wie leidt de strijd aan de kant van het licht, en met welke wapens vechten Zijn soldaten? Hoe kunnen ze weten dat ze de oorlog zullen winnen? Geef je gedachten hierover in combinatie met de volgende verzen.

“Ware karaktervorming vindt niet van buitenaf plaats en wordt niet aangedaan. Ze straalt van binnenuit. Als wij anderen de weg der gerechtigheid willen wijzen, moeten de beginselen van gerechtigheid in ons leven zijn opgesloten. Onze geloofsbelijdenis verkondigt misschien de theorie van de godsdienst, maar onze daadwerkelijke vroomheid verkondigt het woord der waarheid. Een beginselvast leven, een heilige levenswandel, onwankelbare onkreukbaarheid, een werkzame, weldoende geest, een goddelijk voorbeeld, dit zijn de middelen waardoor het licht aan de wereld wordt gebracht.” – Jezus de Wens der eeuwen, blz. 247, 248.

Mattheüs 25:34
1 Korinthe 6:9-10
Mattheüs 5:3,10,19,20
Mattheüs 6:33
Mattheüs 7:21
Mattheüs 18:3,4

1 Samuël 17:47
Efeze 6:10-18

GOD VERTROUWEN

HEt VERKRIJGEN VAN ERVARINGEN

“De gedachten van velen richten zich niet op de taak van het studeren, zodat ze de diepe dingen van God kunnen begrijpen, maar op zichzelf. Gemak en luie gewoonten moeten worden overwonnen, want als wij tot God naderen, zal Hij tot u naderen” (Jakobus 4:8).

We zullen ons volledige verstand moeten gebruiken willen we de diepe, rijke ervaring verkrijgen, die God bereid is ons te geven.” – Review and Herald, 3 december 1889.

Wat zegt God ons nu te doen, zodat we weten tot Wie we ons moeten wenden wanneer we in moeilijkheden zijn? Bespreek de concepten in de volgende Bijbelverzen.

Maleachi 3:10
Jesaja 1:18
Richteren 6:39-40
Psalm 50:15
Romeinen 12:2
1 Thessalonicensen 5:21

VERANTWOORDELIJKHEDEN DRAGEN

“God wil dat wij studenten zijn die, zolang wij in deze wereld verblijven, steeds blijven leren en verantwoordelijkheid dragen. We moeten ijverig en bekwaam zijn, en steeds klaarstaan om anderen te onderwijzen door voorschrift en voorbeeld van datgene wat we hebben geleerd; ...” – Review and Herald, 17 april 1888.

Welke zegeningen zullen komen, als iemand bereid is om de lasten voor God te dragen? Wat heeft dit te maken met vertrouwen op God? Deel je gedachten hierover in combinatie met onderstaand citaat.

“Mijn geliefde broeders en zusters in Iowa, de Heere doet een beroep op u om tot bezinning te komen. Wordt wakker ben je bewust van jouw verantwoordelijkheden. God heeft ieder zijn werk gegeven. U hebt een zeer serieus werk te doen. Leer alles wat u kunt om een zegen te zijn voor anderen, door hen de kennis van de waarheid bij te brengen. Laat een ieder

datgene doen naar eigen vermogen, en gewillig zijn in het delen van het dragen van de lasten.”

“Laat ons in de naam van de Heere met volharding vooruitgaan in de race voor het eeuwig leven. We hebben een groot werk te doen door onze eigen ziel te verlichten en te leven naar een hogere standaard. Laat ons een goede inschatting maken van de kostbaarheid van de kennis van de waarheid. Dan zullen we een duidelijker inzicht hebben met betrekking tot Gods goedheid voor ons en onze verplichtingen aan anderen.

Laten we, terwijl we zoeken om de verlorenen te redden, onze gedachten voortdurend opheffen in gebed om goddelijke leiding. We moeten niet naar de mens kijken, maar wij moeten op Jezus zien. Laten we onze spiritualiteit niet verliezen. Christus wil Zijn volk graag opwekken door de Heilige Geest.” – Manuscript Releases, vol. 16, p. 348.

Deel een ervaring die je hebt gehad waarin God je speciale (boven-natuurlijke) ondersteuning gaf bij het uitvoeren van een taak waarvoor je verantwoordelijk was.

Gebeurt dit slechts eens in de zoveel tijd? Lees Filippenzen 4:13 en Johannes 15:4-7, en zoek het concept op dat God altijd Zijn bovennatuurlijke hulp wil geven aan Zijn kinderen en nog meer als ze erom zouden vragen. Lees en markeer dan hetzelfde idee in de citaten hier-onder.

“Onze hemelse Vader heeft wel duizend manieren om voor ons te zorgen, waarvan wij geen weet hebben. De genen die het principe accepteren de dienst van God te verheffen, zien verwarringen verdwijnen, en een helder pad voor hun voeten.” – Weg tot gezondheid, blz. 287.

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,



tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten." – Efeze 6:12

“Gods kinderen moeten strijden met bovennatuurlijke machten, maar zij zijn verzekerd van bovennatuurlijke hulp. Alle hemelse wezens bevinden zich in dit leger. En meer dan alleen de engelen zijn in de gelederen. De Heilige Geest, de Vertegenwoordiger van de Aanvoerder van het leger des Heren, daalt neer om de strijd te leiden, Onze zwakheden kunnen vele zijn, onze zonden en fouten ernstig; maar de genade van God is voor allen die haar zoeken met een verbroken hart. De kracht van de Almachtige wordt te hulp geroepen ten gunste van hen die op God vertrouwen.” – De Wens der Eeuwen, blz. 286.

BOVENNATUURLIJKE ONDERSTEUNING – vandaag en morgen

Het is belangrijk om ons leven door de “geestelijke bril te bekijken,” wetende dat “Wij betrokken zijn bij een machtig conflict, en het zal steeds dichterbij komen en bepaald worden, naarmate we de laatste strijd naderen. We hebben een tegenstander die nooit slaapt, en hij is constant aan het werk met de menselijke geest, die geen persoonlijke ervaring heeft gehad in de leer van het volk van God.” – Selected Messages, boek 2, p. 102.

Bespreek hoe we (1) “de aanwezigheid van God” in onze dagelijkse activiteiten in praktijk brengen, en (2) Hem automatisch vertrouwen, zowel bij ernstige gebeurtenissen als bij de laatste gebeurtenissen die in de wereld losbreken.

“In een crisis wordt het karakter openbaar. Toen de ernstige roep: “De bruidegom komt; ziet, gaat uit Hem tegemoet!” te middernacht werd vernomen, en de slapende meisjes uit hun slaap werden gewekt, bleek wie voorbereidingen hadden getroffen voor de gebeurtenis. Beide partijen werden overvallen, maar de



ene groep was op de gebeurtenis voorbereid, terwijl de anderen onvoorbereid waren. Op gelijke wijze kan nu een plotselinge en onvoorziene ramp, iets wat de mens confronteert met de dood, openbaren of er werkelijk geloof in Gods beloften aanwezig is. Dan moet blijken of de ziel door Gods genade wordt ondersteund. De laatste grote toets komt aan het einde van de menselijke genadetijd, als het voor de ziel te laat zal zijn om in zijn tekorten te voorzien.” – Lessen uit het leven van alledag, blz. 255.



LIEFDE VOOR HEILIGE DINGEN

“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” – 1 Johannes 2:15-17

EEN ONEERBIEDIGE, VLESELIJK WERELD

Het is met opzet dat de samenleving in de wereld vol is van pracht en praal, geestdodende muziek, overdreven gejoel en gelach, immoraliteit, en zonde. Zij zijn respectloos naar zichzelf, naar anderen, en naar heilige dingen, inclusief naar God Zelf. De god van deze wereld heeft de zondige menselijke natuur uitgebuit, en de menselijke geest omgeleid, van heiligheid naar moedwillige genotzucht. Lees de volgende verzen en deel je gedachten over wat Gods diepe verlangen voor de mens is.

Leviticus 10:10
 Nehemia 13:17, 18
 Ezechiël 44:23
 1 Timotheüs 6:20
 1 Kronieken 16:29
 Psalm 97:12
 Mattheüs 7:10
 Romeinen 6:22
 Leviticus 11:44-45
 1 Petrus 1:16

PRIMAIRE AFLEIDINGSTACTIEK

Menselijke verlangens en genotzucht halen veel jongeren weg uit de buurt van de kerk en zelfs van God. Omdat ze niet vinden wat ze zoeken binnen de geleederen van Gods volk, worden ze aangetrokken door jongeren die er andere godsdiensten op na houden of helemaal geen geloof hebben. Gods oproep tot spiritualiteit kan overschaduwde worden door het verlangen naar menselijke relaties. En er staan nog meer dingen op het spel. Overweeg en selecteer dat deel wat volgens jou het meest belangrijk is in het volgende citaat.

“Wat behoort elke christen te doen als deze in een

moeilijke situatie gebracht wordt die de juistheid van de religieuze principe test? Met ferme en waardige navolging moet hij eerlijk zeggen: 'Ik ben een gewetensvolle christen. Ik geloof dat de zevende dag van de week de Sabbat van de Bijbel is.

Ons geloof en onze principes zijn zodanig dat ze in tegengestelde richtingen leiden. We kunnen niet samen gelukkig worden, want als ik verder ga om een meer perfecte kennis van de wil van God te verkrijgen, zal ik steeds minder op de wereld lijken en steeds meer worden gevormd naar de gelijkenis van Christus. Als je nog steeds geen schoonheid ziet in Christus en geen aantrekkelijkheid in de waarheid, dan zul je de wereld liefhebben, die ik niet kan liefhebben, omdat ik van de dingen van God hou, waar jij niet van kunt houden.

Geestelijke dingen worden geestelijk onderscheiden. Zonder geestelijk onderscheidingsvermogen zul je niet in staat zijn de aanspraak die God op mij maakt te zien, of mijn verplichtingen aan de Meester Die ik dien besef- fen; Daarom zul je het gevoel hebben dat ik je verwaar- loos vanwege mijn religieuze plichten.

Je zult niet gelukkig zijn; je zult jaloers zijn op grond van de genegenheid die Ik geef aan God, en ik zal alleen zijn in mijn religieuze overtuiging. Wanneer jouw mening zal veranderen, wanneer jouw hart zal reageren op de eisen van God, en je zult leren om mijn Redder lief te hebben, dan zou onze relatie hernieuwd kunnen worden. "

"De gelovige maakt dus een offer voor Christus die zijn geweten goedkeurt, en waaruit blijkt dat hij het eeuwig leven te hoog waardeert om het risico te lopen het te verliezen. Hij voelt dat het beter zou zijn ongehuwd te blijven dan om zijn belangen voor het leven te verbinden met iemand die de wereld kiest in plaats van Jezus, en hem leidt op de weg die hem verwijderd van het



kruis van Christus.” – Schatkamer der Getuigenis deel 1, blz. 598.

GOD VERTROUWEN

Veel jonge mensen hebben het idee dat, omdat God hen niet heeft gegeven wat ze willen, ze het voor zichzelf moeten gaan halen. Wat ze vooral zoeken is een baan en een echtgenoot. Omwille van aards werk, offeren sommigen Gods heilige rustdag op en Zijn heilige manier van leven. Om een echtgenoot te hebben, zijn zij bereid hun geloof op te geven. God wil hen voorzien van iets wat veel beter is, als hun hart niet verdeeld zou zijn, maar hun liefde voor heilige dingen is zwak. Ze zijn niet bereid om op Zijn leiding te wachten en te vertrouwen, zodat ze uiteindelijk gevangen raken in vallen waaruit ze niet in staat zijn zich te bevrijden. Leg uit hoe heilige principes die we vinden in de volgende Bijbelverzen, invloed hebben op het christelijk leven.

Spreuken 23:23
Mattheüs 6:33
Mattheüs 10:32-33
Mattheüs 25:8

KLEINE LESSEN / GROTE TEST

De lessen van vandaag kunnen een persoon voorbereiden om de test van morgen te behalen. Het hangt af van hoe men er gebruik van maakt. Het is mogelijk om te leren van een les en zo klaar te zijn voor de test. Als je ervoor kiest God te vertrouwen in de kleine dingen van het leven van vandaag, ben je bereid Hem te vertrouwen in de grote testen die morgen zullen komen.

Lukas 16:10
Mattheüs 16:25-26

Leg uit hoe diepgaand en verrijkend de basisprincipes zijn die in volgende verzen staan.

LEVEN DOOR HET GELOOF

“Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.” Hebrëeën 10:37-39 (HSV)

VERANDERING VAN GEDACHTE

Door het geloof leven betekent kiezen om Gods weg te bewandelen. Het betekent een totaal andere gedachtegang – in feite een totale omkeer van gedachte. Volgens de Bijbel is dat volledig tegengesteld aan de menselijke natuur. God doet dit echter voor iedereen die antwoord geeft aan de goddelijke oproep. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Mattheüs 11:28-30. (HSV)

Lees de volgende verzen en deel je ideeën over de oproepen die God hier doet aan de mensen.

Johannes 7:37
Jesaja 55:1-3
Johannes 6:65

VERANDERING VAN HET HART

Het natuurlijke, zondige menselijke hart is onvoorspelbaar en egoïstisch, het verandert snel van het ene egoïstische verlangen naar het andere. God weet dit en dringt daarom aan: “Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.” Spreuken 23:26 (HSV). Wanneer wij dit doen, geeft Hij ons een nieuw hart (Ezechiël 36:26), zodat we niet meer onze natuurlijke menselijke verlangens zullen volgen, die beheerst worden door de macht van het kwaad, egoïstisch en vernietigend. “Wanneer een zondaar eenmaal de liefde des Vaders aanschouwt, zoals deze in het offer van Zijn Zoon tot uitdrukking komt, en zich openstelt voor de goddelijke invloed, vindt een verandering

des harten plaats en Christus is voortaan alles en in allen." –Conflict and Courage, blz. 341 & Van Jeruzalem tot Rome, blz. 181.

VIER RELIGIEUZE STROMINGEN

Geloof is niet slechts een religie. De vijand van mensen wil dat zij religieus zijn, zolang zij ideeën accepteren die tegengesteld zijn aan waar geloof. Alle religies kunnen in 1 van de 4 categorieën worden ingedeeld over hoe men eeuwig leven kan ontvangen:

- **Werken** (iemand moet iets doen om de goddelijke woede te vermijden en goddelijke gunst te winnen – heidendom)
- **Geloof en werken** (iemand moet het goddelijke offer aanvaarden en goede daden uitvoeren – Katholicisme)
- **Alleen geloof** (iemand moet alleen Jezus Christus aanvaarden als zijn Verlosser, verder niets – vals Protestantisme)
- **Geloof dat werkt** (als iemand Jezus Christus aanvaardt als zijn Verlosser, dan blijft Jezus in hem en bewerkt Zijn heilige wil in hem – Gods gemeente)

Zoek de volgende verzen op en deel wat Jezus doet met Zijn trouwe kinderen, hoe Hij dit doet, en wat de resultaten zijn.

Geloof betekent iets geloven en ernaar handelen, wat uiteindelijk iemands lot zal bezegelen. De Bijbelse ge-

Johannes 15:4-7
Filippenzen 2:13
Exodus 29:45
Leviticus 10:3; 26:9-12
Psalmen 18:2
Psalmen 91:15
Mattheüs 25:23



schiedenis van Israël laat zien wat er gebeurt wanneer iemand in God gelooft en wanneer iemand dat niet doet. “En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.” Hebreëen 3:19 (SV). Weinig mensen van het volk Israël geloofden werkelijk in God, of zelfs alleen maar Zijn bestaan, ondanks de geweldige dingen die Hij voor hen deed.

OVERWINNING

Hebreëen 1 somt de resultaten op van degenen die met God wandelden door geloof. Hun denken en handelingen waren volledig tegengesteld van de mensen van de wereld. Kies 1 voorbeeld uit van dat hoofdstuk en deel je gedachten over het contrast tussen hoe God succes ziet en hoe de wereld dat ziet.

...

Geloof in Jezus Christus dat is ontwikkeld en elke dag wordt geoefend zal de gelovige succesvol door elke beproeving brengen. Maak een lijst met de overwinningen die Gods kinderen tijdens en na de eindtijdgebeurtenissen zullen halen. Hieronder staan Bijbelteksten als hints. De vraag die achter dit alles schuilt is, “Wat is voor mij werkelijk waardevol in het licht van de eeuwigheid? Zal ik de hoop van Gods Woord en geloof in Jezus koesteren, of zal ik hen afwijzen om wat voor reden dan ook?”

Waarden ▶ overtuigingen ▶ verwachtingen ▶ opvattingen ▶ woorden ▶ daden ▶ gewoontes ▶ karakter
▶ eindbestemming

Johannes 16:33
1 Johannes 2:14; 5:4, 5
Openbaring 2:7, 11, 17,
26; 3:5, 12, 21

HELEMAAL ALLEEN - MET GOD

"Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij." Jesaja 63.3

DE WAARHEID HOOGHOUDEN

Lees de volgende citaten, en markeer en bespreek wat jij de meest belangrijke punten vindt, betreffende waarheid en alleen staan.

"Als predikant was Paulus vaak gedwongen om alleen te staan. Hij werd specifiek door God onderwezen en durfde geen concessies te doen, waardoor er principes bij betrokken zouden raken.

Bij tijd en wijle was het een zware last, maar Paulus bleef standvastig vasthouden aan het recht. Hij realiseerde zich, dat de kerk nooit onder controle van menselijke macht moest komen.

De tradities en stelregels van mensen moeten niet in de plaats komen van de geopenbaarde waarheid. Het voortschrijden van de gospelboodschap moet niet gehinderd worden door de vooroordelen en voorkeuren van mensen, ongeacht hun positie in de kerk"- Van Jeruzalem tot Rome, blz. 147-148.

"Als wij onszelf in een positie brengen, waarin we ons wenden tot anderen om op te leunen of door gesteund te worden, als we afhankelijk zijn van eindige hulp, kennen we onze eigen kracht niet, omdat we niet alleen staan, en we God tot onze helper maken.

Als we weggestuurd worden naar een plaats waar we alleen moeten staan, zal de wortel van ons geloof houvast hebben aan onze enige zekere ondersteuning-de oneindige God"- (Manuscript 36, 1885) Christ Triumphant, p. 100.

VERVOLGING

Zoek in onderstaande Bijbel verzen en citaten, naar de



geheimen, hoe diegenen die vervolgd worden in staat zijn dit niet alleen te verdragen maar zich ook verblijden over die ervaring. Deel je gedachten hierover met je jeugdgroep.

Mattheüs 5:12
2 Timothëus 3:12
Psalmen 5:11, 12
Prediker 2:16
2 Korintiërs 12:9, 10
Hebreeën 12:2

“Toen Jezus naar de hemel ging, benoemde Hij mensen als Zijn vertegenwoordigers om in Zijn naam het werk dat Hij was begonnen, voort te zetten, en hij beloofde ze, dat als ze zich met het werk bezig hielden, ze speciale hulp en kracht zouden hebben.

Met het oog op deze belofte en de grote liefde van God voor de mensheid, is het voor velen moeilijk te begrijpen waarom Hij toestaat dat zijn volgelingen geleden hebben als martelaren door de duivelse wreedheden aan de hand van mensen die beweerden, dat zij de opvolgers waren van Christus.

Met deze vraag heb ik jaren geworsteld. Maar toen ik zag, hoe de engelen van God boven deze kostbare juwelen zweefden, net zoals zij boven het kruis van Christus zweefden, veranderden mijn gevoelens. Door het geloof zagen deze getrouwen de kroon van eeuwige glorie, de witte mantel, en de overwinnings palmtak, en Jezus, hun geliefde Leider die over hen waakte. Toen begreep ik waarom onze hemelse Vader het toestaat, dat verleidingen, beproevingen, en aandoeningen Zijn geliefden overkomen. Deze zijn ontworpen om Zijn kinderen een dieper gevoel van Zijn aanwezigheid en voorzienigheid te geven. Het is ook Zijn zegen, bezoeken

van barmhartigheid, om diegenen, die afgedwaald zijn van Zijn pad, terug te brengen. De vrede die tot begrip leidt, is niet voor diegenen, die beproevingen proberen te vermijden en het geweten proberen te sussen.

Wij kunnen de vrede en vreugde in Christus en het cadeau van het eeuwige leven niet volledig waarderen, tenzij we geroepen worden om iets op te offeren ten einde deze grote zegeningen te verkrijgen. "- Review and Herald, March 16, 1886

"Als we toegang willen krijgen tot de vreugde van onze Heer, in het koninkrijk boven, moeten we hier deelnemen aan Zijn zelfverloochening en opoffering, en ons voeden met het woord van God, wiens steun net zo lang duurt als de eeuwigheid."- Medical Ministry, September 1, 1892.

"Niet met droefheid, maar met blijdschap zouden zij vervolging tegemoet moeten komen. Elk vurig proces is de tussenpersoon van God om hen te louteren. Elk vormt hen voor hun werk als collaborateurs met Hem. Elk conflict heeft zijn plaats in de grote strijd voor rechtvaardigheid en elk zal iets toevoegen aan de vreugde van hun uiteindelijke triomf. Als ze dit voor ogen houden, dan zal de beproeving van hun geloof en geduld blijmoedig geaccepteerd worden, eerder dan gevreesd en vermeden. In hun bezorgdheid om hun verplichtingen aan de wereld te vervullen, hun verlangen naar de goedkeuring van God, moeten Zijn dienaren elke plicht, ongeacht de angst of gunsten van de mensheid, vervullen.'- Jezus de wens der Eeuwen, blz. 247.

DE BELANGRIJKSTE DRIJFVEER

Als iemand verliefd is en helemaal alleen, houden de gedachtes aan zijn geliefde of geliefden zijn geest en lichaam gefocust en sterk. Er worden verhalen verteld over mensen die zoek en helemaal alleen waren op zee of ergens anders en die door bleven gaan, tegen-



over schijnbaar onmogelijke kansen, omdat zij dachten aan hun geliefden. Overweeg en bespreek hoe en waarom Gods liefde een krachtige drijfveer is als men helemaal alleen Hem verdedigt. Voeg bij je discussie de concepten die je inspireren in onderstaande Bijbel verzen en verklaringen.

1 Johannes 4:19
Romeinen 8:37-39
2 Thessalonicensen 2:16,
17

“De Redder leefde zijn leven op deze aarde zodat de liefde voor God zal afdwingen dat elke gelovige in Christus zal leven” -Medical Ministry, p. 23.

“De hoogste liefde voor God zal leiden tot liefde voor onze medemensen, en het gebod van Christus is, ‘Heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb gehad,’ ‘Hierdoor zullen alle mensen weten dat jullie Mijn discipelen zijn, als je elkaar liefhebt.’ Wij kunnen deze liefde niet hebben tenzij Jezus in ons hart woont omdat we in geloof leven. Juist de eenheid van de discipelen, de liefde die zich openbaarde voor elkaar, zal voor de wereld het bewijs zijn dat God zijn Zoon de wereld ingezonden heeft als de Verlosser. Deze eenheid en liefde zal overal waar de Geest van de Heer woont, bestaan; harten zullen met elkaar verbonden worden, en werken van rechtvaardigheid zullen verschijnen in het dagelijkse leven.” -Signs of the Times, April 13, 1891.

“Plaats jezelf meer gewoontegetrouw in dat gedeelte van de tempel van inspiratie waar de Heilige Geest van God je met de rijkste stromen van wijsheid zal overladen, die vervolgens door zullen stromen van jou naar anderen, waarbij God vergroot wordt en jouw hoop en vreugde in de felle stralen van de Zon der Gerechtigheid toenemen.” -Manuscript Releases, vol. 21, p. 42.

GOD VERHEERLIJKEN - NIEMAND ANDERS

“Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.” Psalm 50:15

Bespreek welke dingen de mensen doen om zichzelf te verheerlijken (de aandacht op zichzelf te vestigen).
Waarom leiden zulke daden tot groot ongeluk en zelfs vernietiging?

MENSELIJKE VERHEERLIJING

De bijbel geeft ons een aantal duidelijke ideeën over wat zonde gedaan heeft met de mensheid. Zoek in onderstaande teksten en bespreek de redenen waarom geen menselijk wezen ook maar iets heeft waarin ze verheerlijkt kan worden.

Jesaja 1:5, 6
Romeinen 3:23
Johannes 5:30
Spreuken 27:2
1 Corinthiërs 3:21
Jeremia 9:23, 24

*“Satan werkt om zichzelf tussen God en de mensen te plaatsen, zodat de genegenheid / liefde, de cadeaus en de offerandes van menselijke tussenpersonen, in menselijke kanalen terechtkomen i.p.v. de goddelijke.”-
Medical Missionary, November 1, 1894*

ALLE GLORIE IS ALLEEN VERSCHULDIGD AAN GOD

De Heilige Schrift zegt veel over aan wie glorie gegeven zou moeten worden en waarom.

Bespreek wat je vindt in de volgende verzen.

• Psalmen 22:23
• Psalmen 115:1
• Jesaja 42:8
• Openbaring 14:7
• 1 Kronieken 16:35
• Psalmen 108:1-6, 12,13
• Efeze 1:3-8
• Filippenzen 1:11

DE VERHEERLIJING VAN GOD IS DE VEILIGHEID VAN DE MENSEN

God belooft zegeningen en veiligheid aan diegenen, die Hem liefhebben en verheerlijken.

Psalmen 86:9; Openbaring 15:4; Romeinen 8:28. Bedenk wat er gebeurd zou zijn met Adam en Eva (en de hele mensheid) als hun enige doel was geweest om God te verheerlijken, meer dan dat ze zochten naar wat zij vonden wat voor hen het beste was. Denk hierover na met betrekking tot hoe jij je leven leeft. Met andere woorden, als jouw enige doel is om God te eren en hem te verheerlijken ("Zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid," Mattheüs 6:33), wat voor invloed heeft dat op alles wat je doet? Pas dit toe op de verschillende gebieden van je leven (school, werk, familie, talenten, tijd, invloeden). God belooft dat hij aan elk van Zijn kinderen iedere bovennatuurlijke zegen geeft voor de eer van Zijn naam en voor het uitbreiden van Zijn koninkrijk.

TIJDENS DE LAATSTE GEBEURTENISSEN OP AARDE

“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” Daniël 12:1. Lees en bespreek een aantal van Zijn beloftes, zoals hieronder te zien is.

Jesaja 33:16
Psalmen 91
Jeremia 30:5-7
Deuteronomium 4:29-31
Openbaring 19:7-9

NU IS HET TIJD

“Weest ook u daarom bereid, want opeen uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” Mattheüs 24:44.

Hoewel we niet kunnen verwachten dat we tot in het laatste detail weten hoe de laatste gebeurtenissen in de geschiedenis van deze wereld zullen plaatsvinden, kunnen we wel klaar zijn zoals Jezus bevolen heeft. De Heilige Geest zal te zijner tijd alles wat we moeten weten onthullen.

Echter, dit zal alleen gebeuren als we nu klaar zijn om de wereldse manier van denken op te geven, Hem met ons hele hart zoeken, en het Koninkrijk Gods en Zijn Gerechtigheid op de eerste plaats te zetten. Zoals Hij gedaan heeft met Israël in Deuteronomium 30:20, bepleit Hij de hele mensheid om heden ten dage een leven te kiezen door naar Hem te kijken – niet naar jezelf, niet naar een ander mens, zelfs niet naar onze eigen ervaring. Laten we, versterkt door Zijn woord

en vervuld van Zijn Heilige Geest, elkaar aanmoedigen om deemoedig en vol gebeden te zijn, klaar om van dit leven naar Zijn hemelse koninkrijk te gaan, vasthouden aan Hem door elke quiz, test en proces.

De jeugdafdeling van de algemene conferentie spoort je aan om te beslissen met Jezus te wandelen en deze keuze elke dag te vernieuwen – om de Maker van hemel en aarde te vertrouwen, te eren, te gehoorzamen en te verheerlijken. Hij houdt van je en zal je veilig door de toekomstige gevaren heen loodsen.

“Laat alles wat adem heeft de Here loven. Halleluja!” Psalmen 150:6

“Een tijd van grote beproeving staat ons te wachten. Nu zijn we in de gelegenheid om al onze vermogens en gaven aan te wenden voor de vooruitgang van Gods werk. De krachten die de Heer ons geschonken heeft, moeten gebruikt worden om op te bouwen, niet om af te breken...

Gedurende al de eeuwen van de gemeente hebben Gods aangestelde boodschappers, blootgestaan aan smaad en vervolging ter wille van de waarheid. Maar waarheen Gods volk ook gedwongen zal worden te gaan, zelfs al zouden ze, evenals de geliefde discipel verbannen worden naar de eenzame eilanden, Christus zal weten waar ze zijn en Hij zal hen sterken en zegenen en hun vrede en blijdschap geven.

Hij zal Zijn gemeente reinigen, zoals Hij aan het begin en het einde van Zijn dienstwerk op aarde de tempel gereinigd heeft. Alles wat hij over de gemeente laat komen om haar te toetsen en te beproeven, vindt zijn ontstaan daarin dat Zijn volk een diepere godsvrucht en meer kracht zal verkrijgen om de triomfen van het kruis uit te dragen naar alle delen van de wereld. Hij heeft voor iedereen een taak.” – *Uit de schatkamer der getuigenissen*, deel 3, blz. 405, 406.



**"Weest ook u daarom bereid,
want op een uur waarop u
het niet zou denken,
zal de Zoon des mensen komen."
Mattheüs 24:44.**